

KERKBLAD

JANUARI 2016 - 29e JAARGANG NR. 1



Protestantse Kerk

- In dit nummer:
- Actie Kerkbalans
 - Oecumenische dienst 24 januari
 - Geschiedenis orgel

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Postbus 98, 1160 AB Zwanenburg - Internet: <http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/>

Predikant:

ds. J.P.G. van de Meeberg
Polanenstraat 1, 1165 GX Halfweg
tel. 020-4973630
Vrije dag: Maandag
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag
tussen 9.30 en 10.00 uur.
B.g.g. kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

Meeleven:

Bij geboorte: stuurt u een kaartje naar predikant en ledenadministratie.
Bij doop: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij ziekte: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij huwelijk in kerk Halfweg: belt u naar predikant en koster.
Bij overlijden: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon en stuurt u een kaart naar predikant en ledenadministratie.

Kerkenraad:

Voorzitter: L. Kranenburg, tel. 020-4975837
Scriba: Mevr. D.M. van Vliet, tel. 020-4973579,
e-mail: scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com

Consistorie (Ouderlingenvergadering):

Voorzitter: Mevr. G.A.M. Monster-de Haan,
tel. 023-5383092.

Diaconie:

Voorzitter: H.J. Oostwouder, tel. 06-51564056
Penningmeester: Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos,
tel. 020-4975837
Giften en bijdragen aan de diaconie op bankrekening NL30 RABO 0324 6670 51
Bijdragen t.b.v. MDA (v/h Zending) op bankrekening NL67 FVLB 0225 3254 46
Beide t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente

Kerkrentmeesters:

Voorzitter: J.P. Mendrik, tel. 023-5383206
Secretaris: Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven,
tel. 020-4977326
Penningmeester: Mevr. M.A. Kromhout-de Bruin,
tel. 020-4975275
Bankrekening voor giften en overig betalingsverkeer: NL21 RABO 0324 6648 85 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.
Administratie Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB):
Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven, tel. 020-4977326
Bankrekening uitsluitend voor VVB/kerkbalans:
NL04 FVLB 0225 3894 36 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

Collectebonnen:

Ter vervanging van contant geld voor de collecten in de kerkdiensten en om fiscale redenen kunnen er bonnen (van € 0,75, van € 1,50 en van € 2,50) besteld worden bij:
mevr. M.E. van den Berg-Schering,
tel. 020-4974277, e-mail: markla@quicknet.nl

Sleuteladressen:

Voor activiteiten die van te voren zijn aangemeld en in de agenda zijn opgenomen zijn de sleutels te verkrijgen bij de koster. Indien geen gehoor: bij J.M. de Waal, Wilhelminastraat 40, Halfweg, tel. 020-4975823, bij W.J. Smit, Polanenstraat 23, Halfweg, tel. 020-4974362, bij B. Broerse, Prins Hendrikkade 5, Halfweg tel. 020-4976137 (na 18.00 uur).

Koster en Coördinatie gebouwen:

Voor het bespreken van ruimtes in onze gebouwen e.d. verzoeken wij u contact op te nemen met: J.R. Stoffels, Eikenlaan 29, 1161 TR Zwanenburg, tel. 020-4973889, mobiel 06-42004905, e-mail: jenjstoffs@outlook.com

Ledenadministratie:

L.A. Bakker, Kanaalweg 3,
1165 LV Halfweg, tel. 020-4976463
e-mail: la.bakker@planet.nl

Kinderdienst:

Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos, tel. 020-4975837

Kerkblad:

Redactie: Mevr. M. Bakker-de Vente,
tel. 020-4976463, e-mail: la.bakker@planet.nl
Bezorging: J.M. de Waal, tel. 020-4975823,
e-mail: janmdewaal@planet.nl.
Bankrekening: NL20 FVLB 0225 429500
t.n.v. Protestantse gemeente

Meeluisteren naar kerkdiensten:

Onno Bart, tel. 020-4973368
e-mail: onnobart@quicknet.nl

Gemeentediaconaat:

Mevr. T. Daman-Bernhard, tel. 020-4972580

Autodienst:

Mevr. T. Daman-Bernhard, tel. 020-4972580

Gebedsboom:

Mevr. E. Mandemaker-Snijders, tel. 020-4976090

De Kerkbrief van januari wordt verzorgd door Hilde Kamper,
e-mail: hildekamper@hotmail.com.

Kopij graag donderdag vóór 16.00 uur.

Kopij voor het februarinummer van het Kerkblad kunt u **uiterlijk 15 januari vóór 17.00 uur** inleveren op Domineeslaan 137, Zwanenburg (Gerard Kluijt) of via e-mail gkluijt@live.nl.

PROTESTANTSE GEMEENTE HALFWEG-ZWANENBURG

Protestantse Kerk: Wilhelminastraat 15, Halfweg (NH)
tel. 020-4977303

Eigen Haard: Sparrenlaan 1, 1161 VE Zwanenburg
tel. 020-4975444



Kerkdiensten

Zondag 3 januari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg aansluitend Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 10 januari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. D. van Arkel uit Castricum
Zondag 17 januari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg
Zondag 24 januari Protestantse Kerk	10.00 uur	pastor F. Litjens en ds. G. van de Meeberg Oecumenische viering
Zondag 31 januari Protestantse Kerk	10.00 uur	mevr. ds. H(etty) van Galen uit Krommenie
Zondag 7 februari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. J. Scheele-Goedhart uit Amsterdam Werelddiaconaat

■ Oppasdienst

3 januari	Renske de Vries
10 januari	Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet
17 januari	Ingrid en Marit Reemer
24 januari	Ellen en Marjolein Oostwouder
31 januari	Margarita van den Berg
7 februari	Cora Gerritse



■ Diensten in het Spaarne Gasthuis

Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek.

De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21). Voor meer informatie: tel. 023-8907331



TER OVERDENKING

Drie geschenken

Op 6 januari is het 'Drie koningen'. Volgens de kerkelijke kalender was dat de dag waarop de wijzen uit het Oosten (die in later tijd ook wel 'drie koningen' genoemd werden) Bethlehem bereikten om het pasgeboren kind Jezus eer te bewijzen. Of het drie wijzen geweest zijn weten we niet. Maar omdat ze drie geschenken gaven (zie Matteüs 2: 1-12), gaan we er van uit dat het er drie waren die op kraambezoek kwamen.

We noemen ze meestal 'de wijzen' (de Nieuwe Bijbelvertaling spreekt over 'magiërs') maar die naam geeft eigenlijk niet goed weer wie ze geweest zijn. Eerder zou ik ze 'astrologen' noemen, mensen met verstand van het heelal en de stand van de sterren. Niet voor niets viel hen die bijzondere ster op. Trouwens, in de geschiedenis van de astrologie (= sterrenkunde) wordt daadwerkelijk melding gemaakt van een bijzondere ster, die ten tijde van de geboorte van Jezus geschenken heeft. Het maakt dit verhaal tot échte Bijbelse geschiedenis.

Terug naar die geschenken, die de wijzen voor Jezus hadden meegebracht. Naast dat het zeer kostbare producten waren (en nog steeds zijn), geschenken die passend zijn voor de pasgeboren Koning, hebben ze ook een speciale betekenis. En juist de betekenis van die drie geschenken geeft ons een belangrijke boodschap mee voor dit nieuwe jaar. Onderstaande tekst laat zien wat ik bedoel te zeggen. Het heet: 'De drie geschenken van de wijzen', en ik vond

het in de Adventskalender, die in 2008 werd uitgegeven door de PKN op haar website.

De drie geschenken van de wijzen

*Ik geef goud zegt de eerste,
want goud staat voor een rijkelijk gevuld leven,
voor bloei en groei, glans en bovenal de macht van de liefde.
Dat jouw leven daarvan vervuld zal zijn, wens ik jou toe.*

*Ik geef wierook, zegt de tweede,
want wierook staat voor overgave en gebed,
voor het zoeken en luisteren naar ons diepste verlangen, naar God.
Dat jouw leven daarmee gevuld mag zijn, wens ik jou toe.*

*Ik geef mirre, zegt de derde.
Geurende olie waarmee een door pijn gefolterd lichaam
of een door pijn verkrampde ziel kan worden ingewreven en verzacht.
Dat de pijn in jouw leven verzacht mag worden, wens ik jou toe.*

*Drie geschenken, drie wensen,
voor het kind in de kribbe, maar ook voor ons.
Dat wij anderen laten delen in onze liefde,
in ons diepste verlangen en in onze pijn.
Steeds weer, dag in dag uit.
We hebben er een heel nieuw jaar voor!*

Gods rijke zegen toegebeden!
Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg

PASTORALE BERICHTEN

■ Geboorteberichten

Op 21 november werden *Mark (Bart) en Thessa* verblijd met de geboorte van hun dochter *Esmée Lize*. Het jonge gezin maakt het goed. We feliciteren hen van harte en wensen hen zegen en geluk toe. Ook voor de grootouders *Onno en Marjo* onze hartelijke felicitaties. Het adres van *Mark en Thessa* is: *Wollegras 20, 1441 WE Purmerend*.



Zoals u hebt kunnen lezen in het Kerkblad (decembernummer), hebben we nog meer trotse grootouders in onze gemeente. *Wim en Margreet Smit* schrijven

over hun dochter *Nienke* en schoonzoon *Fokko* die *Joël* in hun gezin mochten opnemen, het derde kindje dat aan hun zorg is toevertrouwd. We feliciteren hen – en de grootouders – van harte en wensen hen zegen en geluk toe.

■ **Huwelijksjubileum**

Dhr. en mevr. Berend en Ria Joustra-de Raadt mochten op 10 december vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte en wensen hen, samen met hun kinderen en kleinkinderen, nog vele goede en gezegende jaren toe.



■ **Meeleven**

Mevrouw Van Os (Troelstralaan 131, 1161 CC Zwanenburg) is na een ziekenhuisopname vanwege een botbreuk een tijdje opgenomen geweest in de JacobKliniek te Haarlem voor revalidatie. In week 50 mocht ze weer naar huis, wat een goed teken is. We groeten haar en haar dochter hartelijk.

Mevrouw Iet Oostwouder is half november verhuisd naar woonzorgcentrum Klein België in Schalkwijk te Haarlem. Het adres voor bezoek of een kaart is: *Mevrouw G. Oostwouder, kamer 501, woonzorgcentrum Klein België, België-laan 3, 2034 AV Haarlem*. We groeten haar hartelijk en hopen dat ze zich thuis zal voelen in haar nieuwe woonomgeving.

TERUGBLIK

■ **Ouderen- én kinderkerstfeest**

Op dit moment van schrijven kan ik nog niet terugblikken op de kerstdiensten van 24 en 25 december, omdat het nog geen Kerstmis is geweest. Maar, toch hebben we al Kerst gevierd, op zaterdag 12 en zondag 13 december; en hoe!

Eerst over het ouderenkerstfeest. Het klarinettenensemble – waarin onder andere Gea en David Kranenburg en Allard Oud spelen – heeft een verrassend kerstconcert gegeven. Ook het vocaal ensemble (Ineke Weinreich, Renske Jonker, Louis Otto en Bert Kranenburg) heeft mooi voor ons gezongen en Hans Jütte liet het orgel van zijn beste kant horen. Deze muzikale middag was toegankelijk voor iedereen, en veel mensen hebben aan die uitnodiging gehoor gegeven. Daarna hebben we met de ouderen een fijne kerstviering gehad en aansluitend een goed verzorgde broodmaaltijd. De dames van het PKN diaconaat hadden het weer prima geregeld. Voor Tini Daman was het een wat andere kerstmiddag dan anders, omdat het voor haar de laatste keer was dat ze als voorzitter van de groep aanwezig was. We hebben haar hartelijk bedankt

– en ik doe dat in dit Kerkblad opnieuw – voor haar liefdevolle en kordate inzet en hopen haar als bezoeker nog vele jaren te mogen begroeten. Tini, heel hartelijk dank!

En dan het kinderkerstfeest op zondagmiddag 13 december. Wat een talent in onze gemeente! De kinderdienstleiding (Petra Mendrik, Ingrid Reemer en Cora Gerritse) had samen met kinderen, jongeren en volwassenen een leuke ‘mini



musical’ ingestudeerd, passend bij het thema van het adventsproject van de kinderdienst: ‘Alle tijd! Zo’n 30 kinderen genoten, samen met hun (groot)ouders, van deze leuke en gezellige middag, die werd afgesloten met warme chocolademelk. Beide middagen werden beamer- en geluidstechnisch mogelijk gemaakt door Onno Bart. Bedankt allemaal voor jullie inzet!

KOMENDE BIJZONDERE DIENSTEN

• **3 januari: Nieuwjaarsdienst**

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar bent u van harte welkom in onze nieuwjaarsdienst. Na afloop van de dienst wensen we elkaar het goede voor 2016 toe onder het genot van een hapje en een drankje. Fijn om elkaar dan te ontmoeten!



• **24 januari: Oecumenische dienst**

Aan het einde van de week van gebed voor de eenheid van de christenen, zal er op deze zondag in onze kerk een oecumenische dienst zijn. Pastor Fons Litjens en ik zullen deze dienst, die samen met de Raad van Kerken is voorbereid, voor- gaan. Van harte welkom!

ANDERE BERICHTEN

• **Catechese**

Op zaterdag 19 december zijn we met een aantal jongeren naar het klooster in Egmond geweest. Naast een uitgebreide blik in de winkel – waar allerlei kerststallen te koop waren – hebben we rondom het klooster gelopen en een dienst meegemaakt, samen met de kloosterlingen. Het was een bijzondere en

Homeopathische geneesmiddelen
Allopathische geneesmiddelen
Cosmetica en Parfumerie.

Hiervoor kunt u terecht bij:

Drogisterij C. Poelsma

Dennenlaan 52, Zwanenburg, tel. 4977704

En altijd een goed advies!

DE VOS



Dennenlaan 77
1161 CL Zwanenburg
tel. 020-4974227



Bouw- en Aannemersbedrijf

WEMPE

Ringweg 12, 2064 KE Spaarndam
06-5435 8797

www.wempebouw.nl / info@wempebouw.nl

**NIUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD
RENOVATIE - MACHINALE TIMMERWERKPLAATS**

GAZELLE fietsen
in vele uitvoeringen en prijzen
HONDA bromfietsen
in sport- en toermodel

AGU regenpakken
Vraag de folder:

R. van Oeveren

Dennenlaan 56
Zwanenburg - tel. 020-4974366



Tel. 020-4977105

Maes natuursteen

Weerenweg 9 d in Zwanenburg

Groot assortiment grafmonumenten
betaalbaar en compleet verzorgd

kijk voor prijzen op:

WWW.MAESNATUURSTEEN.NL

Barlotty Haarmode

KOMT BIJ U THUIS



voor een afspraak of vragen
bel vrijblijvend naar
06 413 93 522
en vraag naar Greetje

*alle behandelingen zijn inclusief verstyeviging
en haarlak, tevens verkoper van de merken
Krune en Everline*

**'Uw wensen zijn
ons uitgangspunt'**

De Loos
uitvaartverzorging

020 497 2694 Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzekerig

leuke ochtend. De data in januari waarop we samenkomen worden nog besproken met de deelnemers.

• **Verplichte nascholing**

Zoals u wellicht bekend is, is het voor elke predikant verplicht om aan nascholing te doen. Uit het aanbod van de PKN heb ik voor dit jaar de opleiding tot mentor gekozen. Dat betekent dat ik mentor word voor beginnende predikanten (ik zal een predikant toegewezen krijgen die pas begonnen is en met hem of haar gedurende een jaar maandelijks gesprekken voeren). Daarvoor moet ik een cursus volgen, wat enkele dagen in beslag zal nemen. De eerste twee dagen zijn op 25 en 26 januari. Voor noodgevallen kunt u deze dagen contact opnemen met één van de wijkouderlingen (mevr. Tineke Berger of mevr. Grietje Monster). Een week later, op dinsdag 2 februari heb ik een andere studiedag, samen met andere predikanten. Ook voor deze dag geldt dat u één van de ouderlingen kunt bereiken mocht dat nodig zijn.

• **Nieuwjaarswens**

Hartelijk dank, namens Marcel Hoogesteger en mij, voor de wensen die we afgelopen decembermaand uit onze gemeente mochten ontvangen. Wij wensen u en jullie allen een gezegend 2016 toe.

Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

ZEVEN VRAGEN AAN



1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Ik ben Margarita van den Berg-Schering, ik ben 61 jaar geleden geboren in Argentinië (provincie Buenos Aires).

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?

In Argentinië heb ik als nanny gewerkt bij een Noord-Amerikaanse dominee. Vanaf 1975 (het jaar dat ik naar Nederland ben gekomen) heb ik veel gedaan, te veel om op te noemen maar van 1990 tot 2005 heb ik bij de Komart gewerkt, de laatste jaren als versmanager, daarna thuis komen te zitten in verband met ontslag (supermarkt ging dicht).

Nu doe ik nog veel vrijwilligerswerk en verwen mensen door hun handen en voeten te verzorgen.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

In mijn vrije tijd doe ik aan foto/videobewerking, tennissen, schilderen, en natuurlijk het oppassen van onze kleinkinderen, wat ik met heel veel plezier doe.

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?

In 1980 kwamen we in Zwanenburg wonen, beiden waren we gereformeerd, dus de keuze was niet moeilijk om naar de Gereformeerde Kerk in Halfweg te gaan.

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?

Zoals we met elkaar omgaan, we kunnen met elkaar lachen maar ook ons verdriet delen. Ook tijdens het koffiedrinken voel ik vaak een onderlinge betrokkenheid.

6. Wat inspireert jou?

De kerkdiensten, een goed gesprek en natuurlijk de kinderen/kleinkinderen.

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/haar dan vragen?

Aan Abraham zou ik willen vragen wat er door hem heen ging toen hij de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren.

Margarita van den Berg

Voor het volgende Kerkblad stel ik deze zeven vragen aan Anke Kluijt.

UIT DE KERKENRAAD

■ Nieuwjaarsgroet 2016

Allereerst wil ik alle lezers van het Kerkblad **een gezond, een gelukkig en een vredig 2016 toewensen.**

Dat vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is, is in het afgelopen jaar helaas weer duidelijk gebleken. Alhoewel Europa daarin een positieve uitzondering vormt, wordt ons werelddeel wel degelijk geraakt door de gevolgen van oorlog, onderdrukking en geweld elders in de wereld. De vluchtelingenstromen zijn duidelijk zichtbaar geworden in onze vrije samenleving. Open staan daarvoor en ondersteuning geven daar waar het kan, hoe klein dan ook, is onze morele plicht als geloofsgemeenschap.

Dat wij als Protestantse gemeente daartoe bereid zijn merk ik elke weer bij bijzondere acties waarbij een beroep op ons wordt gedaan. De speciale collectes voor noodhulp, de Kerk in Actie hulpacties, steeds vinden deze collectes met een bijzondere boodschap gehoor bij onze gemeenteleden. Dat wij een warme en goede gemeenschap zijn kreeg ik in december van twee mensen van buiten onze gemeente te horen. Wij vinden het waarschijnlijk heel gewoon, deze warme band die er tussen ons is, maar als buitenstaanders dat zien en merken en dat ons laten weten, dan geeft dat mij een prettig gevoel. Die warme band is er ook in de kerkenraad. Met elkaar zorgen zij én alle actieve gemeenteleden

ervoor dat onze Protestantse gemeente een warme gemeenschap blijft, waar een ieder welkom is, waar we samen sterk staan en waar we samen er een goed 2016 van zullen maken.

Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

PS: Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit voor het bijwonen van onze Nieuwjaarsdienst met receptie (inclusief glühwein en verse oliebollen) na afloop van de dienst op 3 januari.

■ Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van 25 november 2015

De voorzitter opende de vergadering zoals gebruikelijk met Bijbellezing en gebed. Daarna heet hij alle aanwezigen welkom en een speciaal welkom voor mevr. H. Broerse, die deze avond voor de eerste keer de kerkenraadsvergadering zal notuleren.

Eerst is er een moment van bezinning. Ds. Van de Meeberg brengt het gesprek op gang met de vraag: Waar voel je je veilig en spelen de kerk en het geloof daarbij een rol? (dit n.a.v. de gebeurtenissen in Parijs en Brussel). De dominee eindigt deze bezinning met een tekst van Marijke de Bruijne. U kunt deze tekst teruglezen op onze kerstkaart van 2015.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 23 september worden doorgenomen en vastgesteld. Daarna worden de verslagen van het moderamen van 14 oktober en 11 november besproken. Fijn is dat mevr. Broerse heeft aangeboden om - indien nodig - bij plotselinge afwezigheid van een predikant een dienst te lezen. Ds. G. van de Meeberg zal een reservedienst klaarleggen in de kerk en daarbij zal een passende beamerpresentatie worden gemaakt.

De postlijst wordt besproken. Leuk nieuws is dat ds. Hasper (van 1970 tot 1981 predikant van de Gereformeerde Kerk op Halfweg) op 14 februari 2016 zijn 50-jarig ambtsjubileum zal vieren.

Belangrijke agendapunten op deze vergadering

• **Verkoop strook trottoir in de Julianastraat aan de burgerlijke gemeente**

Deze verkoop is een uitvloeisel van de verbreding van de stoep in de Julianastraat ten tijde van de herinrichting van het terrein rondom ons kerkgebouw in verband met de renovatie in 2010/2011. Dhr. P. Mendrik, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, bespreekt het voorstel van het college aan de kerkenraad tot verkoop van deze strook grond. De kerkenraad gaat akkoord met deze afronding van afspraken die eerder met de burgerlijke gemeente gemaakt. Het college van kerkrentmeesters handelt de overdracht verder af.

• **Kerstkaart 2015**

De eerste drukproef is gereed. Uit een viertal kleuren wordt de groene versie gekozen. Er worden wat correcties besproken en er wordt gekozen voor een nieuwe tekst. De voorzitter geeft de wijzigingen door aan dhr. Broerse ter verdere afhandeling van het drukproces.

• **Vaststellen Begrotingen Diaconie 2016 en Kerkrentmeesters 2016**

Beide begrotingen worden besproken en goedgekeurd. De gemeenteleden krijgen na de dienst op zondag 29 november een samenvatting uitgereikt en kunnen indien gewenst de stukken inzien.

• **Duindienst op Hemelvaartsdag**

De diensten op Hemelvaartsdag zijn in de afgelopen vergaderingen al vaker ter sprake gekomen. De belangrijkste vraag is: blijven er twee diensten of niet? De duindienst trekt de afgelopen jaren zo'n 15 à 20 mensen en dat is ook het geval in de kerkdienst. De kerkenraad koos ervoor om in 2016 nog twee diensten te handhaven, maar tevens dat dit de laatste keer zal zijn. Omdat er voor de kerkdienst nog geen predikant was gevonden, stelde preeklezer Erik Oostwouder zich beschikbaar om deze kerkdienst te leiden. De voorbereiding van deze dienst zal plaatsvinden met de commissie eredienst. Wat de invulling van Hemelvaartsdag 2017 zal worden is nog niet bekend. Daar zal in de loop van 2016 een besluit over worden genomen in de kerkenraad.

• **Avondmaalsviering**

De avondmaalsviering is geregeld onderwerp van gesprek geweest tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Er is verschillende keren een lopend avondmaal geweest. Evaluatie daarvan laat zien dat deze vorm niet echt goed loopt. Dit brengt onzekerheid met zich mee, hetgeen als minder prettig wordt ervaren. De kerkenraad stemt in met het voorstel om het lopend avondmaal van één keer per jaar af te schaffen en alle vieringen weer in de kring te laten plaatsvinden.

Aan het eind van de vergadering staan altijd het agendapunt "informatie vanuit de colleges en de commissies". Erik Oostwouder (diaconie) deelt mee dat de diaconie heeft vergaderd met de diaconieën van Badhoevedorp en Vijfhuizen. Er wordt gestreefd naar samenwerking op verschillende terreinen. Peter Mendrik (kerkrentmeesters) geeft aan dat n.a.v. controle door de brandweer de noodverlichting is aangepast en verbeterd. Er zijn kosten gemaakt door ledverlichting te gaan gebruiken, maar deze kosten verdienen zich terug o.a. door een sterk gereduceerd stroomverbruik.

Na de rondvraag sluit Peter Mendrik de vergadering met het gedicht 'Op Weg' uit Medemens van Berthe van Soest.

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, *Leo Kranenburg*

■ Overlijdensbericht

De kerkenraad ontving in november het bericht dat onze oud-organist en oud-gemeentelid John Havelaar onverwacht voor hem en zijn familie in Alkmaar is overleden in de leeftijd van 68 jaar. John bespeelde met name het orgel van de Hervormde Kerk in de erediensten tot halverwege de jaren negentig.

John was al lange tijd niet meer woonachtig in onze gemeente. Toevallig stond hij eind oktober wel op een foto afgebeeld in het Witte Weekblad (Je bent Zwanenburger als... afl. 83) van een ad-hoc voetbalelftal (1981) van de Hervormde gemeente.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We bidden zijn familie troost toe in het verwerken van dit plotselinge verlies.

Correspondentieadres:

Elsabeth van Boekel, Sluispad 59,
1521 EZ Wormerveer.

**De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.**

**De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.**

**Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.**

**De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.**

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, *Leo Kranenburg*

■ Vacaturelijst

Er zijn wat veranderingen in de onderstaande vacaturelijst in vergelijking met de lijst die in het Kerkblad van oktober heeft gestaan. Zo kan gemeld worden dat er nieuwe lopers zijn gevonden voor het verjaardagsfonds. Fijn dat dit is gerealiseerd. Itie Joosse is daar heel blij mee.

Ook is er goede hoop dat er binnenkort een ouderling bij zal komen. Daar zijn wij als kerkenraad content mee. Misschien een stimulans voor een ander gemeentelid om zich ook op te geven als ouderling. Dat zou een mooi begin zijn van 2016. Ook zou dat betekenen dat er voor alle wijken weer een ouderling beschikbaar is. We blijven hopen.

Voorts staan er 2 nieuwe vacatures in het overzicht. Marianne Kromhout heeft te kennen gegeven dat zij in de loop van 2016 zal stoppen als penningmeester bij de kerkrentmeesters. Zij heeft er dan ruim acht jaar opzitten als "penningbeheerder" en dat heeft Marianne bijzonder goed gedaan. Wie wil deze taak van haar overnemen na een inwerkperiode? De wekelijkse tijd die Marianne hieraan besteed is ca. een dagdeel per week.

Als je praat over Kerk in Actie dan heb je het ook over Adrie Mendrik. Zij vervult de rol van voorzitter met verve, maar vindt het nu tijd worden om het stokje van voorzitter over te gaan dragen aan een ander. Wel zal zij lid blijven van de commissie Kerk in Actie. Dat betekent dat een hoop kennis in de commissie aanwe-

zig blijft en er ook kennisoverdracht kan plaatsvinden. Wie wil deze uitdaging aangaan?

Vacature:	Taak:	Informatie:
Ouderling	Wijkwerk, organiseren wijk-avonden, ouderling van dienst	Grietje Monster
Kerkrentmeester(s)	Penningmeester	Peter Mendrik/ Marianne Kromhout
Kerk in Actie	Voorzitter	Adrie Mendrik

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, *Leo Kranenburg*

DIACONIE

■ Terugblik op het Kerstfeest voor ouderen

Op 12 december was de kerk in kerstsfeer getooid en de middag begon met samenzang en samenspel.

En wat hebben wij een talent uit “eigen stal”. In het klarinetensemble o.l.v. Marijke Admiraal, docente bij Pier K te Hoofddorp, speelden o.a. Allard Oud en Gea Kranenburg. David Kranenburg bracht het lied Jingle Bells met swing ten gehore. Het vocaalensemble, bestaande uit Louis Otto, Bert Kranenburg, Ineke Weirich en Renske Jonker, zong de sterren van de hemel. Hans Jütte op het orgel behoeft geen betoog. Hij speelde prachtige muziek van Bach. Kortom, het was een kerstconcert waarvan allen hebben genoten.

Na afloop volgde een gezellige thee/koffiepaauze met daarna de kerstviering, waarbij ds. Gert van de Meeberg een mooi kerstverhaal vertelde.

De broodmaaltijd met kroketten liet een ieder zich goed smaken. Onno Bart (wat kan deze man niet!) had kilo's stooferen geschild en gekookt, waardoor wij genoten van een heerlijk toetje.

Geheel voldaan keerden wij om 19.00 uur huiswaarts.

Het diaconaat wenst u een gezond en gezegend 2016 toe.

Met vriendelijke groet namens het diaconaat, *Tini Daman*



■ Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december

- 3 januari 1937 Dhr. L. van Andel, Kerspel 24, 1161 BM Zwanenburg
 5 januari 1938 Dhr. C.A. van Oeveren, Wilhelminalaan 8, 1161 TX Zw'burg
 8 januari 1933 Dhr. J. Zwemmer, Beatrixstraat 49, 1165 GJ Halfweg NH
 13 januari 1937 Dhr. M. Vlasveld, IJweg 301, 1161 EX Zwanenburg
 18 januari 1934 Mevr. H.A. Meerens-Koetsier, Lindenlaan 61, 1161 VJ Zw'burg
 25 januari 1926 Mevr. P. van Roest-Rademaker, Midswaard 30,
 1161 BH Zwanenburg
 26 januari 1940 Mevr. E. van Staaveren-Lammerts, Piersonstraat 1,
 1161 CJ Zwanenburg
 28 januari 1939 Dhr. P. van Staaveren, Piersonstraat 1, 1161 CJ Zwanenburg
 29 januari 1939 Dhr. J.J.H. Post, Julianastraat 58, 1165 GW Halfweg NH



Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

KERKRENTMEESTERS

■ Actie Kerkbalans 2016 van 17 januari – 31 januari

Vanaf 17 januari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. De kerkrentmeesters zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om deze actie voor te bereiden. Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen. Er zijn veel vrijwilligers die weer op pad gaan om de Kerkbalansenvelop bij u af te geven en om deze ongeveer een week later weer op te halen.

In de envelop zit een folder met informatie over het werk in onze gemeente, ook is er een overzicht van de besteding van de beoogde inkomsten, zoals onderhoud van het gebouw, pastoraat en kosten voor de zondagse eredienst.



We hebben er vertrouwen in dat u allen, naar vermogen, zult bijdragen om ook in 2016 alle activiteiten mogelijk te maken. Het toezeggingsformulier is iets veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook nu kunt u weer aangeven hoeveel u dit jaar denkt bij te dragen aan het plaatselijk kerkenwerk. Als u voor een incasso kiest kunnen wij dit (om technische redenen) in maximaal 11 termijnen innen. Als u per acceptgiro wilt betalen, dan is deze al bijgevoegd en indien u het bedrag zelf overmaakt, wilt u dit dan doen op rekeningnummer **NL 04 FVLB 0225389436**.

Wij verzoeken u het gehele toezeggingsformulier aan de kerkbalansvrijwilliger mee te geven. We hopen dat u alles klaar heeft liggen voordat de antwoordenvelop weer wordt opgehaald, zodat u de vrijwilliger niet te lang laat wachten. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking aan deze actie.

Met vriendelijke groet. *Peter Mendrik (023-5383206)*
Cora Gerritse (020-4977326)

■ Nieuwe liedboeken

Wat te doen, wanneer via de beamer onze liederen niet worden geprojecteerd. Wij bedanken het beamerteam (en natuurlijk ook het geluidteam) voor de vele diensten, waarbij mens en techniek met goed resultaat samenwerken. Vorige maand heeft u kunnen lezen dat Gerard Kluijt 20 nieuwe liedboeken heeft toegezegd. Deze liedboeken staan inmiddels gereed voor gebruik, maar als de liederen onverhoopt een keer niet via de beamer kunnen worden geprojecteerd dan is dat niet voldoende om iedereen mee te laten zingen. Dus wij doen opnieuw een verzoek aan u, uw eigen liedboek mee te nemen naar de kerk en... als u dat te zwaar vindt mag u uw liedboek, uiteraard voorzien van uw naam, ook in de kerk stationeren. Indien u uw liedboek stationeert in de kerk op de daarvoor bestemde boekenplanken, dan is uw liedboek net als de overige liedboeken voor

algemeen gebruik beschikbaar. Wel blijft uw liedboek uw eigendom. Zo kunnen wij er met elkaar voor zorgen de kerkdienst zo goed mogelijk te laten verlopen, ook als via de beamer een keer niet kan worden geprojecteerd.

Namens de kerkrentmeesters, *Peter Mendrik*

RAAD VAN KERKEN

■ NS-wandeling Baarn - Hollandsche Rading (ongeveer 17 km)

Op zaterdag 5 december vertrokken we met 15 wandelaars verdeeld over drie auto's naar station Baarn waar we de auto's parkeerden bij het Eethuys-Café "De Generaal". We liepen meteen het Baarnse Bos in met eeuwenoude beuken en eiken. In de 18e eeuw werd hier een parkbos aangelegd dat nu nog grotendeels bewaard is gebleven. Rondom een grote vijver stonden uit hout gesneden vrouwenfiguren. Vervolgens kwamen we langs Paleis Soestdijk met in de tuin de beelden van prinses Juliana en prins Bernhard en ertegenover aan het einde van een laan de Naald van Waterloo die nog herinnert aan prins Willem Frederik die in 1815 de eerste aanval van de Fransen afsliep. We kwamen ook door het heide- en zandverstuivinggebied De Stulp waar witte Charolais runderen grazen.



In de Lage Vuursche dronken we koffie bij De Bosrand. Het was nu nog maar 4 km lopen naar Hollandsche Rading. De Hollandsche Rading vormt de grens tussen Utrecht en Holland (rading = grens). Vlakbij het station lunchten we bij Café Moeke (sinds 1909). Daarna gingen we met de trein terug naar Baarn. We hadden heerlijk gewandeld en konden nu op tijd weer terug voor degenen die nog Sinterklaas moesten vieren.

Ook de volgende keer, zaterdag 2 januari 2016, zullen we een NS-wandeling gaan lopen. Details zijn nu nog niet bekend. We verzamelen om 7.30 uur bij de RK kerk (Dr. Schaepmanstraat 9A, 1165 GP Halfweg NH). Kosten voor vervoer en lunch: € 25,-. Ook weer OV-chipkaart meenemen. Opgeven kan tot woensdag 30 december a.s. bij Marijke Nuis, tel. 020-4976027.

Ria Bakker

■ **Bijbels theologische gespreksgroep**

Onze volgende bijeenkomst is op maandag 11 januari 2016 ten huize van Corrie Meinema, Troelstralaan 117 in Zwanenburg. We beginnen om 20.00 uur en gaan lezen vanaf hoofdstuk 16 in ons boekje Doorns Evangelie, Marcus opnieuw. Inlichtingen: *Ria Bakker, tel. 020-4976463*

GESCHIEDENIS ORGEL

■ **Een kunstwaardig instrument (deel 1)**

Inleiding

Sinds twee jaar bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor was wel het nodige archiefonderzoek noodzakelijk in Haarlem.

Het leek mij een goed idee om bij het begin te beginnen. Welaan wij schrijven 1 november 1852. De Nederduitsch Hervormde Gemeente Houtrijk & Polanen wordt geïnstitutionaliseerd. Dus moet er ook een kerkgebouw komen. De architect van de kerk laat meteen een orgelgaanderij bouwen, waarbij nog vermeld wordt dat de trap er naar toe 12 treden heeft. In de eerste jaren heeft men nog geen geld om een orgel te kopen, maar onder aanvoering van ds. J. Post verzoekt de kerkenraad de kerkvoogdij in 1857 om tot orgelaanschaf over te gaan. Men komt in contact met orgelbouwer Metz uit Amsterdam en gaat over tot de aanschaf van een orgel. Dit wordt op 10 januari 1858 geleverd voor f 447,50.



Stationsplein. Halfweg.

Voor die tijd is er al *f* 282,- in de collecten voor ontvangen. De eerste organist krijgt *f* 25,-, op jaarbasis, de orgeltrapper (degene die de blaasbalg bedient) ontvangt *f* 5,- per maand. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een kabinetorgel geweest. In de jaren 1889 en 1890 wordt er regelmatig op gewezen dat het orgel uit 1858 storingen vertoont. Op de kerkenraadsvergadering van 18 maart 1891 wordt de kerkvoogdij verzocht om een nieuw orgel te kopen.

In de volgende notulen van kerkenraad en kerkvoogdij komt dit onderwerp niet ter sprake. Maar een onverwachte bron - namelijk een artikel uit het Dagblad 'Nieuws van den Dag' - meldt op 18 augustus 1891: "In de kerk te Houtrijk en Polanen is zondag het nieuwe orgel ingewijd. Toon en klank voldeden zeer goed, door vrijwillige bijdragen was men tot den aankoop in staat gesteld".

Er is in het kerkelijk kasboek geen sprake meer van een orgeltrapper. Waarschijnlijk is hier sprake geweest van een harmonium. Wat er met het orgel uit 1858 is gebeurd, daarvan vernemen wij in 1910 meer.

Het harmonium uit 1891 is geen lang leven beschoren. Op 1 juli 1910 wordt op de vergadering van kerkvoogden en notabelen medegedeeld dat via de intekelijsten in de gemeente en de opbrengst van de 3e collecte er in totaal *f* 572,- is toegezegd en opgehaald. Dit was aanleiding voor kerkvoogden en notabelen om met orgelfabrikant Fa. M. Vermeulen uit Woerden contact op te nemen voor de mogelijkheid tot levering van een nieuw orgel.

(wordt vervolgd)

Hans Jütte

DIVERSEN

■ Bedankt

Hartelijk dank voor de mooie bloemen van de kerk t.g.v. ons 69-jarig huwelijk.

Fam. J. Malipaard

Bedankt voor de prachtige bloemen, die we kregen op zondag 13 december n.a.v. ons 50-jarig huwelijk.

Berend en Ria Joustra

■ Orgelkast en kansel van de Grote of Gereformeerde kerk vinden herbestemming

In Nieuw-Beijerland verrijst een markant nieuw kerkgebouw voor de Gereformeerde Gemeente. Deze zal plaats bieden aan ca. 800 mensen. Plaatsgenoot Jan Glas vertelde mij dat zijn dochter aan hem had verteld dat in hun nieuwe kerk een orgel uit Halfweg zou komen te staan. Dat vond zij erg leuk. Ik vroeg naar meer informatie hierover en kreeg later van hem onderstaand stukje.

Orgel

De werkgroep orgel is samen met adviseur Dirk Bakker op zoek gegaan naar een kwalitatief hoogwaardig orgel, qua klank en dispositie wortelend in de 19e eeuwse orgelbouw, geschikt voor de begeleiding van de gemeentezang (800 kerkgangers) en binnen het gestelde taakstellend budget. Uiteindelijk is dit gelukt en is een orgel gekocht. Het contract wordt binnenkort definitief ondertekend. Het is een bestaand orgel uit de Calixtuskerk te Groenlo, dat in alle aspecten voldoet aan de gestelde eisen voor een 'nieuw' orgel. Een bijkomstig voordeel is dat aan bijna alle wensen van de werkgroep orgel wordt voldaan.

Het orgelfront is afkomstig van de Gereformeerde Kerk van Halfweg, Amsterdam. Dit front is ontworpen door architect Tjeerd Kuipers, 1857-1942 en vertegenwoordigt een belangrijke monumentale stijl. Een voorwaarde is dat de elementen van de kansel uit de genoemde kerk worden hergebruikt. Bij het ontwerp van het liturgisch centrum zal dit nader worden uitgewerkt door Roosros architecten in samenspraak met de bouwcommissie.

De restauratie van het orgel in combinatie met het genoemde front zal door orgelbouwer Adema worden uitgevoerd. Adema zorgt ook voor de plaatsing van het instrument in de kerkzaal ongeveer een jaar na oplevering van het kerkgebouw. Dit i.v.m. een te hoge luchtvochtigheid in de nieuwe gebouwen. Het advies is om een heel seizoen te wachten alvorens het nieuwe orgel te plaatsen.



*Bron: kerkblad Gereformeerde Gemeente Nieuw-Beijerland.
Foto impressie van de nieuwe kerk*

Link voor meer informatie: <http://www.bouwbedrijfboogert.nl/bouwen/utiliteitsbouw/nieuwbouw-kerk-gereformeerde-gemeente-nieuw-beijerland>
Of: <http://piershil.com/korendijk/2014-nieuwe-kerk-in-de-maak/>

Met vriendelijke groet, *Leo Kranenburg*

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



nederlands
bijbelgenootschap

■ Smeermiddelen en smaakmakers

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) gebruikt gewone, bekende woorden. Levert dat saaie teksten op? Uit reacties van veel lezers blijkt van niet. De BGT wordt getypeerd als: ‘levendig’, ‘leest als een trein’ en ‘spannend’.

Waar zit 'm dat in? Hoe kan het dat teksten met zo'n bekende, beperkte woordenschat toch spannend en levendig zijn? Twee typen woorden spelen daarbij een belangrijke rol. De ene groep zou je de smeermiddelen van de vertaling kunnen noemen, en de andere groep de smaakmakers.

Smeermiddelen

Eerst de smeermiddelen. Dat zijn kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke woorden. Je komt ze in de BGT veel vaker tegen dan in andere vertalingen. Het gaat om woorden als ‘gewoon’, ‘natuurlijk’, ‘eigenlijk’, ‘echt’. Zulke woorden hebben vaak geen een-op-een-relatie met Hebreeuwse of Griekse woorden uit de brontekst, maar passen perfect in de context en maken de boodschap duidelijk. In het dagelijkse spraakgebruik komen ze veel voor.

Je vindt die smeermiddelen bijvoorbeeld in Job 2:3 (‘Dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job gezien’), Prediker 4:8 (‘Voor wie werk ik eigenlijk zo hard?’) en 2 Tessalonicenzen 3:12 (‘Blijf gewoon je werk doen’).

Smaakmakers

Smaakmakers zijn woorden als ‘hé’, ‘kijk nou’, ‘jongens’ (als aanspreekvorm), ‘leuk’ en ‘sorry’.

Deze woorden komen in geen enkele andere bijbelvertaling voor. Toch zijn het stuk voor stuk gewone woorden, die we volop in de dagelijkse taal gebruiken. Zulke woorden geven een directheid aan de taal, ze zijn voor iedereen herkenbaar. Het effect is dat de tekst dichtbij komt.

Voorbeelden zijn:

- Ze deden hem een blinddoek om en sloegen hem. Toen zeiden ze: ‘Hé profeet, zeg eens wie dat deed!’ (Lucas 22:63-64)
- De farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou! Waarom doen uw leerlingen iets dat op sabbat verboden is?’ (Marcus 2:24)
- Jezus riep tegen hen: ‘Jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me?’ (Johannes 21:5)

Zo kan het dus gebeuren dat Paulus in 2 Korintiërs 11:21 ‘sorry’ zegt, voor het eerst in de geschiedenis. Zo’n woordje zorgt ervoor dat zijn uitspraken levendig klinken, maar het doet meer. Juist door de aansluiting bij ons eigen dagelijkse taalgebruik wordt het makkelijker voor lezers om de toon en de strekking van een tekst goed te vatten.

Sommige woorden en uitdrukkingen in de Bijbel in Gewone Taal kunnen je zomaar een glimlach ontlokken. Omdat je ze niet in de Bijbel verwacht. Omdat we gewend zijn aan meer afstandelijke bijbeltaal. Het zijn de smaakmakers van de BGT, ze dragen bij aan de levendigheid en de kracht van de teksten. Ze zijn heel gewoon, en juist daardoor bijzonder.



Bron: Blog van Marja Verburg, een van de vertalers van de BGT op www.bijbelingewonetaal.nl

■ Gezegend nieuw jaar

Op de eerste dag van 't jaar
wensen we allemaal elkaar
veel geluk toe, heil en zegen,
Gods nabijheid op onze wegen
want Hij wil ten alle tijden
ons weer veilig begeleiden,
ga dus met de goede Herder
aan zijn hand vertrouwelijk verder,
saam met Hem die ons behoedt
het nieuwe jaar weer tegemoet.

M. Malipaard-Olij





ALLE SOORTEN DRUKWERK

**VOOR LEUKE CADEAUS
BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.EFAC.NL**

Efac Drukwerk & Vormgeving
Nieuw-Vennep
Telefoon 06-27976218
www.efac.nl info@efac.nl

schildersbedrijf  R. van Adrichem

Ook voor het schilderwerk
binnenshuis bent u op een
betrouwbaar adres.

Iepenlaan 23 tel. 020-4976152
Zwanenburg 06-23775596



**RAUWKOST-
SPECIALITEITEN
EN
FRUITMANDEN**

PETER PIJNAKER

GROENTE- EN FRUITHANDEL
ZWANENBURGERDIJK 459
TEL. 020-4975213

AUTOBEDRIJF

Kraayeveld

ZWANENBURG

"ONS ONDERHOUD IS UW MEERWAARDE"



Service Tanken



Multibak verhuur



Dunweg

100 jaar uitvaartzorg stijlvol & betrokken

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
www.dunweg.nl

Wij zijn dag en nacht voor u
bereikbaar: **023-5633544**

Zwanenburg **020-4971313**

Dunweg uitvaartzorg houdt
rekening met uw
persoonlijke wensen.

DENNENLAAN 163 · AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL
INFO@AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL · 020 497 5710