

KERKBLAD

FEBUARI 2016 - 29e JAARGANG NR. 2



Protestantse Kerk

In dit nummer: ■ Zondagmiddagconcert 14 februari

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Postbus 98, 1160 AB Zwanenburg - Internet: <http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/>

Predikant:

ds. J.P.G. van de Meeberg
Polanenstraat 1, 1165 GX Halfweg
tel. 020-4973630

Vrije dag: Maandag

*Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag
tussen 9.30 en 10.00 uur.*

B.g.g. kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

Meeleven:

Bij geboorte: stuurt u een kaartje naar predikant en ledenadministratie.

Bij doop: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.

Bij ziekte: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.

Bij huwelijk in kerk Halfweg: belt u naar predikant en koster.

Bij overlijden: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon en stuurt u een kaart naar predikant en ledenadministratie.

Kerkenraad:

Voorzitter: L. Kranenburg, tel. 020-4975837

Scriba: Mevr. D.M. van Vliet, tel. 020-4973579,

e-mail: scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com

Consistorie (Ouderlingenvergadering):

Voorzitter: Mevr. G.A.M. Monster-de Haan,
tel. 023-5383092.

Diaconie:

Voorzitter: H.J. Oostwouder, tel. 06-51564056

Penningmeester: Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos,
tel. 020-4975837

Giften en bijdragen aan de diaconie op bankrekening NL30 RABO 0324 6670 51
Bijdragen t.b.v. MDA (v/h Zending) op bankrekening NL67 FVLB 0225 3254 46
Beide t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente

Kerkrentmeesters:

Voorzitter: J.P. Mendrik, tel. 023-5383206

Secretaris: Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven,
tel. 020-4977326

Penningmeester: Mevr. M.A. Kromhout-de Bruin,
tel. 020-4975275

Bankrekening voor giften en overig betalingsverkeer: NL21 RABO 0324 6648 85 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

Administratie Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB):

Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven, tel. 020-4977326

Bankrekening uitsluitend voor VVB/kerkbalans:
NL04 FVLB 0225 3894 36 t.n.v.

Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

Collectebonnen:

Ter vervanging van contant geld voor de collecten in de kerkdiensten en om fiscale redenen kunnen er bonnen (van € 0,75, van € 1,50 en van € 2,50) besteld worden bij:

mevr. M.E. van den Berg-Schering,
tel. 020-4974277, e-mail: markla@quicknet.nl

Sleuteladressen:

Voor activiteiten die van te voren zijn aangemeld en in de agenda zijn opgenomen zijn de sleutels te verkrijgen bij de koster. Indien geen gehoor:

bij J.M. de Waal, Wilhelminastraat 40, Halfweg,
tel. 020-4975823, *bij* W.J. Smit, Polanenstraat 23, Halfweg, tel. 020-4974362, *bij* B. Broerse,

Prins Hendrikkade 5, Halfweg
tel. 020-4976137 (na 18.00 uur).

Koster en Coördinatie gebouwen:

Voor het bespreken van ruimtes in onze gebouwen e.d. verzoeken wij u contact op te nemen met:

J.R. Stoffels, Eikenlaan 29,
1161 TR Zwanenburg,
tel. 020-4973889, mobiel 06-42004905,
e-mail: jenjststoffels@outlook.com

Ledenadministratie:

L.A. Bakker, Kanaalweg 3,
1165 LV Halfweg, tel. 020-4976463
e-mail: la.bakker@planet.nl

Kinderdienst:

Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos, tel. 020-4975837

Kerkblad:

Redactie: Mevr. M. Bakker-de Vente,
tel. 020-4976463, e-mail: la.bakker@planet.nl

Bezorging: J.M. de Waal, tel. 020-4975823,
e-mail: janmdewaal@planet.nl.

Bankrekening: NL20 FVLB 0225 429500
t.n.v. Protestantse gemeente

Meeluisteren naar kerkdiensten:

Onno Bart, tel. 020-4973368

e-mail: onnobart@quicknet.nl

Gemeentediaconaat:

Mevr. C. Weinreich-Verkaik tel. 020-8900247

Autodienst:

Mevr. T. Daman-Bernhard, tel. 020-4972580

Gebedsboom:

Mevr. E. Mandemaker-Snijders, tel. 020-4976090

De Kerkbrief van februari wordt verzorgd door Cora Gerritse, Essenlaan 15
of via e-mail: cora.gerritse@quicknet.nl

Kopij graag donderdag vóór 16.00 uur.

Kopij voor het maartnummer van het Kerkblad kunt u **uiterlijk 15 februari vóór 17.00 uur** inleveren op Kanaalweg 3, Halfweg (Ria Bakker) of via e-mail: la.bakker@planet.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE HALFWEG-ZWANENBURG

Protestantse Kerk: Wilhelminastraat 15, Halfweg (NH)
tel. 020-4977303

Eigen Haard: Sparrenlaan 1, 1161 VE Zwanenburg
tel. 020-4975444



Kerkdiensten

Zondag 7 februari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. J. Scheele-Goedhart uit Amsterdam Werelddiaconaat
Maandag 8 februari Eigen Haard	18.30 uur	pastor Pauline van Zaalen
Zondag 14 februari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Eerste zondag 40-dagentijd
Zondag 21 februari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Tweede zondag 40-dagentijd
Maandag 22 februari Eigen Haard	18.30 uur	ds. G. van de Meeberg
Zondag 28 februari Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Derde zondag 40-dagentijd Heilig Avondmaal
Zondag 6 maart Protestantse Kerk	10.00 uur	werkgroep wereldgebedsday Vierde zondag 40-dagentijd Oecumenische viering

■ Oppasdienst

Zondag 7 februari
Zondag 14 februari
Zondag 21 februari
Zondag 28 februari
Zondag 6 maart

Cora Gerritse
Marije Smit en Juliëtte Lenten
Collen Dhliwayo en Ria Bakker
Renske de Vries
Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet



■ Diensten in het Spaarne Gasthuis

Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek.

De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21).
Voor meer informatie: tel. 023-8907331



TER OVERDENKING

Een vraag aan God

Laatst las ik een Engels artikel over Lulu, een 6-jarig meisje uit Schotland, die haar niet-gelovige vader een vraag stelde over God. Haar vraag was deze: 'Beste God, hoe werd U uitgevonden?'

Haar vader besloot een brief te schrijven met daarin die vraag van zijn dochtertje, en stuurde deze naar verschillende kerkelijke leiders in Groot-Brittannië. Er kwamen twee antwoorden, waarvan er één zo eenvoudig mooi geschreven was, dat deze de pers haalde. Het was het antwoord van de toenmalige aartsbisschop van Canterbury (de geestelijk leider van de Anglicaanse kerk), Rowan Williams.

Ook ik werd verrast en geraakt door de brief die hij naar de 6-jarige Lulu schreef en ik denk dat ook wij volwassenen veel van zijn antwoord kunnen leren. Het valt namelijk niet mee om 'God' en 'geloof in God' uit te leggen. Natuurlijk is er theologisch heel veel goeds over gezegd en te zeggen, maar soms is een eenvoudig antwoord veel dieper en raker dan doorwrochte theologische verhandelingen.

Eerst dacht ik zijn brief te vertalen uit het Engels in het Nederlands, maar dan gaan er belangrijke nuances verloren. Daarom kies ik er voor om zijn antwoord in het Engels te publiceren in dit Kerkblad; u vindt zijn brief hieronder. En voor de ouderen onder ons: als u geen Engels kunt lezen, dan vraagt u gewoon aan

bijvoorbeeld één van uw (klein)kinderen om het voor u te vertellen. Dan heeft u meteen een mooie aanleiding om samen over het geloof te praten. Ik hoop dat zijn antwoord u ook zal inspireren!

Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg

Dear Lulu, Your dad has sent on your letter and asked if I have any answers. It's a difficult one! But I think God might reply a bit like this – 'Dear Lulu – Nobody invented me – but lots of people discovered me and were quite surprised. They discovered me when they looked round at the world and thought it was really beautiful or really mysterious and wondered where it came from. They discovered me when they were very very quiet on their own and felt a sort of peace and love they hadn't expected. Then they invented ideas about me – some of them sensible and some of them not very sensible. From time to time I sent them some hints – specially in the life of Jesus – to help them get closer to what I'm really like. But there was nothing and nobody around before me to invent me. Rather like somebody who writes a story in a book, I started making up the story of the world and eventually invented human beings like you who could ask me awkward questions!' And then he'd send you lots of love and sign off. I know he doesn't usually write letters, so I have to do the best I can on his behalf. Lots of love from me too.

Archbishop Rowan

PASTORALE BERICHTEN

■ Geboortebericht

Op 17 december werden Martijn en Tanja Monster verblijd met de geboorte van hun zoon *Luuk*. Het jonge gezin maakt het goed. We feliciteren hen van harte en wensen hen zegen en geluk toe. Ook voor de grootouders Grietje en Bas Monster onze hartelijke felicitaties. Het adres is: Fam. Monster, Rijnland 13, 2064 SE Spaarndam.



■ Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Klaas en Margarita van den Berg-Schering mochten op 18 december vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte en wensen hen, samen met hun kinderen en kleinkinderen, nog vele goede en gezegende jaren toe.



■ Meeleven

Mevr. Gré Wolse is op 16 december geopereerd aan een nekhernia. De operatie is goed verlopen en ze mocht spoedig weer naar huis. Inmiddels gaat het de goede kant op en we hopen dat ze verder goed zal herstellen.

Dhr. Wim van den Horn verblijft sinds eind december in Eigen Haard te Zwanenburg. Het is voor hen beiden een grote, maar onvermijdelijke stap, gezien de situatie. Van harte sterkte toegewenst en toegebeden, Wim en Ita.

Mevr. Diny Groothuis is half januari een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis omdat het onverwacht niet goed ging. Gelukkig mocht ze na een paar dagen weer naar huis. We hopen dat het nu weer rustig zal blijven en wensen haar en Henk Gods nabijheid toe.

■ In Memoriam

Op 23 december 2015 is overleden *Wilhelmina Neeltje Blanken-Oostwouder* in de leeftijd van 79 jaar. Ze woonde in Verpleeghuis Bornholm. Een half jaar eerder had ze een herseninfarct gehad, waardoor ze niet meer thuis kon wonen. Het was een moeilijke tijd voor haar; de vele bezoeken van familie, vrienden en gemeenteleden hebben haar goed gedaan. Wil was geen prater, maar een doener. De toegewijde zorg voor haar zus Handa en haar man Jan zijn daar een sprekend voorbeeld van. Nadat zij overleden waren en ze alleen verder moest, heeft ze verschillende activiteiten opgepakt. Zo was ze bijvoorbeeld elke vrijdag in de kerk te vinden om samen met Willy en Plonie de kerkbrieven te maken. Je deed nooit tevergeefs een beroep op Wil. We zullen haar trouw en nuchtere kijk op het leven missen.

De dienst van Woord en Gebed heeft op 31 december plaatsgevonden in onze kerk; veel bezoekers bezochten deze dienst. Daarna hebben we haar begraven op de begraafplaats te Zwanenburg. We denken in ons gebed aan haar familie en vrienden nu zij zonder Wil verder moeten. We vertrouwen erop dat zij geborgen is bij God.

Op 9 januari 2016 is overleden *Bertus Burggraaf*, precies 7 maanden voor zijn 100e verjaardag, in de gezegende leeftijd van 99 jaar. Hij woonde net weer een paar weken in het vernieuwde Eigen Haard. Toen Bertus 6 jaar geleden zijn vrouw Jo verloor – hij had haar tot het laatst toe bijgestaan en verzorgd – pakte hij toch de draad van het leven weer op. Hij kwam wekelijks lopend naar de kerk en ging zingen bij het koor Inter Nos/Hosanna. Hij maakte vele potjes en allerhande vensterbankfiguren van hout, die hij graag weggaf aan bezoekers of aan de bazaar. Ook bakte hij zelf cake, die hij t.g.v. zijn verjaardag tijdens de zondagse koffie na de dienst uitdeelde aan alle kerkgangers. Het liefste zong hij geestelijke liederen en liederen uit zijn jeugd. Zijn optimisme en zorgzaamheid zullen ons bijblijven.

Op 14 januari hebben we in een drukbezochte dienst van Woord en Gebed afscheid genomen. Zijn (klein)kinderen spraken mooie en passende woorden over hun (groot)vader; ook hebben we geluisterd naar een geluidsopname van Bertus, waarop we hoorden hoe hij zijn lievelingslied 'Daar ruist langs de wolken' zong.

Op de begraafplaats te Zwanenburg hebben we hem aan de aarde toevertrouwd. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen, familie en allen die hem missen, sterkte toe. We vertrouwen erop dat hij geborgen is bij God.

KOMENDE BIJZONDERE DIENSTEN

• **14 februari: doopdienst**

Isa Janna Maria van Boxel, dochter van Wouter en Lianne van Boxel-Stoffels en zusje van Noud, zal tijdens deze dienst de heilige doop ontvangen. We hopen op een goede dienst met elkaar en heten iedereen van harte welkom.

• **28 februari: Heilig Avondmaal**

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd zullen we met elkaar brood en wijn delen. Juist in de lijdens tijd krijgt het Avondmaal een diepere betekenis en leven we nog meer toe naar Goede Vrijdag en Pasen.

ANDERE BERICHTEN

• **Kerkdiensten in Eigen Haard**

Zoals u weet wordt Eigen Haard weer bewoond. Het is fijn dat het allemaal achter de rug is en dat onze hulpbehoevende ouderen weer in ons dorp kunnen wonen. Ook de kerkdiensten gaan weer van start, *elke tweede en vierde maandag van de maand*. Het tijdstip is veranderd: we komen voortaan samen *om 18.30 uur*, in de voormalige kapel (tegenwoordig is het een woonkamer van de dagopvang, maar we mogen deze ook gebruiken voor de diensten).

In Eigen Haard werkt ook (voor een aantal uren in de week) een geestelijk verzorger, pastor Pauline van Zaalén. Zij zal, net als José Pijnaker, pastor Fons Litjens en ik, in deze diensten voorgaan.

Alle bewoners van Eigen Haard en de aanleunwoningen zijn van harte welkom deze maand op maandag 8 en 22 februari, 18.30 uur in de woonkamer van de dagopvang (de voormalige kapel).

• **Vakantie**

Van 29 februari t/m 7 maart heb ik een week vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. Grietje Monster (023-5383092), mevr. Tineke Berger (020-4974785) of mevr. Mieke Sikké (020-4976398); de predikant die waar-

Homeopathische geneesmiddelen
Allopathische geneesmiddelen
Cosmetica en Parfumerie.

Hiervoor kunt u terecht bij:

Drogisterij C. Poelsma

Dennenlaan 52, Zwanenburg, tel. 4977704

En altijd een goed advies!

DE VOS



Dennenlaan 77
1161 CL Zwanenburg
tel. 020-4974227



Bouw- en Aannemersbedrijf

WEMPE

Ringweg 12, 2064 KE Spaarndam
06-5435 8797

www.wempebouw.nl / info@wempebouw.nl

**NIUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD
RENOVATIE - MACHINALE TIMMERWERKPLAATS**

GAZELLE fietsen
in vele uitvoeringen en prijzen
HONDA bromfietsen
in sport- en toermodel
AGU regenpakken
Vraag de folder:

R. van Oeveren

Dennenlaan 56
Zwanenburg - tel. 020-4974366



Tel. 020-4977105

Maes natuursteen
Weerenweg 9 d in Zwanenburg

Groot assortiment grafmonumenten
betaalbaar en compleet verzorgd

kijk voor prijzen op:

WWW.MAESNATUURSTEEN.NL

Barlotty Haarmode

KOMT BIJ U THUIS



voor een afspraak of vragen
bel vrijblijvend naar
06 413 93 522
en vraag naar Greetje

*alle behandelingen zijn inclusief verstyeviging
en haarlak, tevens verkoper van de merken
Krune en Everline*

**'Uw wensen zijn
ons uitgangspunt'**

De Loos
uitvaartverzorging

020 497 2694 Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzekerig

neemt zal dan voor u gebeld worden. De berichten voor in de rubriek ‘meeleven’ in de Kerkbrief van 6 maart kunt u ook aan een van hen doorgeven.

Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd: Mevr. A. Mandemaker is verhuisd van Sparrenlaan 14 (wijk ZbW), 1161 VG Zwanenburg naar: Senecastraat 31, 1064 ZJ Amsterdam.

Overleden: Op 23 december 2015 in de leeftijd van 79 jaar mevr. W. N. Blanken-Oostwouder, Troelstralaan 3 (wijk ZbW), 1161 CA Zwanenburg.

Op 9 januari 2016 in de leeftijd van 99 jaar dhr. B. Burggraaf, Sparrenlaan 1/11 (wijk EHenA), 1161 VE Zwanenburg.

Leo Bakker, ledenadministratie

ZEVEN VRAGEN AAN



1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Mijn naam is Anke Kluijt-Goede (doopnaam Johanna). 30 Juni 1955 geboren in een warm gezin in Heemstede, dus nu 60 jaar oud.

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?

Vanaf mijn kinderjaren wilde ik al kleuterjuf worden en toen ik in 1974 mijn “Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs” had behaald, was mijn doel dus bereikt! Na 5 jaar in Heemstede op kleuterschool “de Kleuterhof” gewerkt te hebben, heb ik een aantal jaren fulltime voor ons gezin gezorgd. En inmiddels al weer heel wat jaartjes werkzaam als leerkracht van groep 1/2 op basisschool “Halverwege” in Halfweg. Dit jaar op de vrijdagmorgen en op maandag de uitdaging aangegaan om groep 4/5 te doen.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Wekelijks op de fiets naar zorgcentrum Kennemerduin in Heemstede om te genieten van het samenzijn met mijn vader van 97 jaar. Hij is gezegend met een goede gezondheid en doet nog zelf zijn boodschappen met de “Rolls Royce” (rollator dus) bij “Appie”.

Verder wandelen (o.a. Noord-Hollandpad met Geeske), een spannend boek le-

zen, wijntje drinken. Lekker weg in eigen land met Gerard of onze 3 meiden: hotelletje, huisje of kamperen met de fiets. Regelmatig oppassen op onze prachtige kleinkinderen Maura en Ruben en gezellig samenzijn met onze kinderen en kleinkinderen.

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?

Ik kom uit een gereformeerd nest. Na een omweg via de Kerk van de Nazarener in Haarlem weer terug bij mijn “roots”, nu de PKN kerk. Het is leuk om ook in het dorp regelmatig kerkgenoten tegen te komen..

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?

Het samen zijn, de kerk vormen wij met elkaar. Het delen en “opladen” van mijn geloof in ontmoeting, preek, lied, gebed, een woord. Gezellig na de dienst koffie drinken met geloofsgenoten.

6. Wat inspireert jou?

De natuur, door God zo prachtig gemaakt. Een spontane ontmoeting/gesprekje met zomaar een onbekende, een tekst in een dagboek of Bijbel.

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/haar dan vragen?

Ruth. Hoe heeft zij het ervaren om met haar schoonmoeder mee te gaan naar een onbekend land, andere cultuur en de ontmoeting met Boaz. Haar uitspraak “Waar u gaat zal ik gaan, Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God” vind ik heel bijzonder.

Voor het volgende Kerkblad stel ik deze vragen aan Ineke Weinreich.

DIACONIE

■ Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand februari

- 3 febr. 1935 Mevr. J.G. Bos-Feenstra, Troelstralaan167, 1161 CD Zwanenburg
- 4 febr. 1934 Dhr. G.F. Oldenburg, Kinheim 148, 1161 DE Zwanenburg
- 5 febr. 1932 Mevr. E.C. Meinema-Bos, Troelstralaan 117, 1161 CC Zw'burg
- 5 febr. 1928 Mevr. W.M. Stol-Luijt, Oranje Nassaustraat 16, 1165 GM Halfweg
- 8 febr. 1941 Mevr. G. van den Horn-Slokker, Zwanenburgerdijk 474A,
1161 NW Zwanenburg
- 11 febr. 1939 Dhr. J.G. Kamsteeg, Beatrixstraat 71, 1165 GJ Halfweg
- 11 febr. 1926 Dhr. J. Verhagen, Sparrenlaan 75C, 1161 VE Zwanenburg
- 12 febr. 1923 Mevr. L. van Oosterom-Vos, Amestelle 201, 1161 BA Zwanenburg
- 16 febr. 1930 Dhr. J. Bos, Troelstralaan 167, 1161 CD Zwanenburg

18 febr. 1939 Mevr. W. Kamper-Bosman, IJweg 513, 2143 CL Boesingheliede
19 febr. 1936 Mevr. T. Olij-Leijding, Dennenlaan 195, 1161 CP Zwanenburg
21 febr. 1935 Mevr. T.H. Daman-Bernhard, Iepenlaan 145, 1161 TC Zw'burg
21 febr. 1932 Dhr. C. Kranstauber, Houtrijkstraat 24, 1165 LL Halfweg
23 febr. 1937 Dhr. W.J.H. Lem, Kastanjelaan 86, 1161 VD Zwanenburg



Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan ondergetekende.

Leo Bakker, ledenadministratie

COMMISSIE KERKINACTIE

■ **Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat zondag 7 februari 2016**

Partnerorganisatie Trukajaya op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte op 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. U kunt ook de spaardoosjes weer inleveren!



■ **Ik ga. Zet een stap naar de ander.**

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema 'Ik ga. Zet een stap naar de ander'. De veertigdagentijd begint op woensdag 10 februari en eindigt met Pasen op zondag 27 maart. Op de zondagen in de veertigdagentijd wordt gecollecteerd voor een bepaald project van Kerk in Actie. Hierover leest u meer in de Kerkbrief van de betreffende zondag.



Namens de commissie Kerk in Actie, *Gerard Kluijt*

KERKRENTMEESTERS

■ **Verantwoording giften oktober 2015 tot en met december 2015**

Oktober: via NN gift Paaskaars € 90,80

November: verjaardagsfonds van de dames via Itie Joosse € 423,80

December: verjaardagsfonds via de heer en mevrouw Swager € 200,-

Ik dank iedereen voor zijn/haar gift en de lopers/loopsters van het verjaardagsfonds voor het bezoeken van de jarigen.

Na een nogal heftig jaar heb ik begin 2016 het kerkelijke werk weer helemaal opgepakt. Maar wat ik heb gehad is niet in mijn koude kleren gaan zitten en daarom ben ik ook vastbesloten mijn werk voor de kerk in oktober te beëindigen. Ik zou heel graag iemand, die het werk wil overnemen, voor die tijd al willen inwerken. Is het penningmeesterschap soms iets voor U? Laat het ons weten.

Met vriendelijke groet. *Marianne Kromhout*

■ **Verjaardagsfonds**

Opnieuw wordt er op u een beroep gedaan om mee te helpen met het verjaardagsfonds.

Dit keer gaat het om de wijk van mevrouw Goedhart in Halfweg.

Zij heeft 25 jaar dit werk gedaan en ook door leeftijd en gezondheid van haar man is zij genoodzaakt te stoppen.

Maar wie o wie zou haar taak over willen nemen ?

Neemt u contact op met mevrouw Goedhart (tel. 020-4973507) zij kan u er alles over vertellen, of anders met Itie Joosse.

Mevrouw Goedhart wij willen u heel hartelijk bedanken voor die 25 jaar trouwe dienst. Alle goeds toegewenst en wij hopen u nog vaak te zien op uw vertrouwde plekje in de kerk.

Binnenkort hoop ik u met een leuk plantenbakje te verrassen.

Itie Joosse, tel.: 020-4976173

RAAD VAN KERKEN

■ Bijbels theologische gespreksgroep

Onze volgende bijeenkomst is op maandag 8 februari 2016 ten huize van Ria Bakker, Kanaalweg 3 in Halfweg. We beginnen om 20.00 uur en gaan lezen vanaf hoofdstuk 19 in ons boekje Doorns Evangelie, Marcus opnieuw.

Inlichtingen: *Ria Bakker, tel. 020-4976463*

■ Rondwandeling Groene Wissels vanaf Halfweg (16 km)

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 2016, gingen we met 18 wandelaars een rondwandeling maken. We liepen vanaf Halfweg het recreatiegebied Spaarnwoude in en gingen richting Spaarndam en Spaarnwoude.

We kwamen langs het gemaal Inlaagpolder en gingen vervolgens naar de dijk.



Net voor Spaarndam gingen we linksaf naar Spaarnwoude met zijn stompe toren. De toren van dit kleine kerkje stamt uit het begin van de dertiende eeuw; het kerkgebouw is uit 1764. In de zomerperiode (vanaf mei) worden er in dit kerkje exposities en andere culturele activiteiten georganiseerd; het is ook een trouwlocatie.

Vanaf Spaarnwoude liepen we richting Penningsveer en Haarlemmerliede. We wandelden ook langs de Mooie Nel. Dit meertje maakt deel uit van de Liede, een riviertje dat vroeger het Haarlemmermeer met het Spaarne verbond. Na de droogmaking van het Haarlemmermeer is de Liede een zijarm van de Ringvaart geworden.

In Haarlemmerliede streken we neer bij De Zoete Inval waar we koffie dronken met een heerlijk stuk appeltaart (traktatie van eenjarige en een bijnajarige wandelaar).

Nu was het nog maar zo'n 5 km lopen naar Halfweg, waar we ongeveer 12.25 uur arriveerden.

Jammer dat het af en toe regende, maar het was toch een prachtige tocht om het nieuwe jaar mee te beginnen.

De volgende keer, zaterdag 6 februari 2016, gaan we een rondwandeling van 15 km maken bij Amstelveen. Aanmelden kan tot woensdag 3 februari a.s. bij Marijke Nuis, tel. 020-4976027. Kosten voor vervoer en lunch: € 25,-.

COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN

■ Zondagmiddagconcert 14 februari met Valentinas Trio

In de serie Zondagmiddagconcerten treedt op 14 februari het Valentinas Trio in onze kerk op. Het pianotrio bestaat uit twee strijkers en een pianist. Liza Pondman speelt cello, Masha Galperina speelt piano en Lonne Pondman viool. De drie jonge musici brengen populaire werken ten gehore van Schubert, Mozart, Offenbach, Piazzolla, Delibes, Kodaly en Rossini.



De zusjes Pondman zingen beiden ook. Liza is een mezzo-sopraan en Lonne sopraan. Hierdoor kunnen zij een gevarieerd programma laten horen, waarbij naast klassieke pianotrio's en solostukken ook prachtige aria's en duetten in onze kerk zullen klinken.

Het Zondagmiddagconcert begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. De entree bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na afloop van het concert. De kerk is vanaf 14.00 uur open. De presentatie is in handen van Hans Jütte. Iedereen is van harte welkom en neem gerust familie en vrienden mee.

Over het concert in Halfweg zegt het Valentinas Trio: 'Valentijnsdag, de dag van de liefde. En wat is liefde zonder muziek? In dit programma laten we alle kanten van de liefde horen - de zwoele passie van Astor Piazzolla wordt afgewisseld met de verboden liefde van Mallika uit de opera van Delibes, de lusten, lasten en listen uit Mozarts Le Nozze del Figaro, met het stille verlangen in Schuberts trio. Door zang en spel laten we in dit intieme concert de liefde klinken.'

We stellen de leden van het Valentinas Trio aan u voor:

Liza Pondman (1993) komt uit Amsterdam. Vanaf haar zesde speelt zij cello. In 2012 werd zij toegelaten tot de bacheloropleiding op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Liza speelt in verschillende formaties van ensembles. Naast klassiek zingt Liza veel, van licht klassiek tot en met klassieke jazz. Samen met een saxofonist en een gitarist vormt zij de band 'The third wheel of clazz', een combinatie van klassiek en jazz.

Lonne Pondman (1991) is eveneens in Amsterdam geboren. Vanaf haar zevende had ze vioollessen op de muziekschool van Zwolle. Daarna volgde ze lessen op de Zwolse Vioolacademie. In 2010 werd ze toegelaten tot de bacheloropleiding van het ArtEZ Conservatorium, waar zij in 2014 cum laude afstudeerde. Tegenwoordig geeft zij privélessen aan kinderen en volwassenen en is zij viooldocent op de Zwolse Vioolacademie.

Masha Galperina (1989) is geboren in St.Petersburg. Sinds haar zesde had zij pianoles op de muziekschool aldaar, tot zij in 2002 naar Nederland verhuisde. In 2005 werd zij toegelaten tot de vooropleiding van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. In 2012 studeerde zij daar af en kreeg een 9,5 voor haar eindexamen. Masha heeft al vele prijzen op haar naam staan, waaronder de 1e prijs bij het Prinses Christina Concours Oost.

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, *Ben Broerse*

GESCHIEDENIS ORGEL

■ Een kunstwaardig instrument (deel 2)

Inleiding

Sinds twee jaar bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor was wel het nodige archiefonderzoek nodig in Haarlem. Hierbij deel 2.

Op 9 juli 1910 bezoekt een der kerkvoogden de heer Vermeulen in Woerden, het gesprek verloopt gunstig en de orgelfabrikant wordt verzocht op donderdagmiddag 14 juli in de kerk poolshoogte te nemen. Orgelfabrikant Vermeulen toont enkele modellen die voor plaatsing op de orgelgaanderij in aanmerking komen. In principe wordt hem de bouw van een nieuw orgel voor f 1.085,-- opgedragen, mits de president-kerkvoogd, die bij de bespreking niet aanwezig was, hiermee

instemt. Bij plaatsing wordt f 600,-- betaald, en vervolgens zal tenminste per jaar f 100,-- plus 4% rente over het resterende bedrag betaald worden. Garantie: 10 jaar, een jaarlijkse stembeurt kost f 15,--. Het schilderen van de orgelkast is hier niet bij inbegrepen. Levering augustus 1910. Voor het oude orgel biedt Vermeulen f 40,-- tot f 50,--, de orgelpijpen zijn hem f 5,-- per stuk waard.

Op de kerkvoogdijvergadering van zondag 7 augustus 1910 wordt uitgebreid besproken wat te doen met het harmonium. De predikant (ds. B. Baljon, predikant van 1905 tot 1937, voor meer info zie onder dit artikel) stelt voor het harmonium tegen een vergoeding te geven aan de meisjesvereniging, maar de kerkvoogden willen een advertentie plaatsen om voor het orgel uit 1858 een zo hoog mogelijke prijs te krijgen.

Uiteindelijk stemt men er in toe het harmonium te plaatsen in de consistoriekamer totdat zou blijken dat dit teveel ruimte inneemt. Het oude orgel wordt afgebroken. Er viel niet meer te achterhalen of orgelfabrikant Vermeulen dit orgel heeft opgekocht. Eigenlijk zouden de gordijnen in de kerk ook vernieuwd moeten worden maar de president-kerkvoogd is van oordeel dat dit door de aanschaf van een nieuw orgel geen doorgang kan vinden. Ook toen gold: men kan een dubbeltje maar één keer uitgeven.



Bron: website Noord-Hollands archief beeldbank

Orgel - harmonium & pianohandel Vermeulen uit Woerden stond bekend als opkoper van orgels in Nederland en België die hij reviseerde. Vaak plaatste hij allerlei orgelmateriaal achter willekeurige orgelfronten. Over het algemeen ging hij met oud pijpenmateriaal piëteitsvol om. Er zijn inmiddels al meerdere klachten over het orgel gemeld bij de kerkvoogdij. Er wordt eindelijk in 1919 een deskun-

dige bijgehaald. Deze schat de kosten voor reparatie op f 200, =. Orgelbouwer Vermeulen verklaart dat reparatie niet nodig is. Of er verder iets met de klachten is gedaan weten wij niet, er zijn geen rekeningen hierover te vinden in het archief. Inmiddels zijn we beland in 1923. Er wordt op de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen uitgebreid over gesproken of o.a. het Vermeulen-orgel uit de kerk van 1852 in de nieuwe kerk komt.

Hans Jütte (wordt vervolgd)

Ds B. Baljon (Bron: Nieuwe Leidsche Courant 7 december 1936)

Ds B. Baljon, Ned. Herv. Predikant te Houtrijk en Polanen (Halfweg) heeft tegen 5 febr. a.s. om gezondheidsredenen eervol emiritaat aangevraagd bij het Prov. Kerk bestuur van Noord-Holland.

Ds Baljon werd 23 Sept. 1877 te Rotterdam geboren en studeerde aan het Erasmiaansch Gymnasium aldaar en aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om in 1902 candidaat te worden in Zeeland. 5 Febr. 1905 bevestigd wijlen Prof. Dr J.M.S. Baljon hem te Houtrijk en Polanen, in zijn eerste en eenige gemeente, waar Ds Baljon zijn ambt aanvaardde.

Ds Baljon was lid van het Classicaal Bestuur van Haarlem, alsmede van de vereeniging „Kinderzorg” in de classis Haarlem. In 1919 werd zijn gemeente belangrijk uitgebreid door de toevoeging van het Noordelijk gedeelte van de Haarlemmermeer. Een nieuwe kerk moest worden gebouwd en Ds Baljon mocht die op 21 mei 1925 in gebruik nemen. Na een diensttijd van precies 32 jaar zal hij nu zijn ambt neerleggen.

Ds. BALJON OVERLEDEN (Bron: Het Utrechts Nieuwsblad 1 juni 1938)

Inden ouderdom van 60 jaar is overleden Ds. B. Baljon in leven emeritus predikant der Ned. Herv. van Houtrijk en Polanen. Ds. Baljon aanvaardde zijn ambt in 1905 en heeft alleen de gemeente van Houtrijk en Polanen gediend.

DIVERSEN

■ Bedankt

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik via de kerk mocht ontvangen.



Ook wil ik iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, in de afgelopen tijd met mij heeft meegeleefd!

Hartelijke groet, *Bep den Braber*

■ Wie, wat en waar, kriskras door de bijbel (deel 2)

Bij elke naam of gebeurtenis hoort de naam van een plaats. Schrijf het juiste antwoord op. Kies daarbij uit de volgende plaatsen. Vragen met een * moeten steeds na elkaar worden beantwoord of gesteld. Verder is de volgorde niet van belang. (Zet achter elke plaats die je hebt gebruikt een kruisje, of zet er het nummer in van de vraag; sommige plaatsen komen meer dan een keer voor):

Malta , Sodom en Gomorra , Jeruzalem , Dan en Betel , Tarsis ,
Betesda , Karmel , Nazaret , Bethlehem , Damascus , Silo , Jordaan ,
Jericho , Galilea , Betel , Jericho , Nineve , Emmaüs , Olijfberg ,
Jordaan , Babel , Gosen , Egypte , Bethlehem ,
het meer van Galilea (of Gennesaret) , Golgota , Hebron , Eden ,
Efeze , Seba , Morenland (of Ethiopië) , Kana , Susan , Rome ,
Jordaan , Bethlehem , Jeruzalem , Egypte , het Oosten , Egypte ,
Jeruzalem , Sinai , Jericho , Filippi , Rietzee (of Schelfzee) , Nijl ,
Egypte , Babel , Ur , Ai , Meden en Perzen



'Wie, wat en waar' leent zich goed om als wedstrijd te spelen (individueel tegen elkaar of in groepen). Elk goed antwoord levert een punt op. Wie of welke groep heeft na afloop de meeste plaatsen goed?

(Deel 1 - vraag 1 t/m 15 - is geplaatst in het nummer van juni 2015)

16. * Bij het binnentrekken van het 'beloofde land' trekken de Israëlieten over de rivier de
17. * De eerste stad, waarvan de muren instorten, die wordt ingenomen is
18. * De tweede stad die met een list wordt veroverd is
19. Ester wordt de vrouw van Ahasveros, die koning is van het rijk van de
20. Vlakbij Jeruzalem is de berg
21. Adam en Eva woonden in de tuin (hof) van
22. Johannes de Doper doopt de mensen in de rivier de
23. Mozes wordt door zijn moeder in een biezen mandje tussen het riet gelegd van de rivier de
24. Het eerste pinksterfeest vindt plaats in
25. Koning Jerobeam van Israël sticht heiligdommen in
26. Paulus (dan nog Saulus) komt tot inkeer op zijn reis naar
27. Abram is afkomstig uit
28. De Israëlieten mogen als ze bij Jozes in Egypte zijn wonen in het land
29. Water verandert in wijn op de bruiloft in
30. De burcht van de koning Ahasveros bevindt zich in





ALLE SOORTEN DRUKWERK

**VOOR LEUKE CADEAUS
BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.EFAC.NL**

Efac Drukwerk & Vormgeving
Nieuw-Vennep
Telefoon 06-27976218
www.efac.nl info@efac.nl

schildersbedrijf  R. van Adrichem

Ook voor het schilderwerk
binnenshuis bent u op een
betrouwbaar adres.

Iepenlaan 23 tel. 020-4976152
Zwanenburg 06-23775596



**RAUWKOST-
SPECIALITEITEN
EN
FRUITMANDEN**

PETER PIJNAKER

GROENTE- EN FRUITHANDEL
ZWANENBURGERDIJK 459
TEL. 020-4975213

AUTOBEDRIJF

Kraayeveld

ZWANENBURG

"ONS ONDERHOUD IS UW MEERWAARDE"



Service Tanken



Multibak verhuur



DENNENLAAN 163 • AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL
INFO@AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL • 020 497 5710

Dunweg

100 jaar uitvaartzorg stijlvol & betrokken

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
www.dunweg.nl

Wij zijn dag en nacht voor u
bereikbaar: **023-5633544**

Zwanenburg **020-4971313**

Dunweg uitvaartzorg houdt
rekening met uw
persoonlijke wensen.