

KERKBLAD

MAART 2016 - 29e JAARGANG NR. 3



Protestantse Kerk

- In dit nummer:
- Palmпасen 20 maart
 - Stille Week
 - The Passion 24 maart
 - Paasontbijt 27 maart

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Postbus 98, 1160 AB Zwanenburg - Internet: <http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/>

Predikant:

ds. J.P.G. van de Meeberg
Polanenstraat 1, 1165 GX Halfweg
tel. 020-4973630
Vrije dag: Maandag
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag
tussen 9.30 en 10.00 uur.
B.g.g. kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

Meeleven:

Bij geboorte: stuurt u een kaartje naar predikant en ledenadministratie.
Bij doop: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij ziekte: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij huwelijk in kerk Halfweg: belt u naar predikant en koster.
Bij overlijden: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon en stuurt u een kaart naar predikant en ledenadministratie.

Kerkenraad:

Voorzitter: L. Kranenburg, tel. 020-4975837
Scriba: Mevr. D.M. van Vliet, tel. 020-4973579,
e-mail: scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com

Consistorie (Ouderlingenvergadering):

Voorzitter: Mevr. G.A.M. Monster-de Haan,
tel. 023-5383092.

Diaconie:

Voorzitter: H.J. Oostwouder, tel. 06-51564056
Penningmeester: Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos,
tel. 020-4975837
Giften en bijdragen aan de diaconie op bankrekening NL30 RABO 0324 6670 51
Bijdragen t.b.v. MDA (v/h Zending) op bankrekening NL67 FVLB 0225 3254 46
Beide t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente

Kerkrentmeesters:

Voorzitter: J.P. Mendrik, tel. 023-5383206
Secretaris: Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven,
tel. 020-4977326
Penningmeester: Mevr. M.A. Kromhout-de Bruin,
tel. 020-4975275
Bankrekening voor giften en overig betalingsverkeer: NL21 RABO 0324 6648 85 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.
Administratie Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB):
Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven, tel. 020-4977326
Bankrekening uitsluitend voor VVB/kerkbalans:
NL04 FVLB 0225 3894 36 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

Collectebonnen:

Ter vervanging van contant geld voor de collecten in de kerkdiensten en om fiscale redenen kunnen er bonnen (van € 0,75, van € 1,50 en van € 2,50) besteld worden bij:
mevr. M.E. van den Berg-Schering,
tel. 020-4974277, e-mail: markla@quicknet.nl

Sleuteladressen:

Voor activiteiten die van te voren zijn aangemeld en in de agenda zijn opgenomen zijn de sleutels te verkrijgen bij de koster. Indien geen gehoor: *bij* J.M. de Waal, Wilhelminastraat 40, Halfweg, tel. 020-4975823, *bij* W.J. Smit, Polanenstraat 23, Halfweg, tel. 020-4974362, *bij* B. Broerse, Prins Hendrikkade 5, Halfweg tel. 020-4976137 (na 18.00 uur).

Koster en Coördinatie gebouwen:

Voor het bespreken van ruimtes in onze gebouwen e.d. verzoeken wij u contact op te nemen met: J.R. Stoffels, Eikenlaan 29, 1161 TR Zwanenburg, tel. 020-4973889, mobiel 06-42004905, e-mail: janjststoffels@outlook.com

Ledenadministratie:

L.A. Bakker, Kanaalweg 3,
1165 LV Halfweg, tel. 020-4976463
e-mail: la.bakker@planet.nl

Kinderdienst:

Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos, tel. 020-4975837

Kerkblad:

Redactie: Mevr. M. Bakker-de Vente,
tel. 020-4976463, e-mail: la.bakker@planet.nl
Bezorging: J.M. de Waal, tel. 020-4975823,
e-mail: janmdewaal@planet.nl.
Bankrekening: NL20 FVLB 0225 429500
t.n.v. Protestantse gemeente

Meeluisteren naar kerkdiensten:

Onno Bart, tel. 020-4973368
e-mail: onnobart@quicknet.nl

Gemeentediaconaat:

Mevr. C. Weinreich-Verkaik tel. 020-8900247

Autodienst:

Mevr. T. Daman-Bernhard, tel. 020-4972580

Gebedsboom:

Mevr. E. Mandemaker-Snijders, tel. 020-4976090

De Kerkbrief van maart wordt verzorgd door Hilde Kamper,
e-mail: hildekamper@hotmail.com.

Kopij graag donderdag vóór 16.00 uur.

Kopij voor het aprilnummer van het Kerkblad kunt u **uiterlijk 15 maart vóór 17.00 uur** inleveren op Domineeslaan 137, Zwanenburg (Gerard Kluijt) of via e-mail gkluijt@live.nl.

PROTESTANTSE GEMEENTE HALFWEG-ZWANENBURG

Protestantse Kerk: Wilhelminastraat 15, Halfweg (NH)
tel. 020-4977303

Eigen Haard: Sparrenlaan 1, 1161 VE Zwanenburg
tel. 020-4975444



Kerkdiensten

Zondag 6 maart Protestantse Kerk	10.00 uur	werkgroep wereldgebedsday Vierde zondag 40-dagentijd Oecumenische viering m.m.v. VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
Maandag 7 maart Eigen Haard	18.30 uur	mevr. J. Pijnaker
Zondag 13 maart Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Vijfde zondag 40-dagentijd Biddag voor gewas en arbeid
Zondag 20 maart Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Zesde zondag 40-dagentijd Palmpasen
Dinsdag 22 maart Eigen Haard	19.30 uur	ds. G. van de Meeberg en pastor P. van Zaalen Paasviering
Donderdag 24 maart Protestantse Kerk	19.00 uur	ds. G. van de Meeberg Witte Donderdag - Heilig Avondmaal

Vrijdag 25 maart Protestantse Kerk	19.30 uur	ds. G. van de Meeberg Goede Vrijdag
Zaterdag 26 maart Protestantse Kerk	19.30 uur	ds. G. van de Meeberg Stille Zaterdag
Zondag 27 maart Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Eerste Paasdag
Zondag 3 april Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. J.C. Bos uit Heemstede

■ Oppasdienst

6 maart	Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet
13 maart	Anke en Geeske Kluijt
20 maart	Ingrid en Marit Reemer
27 maart	Ellen en Marjolein Oostwouder
3 april	Grietje Monster



■ Diensten in het Spaarne Gasthuis

Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21). Voor meer informatie: tel. 023-8907331



TER OVERDENKING

Veertig

Op 10 februari is de 40-dagentijd of lijdenstijd begonnen. Eigenlijk is het vanaf die woensdag, die Aswoensdag heet, 46 dagen voordat het Pasen is. Maar omdat de 6 zondagen van de 40-dagentijd niet worden meegeteld – op zondag hoef je niet te vasten – komen we op het getal 40. Van oudsher staan soberheid

en inkeer centraal tijdens die veertig dagen. De liturgische kleur is paars, wat dan ook naar inkeer en boete verwijst.

Maar nu over dat getal 40, want dat is een getal dat we vaak tegenkomen in de Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap schrijft daar het volgende over:

- Mozes blijft veertig dagen op de berg Sinaï waar hij de tien geboden kreeg van God (Exodus 24:18).
- Het volk van Israël reist veertig jaar door de woestijn nadat God hen bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte (bijvoorbeeld Numeri 32:13).
- De reus Goliat daagt de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem uiteindelijk doodt met zijn slinger en steen (1 Samuel 17:16).
- Jona zegt tegen de inwoners van Nineve dat God over veertig dagen de stad gaat verwoesten (Jona 3:4).
- Drie van de belangrijkste koningen van Israël en Juda (David, Salomo en Joas) hebben elk veertig jaar geregeerd (2 Samuel 5:4; 1 Koningen 11:42; 2 Koningen 12:2).

Onze 40-dagentijd is gelieerd aan de veertig dagen die Jezus in de woestijn verbleef om zich daar, terwijl Hij vastte, voor te bereiden op zijn taak: de mensen te vertellen van God en zijn komende koninkrijk. Zo bereiden ook wij ons in de 40-dagentijd voor op wat er komen gaat: het gedenken van het lijden en de dood van Jezus en het vieren van zijn opstanding.

Hoe bereidt U, hoe bereid jij je deze veertig dagen voor op Pasen? Leef je er bewust naar toe door bijvoorbeeld een Bijbels dagboek te lezen, of door soberder te eten, of door geld te geven aan bijvoorbeeld de Kerk in Actie-collectes? Want het kan niet zo zijn dat het straks 'ineens' Pasen is. Die voorbereiding is nodig om het grote mysterie van Gods liefde, dat tot uiting kwam in Goede Vrijdag en Paasmorgen, bewuster te beseffen.

Tot slot: het getal 40 inspireerde Marijke de Bruijne om er een mooi lied over te schrijven; ik deel het hieronder met u. Het is een lied dat met ons mee kan gaan in deze 40-dagentijd, op weg naar Pasen. Want Pasen wordt het, Gods liefde overwint het duister, Hij wekte Jezus op uit het graf! Ik wens u en jullie allen een mooi en gezegend Paasfeest: de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg

Veertigdagenlied

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.



Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen
volheid is een nieuw begin.

Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen
daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.

Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat is iets nieuws, verandering
met vreugd' en moeite samenging.

Marijke de Bruijne



PASTORALE BERICHTEN

■ Geboortebericht

Op 13 februari werden *Adrienne en Ernst Suidgeest-Mendrik (Veldbloemlaan 20, 3452 CL Vleuten)* verblijd met de geboorte van hun dochter *Lynde Elise*, zusje van Amber. Het jonge gezin maakt het goed. We feliciteren hen van harte en wensen hen zegen en geluk toe. Ook voor de grootouders *Peter en Adrie Mendrik* onze hartelijke felicitaties.



■ Meeleven

Dhr. en mevr. Wim en Ita van den Horn wonen beiden, sinds half februari, in Eigen Haard, zodat ze weer samen onder één dak wonen. We groeten hen hartelijk en wensen hen Gods zegen toe. Ook denken we aan Wim en Ita in onze gebeden.

Mevr. Van Overschot-Braam (Osdorperweg 697B, 1067 SV Amsterdam) is be-

gin februari opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment van schrijven is nog niet bekend wanneer ze uit het ziekenhuis komt en waar ze daarna verpleegd zal worden. Ondanks haar achteruitgaande gezondheid, blijft ze opgewekt. We groeten haar hartelijk en wensen haar Gods nabijheid toe.

BIJZONDERE DIENSTEN DEZE MAAND

• *Bevestiging ouderling, 13 maart*

Op deze zondag, biddag voor gewas en arbeid, zal *Gerda Adolf-de Waardt* bevestigd worden als wijkouderling van Eigen Haard en aanleunwoningen. Het is fijn dat Gerda ons pastorale team komt versterken. We hopen op een goede dienst en bidden Gerda zegen en vreugde toe in haar taak als ouderling.

Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om u onder de aandacht te brengen dat we in de wijk Zwanenburg-West geen ouderling hebben. Het zou heel fijn zijn als een van u bereid is om deze mooie taak te gaan doen. De wijkouderlingen (Grietje Monster: Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Tineke Berger: Zwanenburg-Oost, Gerda Adolf: Eigen Haard en aanleunwoningen) en ik (ds. Gert van de Meeberg) hopen op uw reactie.

Stille week en Pasen

Dit jaar valt Pasen vroeg, aan het einde van deze maand is er de Stille – of Goede – week, uitlopend op Pasen. Van harte welkom om de diensten bij te wonen. De ‘paascyclus’ meemaken is een mooie manier om bewust stil te staan bij de kern van het christelijk geloof: Pasen. Het thema voor de Stille week is: **‘Door het donker naar het Licht’**.

• *Palmpasen, 20 maart.*

We hopen en verwachten dat veel ouders en grootouders met hun kinderen en kleinkinderen naar deze dienst komen. Voor ieder kind is er een Palmpasenstok! Van harte welkom, Palmpasen is een goed begin van de Goede Week.

• *Eigen Haard, 22 maart, Paasviering, 19.30 uur (grote zaal).*

Samen met geestelijk verzorger Pauline van Zaalen mag ik deze viering voorgaan. Ook als u niet in Eigen Haard of de aanleunwoningen woont, bent u van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Het koor ‘Zingen is leven’ o.l.v. Marianne Westerbaan zal voor en met ons zingen.

• *Witte Donderdag, 24 maart.*

Deze dienst van Schrift en Tafel begint om **19.00 uur**. Juist op deze avond, waarop we gedenken dat Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen de maaltijd deelde, krijgt het Avondmaal een diepere dimensie.

Homeopathische geneesmiddelen
Allopathische geneesmiddelen
Cosmetica en Parfumerie.

Hiervoor kunt u terecht bij:

Drogisterij C. Poelsma

Dennenlaan 52, Zwanenburg, tel. 4977704

En altijd een goed advies!

DE VOS



Dennenlaan 77
1161 CL Zwanenburg
tel. 020-4974227



Bouw- en Aannemersbedrijf

WEMPE

Ringweg 12, 2064 KE Spaarndam
06-5435 8797

www.wempebouw.nl / info@wempebouw.nl

**NIUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD
RENOVATIE - MACHINALE TIMMERWERKPLAATS**

GAZELLE fietsen
in vele uitvoeringen en prijzen
HONDA bromfietsen
in sport- en toermodel
AGU regenpakken
Vraag de folder:

R. van Oeveren

Dennenlaan 56
Zwanenburg - tel. 020-4974366



Tel. 020-4977105

Maes natuursteen
Weerenweg 9 d in Zwanenburg

Groot assortiment grafmonumenten
betaalbaar en compleet verzorgd

kijk voor prijzen op:

WWW.MAESNATUURSTEEN.NL

Barlotty Haarmode

KOMT BIJ U THUIS



voor een afspraak of vragen
bel vrijblijvend naar
06 413 93 522
en vraag naar Greetje

*alle behandelingen zijn inclusief verstyeviging
en haarlak, tevens verkoper van de merken
Krune en Everline*

**'Uw wensen zijn
ons uitgangspunt'**

De Loos
uitvaartverzorging

020 497 2694 Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzekerig

Na de dienst is er om 20.15 uur koffie en thee; vanaf **20.30 uur** zullen we samen de live-uitzending bekijken van 'The Passion', via de beamer, in onze kerk. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Raad van Kerken; namens ons deze aankondiging:

Heb jij altijd al eens bij de The Passion willen zijn, maar is Amersfoort te ver... Dan willen wij jou graag uitnodigen om samen, donderdag 24 maart, The Passion te volgen in de Protestantse kerk.

Het is alweer de zesde editie van dit eigentijdse spektakel, dat het verhaal van het sterven en de opstanding van Jezus laat zien. Het grote wit verlichte kruis is het kenmerk geworden van dit evenement. Iedereen, dus jong en oud, is van harte welkom om deze editie, op groot scherm, mee te beleven.



• **Goede Vrijdag, 25 maart**, is er om **19.30 uur** dienst in onze kerk. We staan op een passende wijze stil bij het lijden en sterven van Jezus door dat verhaal uit het evangelie ten gehore te brengen. Het koor VoiceMail zal passende liederen voor en met ons zingen.

• **Stille Zaterdag, 26 maart**, is er om **19.30 uur** een korte dienst in de vorm van een vesper. Om het verstilde karakter van deze dienst te ondersteunen, zal de samenzang op de vleugel begeleid worden. Het belooft een mooie afsluiting van de 40-dagentijd te worden. Fijn als u er bij bent!

• **Eerste Paasdag, 27 maart**, komen we om **10.00 uur** in de kerk om de opstanding van Christus te vieren. Het koor Inter Nos/Hosanna zal voor en met ons zingen. Van harte welkom om samen Pasen te vieren: de Heer is waarlijk opgestaan!

ANDERE BERICHTEN

• **1e Lustrum Protestantse Kerk**

Op 13 maart is het vijf jaar geleden dat we afscheid genomen hebben van de Grote Kerk, de voormalig Gereformeerde Kerk van Halfweg. Het was de laatste jaren de kerk voor ons allemaal geworden, omdat we destijds in de Kleine Kerk,

de voormalig Hervormde Kerk, niet meer konden samenkomen. Voor mij was het best vreemd om de kerk waar ik als predikant bevestigd was, achter te laten. Tegelijk dachten we ook aan de Kleine Kerk, waar ook een beetje afscheid van genomen werd, althans, van de oorspronkelijke situatie. Door verbouwing en restauratie was deze vernieuwd en aangepast aan de wensen van deze tijd.

Een week later, op 20 maart 2011, namen we dan ook verheugd en dankbaar onze intrek in onze 'vernieuwbouwde' Protestantse Kerk. En nu, vijf jaar later, denk ik daar dankbaar aan terug, niet alleen vanwege al het werk dat verricht is om dit tot stand te brengen, maar ook omdat we zo'n mooie en gezegende plek hebben; ik kan niet anders zeggen dan dat we samen thuis zijn in onze kerk. Laten we ook de komende jaren de lofzang gaande houden en een thuis blijven, voor elkaar en voor hen die op ons pad komen. In april zullen we stilstaan bij dit eerste lustrum door u allen uit te nodigen voor een mooie en feestelijke middag. U hoort daar uiteraard nog over.

Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND

Ingekomen: Mevr. M. Gijzen-Hillman vanuit Amsterdam naar Kinheim 220, 1161 DG Zwanenburg (wijk ZbW).

Dhr. H. Breedveld en mevr E. Tavenier vanuit Ommeren naar Beatrixstraat 25, 1165 GJ Halfweg (wijk HenS).

Verhuisd: Dhr. W.H. van den Horn van Zwanenburgerdijk 474A (wijk ZbO) naar Sparrenlaan 1, Kamer 1-a-10 (wijk EHenA), 1161 VE Zwanenburg.

Mevr. G. van den Horn-Slokker van Zwanenburgerdijk 474A (wijk ZbO) naar Sparrenlaan 1, Kamer 1-a-19 (wijk EHenA), 1161 VE Zwanenburg.

Mevr. C.T. van der Gugten van Teding van Berkhoutweg 1 (wijk HenS) naar Hazepaterslaan 28, 2012 HT Haarlem.

Mevr. J.S. Lenten van Teding van Berkhoutweg 1 (wijk HenS) naar Hazepaterslaan 28, 2012 HT Haarlem.

Dhr. R. Zeldenrijk van Julianastraat 30, 1165 GW Halfweg (wijk HenS) naar Populierenlaan 319, 1161 SN Zwanenburg (wijk ZbO).

Mevr. L. Zeldenrijk van Julianastraat 30, 1165 GW Halfweg (wijk HenS) naar Amsterdamstraat 60, 2032 PS Haarlem.

Leo Bakker, ledenadministratie



1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Ik ben Ineke (doopnaam Catharina) Weinreich-Verkaik.

Ik ben 57 jaar en ben geboren in de Indische buurt in de Haroekoestraat 3-1 hoog in Amsterdam-Oost, een echte volksbuurt toen.

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?

Ik ben apothekersassistente en dat heb ik op veel verschillende manieren gedaan, zoals bij een apotheekhoudende huisarts in Abcoude en ik heb een nieuw bestelsysteem van een groothandel uitgelegd bij verschillende apotheken in Noord-Holland. Nu werk ik sinds kort in Aalsmeer in een klein 'baxter'-fabriekje; baxters zijn medicatierollen die per 1, 2 of 4 weken worden geleverd.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Met muziek bezig zijn, vooral zingen en verder blokfluit spelen, maar voor de tv hangen met een breiwerkje vind ik ook heerlijk.

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?

Ik was van huis uit Hervormd en ging vroeger naar de zondagschool in het Eltheto-gebouw in de Javastraat in Amsterdam, waar nu de kerkdienst plaatsvindt van de Eltheto-kerk. Toen ik hier kwam wonen, schreef ik me gelijk hier in.

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?

Ik voel me er thuis, het voelt als een stukje van mij.

6. Wat inspireert jou?

Komen we natuurlijk weer uit op muziek, het zingen van vooral religieuze liederen.

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/haar dan vragen?

Daar hoeft ik niet zolang over na te denken, van jongs af aan al Maria Magdalena, de naam klinkt al als muziek. Ik heb ook gelijk weer een associatie met een liedje van Jules de Corte, volgens mij heette het 'een liedje van de Pasen'.

Er komt de zin in voor (en ik hoor gelijk het wijsje): 'Maria Magdalena heeft het zelf gezegd, Halleluja, Halleluja'. (ik kon het trouwens op YouTube niet vinden). Wat een speciale plaats had ze bij Jezus!

Ik zou haar willen vragen hoe het was als vrouw tussen die mannenwereld van Jezus, ik vond het toch al zo raar dat de discipelen alleen maar mannen waren.

Voor het volgende Kerkblad stel ik deze vragen aan Dina van der Werff.

UIT DE KERKENRAAD

■ Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van 27 januari 2016

De voorzitter opent de vergadering zoals gebruikelijk met Bijbellezing (“over goede woorden”) en gebed. Daarna heet hij alle aanwezigen welkom.

Er is een attentie namens de kerkenraadsleden voor de ambtsdragers Grietje en Bas Monster vanwege de geboorte van hun tweede kleinkind. De attenties worden bekostigd uit de lief-en-leedpot, die gevuld wordt door de aanwezigen en waarvoor Cora Gerritse als penningmeester fungeert.

Voorts wordt besloten om het agendapunt 'Bespreking “Waar een woord is, is een weg” (nota kerk 2025)' te schrappen. In plaats daarvan wordt besloten om deze nota uitgebreid te bespreken op een extra kerkenraadsvergadering (24 februari) waarbij een gespreksleider van het PKN-dienstencentrum aanwezig zal zijn.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 25 november worden doorgenomen en vastgesteld. Daarna worden de verslagen van het moderamen van 9 december en 13 januari besproken. Er wordt even ingegaan op de procedure “contact met nieuw ingekomenen”. Ook wordt gesproken over nieuwe ontwikkelingen bij onze plaatselijke actie kerkbalans.

De binnengekomen post wordt besproken. Opvallend nieuws kwam uit het kerkblad van de RK kerk. Naast nieuws over de verbouwing was het opvallend dat de Bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft aangegeven dat er een einde moet komen aan communievieringen geleid door leken. Dit kan gevolgen hebben voor de diensten van de RK gemeente in ons dorp.

Belangrijke agendapunten op deze vergadering

• *Consideratie ordinantiën 11-23-1 en 12-3*

Aanpassingen in de kerkordelijke artikelen (ordinantiën) worden altijd voorgesteld aan de plaatselijke gemeenten. Via de classis kan daar op worden gereageerd. Over het algemeen zijn dit nuttige verbeteringen en/of correcties in de regelgeving. Onze kerkenraad ging zonder opmerkingen akkoord met de voorgestelde aanpassingen.

• *Kerkbalans 2016*

Tijdens de bespreking van het moderamenverslag werd hier al over gesproken. Positief was men over de informatiefilmpjes kerkbalans die tijdens de collecte in de kerkdienst werden vertoond. Dat onze kerk de ANBI status heeft werd ook nog extra gemeld. Zie daarvoor ook de info op onze website (<http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/images/stories/docs/ANBI/anbi.pdf>).

• **Vaststellen data verkoopzondagen**

Dit is een vast agendapunt in januari. De lijst met verkoopdata voor de WOB winkel en de boekentafel Kruispunt wordt in overleg met de betrokkenen vastgesteld.

• **Viering eerste lustrum vernieuwd kerkgebouw**

Op zondag 20 maart 2016 is het exact vijf jaar geleden dat ons vernieuwd kerkgebouw in gebruik is genomen. Het leek de kerkenraad een goed idee om daar extra bij stil te staan en dat willen wij graag met de hele gemeente gaan doen. Dat zal niet gebeuren op 20 maart (Palmpasen), maar op zaterdagmiddag 9 april (aanvang 14.30 uur).

Verzoek van ons is aan u om deze datum alvast vrij te houden in uw agenda. Via deze weg wordt u alvast uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Later zal meer info over de inhoud volgen.

• **Uitstapje kerkenraad 2016**

De datum voor dit jaarlijkse uitje wordt vastgesteld op 28 mei. Vorig jaar bezochten wij de “Oude Kerk” in Amsterdam. Dit jaar wordt gekozen voor een bezoek aan het “Wereldhuis” in Amsterdam. Een deel van de opbrengst van de bazaar 2015 was bestemd voor deze organisatie. De contacten zijn inmiddels gelegd. De kerkenraad is van harte welkom bij het Wereldhuis op die dag. Daarna wordt er ergens in de stad wat gedronken, waarna gezamenlijk in een restaurant zal worden gegeten (voor eigen rekening).

Aan het eind van de vergadering staan altijd de punten informatie vanuit de colleges en de commissies geagendeerd.

Er wordt medegedeeld dat de diensten in Eigen Haard weer worden opgestart. Een goede ontwikkeling.

Marijke Gehrels is inmiddels gestopt om in deze diensten voor te gaan. Maar naast pastor Litjens, ds. Van de Meeberg en José Pijnaker, gaat nu ook pastor Pauline van Zaanen in deze diensten voor. Fijn dat de lege plaats kon worden ingevuld.

De diaconie heeft gesproken over de kwaliteit van de wekelijkse bloemengroet. Er kwamen geregeld klachten over de versheid van de boeketten. Er is al eerder met de leverancier over gesproken. De diaconie heeft nu besloten om over te stappen naar een andere leverancier.

De kerkrentmeesters melden dat de archiefdienst in Haarlem, waar alle archiefstukken van onze gemeente zijn opgeslagen, een verzoek heeft gedaan om enkele oude fotoalbums aan te leveren. Sommige delen houden we echter liever hier om in te kunnen zien. Overleg hierover met de archiefdienst wordt gevoerd via onze contactpersoon Wim Smit.

De reacties op de Raad van Kerken-dienst met als thema “Barmhartigheid” waren heel positief.

Na de rondvraag sluit Grietje Monster de vergadering met een tekst uit het boekje “Help ons U te vinden”: Dank voor het goede dat we ontvangen.

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, *Leo Kranenburg*

UIT DE CLASSIS

■ UIT DE CLASSIS GEKLAPT (1)

Afscheid Wout Nederveen

Tijdens de classicale vergadering van 1 februari 2016 in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout heeft Wout Nederveen afscheid genomen als voorzitter van de classis. Sinds 1997 heeft hij verschillende functies binnen de classis bekleed: penningmeester, assessor en vanaf 2004 praeses (oftewel voorzitter). In die hoedanigheid heeft hij o.a. op classicaal niveau de overgang begeleid van de Samen-op-Weg-kerk (federatie) naar de Protestantse Kerken in Nederland (fusie). Daarbij kwamen zijn (kerk)ordelijkheid, bedachtzaamheid en kerkelijk besef goed van pas. Met een kadobon, een bos bloemen en een hartelijk applaus kwam een einde aan ‘het tijdperk Nederveen’. De classis benoemde als nieuwe voorzitter Ruurd van der Weg, predikant-geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

Kerk 2025

Een deel van de vergadering was gewijd aan de nota ‘Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg’.

Er is een goed leesbare samenvatting van verschenen met een handreiking voor gespreksronden in de plaatselijke kerken. Onze gemeenteadviseur Burret Olde stelt zich beschikbaar als gespreksleider; kerkenraden kunnen een beroep op hem doen. Verschillende gemeenten gebruiken het stuk als inspiratiebron om zich te bezinnen op de toekomst van de kerk. In de nota wordt onder andere gesproken over een lichtere kerkelijke organisatie, die niet meer classicaal, maar regionaal opgebouwd zal zijn. In april 2016 gaat de Generale Synode verder met de concrete uitwerking van deze nota. Dan horen we wat het allemaal in de praktijk gaat betekenen. Hoogstwaarschijnlijk zal 1 januari 2018 het kantelmoment worden naar de nieuwe structuur. Wordt vervolgd.

Vluchtelingen

Tenslotte was een belangrijk thema de opvang van vluchtelingen in de regio Haarlemmermeer. In Vijfhuizen zullen per 1 april a.s. tijdelijk driehonderd asielzoekers gehuisvest worden. Het is hartverwarmend om te zien hoe de kerk van Vijfhuizen hierop inspeelt en hoeveel mensen uit de regio zich aanmelden als vrijwilliger. De classis vraagt aandacht voor een meer evenwichtige berichtgeving. Naast één avond waarop er reuring en rumoer is tegen de komst van een

azc, staan vier à vijf avonden waarop respectvol en menselijk over de komst van vluchtelingen wordt gesproken. Tegenover enkele 'verzetshaarden' tegen azc's staan talrijke 'vrijwilligershaarden' van duizenden mensen die de handen uit de mouwen steken. Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit (Paus Franciscus) – dat dreigen de media wel eens te vergeten...

Website: www.classishoofddorp.nl

R. v.d. Weg, 3 februari 2016

DIACONIE

■ Aankondiging Paasmiddag

Lieve mensen,

Op zaterdagmiddag 19 maart is de jaarlijkse Paasmiddag in onze kerk.

Het programma staat geheel in het teken van de lijdenstijd en Pasen.

Houdt U deze datum dus vast vrij allemaal, want iedereen is van harte welkom.



Met vriendelijke groeten namens het diaconaat, *Ineke Weinreich*

■ Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand maart

1 maart 1937 Mevr. L.A. van Dieren, Dennenlaan 10C, 1161 CR Zwanenburg

2 maart 1935 Dhr. J. Kortenoeven, Beatrixstraat 27, 1165 GJ Halfweg NH

4 maart 1939 Mevr. E.C. den Braber-Kooij, Troelstralaan 149,
1161 CD Zwanenburg

7 maart 1926 Mevr. F.H. Bijma-Haver, Sparrenlaan 127, 1161 VN
Zwanenburg

7 maart 1932 Mevr. H. Tangenberg-Dol, Sparrenlaan 87, 1161 VN Zw'burg

7 maart 1941 Dhr. H. Swager, Kinheim 212, 1161 DG Zwanenburg

7 maart 1935 Mevr. A.H. Oldenburg-de Fouw, Kinheim 148,
1161 DE Zwanenburg

8 maart 1933 Dhr. L. de Waardt, Sparrenlaan 23, 1161 VE Zwanenburg

9 maart 1923 Dhr. W. Griffioen, Lijnderdijk 28, 1161 KB Zwanenburg

11 maart 1935 Dhr. C.A. van Ojik, Troelstralaan 51, 1161 CA Zwanenburg

11 maart 1930 Mevr. J.A. Hoogendam-de Vos, Iepenlaan 74 A,
1161 TG Zwanenburg

15 maart 1938 Dhr. W.H. van den Horn, Sparrenlaan 1, 1161 VE Zwanenburg

23 maart 1935 Mevr. M.W. Goedhart-de Joode, Dillenburg 6, 1165 HM Halfweg

26 maart 1929 Dhr. A. van der Meer, Sparrenlaan 19, 1161 VE Zwanenburg

29 maart 1935 Dhr. C.H. Kleefsman, Zwanenburgerdijk 498,
1161 NX Zwanenburg

31 maart 1928 Dhr. R. Starreveld, Iepenlaan 6, 1161 TD Zwanenburg

31 maart 1938 Mevr. M. Gijzen-Hillmann, Kinheim 220, 1161 DG Zwanenburg



Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

COMMISSIE KERKINACTIE

■ Paasgroetenactie

Ook in 2016 kunt u Paasgroeten sturen naar gedetineerden in Nederland. De afbeeldingen van de kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Zo'n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt, dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Op zondag 13 maart kunt u na de dienst kaarten meenemen. Schrijft u weer mee?

■ Teken de petitie tegen kinderarbeid

Heeft u een mobiele telefoon? Dan heeft u letterlijk goud in handen. Goud waarvan mogelijk kinderarbeid kleeft. Wereldwijd werken meer dan één miljoen kinderen in goudmijnen. De electronicsector is één van de grootste afnemers van goud ter wereld. De invloedrijke electronicschouderbedrijven doen bijna niets om kinderarbeid in de goudmijnbouw tegen te gaan.

Via Stop Kinderarbeid, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, kunt u deze bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Teken de petitie op www.goudinhanden.eu en bekijk het filmpje 'Jij hebt goud in handen'.



Namens de commissie Kerk in Actie, *Gerard Kluijt*

■ PAASONTBIJT 2016

Namens de commissie Kerk in Actie nodigen we u en jullie van harte uit deel te nemen aan het jaarlijkse Paasontbijt op zondag 27 maart.

We sluiten daarmee gezamenlijk de 40-dagentijd af en luiden met deze maaltijd het Paasfeest in.

De maaltijd begint om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur en wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Het Paasontbijt is inmiddels een traditie in onze gemeente. Het is een afsluiten van de vastentijd, waaraan ieder op zijn of haar eigen wijze heeft vorm gegeven.



U zich kunt mondeling aanmelden bij Ben en Heleen Broerse. Dat kan ook via de mail naar: heleenbroerse@gmail.com of telefonisch 020-4976137.

Spreekt u gerust in als we niet thuis zijn.

Wilt u dan doorgeven met hoeveel personen u komt? Misschien zijn er dieetwensen waar we rekening mee moeten houden? Dat horen we graag.

Ook gasten van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Aanmelden graag voor vrijdag 25 maart aanstaande.

We hopen op een feestelijke maaltijd.

In opdracht van de diaconie, *Ben en Heleen Broerse*

RAAD VAN KERKEN

■ Wereldgebedsdag 6 maart 2016

Plaats: Protestantse Kerk, Halfweg

- Oecumenische viering
- Muzikale medewerking: VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
- Organist: Dick Meijer
- Aanvang: 10.00 uur

Een viering uit Cuba met als thema "Ontvang MIJ als een kind!"

Cuba is een republiek in het Caribische gebied en de hoofdstad is Havana. Het is ongeveer 2½ keer zo groot als Nederland en er wonen 11,27 miljoen inwoners. De munteenheid is de peso en een peso is 100 centavo. Midden op het grootste eiland liggen hoge bergketens: in het zuidoosten liggen de 1700 m hoge Sierra Maestro, de Pico Turquino, die 2005 meter hoog is en in de provincie Las Villas de 1200 m hoge Cordillera de los Arganos. De noordkust is steil en rotsachtig en er zijn veel koraalriffen. In Cuba komen veelvuldig aardbevingen voor.

De grondwet garandeert (sinds 1992) weer volledige geloofs- en godsdienstvrijheid. De helft van de bevolking beschouwt zichzelf als niet-godsdienstig en 40% rekent zich tot de Rooms-katholieke Kerk. Cuba heeft twee kerkprovincies en de aartsbisschoppelijke zetels zijn San Cristobal de Habana en Santiago de Cuba. Het protestantisme bereikte Cuba in de 18e eeuw vanuit de Verenigde Staten. Cuba kent ook kleine joodse gemeenschappen en enkele moslims en Baha'i. Het godsdienstonderwijs op de scholen is in 1961 afgeschaft.

De participatie van vrouwen op economisch, politiek, sociaal en cultureel vlak geldt als een van de grootste verworvenheden van de Cubaanse Revolutie, maar er moeten nog veel vooroordelen bestreden worden.

De collecte wordt gehouden voor de volgende projecten:

- Stichting Cuba Andalanta (kinder- en weeshuizen), jeugdproject
- Stichting Humanitaire hulp in Cuba
In 2013 werd gestart met de aanbouw van een nieuwe oncologische afdeling in het kinderziekenhuis in Matanzas. Momenteel wordt geprobeerd om voldoende fondsen te verkrijgen voor de aanschaf van het benodigde ziekenhuismeubilair en –apparatuur.
- Iglesia Reformada de Cuba (voedselhulp voor ouderen en gehandicapten)

Na de viering nodigen wij u uit voor een kopje koffie of thee.
U bent allen van harte welkom om deze viering bij te wonen.

Namens de werkgroep
Jose Pijnaker, Tineke Treffers en Grietje Monster

■ **Bijbels theologische gespreksgroep**

Onze volgende bijeenkomst is op maandag 14 maart a.s. ten huize van Anneke de Ruiters, Wethouder Rijkeboerweg 13 in Halfweg. We beginnen om 20.00 uur en gaan verder lezen in "Doorns Evangelie, Marcus opnieuw", pagina 76/hoofdstuk 22.

Inlichtingen: *Ria Bakker, tel. 020-4976463*

■ **Rondwandeling Amstelveen (15 km)**

Op zaterdag 6 februari gingen we met 17 wandelaars naar Amstelveen waar we een rondwandeling van 15 km gingen maken door het Amsterdamse Bos. We kwamen o.a. langs de geitenboerderij en liepen langs de Bosbaan. Na 10 km gingen we koffie drinken bij boerderij Meerzicht (waar je ook heerlijk pannenkoeken kunt eten). We hoorden de pauwen al toen we aan kwamen lopen.

Na de koffiestop was het nog zo'n 5 km. We kwamen langs paden waar de knotwilgen net geknot waren. En we liepen nog een stukje langs de Nieuwe Meer en de Ringvaart. Terug in Amstelveen gingen we lunchen in de Dorpstraat bij Grand Café 't Oude Dorp.



De volgende keer, zaterdag 5 maart 2016, gaan we een NS-wandeling van 14 km maken van Nunspeet naar Elburg. Aanmelden kan tot woensdag 2 maart a.s. bij Marijke Nuis, tel. 020-4976027. Kosten voor vervoer en lunch: € 25,-.

Ria Bakker

GESCHIEDENIS ORGEL

■ Een kunstwaardig instrument (deel 3)

Inleiding

Sinds twee jaar bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor was wel het nodige archiefonderzoek noodzakelijk in Haarlem. Hierbij deel 3.

Over het toekomstige orgel zijn de president-kerkvoogd en de overige leden zeer duidelijk: de kerk heeft behoefte niet alleen aan een kerkorgel maar het moet ook een kunstwaardig instrument zijn. Het Vermeulen-orgel komt hiervoor niet in aanmerking zelfs niet na een reparatie. Er moet dus weer een nieuw orgel in Halfweg – Zwanenburg komen.

Eerst is er de vraag: welke architect krijgt de opdracht om de kerk te bouwen? Pas bij de vierde vergadering van kerkvoogden en notabelen over deze vraag neemt men de beslissing. Het wordt dhr. A.P. Smits uit Aerdenhout.

Voor de orgelkeuze zal dit besluit verstrekkende gevolgen hebben. Architect Smits heeft in Heemstede het orgel gehoord dat staat in de Opstandingskerk (zie foto), gebouwd door de orgelbouwers P. Furtwängler & Hammer uit Hannover *); de adviseur was dhr. J.H.G. Bley. Dhr. Smits was daar wel over te spreken en beveelt deze firma aan bij de kerkvoogdij. De kerkvoogdij gaat niet over één nacht ijs en benoemt J. Smit uit Amsterdam tot adviseur. Dhr. Smit was lid van de Amsterdamse Orgelcommissie. Uit zijn correspondentie blijkt dat men in Heemstede zeer te spreken was over hun orgel. Dat geeft de kerkvoogdij de zekerheid om de firma P. Furtwängler en Hammer de opdracht te gunnen. Echter de firma meldt dat men alleen de orgelpijpen zal leveren. De andere materialen en de feitelijke opbouw wordt uitbesteed aan de Fa. Steinmann & Vierdag uit Vlotho - Enschede. In de begroting van het jaar 1923 is voor de bouw van een orgel *f* 5.000, = opgenomen. In 1924 wordt dit verlaagd naar *f* 2.000, =. Uiteindelijk zijn de kosten *f* 4.790, =.

Het orgel krijgt na enige malen schriftelijk overleg tussen de adviseur en Steinmann & Vierdag de volgende registers:

Hoofdwerk		Zwelwerk		Pedaal	
Prestant	8´	Viool prestant	8´	Subbas	16´
Viola di Gamba	8´	Lieblich gedackt	8´	Violoncello	8´
Solofluit	8´	Traversfluit	4´		
Dolce	8´	Aeoline	8´		
Octaaf	4´	Tremulant			
Trompet	8´				

De 170 houten pijpen zijn van het beste eikenhout en er zijn 185 zinken en 481 tinnen pijpen; in totaal 836 orgelpijpen. Manuaal 2 is voorzien van een zwelwerk te bedienen met een registerwals 1 vrije combinatie + automatisch pedaal, de tractuur is pneumatisch. Het Vermeulenorgel wordt door Steinmann & Vierdag overgenomen voor *f* 300, =.

Hans Jütte (wordt vervolgd)

*) Deze in 1838 opgerichte orgelbouwer bestaat nog steeds, sinds 1937 onder de naam E.Hammer Orgelbau.



Heemstede, Gereformeerde Kerk.

De Gereformeerde Kerk in Heemstede kreeg in 1921 dit grote kerkgebouw aan de Koediefsaan. De Opstandingskerk was echter niet tijdsbestendig en werd in 1990 gesloten. Afbraak volgde in 1992.

DIVERSEN

■ Bedankt

Hartelijk dank voor de bloemen, de lieve telefoontjes en kaartjes, en de bezoeken na mijn operatie. Dat heeft mij goed gedaan.

Gré Wolse

■ Informatie boekentafel

Op 20 maart a.s. is er weer een bijzondere boekentafel van "Het Kruispunt". Er zijn weer veel nieuwe boeken voor zowel jong als oud op het gebied van

kunst, filosofie, spiritualiteit en poëzie. In deze tijd hebben we natuurlijk ook boeken over de 40- dagtijd en Pasen.



Nieuw is de Matthäus glossy over Bachs grote meesterwerk de Matthäus-Passion. Een blad vol verhalen over het muziekstuk, een ontdekkingsreis in de muziek en de spiritualiteit achter het werk.

Komt u een kijkje nemen bij onze tafel?

Ria Bakker en Anneke de Ruiter

■ Nu elke week Repair Café in Haarlemmermeer (sinds 6 febr. 2016)

Met de opening van het 4e Haarlemmermeerse Repair Café op zaterdag 6 februari in Lisserbroek, is er elke week ergens in Haarlemmermeer een Repair Café. Sinds de start in mei 2013 hebben al bijna 2000 mensen de weg naar een Repair Café gevonden om een defect apparaat, rammelende fiets of kapot kledingstuk te laten repareren. Zo'n 60-65% daarvan kan door de vrijwillige reparateurs gemaakt worden. Zo leveren Repair Cafés een geslaagde bijdrage aan een kleinere afvalberg, meer leefplezier voor mensen met een minimuminkomen en meer gezelligheid in dorp of buurt.



Weggooien? Mooi niet! HAARLEMMEER

Repair Café Lisserbroek is een initiatief uit Lisserbroek zelf. Uit de enquête Lisserbroek SamenMeer van vorig jaar bleek, dat er in het dorp behoefte bestond aan een voorziening waar oude of kapotte dingen weer een nieuw leven kunnen krijgen. Contact met Repair Café Haarlemmermeer, dat graag in alle delen van de polder een Repair Café wil starten, bracht het in een stroomversnelling.

Uit Lisserbroek meldde zich al snel een flinke groep vrijwilligers.

Want dat is de kurk waarop Repair Cafés drijven: een enthousiaste club buurtgenoten die er plezier in hebben samen apparaten weer aan de praat te krijgen. Elk Repair Café heeft er nu zo'n 15 - 25. Het is een heel gevarieerde groep: van mensen met een drukke baan die per se een middagje vrij willen nemen tot mensen die door ontslag of ziekte buiten het arbeidsproces kwamen te staan. Het goede onderlinge contact is een van de dragende krachten van de Repair Cafés.

Elke week Repair Café

Vanaf 6 februari kunnen alle Haarlemmermeesters in een Repair Café terecht met hun defecte Senseo, cd-speler, magnetron of wat voor apparaat dan ook, hun kapotte achterlichtje of rammelende fietsketting en die lastige scheur in broek of blouse:

- elke 1e zaterdag van de maand in Lisserbroek, in Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, van 14.30 - 17.00 uur,
- elke 2e dinsdag van de maand in Zwanenburg-Halfweg, in Activiteitencentrum De Hoek, Plantsoenlaan 2, van 13.30 – 16.00 uur,
- elke 3e woensdag in Hoofddorp, in kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36, van 13.30 – 16.00 uur,
- en elke laatste vrijdag in Nieuw-Vennep, Wijkgebouw Linqenda, Oostmoor 52, ook van 13.30 - 16.00 uur.

Repair Café Haarlemmermeer is een initiatief van het Meer-Minder-Fonds van De Ark in Hoofddorp, GroenLinks Haarlemmermeer en het Haarlemmermeers natuur- en milieucentrum NMCX.

Voor meer informatie Rien Wattel, secretaris Stichting Repair Café Haarlemmermeer, tel. 06 16040860, rien.wattel@quicknet.nl.

■ PCOB

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor haar leden. We volgen de ontwikkelingen en ondernemen zo nodig actie. Onder meer met lobbywerk richting politiek en richting andere beleidsbepalende organisaties. Speerpunten van de PCOB zijn:

- Waardig ouder worden
- Zorg, welzijn en wonen
- Financiën, inkomen en pensioen

Regionaal worden ook activiteiten, uitjes en vieringen, denkt u aan de Christelijke feestdagen, georganiseerd. De PCOB afdeling Aalsmeer is opgericht op 25 februari 1981 en bestaat dit jaar dus 35 jaar! In 2013 is de afdeling Aalsmeer gefuseerd met de Haarlemmermeer.

Wilt u meer informatie over het werk van de PCOB in Aalsmeer en Haarlemmermeer of wilt u lid worden? Neemt u dan contact op met de voorzitter, mevrouw M. Terlouw-Kroon, of kijk op de website: <http://www.pcob.nl/>

■ Antwoorden puzzel van februari

In het januarinummer plaatsten wij een puzzel, genaamd 'Wie, wat en waar, kris-kras door de bijbel', deel 2, vraag 16 t/m 30.

Hier volgen de juiste antwoorden.

16. Jordaan, 17. Jericho, 18. Ai, 19. Meden en Perzen, 20. Olijfberg, 21. Eden, 22. Jordaan, 23. Nijl, 24. Jeruzalem, 25. Dan en Betel, 26. Damascus, 27. Ur, 28. Gosen, 29. Kana, 30. Susan.





ALLE SOORTEN DRUKWERK

**VOOR LEUKE CADEAUS
BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.EFAC.NL**

Efac Drukwerk & Vormgeving
Nieuw-Vennep
Telefoon 06-27976218
www.efac.nl info@efac.nl

schildersbedrijf  R. van Adrichem

Ook voor het schilderwerk
binnenshuis bent u op een
betrouwbaar adres.

Iepenlaan 23 tel. 020-4976152
Zwanenburg 06-23775596



**RAUWKOST-
SPECIALITEITEN
EN
FRUITMANDEN**

PETER PIJNAKER

GROENTE- EN FRUITHANDEL
ZWANENBURGERDIJK 459
TEL. 020-4975213

AUTOBEDRIJF

Kraayeveld

ZWANENBURG

"ONS ONDERHOUD IS UW MEERWAARDE"



Service Tanken



Multibak verhuur



DENNENLAAN 163 • AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL
INFO@AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL • 020 497 5710

Dunweg

100 jaar uitvaartzorg stijlvol & betrokken

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
www.dunweg.nl

Wij zijn dag en nacht voor u
bereikbaar: **023-5633544**

Zwanenburg **020-4971313**

Dunweg uitvaartzorg houdt
rekening met uw
persoonlijke wensen.