

KERKBLAD

JUNI 2016 - 29e JAARGANG NR. 6



Protestantse Kerk

In dit nummer: ■ 5 juni: Oecumenische tentdienst
■ 22 juni: Busreis voor ouderen

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Postbus 98, 1160 AB Zwanenburg - Internet: <http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/>

Predikant:

ds. J.P.G. van de Meeberg
Polanenstraat 1, 1165 GX Halfweg
tel. 020-4973630
Vrije dag: Maandag
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag
tussen 9.30 en 10.00 uur.
B.g.g. kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

Meeleven:

Bij geboorte: stuurt u een kaartje naar predikant en ledenadministratie.
Bij doop: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij ziekte: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij huwelijk in kerk Halfweg: belt u naar predikant en koster.
Bij overlijden: belt u naar de predikant of naar uw wijkouderling/wijkcontactpersoon en stuurt u een kaart naar predikant en ledenadministratie.

Kerkenraad:

Voorzitter: L. Kranenburg, tel. 020-4975837
Scriba: Mevr. D.M. van Vliet, tel. 020-4973579,
e-mail: scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com

Consistorie (Ouderlingenvergadering):

Voorzitter: Mevr. G.A.M. Monster-de Haan,
tel. 023-5383092.

Diaconie:

Voorzitter: H.J. Oostwouder, tel. 06-51564056
Penningmeester: Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos,
tel. 020-4975837

Giften en bijdragen aan de diaconie op bankrekening NL30 RABO 0324 6670 51
Bijdragen t.b.v. MDA (v/h Zending) op bankrekening NL67 FVLB 0225 3254 46
Beide t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente

Kerkrentmeesters:

Voorzitter: J.P. Mendrik, tel. 023-5383206
Secretaris: Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven,
tel. 020-4977326
Penningmeester: Mevr. M.A. Kromhout-de Bruin,
tel. 020-4975275

Bankrekening voor giften en overig betalingsverkeer: NL21 RABO 0324 6648 85 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

Administratie Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB):

Mevr. J.C. Gerritse-Kortenoeven, tel. 020-4977326
Bankrekening uitsluitend voor VVB/kerkbalans:
NL04 FVLB 0225 3894 36 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

Collectebonnen:

Ter vervanging van contant geld voor de collecten in de kerkdiensten en om fiscale redenen kunnen er bonnen (van € 0,75, van € 1,50 en van € 2,50) besteld worden bij:
mevr. M.E. van den Berg-Schering,
tel. 020-4974277, e-mail: markla@quicknet.nl

Sleuteladressen:

Voor activiteiten die van te voren zijn aangemeld en in de agenda zijn opgenomen zijn de sleutels te verkrijgen bij de koster. Indien geen gehoor: *bij* J.M. de Waal, Wilhelminastraat 40, Halfweg, tel. 020-4975823, *bij* W.J. Smit, Polanenstraat 23, Halfweg, tel. 020-4974362, *bij* B. Broerse, Prins Hendrikkade 5, Halfweg tel. 020-4976137 (na 18.00 uur).

Koster en Coördinatie gebouwen:

Voor het bespreken van ruimtes in onze gebouwen e.d. verzoeken wij u contact op te nemen met: J.R. Stoffels, Eikenlaan 29, 1161 TR Zwanenburg, tel. 020-4973889, mobiel 06-42004905, e-mail: jenjststoffels@outlook.com

Ledenadministratie:

L.A. Bakker, Kanaalweg 3, 1165 LV Halfweg, tel. 020-4976463
e-mail: la.bakker@planet.nl

Kinderdienst:

Mevr. G.K. Kranenburg-de Vos, tel. 020-4975837

Kerkblad:

Redactie: Mevr. M. Bakker-de Vente, tel. 020-4976463, e-mail: la.bakker@planet.nl
Bezorging: J.M. de Waal, tel. 020-4975823, e-mail: janmdewaal@planet.nl.
Bankrekening: NL20 FVLB 0225 429500 t.n.v. Protestantse gemeente

Meeluisteren naar kerkdiensten:

Onno Bart, tel. 020-4973368
e-mail: onnobart@quicknet.nl

Gemeentediaconaat:

Mevr. C. Weinreich-Verkaik tel. 020-8900247

Autodienst:

Mevr. T. Daman-Bernhard, tel. 020-4972580

Gebedsboom:

Mevr. E. Mandemaker-Snijders, tel. 020-4976090

De Kerkbrief van juni wordt verzorgd door Cora Gerritse, Essenlaan 151,
e-mail: cora.gerritse@quicknet.nl.

Kopij graag donderdag vóór 16.00 uur.

Kopij voor het juli-augustusnummer van het Kerkblad kunt u **uiterlijk 15 juni vóór 17.00 uur** inleveren op Domineeslaan 137, Zwanenburg (Gerard Kluijt) of via e-mail: gkluijt@live.nl.

PROTESTANTSE GEMEENTE HALFWEG-ZWANENBURG

Protestantse Kerk: Wilhelminastraat 15, Halfweg (NH)
tel. 020-4977303

Eigen Haard: Sparrenlaan 1, 1161 VE Zwanenburg
tel. 020-4975444



Kerkdiensten

| | | |
|--|-----------|---|
| Zondag 5 juni Feesttent | 10.00 uur | ds. G. van de Meeberg en pastor F. Litjens Oecumenische viering |
| Zondag 12 juni Protestantse Kerk | 10.00 uur | ds. J.P. Gaspersz de Neuville uit Amsterdam |
| Maandag 13 juni Eigen Haard | 18.30 uur | pastor F. Litjens |
| Zondag 19 juni Protestantse Kerk | 10.00 uur | ds. G. van de Meeberg Heilig Avondmaal |
| Zondag 26 juni Protestantse Kerk | 10.00 uur | ds. G. van de Meeberg - Slotdienst |
| Maandag 27 juni Eigen Haard | 18.30 uur | ds. G. van de Meeberg |
| Zondag 3 juli Protestantse Kerk | 10.00 uur | ds. G. van de Meeberg |

■ Oppasdienst

- 5 juni geen oppasdienst (oecumenische viering in feesttent)
12 juni Ellen en Marjolein Oostwouder
19 juni Renske de Vries
26 juni Cora Gerritse
3 juli Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet



■ Diensten in het Spaarne Gasthuis

Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek.

De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21). Voor meer informatie: tel. 023-2242966.



TER OVERDENKING

• *Pinksteren: een terugblik*

In het Kerkblad van mei kwam de betekenis van Pinksteren al aan bod. Inmiddels is het Pinksterfeest geweest en wil ik in dit nummer even terugblikken. Waarom? Om dit toch wat 'onbekende' feest nog eens te belichten!

Ik kijk goed terug op de dienst op 1e Pinksterdag, het enthousiasme was merkbaar, Gods Geest was voelbaar aanwezig. Mooi dat veel gemeenteleden gekomen waren, zowat alle stoelen waren bezet. We hebben fijn met het koor Inter Nos/Hosanna gezongen. Ook had iedereen de 'vlam' beschreven, dat wil zeggen een blaadje in de vorm van een vlam. Tijdens de preek stelde ik de vraag 'Wat betekent Pinksteren voor u?' en iedereen kreeg de tijd om dat op de vlam te schrijven. Daarna werden alle vlammen opgehaald en aan het einde van de dienst las ik er een aantal voor. Vervolgens kreeg iedereen bij de uitgang een vlam mee naar huis. (Heeft u er thuis nog over nagepraat?)

Omdat alle vlammen weer zijn uitgedeeld, heb ik ze niet meer bij de hand om er een aantal te citeren. Wel kan ik u mijn antwoord vertellen op de vraag wat Pinksteren voor mij betekent. Ik vind het bemoedigend dat God aan de discipelen, gewone mensen, met al hun goede en ook minder goede kanten, zijn heilige Geest gaf en hen ingezet heeft om zijn boodschap van liefde en genade te verkondigen.

Dat geldt ook voor ons. Wie we ook zijn, aan iedereen wil God zijn heilige Geest geven, Hij wil ons allemaal, niemand uitgezonderd en ieder met zijn of

haar eigen kwaliteiten en talenten, inzetten om Zijn liefde te verkondigen, om Zijn licht en warmte door te geven. (U begrijpt wel dat dit niet op één zo'n vlam paste...!)

Ik hoop en bid dat het enthousiasme van het Pinksterfeest ons bij zal blijven, dat we door de heilige Geest de vrede van God mogen ervaren, die alle verstand te boven gaat, en dat we net zo overtuigd kunnen getuigen van Gods liefde – welke Hij liet zien in Jezus –, zoals zijn discipelen dat gedaan hebben.

ds. Gert van de Meeberg

PASTORALE BERICHTEN

■ Huwelijksjubileum

Op 26 april mochten dhr. en mevr. Van Oosterom (Amestelle 201, 1161 BA Zwanenburg) stilstaan bij hun 65 jarig huwelijk. Vanwege gezondheidsredenen kon het niet gevierd worden, maar de dankbaarheid is groot dat zij nog bij elkaar zijn, zeker gezien de afgelopen periode, waarin mevr. Van Oosterom ziek is geweest; gelukkig gaat het nu de goede kant op. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe.



■ Meeleven

Dhr. Piet Versluis is inmiddels alweer een tijdje thuis. We wensen Greet en Piet Gods nabijheid toe en denken aan hen in ons gebed.

Mevr. M. van Overschot-Braam verblijft in verpleeghuis 'Nieuw Vredenburg' te Amsterdam. *Verpleeghuis Nieuw Vredenburg, t.a.v. mevr. M. van Overschot-Braam (kamer 205), Postjesweg 125, 1057 DZ Amsterdam.* Onze hartelijke groeten!

Mevr. A. van der Molen-van der Sloot is op 17 april gevallen. Ze heeft 2 breuken opgelopen in haar rechterschouder en -arm. Ze verblijft naar verwachting tot half juli voor revalidatie in verpleeghuis *Huis Groenelaan / Afdeling De Waterlelie, kamer 308, De Helpende Hand 9, 1186 AB Amstelveen.* We wensen haar sterkte toe en hopen dat ze goed zal herstellen.

Mevr. Monster-van Oeveren (Kastanjelaan 81, 1161 VB Zwanenburg) en haar kinderen maken een moeilijke en verdrietige tijd door.

Haar dochter *Tineke de Laat-Monster* heeft acute leukemie en verblijft sinds februari in het ziekenhuis. Fijn als u haar een kaart stuurt ter bemoediging, het adres is: *Daniel den Hoedkliniek / Afdeling B2, kamer 7, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam.* Er is een klein lichtpuntje, omdat haar broer Jan

stamceldonor is geweest. We hopen op en bidden voor goede resultaten en herstel.

Op 7 mei is *Ed Monster*, jongste zoon van mevr. Monster, onverwacht overleden, in de leeftijd van 52 jaar. Velen van ons kennen Ed nog uit de tijd dat hij lid was van onze kerk. In 2007 zijn Ed en zijn vrouw Birgit naar Kelowna in Canada geëmigreerd, samen hebben ze een zoontje van 8, Damian. Op 16 mei werd in Kelowna een herdenkingsbijeenkomst gehouden ('celebration of life' – ceremonie). Daarbij waren zijn moeder, zijn zus Sylvia en zijn broer Jan aanwezig zijn. We wensen Eds vrouw Birgit, hun zoon Damian en de familie Monster Gods nabijheid toe in deze intens verdrietige tijd en we denken aan hen in onze gebeden.

ds. Gert van de Meeberg

BELANGRIJKE OPROEP

Onze gemeente is verdeeld in 4 pastorale wijken, wat betekent dat we 4 wijkouderlingen zouden moeten hebben. De wijkouderlingen zijn: Grietje Monster: Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Tineke Berger: Zwanenburg-Oost, Gerda Adolf: Eigen Haard en aanleunwoningen.

De wijk Zwanenburg-West heeft geen wijkouderling. We zijn blij dat Mieke Sikkel de honneurs waarneemt als wijkcoördinator, maar het is wenselijk dat er voor deze wijk een nieuwe ouderling komt.

Wilt u er over nadenken of u/jij diegene kan zijn? Het is écht mooi werk en zowel de andere wijkouderlingen als ik zullen helpen om er goed in te komen.

We hopen van harte op positieve reacties.

Namens het consistorie, ds. Gert van de Meeberg

KOMENDE BIJZONDERE DIENSTEN

• ***Oecumenische tentdienst 5 juni***

Ook dit jaar zijn wij uitgenodigd door de Feestweekorganisatie om een dienst te houden in de feesttent. *Het thema is: Recreatie*. Samen met pastor Fons Litjens zal ik deze dienst voorgeaan. Tijdens de dienst is er een leuk programma voor alle kinderen. Dit keer is er een gelegenheidskoor, o.l.v. Mary Singer, dat voor en met ons zal zingen. Ook zijn we blij met de muzikale medewerking van muziekvereniging Eensgezindheid! De harmonie zal tijdens de dienst van zich laten horen en na de dienst een klein concert verzorgen. Zeer de moeite waard om na te blijven en daar met een kopje koffie naar te luisteren!

De dienst begint om 10.00 uur in de feesttent, op een nieuwe locatie: het terrein bij 'de Bataaf' (Kinheim 7) in Zwanenburg.

De Raad van Kerken nodigt iedereen van harte uit. Neemt u allemaal iemand mee?

• 19 juni: Heilig Avondmaal

Op deze zondag (Vaderdag) zullen we brood en wijn met elkaar delen. Welkom!

• 26 juni: Slotdienst (10.00 uur)

Wat de invulling zal worden van de morgendienst, daar wordt nog over nagedacht. We zullen deze zondag het 'seizoen' afsluiten en 'de zomertijd' ingaan.

Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

ANDERE BERICHTEN

■ Nascholing

Voor elke predikant is het verplicht om aan nascholing te doen. Uit het aanbod van de PKN heb ik voor dit jaar de opleiding tot mentor gekozen. Daarvoor moet ik een vierdaagse cursus volgen. De eerste twee dagen zijn op 25 en 26 januari geweest. Inmiddels ben ik mentor geworden van een predikant die pas begonnen is; elke beginnend predikant krijgt voor een jaar een mentor om collegiaal de dingen te bespreken die de mentorant tegenkomt.

Voor deze maand staan de andere twee cursusdagen gepland, namelijk maandag 6 en dinsdag 7 juni. Die dagen ben ik niet thuis. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen (Tineke Berger, Grietje Monster, Gerda Adolf); indien nodig is er een predikant beschikbaar.

Ik hoop op twee leerzame dagen.

Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

ANDERE ACTIVITEITEN

■ Hemelvaart Duindienst 5 mei

In een zonovergoten duinpan in de Waterleidingduinen van Zandvoort, omringd door herten en een koor van zingende vogels, zijn wij met 19 gemeenteleden samengekomen.

De meeste deelnemers kwamen met de auto, maar deze keer waren er ook 2 wandelaars (Ben en Heleen Broerse).

Nadat iedereen aan de financiële verplichtingen had voldaan (dagkaart van 2 euro en indien nodig een parkeerkaart), liepen wij naar onze vaste plek.

Homeopathische geneesmiddelen
Allopathische geneesmiddelen
Cosmetica en Parfumerie.

Hiervoor kunt u terecht bij:

Drogisterij C. Poelsma

Dennenlaan 52, Zwanenburg, tel. 4977704

En altijd een goed advies!

DE VOS



Dennenlaan 77
1161 CL Zwanenburg
tel. 020-4974227



Bouw- en Aannemersbedrijf

WEMPE

Ringweg 12, 2064 KE Spaarndam
06-5435 8797

www.wempebouw.nl / info@wempebouw.nl

**NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD
RENOVATIE - MACHINALE TIMMERWERKPLAATS**

GAZELLE fietsen
in vele uitvoeringen en prijzen
HONDA bromfietsen
in sport- en toermodel

AGU regenpakken
Vraag de folder:

R. van Oeveren
Dennenlaan 56
Zwanenburg - tel. 020-4974366



Tel. 020-4977105

Maes natuursteen

Weerenweg 9 d in Zwanenburg

Groot assortiment grafmonumenten
betaalbaar en compleet verzorgd

kijk voor prijzen op:

WWW.MAESNATUURSTEEN.NL

'Uw wensen zijn
ons uitgangspunt'

De Loos
uitvaartverzorging

020 497 2694 Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzekering

Onder leiding van ds. Gert van de Meeberg werd er een kring gevormd en werd deze bijzondere dienst begonnen. David Kranenburg begeleidde de liederen met zijn klarinetspel. Onno Bart verzorgde het geluid.

Op deze dubbele feestdag, het was tenslotte ook bevrijdingsdag, heeft ds. Gert van de Meeberg “Vrede” als thema gekozen voor deze bijeenkomst, die door alle aanwezigen als bijzonder prettig werd ervaren. Naast vrede, werd ook “stilte” spontaan een thema in deze duindienst en werd er een rustmoment in de overdenking ingebouwd.

De collecte bracht € 60,00 op. Er werd gekozen om de opbrengst te bestemmen voor het Rode Kruis-Noodhulp Afrika, dit vanwege de heersende hongersnood aldaar.

Na afloop werd nog een tijdje nagepraat onder het genot van koffie, thee en limonade en krentenbrood, zoals altijd verzorgd door Henk Groothuis.

Leo Kranenburg



MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd: Dhr. H.B. Weinreich, Seevank 60, 1161 AS Zwanenburg (ZbW)
naar Dijkgraafplein 18, 1169 EW Amsterdam

Leo Bakker, ledenadministratie

ZEVEN VRAGEN AAN



1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Mijn naam is Cornelis Kranstauber. Ik ben geboren op 21 februari 1932 aan de Spaarnwouderdijk in de Spieringhorner Binnenpolder. Ik ging naar school in de Grote IJpolder, de School met de Bijbel. Ik ben getrouwd met Corrie van den Broek en wij hebben 3 kinderen en 9 kleinkinderen.

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?

Tot 1963 heb ik gewoond en gewerkt bij mijn vader op de boerderij. Wegens stadsuitbreiding moesten wij weg en ben ik naar de gemeente Amsterdam gegaan waar ik een aanstelling kreeg op de afdeling Aanleg en Onderhoud Sportvelden en Sporthallen. Mijn werk hield ook buitenwerk in. Wij kregen een woning in stadsdeel Osdorp en tot mijn pensioen heb ik voor de gemeente Amsterdam gewerkt. Sinds 1987 wonen wij in Halfweg en zo kwamen wij in de Hervormde Kerk in Halfweg.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Ik tuinier graag en samen met Rinus Vlasveld onderhoud ik de tuin rondom de kerk. Ik maak deel uit van de schoonmaakdienst in de kerk en help met de maandelijkse bezorging van het Kerkblad. Op dinsdag ben ik te vinden bij mijn voetbalclub v.v. "Sloterdijk" bij de redactie van het clubblad. Thuis puzzel ik graag en om Corrie wat te ontlasten neem ik de stofzuiger voor mijn rekening.

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?

De kerkgang kreeg ik van huis uit mee. Wij kerkten in de Petruskerk op Sloterdijk en waren lid van de CHU (Christelijk Historische Unie). In deze kerk ben ik gedoopt en ik heb er belijdenis gedaan. Getrouwd ben ik er niet, want - zo was dat vroeger - je trouwde in de kerk waar de bruid woonde. Corrie en ik zijn dus getrouwd in 's-Graveland.

In de Petruskerk worden geen zondagse kerkdiensten meer gehouden i.v.m. het geringe aantal kerkbezoekers. Men is op zoek naar een kerkgenootschap voor de diensten op zondag. Regelmatig worden er kerkelijke huwelijken gesloten en huwelijken voor de Burgerlijke Stand. Verder wordt de kerk gebruikt voor cultu-

rele activiteiten. Rondom de kerk is de begraafplaats waar veel familieleden van ons zijn begraven.

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?

De gemoedelijkheid en eenvoud van twee kerkgenootschappen.

6. Wat inspireert jou?

De vrije natuur, mooie luchten, wolken en buien en bovenal de regenboog met zijn prachtige kleuren als teken dat de wereld niet zal vergaan. Ik schrijf dit omdat ik als militair de watersnoodramp in Zeeland in februari 1953 heb meegemaakt.

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/haar dan vragen?

Simson, de sterkste man, die de kracht uit zijn haren prijs gaf voor zijn geliefde Delila.

Voor het volgende Kerkblad stel ik deze vragen aan Lenie Bloos-Vlug.

UIT DE KERKENRAAD

■ Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van 13 april 2016

De voorzitter opende de vergadering met een lezing uit De Bijbel in gewone Taal, uit Handelingen 13: Jezus is opgestaan uit de dood. Daarna ging hij voor in gebed en heette hij allen welkom.

Na de vaststelling van de agenda voor deze avond en een korte bespreking van de notulen van de kerkenraadsvergadering in januari, werden de openstaande actiepunten besproken.

De komende diensten op Hemelvaartsdag kwamen voor het voetlicht. Een paar openstaande punten voor de dienst in de kerk werden ingevuld. Voor de duindienst waren er geen bespreekpunten (zie verslag elders in dit Kerkblad). Eerder is al besloten dat dit jaar het laatste jaar is geweest met twee diensten. In 2017 zal er één dienst zijn op Hemelvaartsdag, maar de kerkenraad zal nog gaan bespreken hoe die dan zal worden ingevuld. De deelnemers van beide diensten zullen daarbij ook worden gehoord. De commissie eredienst zal daar een belangrijke rol in spelen.

Elk jaar wordt in een kerkenraad in het begin van het jaar het voorgaande jaar geëvalueerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het beleidsplan. Achtereenvolgens wordt er gesproken over het jaarverslag van achtereenvolgens ds. Gert van de Meeberg, van het college van de kerkrentmeesters, van de diaconie en van het consistorie.

Het is goed om dat elk jaar te doen. Bij zulke sessies wordt juist zichtbaar wat er

in een jaar wordt gedaan in onze Protestantse gemeente. Ds. Van de Meeberg sprak zijn waardering uit voor de kerkenraad en in het bijzonder voor het consistorie (m.b.t. het pastorale werk). Dominee gaf ook aan dat hij een mentoraat heeft toegewezen gekregen. Dat gaf tevens aan dat onze dominee niet meer wordt gezien als een beginneling, maar dat hij in acht jaar predikantschap in Halfweg-Zwanenburg is gegroeid naar een ervaren predikant met veel kwaliteiten. Als kerkenraad zijn wij nog steeds blij met hem en hij met ons.

Binnen het consistorie blijft het grote probleem de openstaande vacature. Wij zijn bijzonder blij met de bevestiging van Gerda Adolf als ouderling, maar er blijft nog steeds een wijk zonder wijkouderling. Gelukkig blijven er voldoende vrijwilligers voor het wijkwerk, waardoor dat werk goed blijft lopen.

De bezetting bij de diaconie is goed te noemen, al is daar recentelijk een vacature voor het voorzitterschap ontstaan. In het Kerkblad van mei is daar inmiddels aandacht aan gegeven. De overdracht van het penningmeesterschap is goed verlopen, mede doordat de in 2015 afgetreden penningmeester goede ondersteuning heeft verleend. Hierbij nogmaals onze dank daarvoor.

Het verslag van de kerkrentmeesters geeft een mooi beeld van de samenstelling en het werk van dit college. De conclusie van de voorzitter van de kerkrentmeesters is dat wij erin slagen de kerk ook in de burgerlijke gemeente neer te zetten. Hij noemt een aantal voorbeelden: zondagmiddagconcerten, verhuur, de bazaar en de monumentendagen. Het leidt niet altijd tot nieuwe leden, maar je plaatst je kerk wel in het midden van de plaatselijke maatschappij. Dat is een belangrijk punt in ons beleidsplan. De kerkrentmeesters veranderen nog niets aan het huidige beleidsplan. Alles loopt het komende jaar nog door. Er wordt nog extra gememoreerd dat wij met de ANBI-verplichting up to date zijn.

Evaluatie jubileumviering: Een aantal opmerkingen wordt gemaakt: het eerste deel was wat lang, het tweede deel was goed. De ontmoeting tijdens de pauze en na de bijeenkomst was waardevol. Het was een mooie manier om een feestje te vieren. Conclusie is dat het een mooie viering was, waar te weinig mensen van hebben genoten.

Voortgang Kerkbalans 2016: Dit jaar is er voor gekozen om een deel van de ingeschreven gemeenteleden op een ander tijdstip te benaderen. De brief die daarbij wordt gevoegd, werd besproken. Na afloop van deze speciale kerkbalans wordt er bekeken wat deze actie heeft opgeleverd.

Ambtsdragers; september 2016: Mevr. Van Vliet heeft aangegeven te stoppen als scriba na haar eerste termijn. De voorzitter vindt het jammer, maar begrijpt het besluit. Ook mevr. Kromhout stopt met haar werk als penningmeester voor de kerkrentmeesters. Mevr. Broerse heeft zich beschikbaar gesteld voor het scri-

baat. De kerkenraad is blij dat ze dit werk wil gaan doen. Mevr. Broerse wordt in de dienst van zondag 11 september bevestigd. Dhr. Monster heeft aangegeven nog een termijn te willen doorgaan. De kerkenraad is daar blij mee.

Uitstapje kerkenraad 28 mei: Er wordt voorgesteld om na het bezoek aan het Wereldhuis een bezoek te brengen aan de gelagkamer van de protestantse diaconie en om daar ook te gaan eten. Dat eten wordt dan bereid door mensen van het Wereldhuis. Dat lijkt een goed programma te worden. De voorzitter zal afspraken maken met het Wereldhuis.

Punten uit de colleges en subcommissies: Kerk in actie: evaluatie van de activiteiten. Alles is goed verlopen, de opbrengsten van de collectes waren mooi. De aandacht voor de acties levert ook werkelijk iets op. Er wordt gevraagd of er nog commissies uitgenodigd moeten worden om in de kerkenraad te vertellen over wat zij doen. Alle commissies zijn al een keer geweest. Nieuwe uitnodigingen voor een tweede ronde zullen volgen.

Rondvraag:

- Er wordt gevraagd naar de stand van zaken rond de akoestiek in de koffieruimte. Er wordt geantwoord dat er een plan is. Tot nu toe is er nog geen tijd geweest om de plannen uit te voeren. Zodra het materiaal er is, wordt het werk opgepakt. Het wordt een flinke klus.
- Er wordt op de camping weer een lijst met diensten opgehangen.
- Het idee wordt geopperd om meer maaltijden voor de gemeente te gaan organiseren. Idee zal later worden besproken.

Hierna sluit Dita van Vliet met een bede over geloof, hoop en liefde van ds. De Haan, stadsdominee in Haarlem.

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, *Leo Kranenburg*

UIT DE CLASSIS

■ UIT DE CLASSIS GEKLAPT (2)

In de week voor Pinksteren – het feest van de Geest – schoolden de leden van de classis Hoofddorp en belangstellenden samen rondom de twee nota's **Kerk 2025: 'Waar een Woord is, is een weg'** en **'Een stap verder'**. Peter Verhoeff, Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Noord-Holland, was als verspiegder aanwezig bij de besprekingen van de Generale Synode in april jl. Verser van de pers kon niet! Overigens komen alle voorstellen de komende twee jaar via de kerkelijke weg op tafel bij de kerkenraden en classes, ter consideratie zoals dat



zo mooi heet. Het streven is om vanaf 1 januari 2018 in de nieuwe opzet te gaan werken.

Er zijn drie redenen voor alle veranderingen: 1) financiële urgentie, 2) hoge werk- en vergaderdruk van kerkmensen, 3) regelgeving die als ballast wordt ervaren. De geldmiddelen van de kerk lopen in snel tempo terug: daarom wordt er tot 2025 40% bezuinigd op de landelijke dienstenorganisatie van de PKN! Een pijnlijke ingreep, vooral voor de ongeveer zeventig mensen die hun baan verliezen. Vergader- en kerkenwerk komt vaak terecht op dezelfde schouders van de mensen die al heel veel doen: door de huidige kerkelijke structuur is er een stapeling van vergadercircuits. Dat kan leiden tot uitputting, de bron droogt op.

En de veelal te gedetailleerde kerkelijke regels en structuren belemmeren een soepel reageren op ontwikkelingen in de samenleving, die gekenmerkt wordt door seculariteit en pluriformiteit, individuele keuzes, netwerken (open, losse verbanden), digitale revolutie en globalisering. De principiële vraag voor geloven en kerk-zijn is: waar komt het op aan te midden van al die veranderingen? Wat blijft er uiteindelijk op de zeef liggen, als je 'back to basics' gaat? De hoop is dat door de kerkelijke organisatie lichter en bewegelijker te maken er meer ruimte en energie vrij komt om met de echt inhoudelijke vragen bezig te kunnen zijn: waar is de kerk voor nodig, waar leeft zij uit, waar staat zij voor? En welke vieringen, vormen, rituelen, activiteiten passen daarbij? En juist die inhoudelijke kant is niet zo gemakkelijk maak- of regisseerbaar! Dat bleek ook tijdens de classisvergadering: de presentatie van Peter Verhoef was zeer informatief en verhelderend over de wijziging in het aantal classes (van 75 naar 11), over de 11 nieuwe, vrijgestelde 'regio-predikanten' (dat wordt de naam!) die gezicht gaan geven aan ontmoeting en opzicht, over de kerkelijke presentie (pioniersplekken, geen territoriale indeling meer op postcode, ruimte voor samenwerking tussen gemeentes), over de vereenvoudiging van beheer en kerkelijke rechtsspraak, enz. "Maar daar ben ik niet voor gekomen", zei een van de gasten kernachtig. En ik geef hem gelijk: het inhoudelijke gesprek over 'waar het op aan komt' is niet uit de verf gekomen. Echter niet getreurd: op 7 september a.s. gaan we als classis een nieuwe poging doen. Proberen is leren! Op de website van de PKN is alle informatie over Kerk 2025 te vinden: www.pkn.nl

Tot slot schaarde de classis zich achter de dringende oproep van ds. Aarnoud van der Deijl om richting politiek een protest te laten horen over het kabinetsbesluit, dat inhoudt dat de Gemeentelijke Basis Administratie niet meer mag werken met de zogenoemde 'SILA-stip'. Daardoor ontvangen kerken niet meer de gegevens over verhuizing en overlijden van miljoenen mensen en wordt het geven van pastorale aandacht ernstig bemoeilijkt. Op de website van de PKN staat de Brandbrief afgedrukt die kardinaal Eijk en scriba Plaisier hierover aan minister-president Rutte hebben gestuurd.

Kerk 2025 en het stopzetten van SILA – het heeft alles met elkaar te maken: hoe seculier wil je het hebben? En hoe dan kerk te zijn?

Ds. Ruurd van der Weg, voorzitter classis Hoofddorp, 11 mei 2016

DIACONIE

■ Busreis voor ouderen

Lieve mensen,

Onze busreis van 22 juni komt nu snel dichterbij! We vertrekken om 10.30 uur vanaf 'Eigen Haard' en zijn om ongeveer 19.15 uur weer terug en dan heeft U al brood gegeten.

's Middags is er eerst een 3-gangen-diner (lunch), waarna we verder rijden naar Dick en Hanneke Kamper in Ruinen.

De kosten zijn 40 euro p.p.

We hopen natuurlijk op een leuke dag met mooi weer.

U kunt zich opgeven in de kerk bij Itie Joosse, Irma van Elderen en Ineke Weinreich of telefonisch bij Ineke: 020-8900247.

Groetjes van Iet, Irma en Ineke van het diaconaat

■ Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand juni

- 9 juni 1939 Mevr. L.M. Bloos-Vlug, Amsterdamsestraatweg 54,
1165 MB Halfweg
- 12 juni 1932 Dhr. F. Hoogland, Kastanjelaan 29, 1161 VA Zwanenburg
- 15 juni 1932 Dhr. D.B. Reijnhout, Larixlaan 37, 1161 SW Zwanenburg
- 21 juni 1932 Mevr. W. van Vark-Leijding, Dennenlaan 6B, 1161 CR Zw'burg
- 21 juni 1937 Mevr. A. Bos-Meijer, Lijnderdijk 44, 1161 KB Zwanenburg
- 23 juni 1929 Mevr. C.J. Monster-van Oeveren, Kastanjelaan 81,
1161 VB Zwanenburg
- 26 juni 1928 Mevr. G. Oostwouder, IJweg 311, 1161 EX Zwanenburg
- 27 juni 1928 Dhr. W.J. Goedhart, Dillenburg 6, 1165 HM Halfweg NH
- 27 juni 1931 Mevr. J.J. Verwaal-Tap, Sparrenlaan 101, 1161 VN Zwanenburg



Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

RAAD VAN KERKEN

■ **Bijbels theologische gespreksgroep**

In de zomermaanden zullen we niet bij elkaar komen. De eerstvolgende avond is op maandag 12 september a.s. ten huize van Lenie Bloos, Amsterdamsestraatweg 54 in Halfweg. We beginnen om 20.00 uur en lezen dan verder in het Doorns Evangelie, Marcus opnieuw, hoofdstuk 33 (blz. 109).

Inlichtingen: Ria Bakker, tel. 020-4976463.

■ **NS Wandeling Baarn-Hilversum (15 km)**

Op zaterdag 7 mei jl. verzamelden we al om 7.00 uur bij de RK kerk in Halfweg. Om 7.15 uur vertrokken we met 14 wandelaars verdeeld over drie auto's naar Baarn, waar we parkeerden bij Eethuys de Generaal. Hier zouden we na afloop gaan lunchen. We moesten omrijden vanwege de plaatsing van de nieuwe brug over de A1, dus via A2 afslag Vinkeveen en daarna heel Hilversum door naar Baarn.

Daar vernamen we dat een van onze vaste wandelaars treinvertraging had vanuit Rotterdam en later zou aansluiten bij de groep, bij Theehuis 't Bluk, Zuiderheide, Laren ("bluk" is Larens voor hakblok).

We liepen eerst door Baarn naar de Wilhelminavijver die op het hoogste punt van Baarn ligt. De omgeving wordt daarom wel Hoog Baarn genoemd en heeft nog iets van de charme van weleer. De kronkelige smalle wegen dateren uit de tijd dat men per rijtuig romantische uitstapjes ging maken.

Daarna liepen we richting kasteel Groeneveld, bekend van eerdere wandelingen. We liepen door het omringende bos met daarin een ijskelder, waarin men volgens de beschrijving het uitgehakte ijs wel twee jaar goed kon houden.

Het weer kon niet beter, we liepen allemaal te puffen alsof het hoog zomer was. De koffie liet lang op zich wachten, want de afstand was toch langer dan aanvankelijk gedacht.

Bij de Theehuis 't Bluk vonden wij een schaduwrijke plek onder de overkapping. De koffie werd al snel geserveerd waarbij men op elk tafeltje een fles met ijskoud kraanwater zette. Met de bijbehorende glaasjes was het aangenaam verpozen. Dit keer was er weer een jarige die trakteerde op appelgebak met een toef slagroom.

Het wachten was nu op onze 15e wandelaarster die zich al vrij snel aandiende. Na haar gelegenheid gegeven te hebben op adem te komen (onder het genot van koffie en gebak) vertrokken we voor het laatste gedeelte van de wandeling. Aanvankelijk richting Hilversum Mediapark. Na een afslag over het hoofd gezien te hebben, wat niet zo erg was omdat een van ons wat moeizaam ging lopen (na een kijkoperatie), kwamen we op een ander punt Hilversum binnenwandelen.

Van hieruit hebben we de kortst mogelijke route naar het hoofdstation gelopen. Na een halfuur kwam er een trein die stopte in Baarn. Daar bij Eethuys de Generaal stond al een lange tafel op ons te wachten voor de gebruikelijke lunch. De parasols hielden de overvloedig schijnende zon heerlijk tegen. Na een uitstekende lunch zijn we om 14.30 uur huiswaarts gereden via de A1 alwaar de nieuwe brug keurig op zijn plaats lag.



De volgende keer (eerste weekend van juni) zal het Waterliniepad worden afgesloten. Details hierover zullen nog met alle deelnemers worden gecommuni- ceerd.

Vanaf september 2016 gaan we een nieuwe route lopen, het Groene-Hartpad (192 km). Dit pad begint en eindigt in Delft en zal ons door het Biesland, de Zuidelijke Rijnstreek, de Venen, langs de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel, door de Waarden, Schieland en Delfland voeren.

De eerste etappe zal op zaterdag 3 september a.s. gelopen worden en gaat van Delft naar Zoetermeer (14 km). In het Kerkblad van juli-augustus zullen meer bijzonderheden vermeld worden (verzameltijd en verzamelpunt + kosten).

Leo Bakker

GESCHIEDENIS ORGEL

■ Een kunstwaardig instrument (deel 6)

Inleiding

Ruim twee jaar bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor was wel het nodige archief onderzoek nodig in Haarlem. Hierbij deel 6.

Wat hield de restauratie van het orgel in de Hervormde kerk in 1952/53 hoofdzakelijk in? Voor het bestaande front zal een nieuw positief worden gebouwd. Voor hoofdwerk, positief en pedaal zullen nieuwe windladen worden vervaardigd. Het systeem wordt elektro-pneumatisch en voor nieuwe registers zal nieuw solide pijpwerk gemaakt worden. Speciaal wordt vermeld dat het volle werk niet brutaal en vermoeiend zal mogen klinken. M.b.t. de speeltafel, geleverd en geplaatst door Steinmann & Vierdag, gingen fa. Spanjaard en de NKOR er in eerste instantie van uit dat het mogelijk was om deze speeltafel vrij te maken van houtworm en geheel te reviseren. Gaandeweg bleek dit echter niet mogelijk. In 1948 had fa. Spanjaard werkzaamheden verricht aan het orgel van fa. Dalstein & Haerpfer uit de Elzas in de Nieuwe Waalse Kerk in Amsterdam*). Daarbij werd de speeltafel geheel vernieuwd en de oorspronkelijke speeltafel ingenomen door fa. Spanjaard. Omdat de oorspronkelijke speeltafel in Halfweg-Zwanenburg werd afgekeurd kreeg de gereviseerde Dalstein & Haerpfer speeltafel nu een plaats boven de hoofdingang van de kerk. Architect Smits was het ook met deze oplossing niet eens, maar was wel bereid om voor het hekwerk een tekening in de stijl van het interieur te maken. Bij de indiening van de rekening waren kerkvoogden over de hoogte van het bedrag niet te spreken, maar betaalden tenslotte toch. De NKOR deelde ter geruststelling aan kerkvoogden nog mede dat er geen materiaal naar het kerkgebouw zal gebracht worden dat niet is goedgekeurd door de adviseur van de NKOR.

Het orgel beschikte over de volgende registers:

| <u>Hoofdwerk</u> | | <u>Positief</u> | | <u>Pedaal</u> | |
|------------------|-----|-----------------|-------|---------------|-----|
| Bourdon | 16´ | Holquintadeen | 16´ | Subbas | 16´ |
| Praestant | 8´ | Praestant | 4´ | Gedekt | 8´ |
| Holpijp | 8´ | Roerfluit | 4´ | Koraalbas | 4´ |
| Open fluit | 8´ | Octaaf | 2´ | Zwegel | 2´ |
| Salicionaal | 8´ | Terts | 1 3/5 | Openbas | 8´ |
| Octaaf | 4´ | Nasard | 1 1/3 | | |
| Dwarsfluit | 4´ | Scherp 4 st | 1´ | | |
| Quint | 3´ | | | | |
| Nachthoorn | 2´ | | | | |
| Mixtuur 5 st | 2´ | | | | |
| Trompet | 8´ | | | | |

Hans Jütte (wordt vervolgd)



Halfweg ten tijde van de orgelrenovatie (foto uit 1950 van website noordhollandsarchief.nl)

De Hervormde kerk staat nog helemaal vrij. De woning van de fam. Broerse moet nog gebouwd worden evenals de wijk Dillenburg. Op de kom is het druk

met bietenschepen. De nu zo bekende suikersilo's staan er nog niet. De hoofdstraten zijn de Haarlemmermeerstraat in Halfweg en de Lindenlaan in Zwanenburg. Deze zijn met elkaar verbonden door de brug over de ringvaart. Er liggen nog geen woonschepen in het Zijkanaal F.

*) Dit orgel (zie foto) werd in 1912 gebouwd door de firma Dalstein & Haerpfer te Boulay, in het voormalige Elzas-Lotharingen, voor de Nieuwe Walenkerk van de Waalse Gemeente aan de Keizersgracht te Amsterdam. Het werk van deze firma, de favoriete orgelbouwer van Albert Schweitzer, stond onder invloed van zowel de Franse als Duitse orgelbouw en de zgn, Elzasser Orgelreform. Het orgel bleef ongewijzigd tot 1948, toen de firma Spanjaard omvangrijke werkzaamheden aan het orgel verrichtte. De windladen van Grand Orgue en Récit werden vervangen, de tractuur werd elektropneumatisch met voetjes- of



membraanladen, **de speeltafel vernieuwd** en de windvoorziening opnieuw aangelegd. De kerk werd in 1989 gesloten en het orgel werd verkocht, gedemonteerd en opgeslagen. In 2011 werd het orgel geplaatst in de kerk van O.L.V. Visitatie in Budel.

OVERIGE ACTIVITEITEN

■ Nieuws van de bazaarcommissie

Als u dit leest is de boekenmarkt reeds geweest. De bazaar wordt ook dit jaar in de kerk gehouden en wel op zaterdag 1 oktober.

Elke tweede woensdagochtend van de maand kunt u hele, schone spullen inleveren van 9.30 uur tot 11.00 uur achter de kerk. Wij nemen geen tv's, computers, printers en telefoons aan.



Namens de bazaarcommissie, *Margreet Smit, tel:020-4974362, e-mail: smit-snijder@live.nl*

DIVERSEN

■ Bedankt

Op 14 mei had de postbode het druk bij mijn brievenbus want velen van u hebben mij een felicitatie gestuurd. Bedankt hiervoor.

Mijn leeftijd zal ik niet vergeten, die is meermalen genoemd en dat is handig als je ouder wordt.

Ook bedankt voor de kerkelijke bloemen.

Wij zien elkaar de komende zondag weer hoop ik.



Tot dan, W. de Ridder

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



nederlands
bijbelgenootschap

■ Twaalf: een compleet getal

Het getal twaalf kom je elke dag tegen in de klok. We kennen twaalf maanden. Twaalf is het hoogste getal als het gaat om de aanduiding van hoe hard het waait. Ook in verhalen speelt het getal twaalf vaak een bijzondere rol. Denk maar aan de twaalf ridders aan de ronde tafel van Koning Arthur. En twaalf is ook een bijzonder bijbels getal.

Het getal twaalf speelt een grote rol in het Oude en Nieuwe Testament. Van dit getal wordt – net als bij zeven - vaak gezegd dat het gaat om iets dat compleet is. Soms wordt gezegd dat dit zo is omdat je twaalf krijgt als je 3 en 4 met elkaar vermenigvuldigd. En ook die twee getallen zijn heel bijzonder in de Bijbel. Als je naar de bijbelse verhalen kijkt zie je dat twaalf inderdaad vaak iets laat zien dat compleet is. Want Jezus had twaalf leerlingen! En toen Judas afviel, werd er snel een nieuwe gekozen.

Ook in andere verhalen zie je dat twaalf wijst op compleetheid:

- Jakob krijgt uiteindelijk twaalf zonen.
- Het land Israël wordt verdeeld over twaalf stammen. Opvallend is dat deze stammen niet helemaal samenvallen met de twaalf zonen van Jakob: de stam Levi krijgt geen eigen gebied. De Leviëten moeten namelijk leven van het werk in de tempel. Ze krijgen wel steden met land eromheen voor hun kuddes. En ook Jozef krijgt geen stamgebied. In plaats daarvan krijgen zijn twee zonen Manasse en Efraïm een stamgebied (Genesis 48:5).
- Vlak nadat het volk uit Egypte getrokken is, komen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen (Exodus 15:27). Dit is alvast een

voorproefje van het mooie en goede leven dat het volk tegemoet gaat. Ook al klagen ze hier en zien ze het nog niet.

- In het boek Jona wijst het getal twaalf ook op compleetheid. In Jona 4:11 zegt God: “zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?” In het Hebreeuws wordt honderdtwintigduizend geschreven als twaalf tienduizendtallen.
- Bijzonder is dat ook het getal 144 iets met twaalf te maken heeft: 144 is immers 12x12. Dus als er in Openbaring 7:4-8 en Openbaring 14:1-5 over 144.000 mensen met Gods zegel gesproken wordt, kan het niet completer. Sowieso speelt het getal twaalf vaker een rol in dit boek vol getallensymboliek: bijvoorbeeld bij twaalf sterren in de krans bij de vrouw uit Openbaring 12:1 en in de afmetingen van het nieuwe Jeruzalem met twaalf stadspoorten en twaalf parels in Openbaring 21:12-17.

Als je dus volgende keer naar de klok of de kalender kijkt, denk dan nog eens aan al deze verhalen uit de Bijbel. Completer en beter wordt het niet!

Bron: Blog van bijbelwetenschapper Roelien Smit op www.debijbel.nl

■ **Cursus Theologische Vorming gemeenteleden/geïnteresseerden (TVG)**

In Amsterdam wordt al vele jaren de cursus Theologische Vorming voor gemeenteleden en geïnteresseerden georganiseerd. Van eind augustus t/m eind april op de dinsdagochtend komen de cursisten bij elkaar voor een heel pakket van theologische lessen.

Er is ruim aandacht voor de Bijbelse vakken die inzicht geven in het Oude en Nieuwe Testament. Eveneens komt aan bod wat de literatuur van de christelijke boodschap in de loop van de eeuwen heeft teweeggebracht: Kerkgeschiedenis. Daarnaast komen de vakken Filosofie (de wijze waarop wij denken), Geloofsleer (doordenken van ons christelijk geloof) en Ethiek (de consequenties voor ons alledaagse leven) aan bod.

In de praktische vakken wordt vanuit de geloofsgemeenschap gekeken hoe mensen samen kerk kunnen zijn in Pastoraat, Diaconaat en Liturgiek. Verder worden de vakken Contextuele en Feministische Theologie, Jodendom en Wereldgodsdiensten gedoceerd.

Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en levensbeschouwing kan deze cursus volgen. Er worden geen eisen gesteld aan opleiding en kerkelijke achtergrond. De docenten zijn vakdocenten en zijn predikant of als medewerker aan een theologische instelling verbonden of daar werkzaam geweest. Juist de interactie tussen mensen van allerlei achtergronden maakt de TVG-cursus voor cursist en do-

cent spannend en waardevol. We willen van elkaar leren én elkaar respecteren. De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), duurt drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken van september tot april bijeenkomsten belegd in Amsterdam. De kosten bedragen € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal vakken te volgen.

Voor informatie zie ook www.tvg-amsterdam.nl.

Meer informatie en/of aanmelding bij de secretaris: Elly Scherpenisse-Werkman, tel. 023 56 57265, e-mail: elly@scherpenisse.info.

Op verzoek kan een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

■ Aanelkaargeschreven

Een van de allereerste vertalingen van de bijbel (toen alleen nog het oude testament) is de Septuaginta, de vertaling in het Grieks. Grieks is in de tijd rond het begin van onze jaartelling de wereldtaal. Daarom is het nieuwe testament in het Grieks geschreven. In deze taal worden alle woorden aan elkaar geschreven. Zonder punten, komma's of andere leestekens. In allemaal hoofdletters. DITZAGERDUSZOUIT: Dit zag er dus zo uit.

Hieronder staan enkele bijbelteksten op deze manier afgedrukt. Probeer ze maar eens te lezen. Schrijf ze daarna over, maar dan met hoofdletters, punten en komma's enzovoort.

1. MAARJESUSZEILAATDIEKINDERENTOCHBIJMIJKOMENHOUDZENI
ETTEGENWANTVOORMENSENALSZIJSHETHEMELSEKONINKRIJK
2. TOENJESUSZIJNWEGVERVOLGDEKREEGHIJEENTOLLENAARINHE
TOOGHIJHEETTELEVEIENZATBIJZIJNTOLHUISVOLGMEZEIJEZUST
EGENHEMLEVISTONDOPLIETALLESACHTERENVOLGDEHEM
3. ZOUTISEENGOEDMIDDELMAARALSOOKHETZOUTZIJNSMAAKVER
LIESTISERNIETSOMHETWEERZOUTTEKRIJGENHETISNIETGESCH
IKTVORHETLANDENOOKNIETVOORDEMESTHOOPJEKUNTHETA
LLEENMAARWEGGOOIEN





ALLE SOORTEN DRUKWERK

**VOOR LEUKE CADEAUS
BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.EFAC.NL**

Efac Drukwerk & Vormgeving
Nieuw-Vennep
Telefoon 06-27976218
www.efac.nl info@efac.nl

schildersbedrijf  R. van Adrichem

Ook voor het schilderwerk
binnenshuis bent u op een
betrouwbaar adres.

Iepenlaan 23 tel. 020-4976152
Zwanenburg 06-23775596



**RAUWKOST-
SPECIALITEITEN
EN
FRUITMANDEN**

PETER PIJNAKER

GROENTE- EN FRUITHANDEL
ZWANENBURGERDIJK 459
TEL. 020-4975213

AUTOBEDRIJF

Kraayeveld

ZWANENBURG

"ONS ONDERHOUD IS UW MEERWAARDE"



Service Tanken



Multibak verhuur



DENNENLAAN 163 • AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL
INFO@AUTOBEDRIJFKRAAYEVELD.NL • 020 497 5710

Dunweg

100 jaar uitvaartzorg stijlvol & betrokken

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
www.dunweg.nl

Wij zijn dag en nacht voor u
bereikbaar: **023-5633544**

Zwanenburg **020-4971313**

Dunweg uitvaartzorg houdt
rekening met uw
persoonlijke wensen.