



In dit nummer:

- **Gemeenteavond 16 november**
- **Zondagmiddagconcert 20 november**
- **Adventsproject kinderdienst**
- **Bidden met de Bijbel**

kerkdiensten

Zondag 6 november

Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Dankdag voor gewas en arbeid Jeugddienst
-------------------	-----------	--

Zondag 13 november

Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. M. de Waal uit Vijfhuizen Heilig Avondmaal
-------------------	-----------	---

Maandag 14 november

Eigen Haard	18.45 uur	Mevr. J. Pijnaker
-------------	-----------	-------------------

Zondag 20 november

Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Eeuwigheidszondag
-------------------	-----------	--

Zondag 27 november

Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Eerste advent
-------------------	-----------	--

Maandag 28 november

Eigen Haard	18.45 uur	ds. G. van de Meeberg
-------------	-----------	-----------------------

Zondag 4 december

Protestantse Kerk	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg Tweede advent
-------------------	-----------	--

Oppasdienst

Zondag 6 november	Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet
Zondag 13 november	Ingrid en Marit Reemer
Zondag 20 november	Cora Gerritse
Zondag 27 november	Renske de Vries
Zondag 4 december	Marije Smit en Juliëtte Lenten

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21). Voor meer informatie: tel. 023-8907331.

Eeuwigheidszondag

We zeggen het zo vaak, 'dat de tijd snel gaat'. Aan het eind van deze maand, 27 november, begint de adventstijd weer. Dan leven we toe naar Kerst. Maar zo ver is het nu nog niet. Eerst sluiten we het kerkelijk jaar af. Die zondag heeft in de kerkelijke traditie een mooie naam gekregen: 'Eeuwigheidszondag'. Niet dat het een zondag is 'die eeuwig duurt', of dat het voor altijd zondag zal zijn. Eeuwigheidszondag verwijst naar de eeuwigheid, het hiernamaals (of misschien moeten we 'de hemel' zeggen).

Op die zondag, dit jaar op 20 november, gedenken we de gemeenteleden die de afgelopen periode het hiernamaals hebben verruild voor het hiernamaals. We vertrouwen erop dat zij nu geborgen zijn in Gods liefde, dat zij delen in de eeuwigheid, samen met de anderen, die hen zijn voorgegaan. Dat is moeilijk voor te stellen, hoe het daar zal zijn. De enige zekerheid die we hebben, is dat God daar is; en volgens mij is dat ook het belangrijkste wat we daarvan moeten weten. Want als de HEER daar is, dan zal het goed zijn, dat staat vast.

In de loop der tijden hebben veel dichters tóch geprobeerd om in woorden te vatten hoe het daar zijn zal. Een zeer treffend gedicht vind ik 'Het andere land' van Ida Gerhardt.

Het andere land

*Zacht is de waterkant
zacht is de groene weide;
maar zachter kleurt het land
ginds aan de overzijde.*

*Het riet, de oeversrand
fluis'tren te allen tijde
beloften in het land
ginds aan de overzijde.*

*En staande hand in hand
wij zwijgend turen beiden
naar 't licht bewaasde land
ginds aan de overzijde.*

*Zo na ons hart verwant
zo ver van ons gescheiden;
het onbereikbaar land
ginds aan de overzijde.*

Het andere land, waar de dichteres over schrijft, is het hiernamaals. Zij die aan de waterkant naar de overkant turen, zijn mensen die een dierbare hebben verloren; zij blijven achter. Velen van ons kennen dat gevoel. Daarom past het zo goed bij Eeuwigheidszondag, als we in die dienst de namen zullen noemen van hen die de

oversteek naar dat hemels land gemaakt hebben. Zij zijn na aan ons hart verwant, maar toch zo ver van ons gescheiden.

En zij die achterblijven? Zij staan hand in hand, zo lezen we. Daar spreekt verbondenheid en ondersteuning uit. En dat is onze taak ten opzichte van degenen die iemand moeten missen: met elkaar verbonden zijn en elkaar steunen. We geloven dat God daarbij onze hulp is.

ds. Gert van de Meeberg

PASTORALE BERICHTEN

Meeleven

Geboorte:

26 september ontving ik een geboortebericht van *Judith en Barry den Blanken-Krijger*. Het bericht kon niet meer mee in het Kerkblad van oktober (omdat kopij de 15^e ingeleverd moet worden), vandaar dat het nu in dit Kerkblad vermeld wordt. Op 14 juli is hun dochter Sophie geboren, zusje van Amber en Daan. 'We zijn dankbaar dat ons dit is gegeven', schrijven ze. We wensen de familie Den Blanken Gods zegen toe.

Huwelijksjubilea:

Dhr. en mevr. Giljam-de Vos mochten op 8 oktober vieren dat ze 45 jaar getrouwd zijn. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor u beiden en voor allen die u lief zijn.

We feliciteren *dhr. en mevr. Kranstauber-van den Broek* met hun 60-jarig huwelijk op 25 oktober. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor u beiden en voor allen die u lief zijn.

In herinnering

Op 7 oktober is overleden *Cornelia Wilhelmina Strijker-Dekker* in de leeftijd van 91 jaar. Begin dit jaar had ze haar vertrouwde huis aan de Elzenkade, waar het gezin Strijker zovele jaren gewoond had, verruild voor een aanleunwoning in de Sparrenlaan. Ze heeft er maar kort kunnen wonen. De uitvaartdienst, voorafgaande aan de begrafenis, was op 14 oktober in de aula van de begraafplaats te Zwanenburg. Daarna hebben we haar naar het familiegraf gebracht. In de dienst hebben we Corry herinnerd als een lieve, betrokken en optimistische moeder, schoonmoeder, oma, (schoon)zus, tante en vriendin. Bij heel veel mensen heeft Corry een mooie plek in hun hart. We vertrouwen erop dat zij geborgen is in Gods liefde, de HEER die ons bij name kent. We denken in onze gebeden aan haar kinderen en kleinkinderen, die hun moeder en oma zo onverwacht moeten missen en verwachten dat alle goede herinneringen hen tot troost zullen zijn.

ds. Gert van de Meeberg

KOMENDE DIENSTEN

• 6 November: dankdag én jeugddienst

Deze dienst, met als thema 'Bedankt!', is samen met een aantal kinderen en jongeren uit onze gemeente voorbereid. Het belooft een mooie en bijzondere dienst te worden, voor jong en oud. Kom je ook?

• **13 November: Heilig Avondmaal**

In deze dienst zal ds. Marjolijn de Waal uit Vijfhuizen het Heilig Avondmaal met ons vieren. Van harte welkom in de dienst en aan de tafel.

• **20 November: Eeuwigheidszondag**

In 'ter overdenking' schreef ik al over deze zondag. In de dienst zullen we op ingetogen wijze de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, gedenken. Hans Jütte zal, samen met een aantal musici, voor passende muziek zorgen. De betrokken families worden persoonlijk voor deze dienst uitgenodigd. De namen van hen die overleden zijn, zullen in het Kerkblad van december gepubliceerd worden.

• **27 November: 1^e advent**

Deze dienst zal niet alleen bijzonder zijn omdat het 1^e advent is, maar ook omdat we een nieuw antependium en lessenaarkleed in gebruik zullen nemen. De 'oude' kleden hadden eigenlijk nooit de juiste kleur paars, daarom is besloten om ze te vervangen. De commissie eredienst heeft, met toestemming van de kerkenraad, mevr. Wia de Bree uit Zwanenburg bereid gevonden om ze te maken. Ze zijn prachtig geworden! Het patroon voor de afbeelding op de nieuwe kleden is herkenbaar: het is afgeleid van hetgeen op de oude kleden stond. Mevr. Iet Oostwouder had destijds, samen met een aantal andere vrouwen, deze patronen uitgekozen en gemaakt. Het leek ons mooi om in diezelfde lijn de nieuwe kleden te laten maken. Tijdens deze dienst zal mevr. Wia de Bree aanwezig zijn en zullen we luisteren naar een stuk pianospel van Anne Broerse op de vleugel.

• **28 November: dienst in Eigen Haard**

Zowel bewoners als mensen 'van buiten' zijn van harte welkom in deze dienst, waarin ik voor zal gaan. We zullen samen het Heilig Avondmaal vieren. Graag tot ziens in de recreatiezaal.

ANDERE BERICHTEN

• **Geslaagde bazaar**

Wat geweldig dat elk jaar opnieuw een groep vrijwilligers, onder leiding van Margreet Smit, de bazaar tot een gezellige dag maken. Ook dit jaar was de eerste zaterdag van oktober weer een succes. Medewerkers, bedankt!

• **Gemeenteavond**

De gemeenteavond zal dit jaar gehouden worden op **woensdag 16 november**. We gaan onder andere met elkaar spreken over de visienota van de PKN: 'Kerk 2025'. Het belooft een goede avond te worden.

• **Bidden met de Bijbel**

In de komende adventstijd willen wij, pastor Fons Litjens, ds. Marjolijn de Waal en ik, u een programma aanbieden, met als thema 'Bidden met de Bijbel'. De startavond zal 22 november, 19.30 uur, in onze kerk zijn en 23 november, 19.30 uur, in de Verbondskerk in Vijfhuizen. Het zijn identieke avonden, dus mocht u de ene avond niet kunnen, dan kunt u de andere avond kiezen. 'Bidden met de Bijbel' is een vorm van christelijke meditatie. Ds. Fieke Klaver gaat de methodiek aan de deelnemers uitleggen; daarna is het de bedoeling dat ieder op zichzelf, met de juiste instructies

en met behulp van een speciale website, elke dag van de adventstijd een moment van 'stille tijd' voor zichzelf heeft. Halverwege de adventstijd organiseren we een avond om ervaringen met elkaar te delen. Van harte aanbevolen om aan dit programma mee te doen; u hoeft zich van te voren niet op te geven. Graag tot dan!

Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

Op elke plek begin je weer opnieuw..

Terugblik vluchtelingen

Eind september 2015 kreeg Vijfhuizen het bericht dat er een crisisopvang voor vluchtelingen zou komen in de Expohal. Vanuit de kerken werd toen een werkgroep opgericht met mensen uit de protestantse en katholieke kerken. Deze werkgroep kreeg de naam Werkgroep Kerk en Vluchteling. Daarin zaten pastor Fons Litjens, dominee Marjolijn de Waal, Stef van der Kluit, Coby Schoutens, Piet de Wit en Paul Boersma.

Er werden plannen gemaakt. Zo stond de kerstkaart die ieder jaar naar het hele dorp wordt gestuurd in het teken van de komst van de vluchtelingen. En dachten we na over de mogelijkheden om de kerk open te stellen voor de vluchtelingen. Met de Noorderkerk in Zaandam was contact. Daar stond een noodopvang tegenover de kerk. In navolging van hen besloten we de kerk elke dag open te doen en taallessen aan te bieden. Daar waren vrijwilligers en financiële middelen voor nodig.

We organiseerden een training voor vrijwilligers vanuit 'Kerk in Actie' (= Diaconie PKN). Er gaven zich zoveel mensen op dat we besloten om de training twee keer aan te bieden. Toen we uiteindelijk vroegen wie er daadwerkelijk vrijwilliger wilden worden gaven zo'n 100 mensen zich op; overal vandaan, uit Vijfhuizen maar ook daarbuiten. Het was overweldigend dat zoveel mensen met ons mee wilden werken om de vluchtelingen welkom te heten.

Inloophuis

De Verbondskerk functioneerde als inloophuis. Elke middag waren er ongeveer vijf vrijwilligers aanwezig die voor koffie en thee zorgden. Zo waren er elke dag mensen aanwezig met goede moed. Toch liep het aantal bezoekers terug.

'Waar dit precies aan lag is moeilijk te zeggen'. Aan het woord is ds. Marjolijn de Waal van de Verbondskerk. 'Vermoedelijk speelde de afstand mee. Ook was het Ramadan. En was de sfeer (en ruimte) op de noodopvang zelf ook goed. Uiteindelijk zijn we twee zaterdagen naar de opvang zelf gegaan om ook contact te krijgen met de vrouwen en kinderen. Dit was erg leuk, maar al snel werd landelijk besloten de noodopvangplekken te sluiten'.

Vrijwilligers

'Uiteindelijk hebben we ongeveer 100 mensen gehad die wilden helpen. En wat werd ik daar blij van', zegt ze: 'Dat gevoel van: we doen dit met elkaar. Van binnen of buiten de kerk, uit het dorp of hier om heen. We deden het samen.

Maar ook de praktijk van de vluchtelingen zelf. Ze waren met minder, ze waren er kort. En we probeerden al doende bij te sturen. Ik denk dat de laatste twee zaterdagen waarop we naar de opvang zelf zijn gegaan een hele goede stap waren. Daar ontmoetten we ook de vrouwen en de kinderen. En bleek een naaimachine ultiem te zijn. Daar hadden we meer mee kunnen doen, maar helaas stopte de

noodopvang daarna al snel.

Dat was goed nieuws voor de mensen die hier waren, want zij gingen allemaal door naar Azc's waar de omstandigheden beter waren dan in de tenten hier. Maar ze vonden het ook moeilijk, want ze waren gewend geraakt aan Vijfhuizen en de mensen.

En ze moesten ook afscheid nemen van elkaar. Ik weet nog dat ik op de opvang was toen Tarek te horen kreeg dat hij naar een andere plaats ging en zijn gezicht betrok zo.. dat maakte echt indruk op me. Hij was zo verdrietig dat hij afscheid moest nemen van zijn vrienden. En ik dacht, je kunt nog zoveel hebben meegemaakt, op elke plek begin je weer opnieuw en afscheid nemen is altijd weer heftig'.

ds. Marjolijn de Waal (Vijfhuizen) en ds. Bert Griffioen (Badhoevedorp)

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd : Fam. H.Z. Sportel

Mevr. A.P.H. Haverhals-Kramer

Leo Bakker, ledenadministratie

ZEVEN VRAGEN AAN

1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Mijn naam is Maria S.E. (roepnaam Ria) Joustra-de Raadt. Ik ben vernoemd naar beide oma's. Ik ben geboren op 9 januari 1942 in Amsterdam, waar ik gedoopt ben in de Nieuwe Kerk. In 1943 zijn we verhuisd naar Zwanenburg, ingewoond bij mijn opa De Raadt. Op 5 verschillende plaatsen gewoond in Zwanenburg.



2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?

Na de Mulo de opleiding voor kleuterleidster gevolgd. In Haarlem heb ik 5 jaar gewerkt. In die tijd was het zo dat als je ging trouwen mocht je alleen het cursusjaar afmaken. Ik ben getrouwd met Berend Joustra. Toen we bijna 5 jaar getrouwd waren, kregen we een tweeling, 2 jongens.

Veel ingevallen voor zieke leidsters. In de boomgaard gewerkt in Lijnden, lekker in de buitenlucht. Verder nog 10 jaar bij De Hoek als peuterspeelzaalleidster en bij het kinderdagverblijf.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Tuinieren was echt mijn hobby, verder lezen, fietsen, zwemmen, luisteren naar koormuziek.

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?

Ds. Kromhout heeft ons getrouwd in de Hervormde Kerk in Halfweg, Houtrijk en Polanen. We hebben elkaar leren kennen op belijdeniscatechisatie. Op palmzondag 1 april 1962 deden we belijdenis, samen met een groep jongeren. We hebben 46 jaar in Lijnden gewoond en nu zijn we weer terug in Zwanenburg.

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?

Het kerkgebouw is heel vertrouwd. In 2012 was palmzondag weer op 1 april, de herinnering op die dag van onze belijdenis, na 50 jaar, zijn we weer hier in de kerk op Halfweg. Veel mensen kenden ons niet en wij hen niet, het was best even wennen. Ik heb nu het gevoel dat we er weer bij horen, maar dat moet groeien. Ik zit nu in het koffieteam en het gastvrouw(gastheer)team en ben bij de gespreksgroep. We hebben al goede gesprekken gehad met onze dominee Gert en onze ouderlinge.

6. Wat inspireert jou?

Ik ben blij als we zondags weer naar de kerk mogen. De diensten met beelden en teksten via de beamer, want dat mis je als je de dienst beluistert via het internet. Wel heel fijn dat die mogelijkheid er is. De zegen, die we meekrijgen voor de nieuwe week, inspireert mij.

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/haar dan vragen?

Hanna, de vrouw van Elkana, zij bad in de tempel om een zoon en deed een gelofte. Dat verhaal, de kracht die daarvan uitgaat. Het Godsvertrouwen en de lofzang daarna. Ze krijgt een zoon, Samuël, die in dienst treedt bij Eli, het afstaan van je kind, wat gaat er door haar heen.

Voor het volgende Kerkblad stel ik deze 7 vragen aan Dirk Kalkman.

UIT DE KERKENRAAD

Notities uit de kerkenraad van 28 september

Tijdens deze eerste kerkenraad mochten de leden genieten van heerlijke taart vanwege het afscheid van twee ouderlingen. Mevr. Kromhout en mevr. Van Vliet hebben hun taken voor de kerkenraad neergelegd.

De voorzitter opent de vergadering, bijna traditiegetrouw, met een lezing uit De Bijbel in Gewone Taal. Ditmaal uit 1 Timotheüs 3.

Er worden twee nieuwe leden welkom geheten: mevr. Klokman, als ouderling-kerkrentmeester en mevr. Broerse, als scriba. De voorzitter spreekt uit blij te zijn dat beide nieuwe kerkenraadsleden hun taak willen oppakken. Vervolgens dankt hij mevr. Van Vliet en mevr. Kromhout voor hun werk in de kerkenraad. Hij dankt hen voor hun inzet en betrokkenheid. Hij overhandigt hen een oorkonde. Het penningmeesterschap wordt officieel overgedragen van mevr. Kromhout aan mevr. Klokman.

In het preekrooster voor november wordt een wijziging aangebracht. Op 6 november wordt een jeugddienst gehouden. Het Avondmaal wordt om die reden verschoven naar zondag 13 november.

Er wordt gesproken over het geven van een witte roos bij een geboorte van een baby in een gezin uit de gemeente. Tot nu toe wordt daar niet consequent mee omgegaan. De afspraak wordt dat, als er een melding van geboorte in de Kerkbrief staat, een witte roos naar het betreffende gezin wordt gebracht. De diaconie zal in haar vergadering een goede regel hiervoor afspreken.

Zoals altijd aan het begin van het seizoen wordt de samenstelling van het moderamen opnieuw vastgesteld. De heren Kranenburg (voorzitter), Berger (diaconie) en Mendrik (kerkrentmeesters), Van de Meeberg (predikant) en de dames Monster (consistorie) en Broerse (scriba) worden in het moderamen benoemd.

Gemeenteavond: De op 2 november geplande gemeenteavond wordt verschoven naar 16 november. Besproken zullen worden: 'veranderingen in de gemeente' (rapport PKN "de kerk in 2025"), de begroting 2017 van de kerkrentmeesters en de diaconie en de vernieuwde website. De gemeenteleden worden voor deze vergadering uitgenodigd via het Kerkblad en de Kerkbrief.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe gebruikersvriendelijke website. Tijdens de gemeenteavond in november wordt deze aan de gemeente gepresenteerd.

De startzondag van 11 september wordt besproken. Er zijn veel positieve reacties gekomen op de dienst en de lunch. Er komen vragen om dat vaker te doen. Ds. Van de Meeberg stelt voor dit eenmaal per kwartaal te doen. De kerkenraad stemt hiermee in. De volgende keer is op zondag 29 januari 2017.

De verschillende gremia krijgen de aandacht. Deze informatie is terug te vinden in de verslaglegging van deze colleges en commissies.

Mevr. Gerritse leest als afsluiting van de vergadering uit het Liedboek een gebed onder Lied 262: Geef ons een rustige nacht.

Heleen Broerse (scriba)

DIACONIE

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand november

1 nov. 1928	Mevr. E.J. Smeenk-van den Hoek
2 nov. 1932	Mevr. J. de Waardt-Vuijst
5 nov. 1938	Dhr. J.W. van der Sluis
6 nov. 1923	Mevr. M. Bijma-Vaandering
8 nov. 1925	Mevr. C. van Houwelingen
9 nov. 1938	Mevr. I.J.S. van Os
13 nov. 1936	Mevr. J.C. Steen-van Bueren
15 nov. 1930	Dhr. F. Hoogendam
17 nov. 1935	Dhr. G. van Smeerdijk
17 nov. 1934	Mevr. E.H. Kempe-van Gelder
28 nov. 1940	Dhr. D. Kalkman
29 nov. 1927	Mevr. J.S. Schilperoord-Kruithof

30 nov. 1932

Dhr. G. van Elderen

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon,

Leo Bakker

RAAD VAN KERKEN

Bijbels theologische gespreksgroep

De volgende bijeenkomst is op maandag 14 november a.s. om 20.00 uur ten huize van Ria Bakker. We gaan dan verder met lezen bij hoofdstuk 36 (pag. 118) van het boekje Doorns Evangelie - Marcus opnieuw.

Inlichtingen: *Ria Bakker*.

Groene Hartpad van Weipoort naar Zoetermeer (2e etappe van ongeveer 15 km)

Zaterdag 8 oktober vertrokken we met 14 wandelaars uit Halfweg naar Weipoort (bij Zoeterwoude). We parkeerden de auto's en liepen terug naar Zoetermeer waar we de vorige keer in september gestopt waren. We liepen via het Korte Kerkpad naar Zuidbuurt, ook een buurtschap in de gemeente Zoeterwoude. Via de Zuidbuurtseweg kwamen we o.a. langs een meertje (Noord-Aa). Iets verderop was de biologische boerderij 't Geertje, waar veel landbouwdieren kleinschalig worden gehouden. Een begrip in deze omgeving! Dit is een waterrijk gebied en we zagen dan ook regelmatig informatieborden over het Noordelijk Plassengebied waar de Zoetermeerse Plas de grootste van is. Deze plassen zijn de "nieren van de stad" (natuur, recreatie, waterberging). In dit gedeelte van de wandeling liepen we veel over grasdijken en moesten we over een hamerhek: drie "hamers" boven elkaar die je aan een kant naar beneden kon drukken zodat je er gemakkelijk overheen kon stappen...e liepen nu in zuidelijke richting met aan onze rechterhand de Zoetermeerse Meerpolder en aan onze linkerhand de Zoetermeerse Plas. De Zoetermeerse Meerpolder was een van de eerste grote droogmakerijen in Zuid-Holland (1614-1616), en dan niet van uitgeveend land zoals elders maar van een natuurlijk veenmeer, het Zoetermeer. In de verte zagen we al de skyline van Zoetermeer.



We bleven aan de buitenkant van Zoetermeer en liepen met een boog door het groene gebied ten westen van deze staalkaart van naoorlogse stedenbouw. We dronken koffie bij SnowWorld met heerlijke appelstrudel. Daarna liepen we om de skiheuvel heen en hadden van bovenaf een prachtig uitzicht over de omgeving, o.a. de skyline van Den Haag was over de weilanden met koeien heen goed te zien. We hadden deze dag ook hele mooie wolkenluchten. Kortom, genieten...

Wat meer naar het zuiden liepen we door het Westerpark, een groots park met veel recreatiemogelijkheden, maar ook met mooie bosgebieden. We naderden nu het spoor en liepen langs de spoorlijn naar het station van Zoetermeer. Vanaf hier moesten we nog zo'n 2 km lopen naar de Dorpsstraat waar we in Mijn Restaurant weer een heerlijke lunch voorgeschoteld kregen. De chauffeurs kregen een lift van de partner van een van onze vaste wandelaars naar Weipoort, zodat we enige tijd later allemaal weer in de auto naar huis konden stappen. Het was een heerlijke dag en een prachtige tocht.

Onze volgende wandeling is op zaterdag 5 november a.s. en we gaan dan van Weipoort naar Alphen aan den Rijn (zo'n 17 km). Ook dan verzamelen we weer om 7.30 uur op onze nieuwe verzamelplek aan de Oranje Nassaustraat bij het nieuwe plantsoentje en het parkeerterrein van de Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). De auto's kunnen worden geparkeerd aan de Oranje Nassaustraat. Opgeven kan tot woensdag 2 november a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,-- (voor vervoer en lunch).

Ria Bakker

Oecumenische Bijbelquiz 2016

Op dinsdag 11 oktober jl. stond de kerkdeur al vanaf 19.30 uur wagenwijd open voor de deelnemers aan de quiz. Er waren 29 deelnemers van katholieke en protestantse huize. We moesten groepjes vormen van 4 personen. Elke groep moest zelf een naam bedenken en dat leidde tot bijzondere resultaten. Een groep noemde zichzelf "De Winnaars". En al leek dat een beetje voorbarig, aan het einde van de avond zou blijken dat dit nog klopte ook. Wij zaten allebei in een andere groep, respectievelijk "De bende van Gideon" en "De Farizeeërs".

Om 20.00 uur namen we plaats aan de tafeltjes die al waren klaargezet in de kerkzaal. Ds. Gert was onze quizmaster. Er waren 6 categorieën met elk 5 vragen. Bij elke vraag kon je kiezen uit 4 antwoorden. Sommige vragen waren heel gemakkelijk, maar er waren ook hele lastige vragen bij! Niet een van de deelnemers had alle vragen goed, maar er was wel een aantal deelnemers dat 24 vragen correct had beantwoord.

Een heel leuke, leerzame avond. Volgende keer doen we zeker weer mee!

Leo en Ria Bakker

JEUGDWERK

Adventsproject van de kinderdienst “Maak het mee!”

Op zondag 27 november start de kinderdienst met het adventsproject “Maak het mee!” van Kind Op Zondag. In het project staan vier Bijbelse figuren centraal, die vertellen van hun leven vol verwachting. Die Bijbelse figuren zijn: Jesaja, Johannes de Doper, Jakobus en Jozef.

Hun verhalen zijn vol verwachting. Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

De projectverbeelding bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voor in de kerk. Zo maak je steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker. De projectverbeelding komt voor in de kerk te hangen. Op 1e advent zal het over “vrede” gaan, op 2e advent over “een nieuw begin”, op 3e advent over “wachten”, op 4e advent over “het komt goed” en met kerst is het thema “Maak het mee!”. We hebben, net als elk jaar, ook weer een projectlied. Deze keer is het projectlied op de melodie van “Nu daagt het in het oosten”.

Stel je voor dat overal vrede komt.

Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.

Dat mensen wachten op de komst van de Heer.

Stel je voor dat alles goed komt.

En jij maakt het mee!

Namens de kinderdienstleiding

Petra Mendrik

COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN

Zondagmiddagconcert met vier eeuwen Engelse koormuziek



In de serie Zondagmiddagconcerten verzorgt kamerkoor Voci Vivaci op zondagmiddag 20 november a.s. een optreden in onze kerk. Het koor neemt ons mee op een muzikale tijdreis door vier eeuwen prachtige Engelse koormuziek.

Het concert begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. De entree bedraagt 10 euro inclusief consumptie na afloop.

Engeland is het land met een grootse koortraditie, dus keus genoeg. De selectie die Voci Vivaci heeft gemaakt heet ‘Bitter and Sweet’. Daarmee stappen koor en publiek in een emotionele achtbaan. De liederen gaan over intens verdriet, maar ook over uitbundige blijdschap. Het programma begint met William Byrd uit de 16^e eeuw, en komt via Henry Purcell in de Barok uit bij onder andere Edward Elgar en Benjamin Britten in de 20^{ste} eeuw.

Voci Vivaci is een enthousiast kamerkoor dat onder leiding van Peter Ouwerkerk uitdagende koorprojecten aan gaat. Jeroen Koopman verzorgt de orgelbegeleiding en speelt ook solo op het orgel. Kortom: een laagdrempelig en aantrekkelijk Zondagmiddagconcert dat ook u niet mag missen. Nadere informatie volgt in de Kerkbrieven en de lokale pers.



Heeft u vragen? Stel ze dan aan Tineke Berger, Dick Meijer, Renske Jonker-Vrooland, Hans Jütte of Ben Broerse.

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,

Ben Broerse

BAZAARNIEUWS

Nieuws van de bazaarcommissie

De bazaar gehouden op 1 oktober jl. in de kerk, was een groot succes. Van de bezoekers en vrijwilligers kregen we veel positieve reacties. Het was gezellig en druk, de opbrengst heel goed.

Langs deze weg willen wij de vele vrijwilligers bedanken voor de geweldige inzet .

Ook willen wij de winkeliers, de firma's en particulieren bedanken voor de vele giften, waardoor het rad de dertig ronden weer kon draaien.

De loten zijn getrokken de prijzen gevallen op de volgende nummers:

rugtas	geel 897	wafelijzer	groen 742
doucheset	geel 487	tijdschriftenbon	groen 893
lunchbon	geel 815	horloge	groen 687
boodschappentas	geel 372	koffiezetapparaat	wit 871
taart	wit 195	usb stick	wit 869



Alle winnaars van harte gefeliciteerd. U kunt uw prijs na overleg ophalen bij Margreet Smit.

Namens de bazaarcommissie

Margreet

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP



brengt de Bijbel dichtbij

Bijbel wint verkiezing Belangrijkste Boek

‘De Bijbel is voor Nederlanders het belangrijkste boek. Hieruit blijkt opnieuw dat de Bijbel heel veel mensen weet aan te spreken.’ Dat zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap nu de Nieuwe Bijbelvertaling verkozen is tot het Belangrijkste Boek van Nederland. De verkiezing vond plaats in het kader van het Jaar van het Boek. De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in een nieuwe layout. Daarnaast brengt het NBG de Bijbel met een publiekscampagne extra onder de aandacht.

'De Bijbel is een boek van en voor iedereen. Het gaat over vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, liefde en haat; alles kom je in de Bijbel tegen', zegt Rieuwerd Buitenwerf. 'In de verhalen over personen als Jozef, Job en Petrus komen de grote thema's uit de wereldliteratuur voorbij. De Bijbel staat aan de basis van onze cultuur en is bepalend voor de godsdienstige traditie van ons land.'

Nieuwe Bijbelvertaling en publiekscampagne

De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurliedhebbers als gelovigen aanspreekt. De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest gebruikte Bijbel van Nederland. Een nieuwe zwart-witte uitvoering ontworpen door Studio Ron van Roon en uitgegeven door Royal Jongbloed, is sinds 1 oktober overal verkrijgbaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap start gelijktijdig de campagne, 'Jij wordt genoemd in het belangrijkste boek', om aandacht te vragen voor de Bijbel bij een breed publiek.

Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Met steun van leden en donateurs zorgt het NBG voor betrouwbare en toegankelijke vertalingen van de Bijbel. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Alle vertalingen zijn te vinden op debijbel.nl. Koning Willem-Alexander is beschermheer van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

GESCHIEDENIS ORGEL

EEN KUNSTWAARDIG INSTRUMENT (deel 10)

Inleiding

Sinds 2013 bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor was wel het nodige archiefonderzoek nodig in Haarlem. Hierbij deel 10.

Zoals gemeld in de vorige aflevering was het noodzakelijk om ook de laden (de houten stellage waar de pijpen op rusten) schoon te laten maken. Tevens was er nu de mogelijkheid tegelijkertijd twee registers van plaats te verwisselen: van het hoofdwerk verwisselde de Woudfluit van plaats met de Prestant van het nevenwerk. De werkzaamheden in 2011 werden uitgevoerd door fa. De Wit aan wie het onderhoud was opgedragen. Op 20



maart 2011 was het orgel net op tijd bespeelbaar voor de her-ingebruikneming van de kerk.

Bij de aanschaf van het orgel in 1977 was er slechts 1 pedaalregister gedisponeerd wat op de langere termijn wel als erg weinig werd ervaren. In 2013 kon dankzij een gift van de voormalige Chr. Drumband Prinses Irene een Fagot op het pedaal bijgeplaatst worden. Het pijpwerk kwam uit het bezit van ondergetekende en was afkomstig uit het voormalige orgel van het kerkgebouw De Opgang in Amsterdam-Osdorp. Eind 2014 is het onderhoud van het orgel opgedragen aan fa. A. Nijse & zoon uit Oud-Sabbinge*). In 2015 heeft er een algemene stembeurt plaatsgevonden en hebben de registers Fagot, Sesquialter en Dulciaan een intonatieaanpassing ondergaan en is de stootbalg van de tremulant vervangen.



Het orgel heeft nu de volgende dispositie:

<u>Hoofdwerk I</u>		<u>Nevenwerk II</u>		<u>Pedaal</u>	
Prestant	8´	Holpijp	8´=S	Subbas	16´
Gedekt	8´=F	Roerfluit	4´=S	Gedekt	8´(geres.)
Octaaf	4´	Woudfluit	2´	Fagot	16´
Nazard	3´	Sesquialter	II=V	Koppelingen:	
Prestant	2´	Dulciaan	8´	Manuaal I + II	
Mixtuur 2-3 sterk	1 1/3	Tremulant		Pedaal + I	
Trompet	8´			Pedaal + II	

F= fa. P. Furtwängler & Hammer, S= fa. Spanjaard, V= uit voorraad fa. Verschueren.

Samenvattend: tussen 1858 en 2016 hebben zich naar mijn oordeel veel ontwikkelingen voorgedaan op orgelgebied. Is dit nu het kunstwaardig instrument wat kerkvoogden en notabelen zich in 1925 reeds gewenst hadden? De schrijver van dit artikel laat het oordeel graag aan alle luisteraars van dit instrument over. Overigens

de diverse verslagen lezend werd er ook wel eens iets gezegd over de rol van het orgel en organisten in de kerkdienst.

Hans Jütte (wordt vervolgd)

**) van website A. Nijse & zoon (de firma had in 1980 35 orgels in onderhoud, nu zijn dat er 450): In de Hervormde Kerk van Halfweg, staat sinds de jaren zeventig een orgel dat gebouwd is door de firma Verschuieren uit Tongeren. Bij de bouw is er destijds gebruikt pijpwerk in het nieuwe orgel opgenomen. In 2013 is er een Fagot 16 op het pedaal bijgeplaatst. In 2015 hebben we intonatiecorrecties uitgevoerd: aan de Fagot, de Dulciaan en de Sesquialter. De Dulciaan klonk heel benepen, terwijl het pijpwerk ontzettend mooi gemaakt was en veel meer in zich had. De Dulciaan klinkt nu als een zuidelijke Cromorne en is breed inzetbaar. De Sesquialter was echt een Neo-Barok register, deze klinkt nu veel aangenamer. De Fagot hebben we egaal van volume, klankkleur en aanspraak gemaakt.*

DIVERSEN

Bedankt

Hiermee willen wij, door omstandigheden wat laat, alsnog hartelijk bedanken voor het mooie boeket dat wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk.

Fam. W. Goedhart

Bedankt

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen (supermooi) ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk. Het staat in een mooie vaas en we genieten ervan.

Met hartelijke groet,

Dick en Elly Giljam-de Vos

Verrassing

Het was echt een verrassing en een mooi cadeau, het boeket bloemen dat ik mocht ontvangen voor mijn 80e verjaardag. Dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

A.N. Bloos

