

December 2016

29^e jaargang nr. 12



In dit nummer:

- **Kerstviering voor ouderen - 17 december**
- **Oecumenische dienst - 18 december**
- **Kinderkerstfeest - 18 december**
- **Kerstnachtdienst - 24 december**

kerkdiensten

Zondag 4 december

Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg
2e Advent

Zondag 11 december

Protestantse Kerk 10.00 uur ds. D. van Arkel uit Castricum
3e Advent

Zondag 18 december

Protestantse Kerk 11.00 uur pastor F. Litjens en ds. G. van de Meeberg
4e Advent - Oecumenische dienst m.m.v.
koor Odyssee

Protestantse Kerk 16.30 uur Kinderkerstfeest

Zaterdag 24 december

Protestantse Kerk 22.00 uur ds. G. van de Meeberg
Kerstdienst

Zondag 25 december

Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg
Eerste Kerstdag m.m.v. Voice Mail
o.l.v. Dick Meijer

Zaterdag 31 december

Protestantse Kerk 19.00 uur ds. G. van de Meeberg
Oudejaarsdienst

Zondag 1 januari

Protestantse Kerk 11.00 uur ds. G. van de Meeberg
Nieuwjaarsdienst en aansluitend receptie

Oppasdienst

4 december	Marij Smit en Juliëtte Lenten
11 december	Collen Dhliwayo en Ria Bakker
18 december	Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet
25 december	Ellen en Marjolein Oostwouder
1 januari	Renske de Vries

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21). Voor meer informatie: tel. 023-2242966.

TER OVERDENKING

...in een wereld, diep verward...

Er zijn momenten dat het gevoel me bekruipt, dat het niet de goede kant op gaat met de wereld. Zorgelijke politieke ontwikkelingen op wereldniveau, de voortdurende strijd tegen terrorisme. Ook denk ik aan de polarisatie van onze samenleving, wat wil zeggen dat meer en meer groepen tegenover elkaar komen te staan in plaats van in harmonie samen te leven (want dat betekent het woord 'samenleving' toch letterlijk). We lijken met z'n allen wel het spoor bijster te zijn.

Vlak voor het begin van onze jaartelling, was de wereld er niet veel anders aan toe. Er was veel politieke onrust, de Romeinen overheersten een groot deel van de toen bekende wereld. Een enorm rijk, dat vanwege haar grootte, nauwelijks goed te besturen was. Keizer Augustus wilde meer grip op zijn rijk en bedacht een volkstelling. Iedereen moest eraan geloven, of je nu wilde of niet: je moest op reis naar je geboorteplaats om je te laten inschrijven. Wat een hoogmoed, wat een machtsvertoon.

Nee, van een harmonieuze wereld was geen sprake. En in die verwarring zoomt de geschiedenis in op twee mensen, Jozef en Maria. Hoogzwanger of niet, ook zij gaan onderweg om zich te laten inschrijven. Ze hebben geen keus. En als het kindje geboren wordt, hebben ze niet eens een warme kamer en een zacht wiegje. Een kribbe, voederbak voor de beesten, is het enige waar ze Hem in kunnen leggen. Zo werd Jezus geboren, in een wereld, diep verward.

En dat is meteen ook de kern van dit verhaal, dat Lucas ons nagelaten heeft. God blijft niet op een afstandje staan, maar komt midden in onze chaos. Zo heeft Hij Zich kenbaar gemaakt in Jezus. Ook vandaag wil Hij in onze wereld komen, ook in uw hart, in jouw leven, wil Hij geboren worden. Om naast je te staan. Om u te troosten en te bemoedigen. Om jou te laten zien hoe het anders kan en moet. Om ons geloof, hoop en liefde voor te leven.

De (overigens niet christelijke) tekstschrijfster Coot van Doesburgh heeft in haar liedbundel 'Licht' deze belangrijke Bijbelse gedachte heel treffend verwoord; het is te zingen op de melodie van 'Nu zijt welkome'. Ik wil het u graag meegeven en daarbij u en jullie een gezegend Kerstfeest toewensen en veel heil en zegen voor 2017.

*Wees van harte welkom pasgeboren kind,
zo kwetsbaar, klein en weerloos, zo teerbemind.
Wees van harte welkom in een wereld, diep verward,
welkom in ons huis, in ons leven, in ons hart.
Kom in ons hart.*

*Wees van harte welkom kleine zonnestraal,
zo'n levensgroot geschenk voor ons allemaal.
Wees van harte welkom als een vaste zekerheid,
blijk van pure liefde en vrede in de strijd.
Kom in ons hart.*

ds. Gert van de Meeberg

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE

• Meeleven

Huwelijksjubileum:

Dhr. en mevr. Hoogendam-de Vos mochten op 28 oktober vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor u beiden en voor allen die u lief zijn.

We herinneren de namen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar was dat op 20 november, hebben we hen herdacht, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Net als de voorgaande jaren, hebben mevr. De Ridder en ik ook deze keer samen ons gebogen over de uitnodigingen, die de nabestaanden voor deze dienst thuisgestuurd kregen. Fijn dat we weer samengewerkt hebben! Ook wil ik Ria Bakker hier noemen, die er voor zorgt dat de namen mooi op de witte stenen staan en die prachtig geschreven kaartjes maakte voor aan de rozen. Fijn om samen te werken.

In de dienst van 20 november hebben wij in liefde en met respect de namen van de overledenen genoemd en voor ieder van hen, en voor alle mensen die niet genoemd zijn maar die we ook gedenken, een kaars aan de Paaskaars ontstoken. Ook in dit Kerkblad noemen we hun namen, omringd door twee strofen uit een gedicht van Dietrich Bonhoeffer.

*Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.*

23-12-2015	<i>Wilhelmina Neeltje Blanken-Oostwouder</i>	79 jaar
09-01-2016	<i>Bertus Burggraaf</i>	99 jaar
28-02-2016	<i>Gerrit Tamerus</i>	91 jaar
06-04-2016	<i>Wilhelmus Hendrik van den Horn</i>	78 jaar
09-04-2016	<i>Warnard Griffioen</i>	93 jaar
28-05-2016	<i>Grietje Oostwouder</i>	87 jaar
14-07-2016	<i>Geertruida Arentz-Schipper</i>	92 jaar
07-10-2016	<i>Cornelia Wilhelmina Strijker-Dekker</i>	91 jaar

*In goede machten liefderijk geborgen,
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Met een meelevende groet,

ds. Gert van de Meeberg

Zondag 1 januari

11.00 uur Nieuwjaarsdienst

Voorganger
Na de dienst

*ds. Gert van de Meeberg.
Nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en
drankje.*

Graag tot ziens in de kerk en hartelijke groeten, *ds. Gert van de Meeberg*

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd : Mevr. A. van der Molen-van der Sloot.
Mevr. P. Hoorn

Overleden : Op 7 oktober 2016 in de leeftijd van 91 jaar Mevr. C.W. Strijker-Dekker

Leo Bakker, ledenadministratie

ZEVEN VRAGEN AAN

1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Ik heet Dirk Kalkman en ik ben geboren op 28 november 1940 in Velsen Noord onder de rook van wat toen nog de Hoogovens heette.



Ben ook daar gedoopt in de Gereformeerde Kerk. Later zijn we verschillende keren verhuisd. Ik heb belijdenis gedaan in IJmuiden. Ben getrouwd in 1975. Sinds ons trouwen woon ik in Zwanenburg.

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?

Ik heb in IJmuiden de Mulo gevolgd. Na mijn Mulo ben ik bij de toen nog NMB gaan werken. Ik heb daar tot mijn 48^{ste} jaar gewerkt. Na een burn-out ben ik gestopt met werken. Van 1975 tot 2005 ben ik getrouwd geweest. Toen is mijn vrouw overleden. Sinds die tijd ben ik dus weduwnaar.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Mijn hobby's zijn kunstschilderen met diverse verfsoorten. Oplossen van sudoku's. Het oplossen hiervan is wel verslavend. Als een schilderij klaar is, maak ik hiervan een foto en stuur deze op naar Seniorweb. Daar krijg ik zeker commentaar op.

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?

Omdat ik in Zwanenburg ben komen wonen en lid was van de Gereformeerde Kerk, heb ik mij aangesloten bij dit kerkgenootschap.

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?

Het kerkgebouw liggend aan de snelweg was mij niet vertrouwd omdat ik hier in 1975 niet bekend was. Wat mij later opviel was de onderlinge band tussen de kerkleden. Dit trok mij wel aan. Ik werd vlot in deze gemeenschap opgenomen. Ik denk nu zelf dat ik bekender ben onder mijn voornaam dan onder mijn achternaam.

6. Wat inspireert jou?

Wat mij inspireert is Bijbelstudie. Je leert hier kritisch te kijken naar Bijbelteksten en verschillende visies te onderkennen die hierin voorkomen. Vooral Bijbelstudies in Hoofddorp vanuit het leerhuis hebben mij geleerd kritisch naar Bijbelteksten te kijken.

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/haar dan vragen?

Degene die ik wil ontmoeten is de persoon Nathanaël. Voor hem heb ik dan de volgende vraag: "Wat dacht jij toen je de opmerking maakte: Kan er iets goeds uit Nazareth komen?".

Voor het volgende Kerkblad stel ik deze zeven vragen aan Annelies Klokman.

DIACONIE

Kerstviering van het gemeentediaconaat

"Komt allen tezamen" op het Kerstfeest van ons diaconaat op **zaterdag 17 december**.

Aanvang 15.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje thee met wat lekkers, waarna de Kerstviering om 15.30 uur begint in de kerk.

De viering zal opgeluisterd worden door de fluitgroep "Xenion" uit Haarlemmermeer. Zij zullen bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore brengen. Ook zullen we veel bekende kerstliederen zingen met muzikale begeleiding. Ds. Gert van de Meeberg zal ons een mooi kerstverhaal vertellen.

Wij sluiten de Kerstviering af met een kerstbroodmaaltijd met een heerlijk kroketje.

Iedereen, oud of jong, wordt van harte uitgenodigd voor deze Kerstviering. Indien nodig kunt u gehaald en/of gebracht worden. Even een telefoontje naar iemand van ons diaconaat.

Graag tot ziens op **zaterdag 17 december a.s.**

Een hartelijke groet, namens het team diaconaat: Irma, Iet, Ineke, Betsy

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december

7 december 1923 Dhr. R. Zondervan
8 december 1925 Mevr. J.S. Kuik-Pelger
9 december 1930 Mevr. T.M. Otten-Spiereburg
9 december 1939 Dhr. B. Joustra
10 december 1937 Mevr. H. Bot-Overmaat
12 december 1930 Dhr. J. Kamper
12 december 1922 Mevr. M. van Overschot-Braam
16 december 1931 Mevr. W. Visbeen
16 december 1934 Mevr. W.P.F. Kraaijeveld-van Zon
18 december 1936 Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek
23 december 1930 Mevr. A. van der Meer-Vuijst
23 december 1930 Dhr. C. Hubert Sr.
28 december 1927 Mevr. T.A. van Veldhuijsen-Dankelman
28 december 1931 Mevr. A. van Wieringen-van Groningen

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

RAAD VAN KERKEN

Groene Hartpad van Weipoort naar Alphen aan den Rijn 3e etappe van ongeveer 17 km

Zaterdag 5 november jl. vertrokken we met 17 wandelaars uit Halfweg naar Weipoort (bij Zoeterwoude). We parkeerden de auto's bij het buurthuis De Weipoort. De naam is als spotnaam in de Middeleeuwen ontstaan en betekent 'stad in de wei'. Er staan nu nog veel monumentale boerderijen in deze buurtschap. We liepen een stuk in noordelijke richting en gingen rechtsaf het Weddepad lopen. Verderop ging het pad over in de Vierheemskinderenweg. We kwamen door het natuurreservaat De Wilck (Staatsbosbeheer), een eldorado voor weidevogels. Voorbij de Rode Wip, een ranke wipmolen uit de vroege 17e eeuw, liepen we over de Galgweg. De zon brak door waardoor alles er nog mooier uitzag. We genoten van de prachtige herfstkleuren. Na een heel stuk in oostelijke richting te hebben gelopen, gingen we rechtsaf een tegelpad lopen in zuidelijke richting: het Papepad langs de Papevaart (de naam verwijst naar de route die de katholieken rond Hazerswoude Dorp in een overwegend calvinistisch gebied vroeger liepen om ter kerke te gaan in de Oostbuurt van Hazerswoude Rijndijk; een kerkepad dus). Aan het eind van dit pad zagen we de Rietveldse Molen uit 1648, oorspronkelijk gebouwd als binnenkruier (vandaar de brede, robuuste vorm), maar later voorzien van een buitenkruierwerk. Bij café Klein Giethoorn dronken we koffie met alweer een traktatie van wandelaars die jarig geweest waren. We wandelden vervolgens door een gebied met veel boomkwekerijen (ten oosten van Hazerswoude Dorp). Dan kwamen we op de Spijkerboorse Kade (zand-/graspad met veel knotwilgen) en via het Bedelaarsbos (een houtkade) naderden we de bebouwde kom van Alphen aan den Rijn. Na de koffie hadden we af en toe regen, maar ook zon. We zagen een prachtige dubbele regenboog. Het was nu niet zo ver meer naar het Europapark waar we bij restaurant De Lelie gingen lunchen. Het was weer een mooie afwisselende tocht.



Molen de Rode Wip

Onze volgende wandeling is op zaterdag 3 december a.s. en we gaan dan een NS-wandeling lopen bij de Zaanse Schans vanaf station Zaandam Kogerdijk (in verband met eventuele sinterklaasvieringen van de deelnemers). De wandeling is 13 km. We verzamelen om 8.10 uur op het perron van station Halfweg-Zwanenburg (aan de Sugar City zijde, richting Amsterdam). De auto's kunnen worden geparkeerd op het P+R-terrein bij dit station. OV-chipkaart meenemen. Opgeven kan tot woensdag 30 november a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).

Ria Bakker

Bijbels theologische gespreksgroep

In december is er geen gespreksgroep.

De volgende bijeenkomst is op maandag 9 januari 2017 om 20.00 uur ten huize van Ria Bakker. We gaan dan verder met lezen bij hoofdstuk 36 (pag. 118) van het boekje Doorns Evangelie - Marcus opnieuw.

Inlichtingen: *Ria Bakker*.

JEUGDWERK

Kinderkerstfeest "Maak het mee!", zondag 18 december om 16.30 uur

Op zondag 18 december vieren we samen om 16.30 uur het kinderkerstfeest "Maak het mee!" in onze kerk. Het kinderkerstfeest zal ongeveer een uur duren en we zullen samen zingen, muziek maken, luisteren en het kerstverhaal beleven. Kom je ook dit feest met ons meevieren? Neem je familie, vrienden, vriendinnen, kennissen of klasgenootjes gezellig mee! Na het kinderkerstfeest hebben we weer heerlijke warme chocolademelk voor jullie klaarstaan. Gezellig en tot zondag 18 december!

De kinderdienstleiding

Het nieuwe antependium

Op de zondag van de Eerste Advent mochten we een nieuw antependium in ons kerkgebouw in gebruik nemen. Zoals u weet is de kleur voor de Adventstijd tot het Kerstfeest paars, zoals dit ook de kleur is voor de Lijdenstijd. Dus we kunnen deze kleden twee periodes in het jaar gebruiken! De oude antependia zijn indertijd vervaardigd door een groep zeer creatieve dames onder leiding van mevr. Iet Oostwouder en zijn al heel lang in gebruik. Het paarse kleed was hard aan vervanging toe, maar ook de kerkenraad moest toestemming geven voor een nieuw kleed en tevens voor het bijpassende kleinere kleed onder de Bijbel.

De commissie eredienst nam het voortouw en zocht naar wat mogelijk was. Allereerst werd aan wel 12 dames in onze dorpen gevraagd of ze hieraan wilden meewerken. Later nog aan een aantal. Dat lukte jammer genoeg niet: het ambacht leek wel uitgestorven. Daarna namen we contact op met de firma Slabbinck in Zwolle. De catalogus werd bekeken, maar de kleden daar te laten maken, liep erg in de papieren, dus wat nu? Al zoekend in de computer kwam de naam van een bedrijf in Vijfhuizen in beeld en op een tropische dag togen we daarheen: prachtig werk konden we bewonderen. Het zou daar wel kunnen, maar ook daar was de prijs boven ons budget.

Op vakantie kwamen we in een klein kerkje in Zundert in gesprek met een vriendelijke kostersvrouw, die behulpzaam alle kleden aan ons toonde om inspiratie op te doen qua motieven en kleuren. Vervolgens spraken we met iemand in het Catharijneconvent in Utrecht. We werden attent gemaakt op het Kerkelijk Bureau in Den Haag, want, werd gezegd: "In Den Haag zijn er 8 kerken gesloten en alle antependia zijn daar waarschijnlijk opgeslagen als ze niet meer gebruikt worden". Dus meteen gebeld en een afspraak gemaakt. Vlak vóór de Kerstdagen met trein en trammetje op weg, kleden bekeken en ja..... heel spijtig, maar de kleden waren niet helder van kleur meer en zagen er erg oud uit.

Hiervan deden we verslag in de commissie eredienst en opeens werd de naam genoemd van iemand uit het dorp, die: "al om 06.00 uur aan het handwerken is"!! Mevr. Wia de Bree werd onmiddellijk gepolst en was gelijk enthousiast en bereid om voor ons aan het werk te gaan. Een hele dag was nodig om alle kruissteekjes (hoeveel wel niet?) over te nemen op ruitjespapier, verschillende tekenstempels voor verschillende kleuren: een monnikenwerk! Daarna kon het werk een aanvang nemen. U begrijpt het al: de cirkel was rond. De zoektocht was lang maar de uitkomst een schitterend antependium en bijpassend kleed voor onder de Bijbel. Heel veel dank aan Mevr. De Bree voor al die uren en maanden dat zij hiermee bezig is geweest. We zijn enorm blij en dankbaar dat dit mogelijk was en we hopen dat zij nog lang en gezond bezig mag blijven met dit prachtige werk!

Namens de commissie eredienst,

Tineke Berger

Een kunstwaardig instrument (deel 11)

Inleiding

Sinds 2013 bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor was wel het nodige archiefonderzoek nodig in Haarlem. Hierbij deel 11.

Het is boeiend om door de tijd heen te lezen hoe er verschillend gedacht wordt over het orgelspel in de kerkdienst. Soms moet de organist sneller spelen maar in een ander jaar is juist langzamer spel gewenst. Tijdens het consistoriegebed is het beter geen orgelspel te hebben, maar in andere jaren juist weer wel maar vooral zachter. Ik vermoed dat deze steeds wisselende kijk o.a. te maken zou kunnen hebben met een steeds wisselende samenstelling van diverse colleges en de visies ook van organisten over hoe een kerkdienst muzikaal de beste vorm gegeven kan worden. Tenslotte wil ik u het volgende voorval niet onthouden: op 24 februari 1875 komt een van de leden van de kerkvoogdij te laat op de vergadering. Dit steekt de president-kerkvoogd blijkbaar zo dat hij de laatkomer 'veroordeelt' tot een boete van f 0,10. Nog tijdens de vergadering wordt deze boete betaald. Op 25 november van dat zelfde jaar gaat deze laatkomer weer in de fout. De boete wordt nu verhoogd naar f 1, =, en moet ook nu weer prompt betaald worden. Zou zo'n boetebepaling ook nu nog worden toegepast bij het huidige college van kerkrentmeesters? Inmiddels zijn wij via wat in 1852 begon als Nederduitsch Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen aangeland, samen met de andere fusiepartner de Gereformeerde Kerk van Halfweg-Zwanenburg, bij de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg.



Orgelhistorie van de Gereformeerde Kerk van Halfweg-Zwanenburg

Bij de andere fusiepartner, de Gereformeerde Kerk van Halfweg-Zwanenburg, wordt de eerste dienst als Chr. Gereformeerde Gemeente gehouden bij broeder Van der Toorn thuis op 1 december 1878, voorganger is broeder Overeem uit Weesp. Op 16 januari 1879 wordt de eerste dienst gehouden in de Dennenlaan in de eigen kerk die voorzien was van een kleine gaanderij. In 1883 wordt al de noodzaak gevoeld om een grotere kerk te bouwen. Pas op 3 augustus 1890 wordt de nieuwe kerk ingewijd. Tegelijkertijd wordt gemeld dat er een paardenstal bij de kerk aanwezig is. Deze paardenstal zal later nog een rol spelen in de orgelhistorie. Op 13 oktober 1891 wordt op de kerkenraad een brief besproken van de jongelingsvereniging die voor hun jaarfeest graag in het kerkgebouw gebruik willen maken van een orgel (bedoeld is een harmonium). Er wordt bij vermeld dat het harmonium door een juffrouw bespeeld zal worden. De kerkenraad besluit over dit verzoek: het harmonium mag geplaatst worden maar het publieke optreden van een vrouw wordt niet toegestaan. Het niveau van het zingen in de diensten geeft wel zorgen. Op 30 mei 1892 wordt dit in de kerkenraad besproken.

Hans Jütte (wordt vervolgd)

DIVERSEN

Bedankt

Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten die wij kregen in verband met ons 60-jarig huwelijk. We hebben een heel fijne dag gehad.

Familie C. Kranstauber

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP



brengt de Bijbel dichtbij

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verscheen in november. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld.

Veel mensen reageerden spontaan op de oproep om oude bijbels in te leveren en zo een nieuwe bestemming te geven.

Er werden vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel.

De Groene Belofte

Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 2016 namens het NBG de Groene Belofte tijdens het GroenGelovig-congres, dat

georganiseerd werd door de ChristenUnie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie van de Groene Bijbel.

Ook andere organisaties ondertekenden de Groene Belofte, waaronder Kerk in Actie en Tear. Daarmee onderstrepen de organisaties het belang van duurzaamheid en rentmeesterschap. Een citaat uit de belofte: 'Wij zijn als rentmeesters verantwoordelijk voor het beschermen en verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging en tegelijkertijd een prachtige roeping.'

Het belang van duurzaamheid

Stefan van Dijk licht toe: 'Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van duurzaamheid en de roeping die wij als christenen hierin hebben. Met de Groene Bijbel bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door teksten aan te wijzen die gaan over de manier waarop God en mens in de Bijbel omgaan met de natuur. Door verdiepende artikelen kom je meer te weten over de plaats van duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot een groene levensstijl.'

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem



Rainbow, de duif van het Kids in Actie-project in de adventstijd

*De redactie van het Kerkblad wenst u gezellige kerstdagen
en een goed begin van 2017.*

Gea, Gerard, Ria