

Mei 2018

31^e jaargang nr. 5



In dit nummer:

- **4 mei: Dodenherdenking**
- **19 mei: Museumbezoek**
- **30 mei: Gemeenteavond**
- **Aandacht voor nieuwe Europese privacywetgeving**

kerkdiensten

Vrijdag 4 mei

Protestantse Kerk 19.00 uur ds. G. van de Meeberg en pastor F. Litjens
Oecumenische bijeenkomst dodenherdenking

Zondag 6 mei

Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg

Donderdag 10 mei

Tuinen van West 10.00 uur ds. G. van de Meeberg
(Polderheuvel) Hemelvaartsdienst

Zondag 13 mei

Protestantse Kerk 10.00 uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

Maandag 14 mei

Eigen Haard 18.45 uur pastor P. van Zaalen

Zondag 20 mei

Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg
Pinksteren

Zondag 27 mei

Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg
Heilig Avondmaal

Maandag 28 mei

Eigen Haard 18.45 uur ds. G. van de Meeberg

Zondag 3 juni

Tent Feestweek 10.00 uur ds. G. van de Meeberg en pastor F. Litjens
Oecumenische tentdienst

Oppasdienst

6 mei Collen Dhliwayo en Cora Gerritse
13 mei Margarita van den Berg
20 mei Cora Gerritse
27 mei Ellen en Marjolein Oostwouder

TER OVERDENKING

• Leven uit de Bron

Deze maand vieren we op 20 mei, precies 50 dagen na Pasen, Pinksteren. Het is het laatste feest op de kerkelijke kalender. Het is ook een feest waar we ons minder bij kunnen voorstellen. We spraken er met elkaar over tijdens een vergadering van de commissie eredienst. Ik vroeg wat Pinksteren voor ons betekende. Er kwamen verschillende antwoorden. Ook als ik in de kerk zou vragen wat het voor u betekent, zal ik verschillende antwoorden krijgen. Ik denk dat het goed is om terug te gaan naar de kern, naar de bron van dit feest: bezieling door de heilige Geest, of in andere woorden: leven in de geest van Jezus, leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan.

In het boekje *'Beziëld! Vijftig mogelijkheden voor beziëling'*, uitgegeven door de PKN, las ik een tekst van Wout van Laar, die hier mooi bij aansluit. Met die woorden wil ik u en jullie allen goede en inspirerende Pinksterdagen toewensen.

Leven uit de Bron

*Soms ga je als door een woestijn:
niets dan heet zand en door alle voorraden heen;
dorstig verlangen naar oases van nieuwe kracht.*

*Er is een opmerkelijke uitspraak van Jezus:
'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in mij gelooft.'* (Joh. 7: 37)

*Het wordt tijd dat we terugkeren naar deze Bron.
Water, dat is: kracht, leven, geest.
Jezus heeft zich laten volstromen door Gods Geest.
Nu doet hij die Geest in ons ontspringen.
Niet twee stromen, maar één doorgaande beweging:
naar binnen en weer naar buiten.*

*De eigen dorst wordt gelest
en je wordt een bron voor je omgeving:
er gaat iets van je uit!*

*Als een boom aan het water
die zijn levenssappen opzuigt en rijk draagt,
zo is de mens die zich voedt met Gods woorden
en de vrucht van de Geest voortbrengt.*

*Beziëling is:
de Bron terugvinden en zo een bron van leven worden.*

ds. Gert van de Meeberg

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE

• Toevoëging nieuwe Kerkgids

De nieuwe Kerkgids is uitgekomen. In dit Kerkblad wil ik, ook namens het consistorie, opnieuw van de gelegenheid gebruik maken om een toevoëging te plaatsen voor blz. 12 van die nieuwe Kerkgids. Om de periode dat er geen wijkouderling is te overbruggen, hebben we in de twee vacante wijken een wijkcoördinator. In de wijk Zwanenburg-Oost is dat Simone Groothuis. Wilt u dat in uw Kerkgids erbij schrijven?

Dat betekent trouwens niet dat we geen nieuwe wijkouderlingen meer zoeken. Wilt u/wil jij er over nadenken of deze mooie taak iets voor u/je is? Voor informatie kunt u/kun je contact opnemen met mij of met één van onze wijkouderlingen, Grietje Monster en Gerda Adolf.

In herinnering

Piet Krijger

Op 17 maart is overleden *Pieter Krijger* in de leeftijd van 60 jaar. Piet was al een hele tijd ziek, maar de laatste week voor zijn overlijden is het ineens hard gegaan. Boven de rouwadvertentie staat: 'Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde. We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.' De afscheidsplechtigheid heeft op 24 maart plaatsgevonden in Crematorium Haarlemmermeer. We denken in ons gebed aan zijn vrouw Ria, hun kinderen en kleinkinderen, en familie Krijger en De Waardt, nu ze hun geliefde Piet moeten missen. We vertrouwen erop dat Piet geborgen is bij God.

Kees Kraaijeveld

Op 19 maart is overleden, 10 weken na zijn vrouw, *Cornelis Kraaijeveld*, in de leeftijd van 84 jaar. Op de rouwcirculaire staat: 'Je wereld werd kleiner. Beelden gingen vervagen. Gedachten vulden je dagen. Het is goed zo.' De crematieplechtigheid heeft op 27 maart, in besloten kring, plaatsgevonden. We denken in ons gebed aan zijn zoon Jaap en schoondochter Anita en hun kinderen en kleinzoon, nu ze hun zorgzame pa, opa en overgrootvader moeten missen. We vertrouwen erop dat Kees geborgen is bij God.

Hero Oosterloo

Op 28 maart is overleden *Hero Albertus Oosterloo* in de leeftijd van 94 jaar. De afscheidsdienst, voorafgaande aan de begrafenis, heeft op 5 april plaatsgevonden, in de aula van begraafplaats Westgaarde te Amsterdam. We herinneren Hero als een vader wiens gezin voor alles ging, trouw in zijn werk en zijn twee passies: de kerk en de voetbalclub. We denken in ons gebed aan zijn vrouw Atie, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen, nu ze haar geliefde man en zij hun lieve vader en opa moeten missen. We vertrouwen erop dat Hero geborgen is bij God.

Jannetje Neeltje Schmale

Op 27 maart is overleden *Jannetje Neeltje Schmale-van Steensel*, in de leeftijd van 93 jaar. Mevr. Schmale woonde niet meer in de aanleunwoningen, maar in een verpleeghuis in Amsterdam. Omdat ze zo lang lid is geweest van onze gemeente, noemen wij haar hier in ons Kerkblad. De uitvaartdienst heeft op 4 april in besloten kring plaatsgevonden. We denken in ons gebed aan haar kinderen en kleinkinderen, nu ze hun lieve moeder, schoonmoeder en oma moeten missen. We vertrouwen erop dat zij geborgen is bij God.

Jaap Kromhout

Op 3 april is overleden *Jacob Arie Kromhout*, in de leeftijd van 72 jaar. Jaap was al een tijdje ziek, maar de laatste tijd is het toch nog snel gegaan. We herinneren Jaap als een lieve en zorgzame man, die optimistisch en moedig in het leven stond. De afscheidsdienst, voorafgaande aan de crematie, heeft op 7 april, onder grote belangstelling, in onze kerk plaatsgevonden. We bidden voor zijn vrouw Marianne, hun kinderen Marita en Bart, Esther en Thomas, en voor hun kleinkinderen Emma, Carlijn, Arjen en Lara, nu ze hem moeten missen. We vertrouwen erop dat Jaap geborgen is bij God.

ds. Gert van de Meeberg

BIJ DE DIENSTEN

Vrijdagavond 4 mei, 19.00 uur, is er in onze kerk een bijeenkomst voorafgaande aan de dodenherdenking. Het thema is: 'Oorlogsherinneringen'. Muzikale medewerking wordt verleend door Karin Gorter en Corry Klokkers, organist is Hans Jütte. De samenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken, de herdenkingen bij de monumenten in Halfweg en Zwanenburg door de Dorpsraad. Na de samenkomst lopen we vanuit de kerk in stille tocht, onder klokgelui, naar de monumenten. Heel fijn dat ook dit jaar de padvinders bereid zijn om de kransen te dragen. Daar zullen we om 20.00 uur twee minuten stil zijn om allen te gedenken – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag

Zoals u elders in dit Kerkblad kunt lezen, hebben we op deze bijzondere dag één dienst, in de buitenlucht, vlakbij Halfweg, op de zogenaamde 'Polderheuvel'. Vorig jaar hebben we dit voor de eerste keer zo gedaan en het was een succes. Komt u, kom jij dit jaar ook? Verdere informatie vindt u dus verderop in dit Kerkblad. Mocht het nu regenen, dan gaan we de dienst in de kerk houden. Iedereen van harte welkom, de openluchtdienst begint om 10.00 uur. Het belooft weer bijzonder te worden!

Zondag 20 mei vieren we Pinksteren, het feest van de heilige Geest, die op die allereerste Pinksterdag aan de leerlingen van Jezus gegeven werd. Eigenlijk vieren we dan ook 'de verjaardag van de kerk'. Nieuwsgierig hoe Pinksteren u ook kan inspireren? Welkom in de dienst! (zie ook 'ter overdenking').

Maandag 28 mei zullen we om 18.45 uur in de dienst in Eigen Haard de Maaltijd van de Heer houden. Ik zal deze dienst voorgaan; ook als u niet in Eigen Haard woont, bent u van harte welkom.

Oecumenische tentdienst 3 juni

Ook dit jaar zijn wij uitgenodigd door de Feestweekorganisatie om een tentdienst te houden in de feesttent. Dat vinden we erg fijn! Samen met pastor Fons Litjens zal ik deze dienst voorgaan; het begint om 10.00 uur in de feesttent in Zwanenburg. Over de verdere invulling zijn we in de Raad van Kerken nog aan het nadenken, dus meer informatie volgt in het Kerkblad van juni. Maar bij deze alvast de aankondiging, tot dan!

ds. Gert van de Meeberg

ANDERE ACTIVITEITEN

Museumbezoek

• Museum Catharijneconvent Utrecht zaterdagmiddag 19 mei

Op zaterdag 19 mei gaan we weer 'oecumenisch op reis!' Van harte welkom om mee te gaan naar Utrecht, naar museum Catharijneconvent. Daar gaan we de tentoonstelling 'Magische miniaturen' bezoeken. We vertrekken met de bus om 12.30 uur bij de RK kerk in Halfweg. Vanaf 12.15 uur staat de bus klaar.



In het museum staat de koffie en de thee voor ons klaar en krijgen we om 14.00 uur een inleiding van een expert die ons vertelt over de prachtige en kleurrijke miniaturen, afgebeeld in handgeschreven boeken. Ze zijn vervaardigd in de zuidelijke Nederlanden in de periode van de tiende tot de zestiende eeuw. De tot in detail uitgewerkte bloemenranken, jonkvrouwen, ridders en dieren geven een kijkje in het leven van de middeleeuwen. Slechts zelden zijn zoveel bijzondere manuscripten bij elkaar getoond. Na deze inleiding met koffie en thee gaan we tot 17.00 uur zelf de tentoonstelling bekijken en zullen we ons verwonderen over deze mooie kunstwerkjes. Rond 18.00 uur zijn we weer terug in Halfweg.

Kosten (all in): 10 euro met Museumjaarkaart, 20 euro zonder Museumjaarkaart. Fijn als u contant en gepast betaalt bij vertrek in de bus.

Opgave: opgeven kan **tot uiterlijk 11 mei** bij collega Fons Litjens, f.litjens@live.nl of bij mij.

Vermeldt u bij opgave of u een Museumjaarkaart heeft? We gaan uit van 25-30 deelnemers. Gaat u mee? Namens de Raad van Kerken, graag tot dan!

Pastor Fons Litjens en ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd: Dhr. T.J. Stuijzand
Dhr. T. Reemer
Dhr. G. Ockers

Overleden : Op 17 maart 2018 in de leeftijd van 60 jaar dhr. P. Krijger
Op 27 maart 2018 in de leeftijd van 93 jaar mevr. J.N. Schmale-van Steensel.
Op 28 maart 2018 in de leeftijd van 94 jaar dhr. H.A. Oosterloo
Op 3 april 2018 in de leeftijd van 72 jaar dhr. J.A. Kromhout

ZEVEN VRAGEN AAN

1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Mijn naam is Evert Jonker en ik ben geboren op 12 oktober 1955 in Zwanenburg op de Lijnderdijk. Op 4-jarige leeftijd zijn we verhuisd naar Amsterdam, waar mijn ouders een eigen zaak begonnen (melk en zuivel). Vervolgens ben ik via Badhoevedorp en weer Amsterdam in 1979 in Zwanenburg teruggekomen. Dat was toen met mijn vrouw Yolanda van der Steen. We gingen wonen op de Heining en daar wonen we nog steeds. We hebben twee kinderen (René en Ilse) en een schoondochter (Renske) en een kleindochter (Michelle).

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?

Ik heb bijna 40 jaar in het basisonderwijs gewerkt. De laatste jaren was ik directeur op een grote school in Nieuw-Vennep, maar ik ben begonnen op de toenmalige CNS Halverwege aan de Schoolstraat in Halfweg (nu CBS Halverwege).

Daar heb ik tot 1996 met heel veel plezier gewerkt als leerkracht en adjunct-directeur met een geweldig en enthousiast team. Samen hebben we gewerkt aan de realisatie van het huidige gebouw en het doet dan ook een beetje pijn als dat gebouw straks zal verdwijnen voor een brede school met alle scholen van Halfweg.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Op dit moment gaat heel veel vrije tijd op aan klussen en dat doe ik ook graag.

Verder ben ik gek op sporten als voetbal, wielrennen, schaatsen en tennis.

Daar waar mogelijk ga ik ook graag kijken, maar dat is meestal bij de plaatselijke voetbalclub, waar ik de wedstrijden van Zwanenburg 1 van een verslag voorzie op de website. In de zomer proberen we ook het tennissen van onze dochter zo af en toe te bekijken. Verder geef ik keeperstraining op de maandagavond en doe op dinsdagochtend mee met "Walking Football" of voetbal voor "oude mannen".

Dat is vooral erg gezellig en vooraf en na afloop koffie drinken brengt veel oude herinneringen naar boven. Verder hebben we een vakantiehuisje in Groet in de kop van Noord Holland bij Bergen en Schoorl en daar zijn we vaak in het voorjaar en de zomer. En daarnaast passen we regelmatig op onze kleindochter Michelle en als er bij onze kinderen wat te doen is, spring ik in.

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?

Eigenlijk gaat dat al heel ver terug, want ik ben gedoopt in dit gebouw en in 1977 zijn we ook getrouwd in deze kerk en in 2015 zijn René en Renske er ook weer getrouwd. Ik ben dus via mijn ouders lid geworden van de kerk, maar sinds de doop van onze dochter Ilse in 1988 zijn we echt meelevend lid van deze gemeente. Daarvoor zijn we lid geweest van de Hervormde kerk De Ark in Amsterdam waar mijn vrouw kerkte. Dit was een kerk die in de zeventiger jaren nogal vooruitstrevend was met als predikant ds. Evenhuis.

In de achterliggende jaren ben ik wel als ambtsdrager actief geweest, maar dat heeft nu niet direct mijn voorkeur meer.

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?

Eigenlijk is met name de bindende factor van de kerk onze predikant, Gert van de Meeberg. Hem moeten we eigenlijk alle credits geven voor het saamhorigheidsgevoel in de kerk. Na een donkere periode heeft hij er weer een echte gemeente van gemaakt, waarin mensen naar elkaar omkijken en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is dan ook te hopen dat we onze predikant nog lang in ons midden mogen hebben.

6. Wat inspireert jou?

Dat is een moeilijke vraag, want er is eigenlijk heel veel wat mij inspireert. We genieten van het geluk dat we als gezin mogen ervaren. Mijn vrouw en ik genieten van de kinderen, maar ook van ons zomerhuisje en stedentrips. Eigenlijk wil je altijd meer, maar wees tevreden met wat je hebt, want het leven is niet te bepalen. Elke dag is een nieuwe dag met nieuwe pareltjes.

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/haar dan vragen?

Als leerkracht heb ik jarenlang graag en enthousiast Bijbelverhalen kunnen en mogen vertellen. De persoon van Jezus was daarin voor mij een voorbeeld en een inspiratie. Oog hebben voor iedereen en je leven geven voor de mensen. Ik zou hem dus willen vragen wat daarin nu juist de drijfveer was om dit niet uit de weg te gaan.

Daarnaast probeer ik de 10 geboden in ere te houden en als je die leest, weet je dat wanneer dat lukt, je al aardig op weg bent om een goed mens te zijn.

Voor het volgende Kerkblad stel ik deze zeven vragen aan Heleen Broerse.

UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraad van 21 maart

Vaste agendapunten

De voorzitter, dhr. Kranenburg, opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone Taal: Johannes 12, vanaf vers 12, Jezus gaat naar Jeruzalem. Vervolgens gaat hij voor in gebed: "Feest, Verdriet, Feest. Mooi dat we zo het Paasfeest tegemoet kunnen gaan."

Nadat hij allen welkom heeft geheten wordt de agenda afgehandeld zoals deze is vastgesteld.

Mevr. Monster wordt gefeliciteerd met de geboorte van een kleinzoon en zij ontvangt een presentje namens de kerkenraad. Mevr. Gerritse zal namens de kerkenraad mevr. Weinreich bezoeken vanwege het overlijden van haar schoonmoeder.

De verslagen van de vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad worden doorgenomen en hier en daar aangepast. Er wordt alertheid gevraagd van de ouderlingen van dienst bij een gastpredikant. In maart werd geen aandacht besteed aan het feit dat het biddag voor gewas en arbeid was.

Paaskaars

De commissie eredienst stelt voor de paaskaars te brengen bij dhr. Malipaard. Mevr. Berger zal deze brengen. De kerkenraad gaat unaniem akkoord daarmee.

Evaluatie 2017

In maart worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken. De verslagen van ds. Van de Meeberg en van het consistorie, de kerkrentmeesters en diaconie liggen ter bespreking.

Het verslag van de predikant is uitgebreid in het moderamen besproken. Ds. Van de Meeberg geeft aan dat hij vragen heeft voor de toekomst, omdat hij nog steeds zin heeft om in de gemeente in Halfweg-Zwanenburg aan de slag te gaan. Daarnaast loopt er een procedure van sollicitatie in Nieuw-Vennep. De kerkenraad mag er rekening mee houden dat ds. Van de Meeberg ook om zich heen kijkt of er in de omgeving van Halfweg-Zwanenburg een nieuwe plek voor hem beschikbaar is als gemeente.

In het verslag worden de 'kind op schoot diensten' vanuit de Raad van Kerken genoemd. Deze diensten zijn gericht op jonge gezinnen die niet op zondagmorgen

naar de kerk komen. Het worden bijeenkomsten, waarin een Bijbelverhaal centraal staat en de activiteiten passen bij het thema.

Ds. Van de Meeberg benoemt het tekort aan ambtsdragers en medewerkers. In de kerkenraadsvergadering van mei zal hier een agendapunt aan worden gewijd.

Ook de vorm van huisbezoek vraagt aandacht. Dit vraagstuk staat in verband met het vorige probleem rond beschikbare mensen.

- Consistorie

Mevr. Monster licht het verslag toe. Het omzien naar elkaar blijft lastig, omdat niet altijd alle zorg of nodige aandacht bekend is. Het is fijn dat er naast de ouderlingen nog twee kerkleden actief zijn in het consistorie en als contactpersoon in de vacante wijken werkzaam zijn.

- Diaconie

Mevr. Joosse licht het verslag toe. Zij geeft aan dat de diaconie echt iemand mist die de leiding heeft en vaste taken heeft. Het verslag maakt goed duidelijk waar de diaconie voor staat en welke activiteiten er zijn. De actieve ZWO-commissie wordt ook genoemd.

- Kerkrentmeesters

Dhr. Mendrik licht dit verslag toe. Het verslag is helder en uitvoerig. Zo is duidelijk te lezen wat er allemaal gebeurt in de kerk, wat onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters valt. Zo kan men zien hoeveel werk er voor dit gremium ligt.

Naarmate een gebouw meer jaren bestaat, komen er ook weer zaken rond onderhoud. Mooi is dat dit door dhr. Bart kan worden gedaan en niet hoeft te worden uitbesteed. In de toekomst is een meerjarenbegroting noodzakelijk.

De voorzitter bedankt allen voor de verslagen en toelichting. Hij bedankt dhr. Mendrik speciaal ook voor zijn aanblijven als voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Gemeenteavond mei

Op 30 mei wordt een gemeentevergadering gehouden. De jaarrekeningen worden dan besproken.

Ds. Van de Meeberg stelt voor om over de nieuwe wet op de privacy te spreken.

Misschien kan iemand vanuit de PKN komen om de gemeente erover voor te lichten.

De voorzitter zoekt daar iemand voor. Dhr. Kranenburg wordt namens de gemeente aandachtfunctionaris privacy.

Kerkenraadsuitje

Ieder jaar gaan de leden van de kerkenraad met elkaar op stap. Ditmaal op 26 mei.

De Doopsgezinde kerk en het archief in Haarlem worden bezocht. De beide bezoeken worden onderbroken door een gezamenlijke lunch.

Punten uit de colleges

De verschillende colleges doen verslag van de activiteiten in de afgelopen periode, of kijken vooruit naar de komende maanden.

Er zijn opmerkingen gemaakt over Bijbelteksten die op de website van de kerk stonden. Deze zijn verwijderd. Niet iedereen was blij met de teksten die werden gepubliceerd.

Op zondag 25 maart is het Palmzondag. Het is spannend hoeveel kinderen er komen.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag worden vragen gesteld over de gang van zaken in de Stille Week en over de kascontrole. De voorzitter noemt het uitbrengen van de nieuwe gemeentegids. Deze wordt met het Kerkblad van april verspreid. Hij dankt daar Ria Bakker en Janneke Stoffels voor.

Sluiting door ds. Van de Meeberg

Ds. Van de Meeberg gebruikt voor de sluiting het Dagboek van Henri Nouwen: Brood voor onderweg, een dagboek van Wijsheid & Geloof. Hij heeft een stukje uitgezocht uit de periode van de Stille Week. Het is goed de stilte te bewaren om de ernst van de Stille Week tot je te laten doordringen. Zo kun je juist Paasfeest vieren. God kan in de stilte wonen en tot ons spreken.

Ds. Van de Meeberg wenst allen die stilte toe, zeker in de week die komt, die niet voor niets Stille Week heet.

Heleen Broerse (scriba)

NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING

Nieuwe Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het Kerkblad van april stond een stukje over de Kerkgids en privacy. De aanleiding voor dat bericht is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt. Deze AVG is gebaseerd op de nieuwe Europese privacywetgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Deze nieuwe wet geeft personen meer privacyrechten. En als organisatie krijgen wij ook als Protestantse gemeente meer verantwoordelijkheden om aan deze regels te gaan voldoen.

Eigenlijk werden wij als organisatie hiermee een beetje overvallen. Het college van onze kerkrentmeesters attendeerde ons recentelijk daarop. Hoewel wij als organisatie best al een bepaalde zorgvuldigheid in acht namen, blijkt nu dat wij daarin veel verder moeten gaan. Een eerste voorbeeld daarvan is de bovengenoemde vermelding in het Kerkblad van april. Een tweede voorbeeld is dat wij bij de zondagse mededelingen geen adres meer vermelden van de gemeenteleden die de bloemen krijgen. Maar er valt veel meer te doen. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden na het lezen van informatie over het AVG op o.a. de website van de PKN.

Organisaties zijn o.a. verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. De voorzitter van de kerkrentmeesters heeft aan mij gevraagd om dit op me te nemen. Ik heb hierin toegestemd en ik zal in de komende maanden mij dit eigen gaan maken. De publicatie "Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming" bevat 31 pagina's, zo bleek bij nader onderzoek.

Als gemeente zullen wij beleid moeten gaan maken. Een belangrijk hulpmiddel zal het model privacy-statement van de PKN zijn dat op 1 mei zal worden gepubliceerd.

Dat zullen wij moeten gaan aanpassen aan onze plaatselijke situatie. Er is dus werk aan de winkel.

Hieronder geef ik een deel van de info weer die op de website van de PKN is te vinden.

Met vriendelijke groet,

Leo Kranenburg

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bron: PKN website: Gelden deze regels ook voor kerken?

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto's op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de nieuwe wetgeving?

Stap 1: maak beleid en spreek erover

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte aan kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar in orde zijn.

Stap 2: het informeren van mensen en het privacy-statement

Iedereen die met de kerk te maken heeft moet weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Als u gebruik maakt van formulieren (zowel online als op papier) waar mensen hun gegevens achterlaten moeten mensen geïnformeerd worden over hoe er met hun privacy om wordt gegaan.

De dienstenorganisatie zal een model privacy-statement ter beschikking stellen dat u kunt gebruiken en aan dient te passen naar uw plaatselijke situatie. Het model zal op 1 mei voor u beschikbaar zijn

Stap 3: het bewaren van gegevens: maak beveiliging standaard en weet wat er gebeurt

Beveiliging moet standaard zijn. U moet weten wie welke gegevens heeft en waarom deze persoon de gegevens gebruikt. U moet er ook voor zorgen dat de informatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk is: zorg voor een af te sluiten kast, zorg voor een afgesloten gedeelte op de website en maak geen gebruik van inlogcodes die meerdere mensen hebben.

Stap 4: het delen van gegevens: alleen als het nodig is

De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot

geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die u binnen de kerk deelt mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mag u de gegevens delen. De regels wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van de kerk staan in uw privacy-statement.

Stap 5: meld het als het fout gaat/meld datalekken

Soms gaat het mis. Misschien heeft u per ongeluk een deel van de ledenlijst naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. Of is de zondagsbrief met de namen van zieke gemeenteleden toch op de website terecht gekomen. In zo'n geval moet u nagaan of u een melding moet maken.

COMMISSIE EREDIENST

Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Dit jaar gaan we – als het goed weer is – opnieuw naar de Polderheuvel vlakbij de Fruittuinen van West. Vorig jaar was de viering daar heel goed bevallen, mede ook door het mooie weer.

De routebeschrijving: In de Eendrachtspolder via de Tom Schreursweg (Osdorperweg langs de Huisdierenpost) naar de "Polderheuvel". De Fruittuinen van West ziet u aan de linkerkant. Vervolgens kunnen de wandelaars en fietsers bij het Pieter Moeskopspad rechtsaf. Er staan daar 2 rood-witte paaltjes, die de doorgang voor de auto's afsluiten. De auto's moeten nog een stukje rechtdoor om te parkeren (goed aangegeven). Vanaf de parkeerplaats is het tamelijk ver om te lopen voor wie slecht ter been is, vandaar dat het handiger is de mensen bij het Pieter Moeskopspad af te zetten of mee te rijden met anderen. Dan is het een klein stukje lopen (ten hoogste 5 minuten). De heuvel ziet u al van ver: er is een amfitheater waar we kunnen zitten, maar u kunt natuurlijk altijd een eigen lichtgewicht stoeltje meenemen of een kussentje voor op de tribune. Het gaat uiteraard buiten alleen door als het droog weer is en zo niet, dan gaan we natuurlijk naar onze eigen kerk met onze eigen dominee. Er is ook speelgelegenheid voor uw (klein-)kinderen, de Avonturen Speeltuinen. Nog even wat informatie over de locatie. In 1941 al is deze Binnenpolder-Noord door architect dhr. Van Eesteren ontworpen als "proeftuin" voor de Noord-Oost-Polder. Voor de inrichting ervan werd naar de Beemster gekeken: het is een mooi weids landschap geworden.

Denkt u "dat wil ik wel eens meemaken" en bent u niet zelf in de gelegenheid er te komen, belt u dan gerust Klaas van den Berg. Het vervoer wordt dan geregeld. Om 9.30 uur spreken we bij de kerk af met de autobezitters, daar kunt u dan ook nog instappen.

Het zou fijn zijn velen van u daar te ontmoeten en we hopen natuurlijk op prachtig weer!

Tot zover alvast over de dienst op Hemelvaartsdag.

In de Kerkbrief zullen we u zeker nog verder op de hoogte houden, dus houdt u die goed in de gaten?

Met een hartelijke groet namens de commissie erediens,

Tineke Berger

DIACONIE

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand mei

1 mei 1942	Mevr. T. Swager-Kamminga
2 mei 1920	Mevr. J. Biesheuvel-Kooiker

9 mei 1935	Mevr. G. van Elderen-Rosenboom
11 mei 1936	Mevr. J. Bakker-Joustra
14 mei 1921	Mevr. W. de Ridder-Hofman
16 mei 1942	Mevr. J. Rieder-Klaassen
17 mei 1941	Mevr. J.W. van Smeerdijk-Wijma
20 mei 1927	Dhr. E.W. van Leijden sr.
23 mei 1943	Mevr. J.M. van Tol-van der Ree
23 mei 1940	Dhr. D. de Graaf
27 mei 1940	Dhr. J. den Haan
31 mei 1937	Dhr. M. Eijken

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

VAN DE REDACTIE

Nogmaals een **DRINGEND VERZOEK** van de redactie om voor het inleveren van de kopij voor het Kerkblad het juiste e-mailadres te gebruiken.

U kunt dit e-mailadres terugvinden op pagina 2 van het Kerkblad in het onderste kader.

Het is namelijk met name in vakantieperiodes heel belangrijk dat de kopij naar dit e-mailadres gestuurd wordt. De kopij komt via dit adres zowel bij Gerard Kluijt als bij mij terecht, zodat u er van verzekerd kunt zijn dat alles wat u aanlevert, ook echt in het Kerkblad terechtkomt.

Met vriendelijke groet namens de redactie,

Ria Bakker

OVERIGE ACTIVITEITEN

Nieuws van de bazaarcommissie

De inname van goederen voor de bazaar, die gehouden zal worden op zaterdag 6 oktober a.s., is reeds begonnen.

Elke **TWEEDE** woensdag van de maand kunt u spullen inleveren achter de kerk bij de schuur. In mei is dat op woensdag 9 mei van 9.30 tot 10.30 uur.

Elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur kunt u aan een van ons spullen afgeven in de koffieruimte van de kerk.

Wilt u a.u.b. geen spullen voor de deur en in de schuur zetten zonder dat een van de commissieleden ervan weet. Wij nemen geen tv's, video's, telefoons, desktops, vervuild en kapot spul aan. Kleding nemen wij alleen aan als het heel, schoon en netjes is. Kleding die overblijft, gaat na de bazaar naar bejaarden-, verpleeg- en kindertehuizen in Roemenië. Dit geldt ook voor dekens en slaapzakken.

BOEKENMARKT

Ook dit jaar willen wij een boekenmarkt houden en wel op zaterdag 9 juni van 10.00 tot 15.00 uur.

Op vrijdag 8 juni willen wij vanaf 9.00 uur de tafels klaarzetten en inrichten.

Het klaarzetten van de tafels en het naar binnen brengen van de boeken is zwaar werk. Wij doen bij deze een DRINGEND BEROEP op sterke mannen en vrouwen die ons erbij kunnen en willen helpen.

Namens de bazaarcommissie.

Voor meer informatie:

Margreet Smit

DIVERSEN



Informatie over een van de projecten van het NBG, Bijbels voor Syrië

Brengt u licht in de duisternis?

Syrië: een land dat al jaren wordt verscheurd door oorlog. De strijd is nu minder heftig, maar voor christenen is het nog steeds heel zwaar. De vraag naar Bijbels blijft dan ook groot. Daar wil het NBG graag iets aan doen.

Directeur George Andrea van het Syrisch Bijbelgenootschap vertelt: 'We zien op dit moment de eerste zonnestrallen na een gitzwarte nacht. Gelukkig mogen we ervaren dat God bij ons is, ook in de donkerste momenten.'

Veel vraag naar Bijbels

Onder christenen in Syrië neemt de vraag naar Bijbels nog altijd toe. Miljoenen mensen leven in de puinhopen van de oorlog. Velen zijn alles kwijt – zelfs hun Bijbel. Terwijl de Bijbel een lichtpunt kan zijn in de duisternis. George: 'Het dagelijkse leven is moeilijk, tot in de kleinste dingen. De Bijbel biedt troost en bemoediging aan mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.'

Gevaarlijke situaties

Het Syrisch Bijbelgenootschap verspreidt Bijbels via kerken, kloosters en individueel via vrijwilligers. Het transport van Bijbels door het land is risicovol. De vrijwilligers en de medewerkers van het Bijbelgenootschap doen hun werk onder moeilijke omstandigheden, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Geregeld worden hun auto's beschoten. Toch doen ze het werk met grote inzet.

Geef Syrische christenen een Bijbel

Ook u kunt helpen om een beetje licht te brengen in Syrië. Helpt u mee om Bijbels te verspreiden? Het kost ongeveer 10 euro om een Bijbel bij de mensen te brengen.

Meer informatie: zie www.nederlandsbijbelgenootschap.nl/projecten