

September 2018

31^e jaargang nr. 9



In dit nummer:

- **Startzondag + gezamenlijke lunch op 9 september**
- **Afscheidsdienst ds. G. van de Meeberg op 23 september**

kerkdiensten

Zondag 2 september

Protestantse kerk 10.00 uur ds. Ch. Koldewijn uit Badhoevedorp

Zondag 9 september

Protestantse kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg
Startzondag

Maandag 10 september

Eigen Haard 18.45 uur Pastor F. Litjens

Zondag 16 september

Protestantse kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg

Zondag 23 september

Protestantse kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg
Afscheidsdienst

Maandag 24 september

Eigen Haard 18.45 uur mevr. J. Pijnaker

Zondag 30 september

Protestantse kerk 10.00 uur ds. M. Leerdam uit Amsterdam

Zondag 7 oktober

Protestantse kerk 10.00 uur mevr. kandidaat M. Gehrels uit Amsterdam

Oppasdienst

2 september	Margarita van den Berg
9 september	Cora Gerritse
16 september	Renske de Vries
23 september	Anke en Geeske Kluijt
30 september	Marianne Kromhout
7 oktober	Ellen en Marjolein Oostwouder

TER OVERDENKING

• Ga met God

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Wonderlijk hoe mooi een lied kan verwoorden wat ik wil zeggen. Juist nu ik voor de laatste keer in ons Kerkblad een 'ter overdenking' schrijf, komt *Lied 416 (Liedboek 2013)* in me op. Want dat is toch het belangrijkste, dat we erop mogen vertrouwen dat God met ons meegaat. Dat Hij er is, op al onze wegen. Dat we Zijn raad mogen lezen in de Bijbel. Dat we Zijn troost mogen ervaren in Zijn en elkaars nabijheid. Dat we Zijn zegen mogen ontvangen, Zijn goede woorden die ons laten weten dat we allemaal Zijn geliefde zonen en dochters zijn.

Hij is nabij op al onze wegen: zo heb ik dat ook ervaren op de weg die ik samen met jullie de afgelopen jaren mocht gaan. We zijn sinds 2007 (toen ik als JOP jongerenwerker en interimpredikant in onze gemeente begon) met elkaar opgetrokken. Het was goed en inspirerend, leerzaam en uitdagend, gezellig en ontroerend, om samen met jullie als Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ruim 11 jaar op weg geweest te zijn.

We hebben in de afgelopen periode van alles meegemaakt. Kerksluiting, kerkopening en alles wat daarbij kwam kijken. Feestelijke diensten zoals doop-, trouw- en belijdenisdiensten, diensten in Eigen Haard, tentdiensten en andere oecumenische diensten. Maar ook uitvaartdiensten, waarin afscheid nemen van gemeenteleden steeds moeilijker werd, omdat we elkaar steeds beter leerden kennen. Betrokken pastorale gesprekken, leuke gespreksgroepen en goede vergaderingen. Altijd een prima samenwerking met de kerkenraad, het moderamen, het consistorie. Fijne collega's, zoals pastor Fons Litjens en, in liefdevolle herinnering, ds. Mieke van Santen. Zoveel waardevolle momenten om op terug te kijken!

Jullie zijn mijn eerste gemeente, en dat alleen al is bijzonder. Hier ben ik gaandeweg van beginnend predikant een ervaren predikant geworden. Hier heb ik tijd en ruimte gekregen om daarin mijn eigen weg te ontdekken. Nu is het tijd geworden om verder te gaan, om mijn weg als predikant voort te zetten in de Protestantse gemeente De Rank te Nieuw-Vennep. Met veel ervaring en een hoop goede herinneringen. Lieve allemaal, heel hartelijk dank voor de goede jaren en tot ziens. Ga met God!

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE

• Meeleven

Vanwege de privacywetgeving (die sinds eind mei van kracht is) worden er geen adressen meer vermeld in deze rubriek. Alle adressen van onze gemeenteleden, en ook van de meeste zieken- en verpleeghuizen, kunt u vinden in onze Kerkgids. Zo kunt u nog steeds bijvoorbeeld een kaart sturen.

Geboorte

Op 19 juli is geboren *Nia Kwamboka* dochter van Marjolein en Mackenzie Masaki en zusje van Imara. Nia is de kleindochter van Cocky van der Gugten. Van harte gefeliciteerd namens ons allen en Gods zegen toegewenst.

Huwelijksjubileum

Op 2 augustus mochten *dhr. en mevr. Constantijn en Mieke Sikkel-de Jong* hun 55-jarig huwelijksjubileum vieren. Samen met hen zijn we daar dankbaar voor. Nog van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

In herinnering

*Op Uwen morgen zult G' ons halen.
We ontstijgen aan dit aards bestaan
en gaan – Uw hoge vensters stralen –
recht op Uw open huisdeur aan.*

Op 8 juli is overleden *Wilhelmina de Ridder-Hofman*, in de leeftijd van 97 jaar. Het ging al een tijd niet goed met Wil, daarom werd ze verpleegd in een verpleeghuis in Bloemendaal. We herinneren Wil als een markante vrouw, zorgzaam, adrem en creatief. Ze was thuis in onze kerk en heeft, zolang ze kon, veel in en voor onze gemeente gedaan. De dienst van Woord en Gebed heeft op 13 juli plaatsgevonden in onze kerk. Daarna hebben we haar toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats te Zwanenburg. We wensen haar kinderen en kleinkinderen, en allen die haar nu moeten missen, Gods nabijheid toe. We vertrouwen erop dat zij geborgen is bij God.

In herinnering

*Herinner mij zoals ik was,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Op 16 juli is overleden *Willem Jacobus Goedhart*, in de leeftijd van 90 jaar. Het ging al een tijd niet goed met Wim, maar de laatste weken is het toch nog snel gegaan. Wim was een bescheiden man, zorgzaam en behulpzaam. Hij heette Goedhart, maar hij had ook een goed hart, zoals zijn zoon Marco het zei in de afscheidsdienst. Deze heeft, voorafgaande aan de crematie, op 19 juli in besloten kring plaatsgevonden. We bidden voor zijn vrouw Rie, voor de kinderen Jos en Marco en voor de kleinkinderen, nu ze haar lieve man en hun dierbare vader en opa moeten missen. We vertrouwen erop dat hij geborgen is bij God.

Met meelevende groet,

ds. Gert van de Meeberg

NIEUW SEIZOEN

Op **zondag 9 september** starten we het nieuwe seizoen met de startdienst (10.00 uur), met als thema 'Een goed gesprek'. Daarmee volgen we het landelijke thema van de PKN, waarin het geloofsgesprek centraal staat. Samen met de commissie eredienst wordt deze dienst voorbereid. Van harte welkom, ook bij de gemeentelunch, die we daarna met elkaar zullen hebben. Meer informatie daarover vind u elders in dit Kerkblad.

Een nieuw seizoen starten en tegelijk bijna afscheid nemen, voelt een beetje dubbel. Toch is deze zondag 'gewoon' de start van het nieuwe seizoen, dat tegelijk anders dan anders zal zijn. Ik wens u en jullie, ook namens Marcel, al het goede en Gods zegen toe, voor de komende tijd. En zo komt het afscheid inderdaad dichtbij. Als u dit leest zijn we inmiddels al verhuisd. Maar, tot en met 23 september blijf ik in onze gemeente aan het werk.

Fijn om u en jullie te ontmoeten op de receptie op zaterdagmiddag 22 september – wat fijn dat dat georganiseerd wordt – en op zondag 23 september voor het afscheid en op zondag 30 september voor de verbintenis aan de nieuwe gemeente (zie hieronder).

Afscheidsdienst: 23 september (10.00 uur) en verbintenisdienst: 30 september (14.30 uur)

Op zondag 23 september zal ik voor de laatste keer als uw predikant voorgaan in de morgendienst. Hans Jütte zal onze organist zijn en Andreas Kranenburg speelt trompet. Ook zal het koor Voice Mail, o.l.v. Dick Meijer, met en voor ons zingen. Van harte welkom!

De dienst waarin ik verbonden zal worden als predikant aan de Protestantse gemeente de Rank te Nieuw-Vennep, zal een week later zijn, op zondag 30 september, om 14.30 uur, waar u en jullie ook van harte welkom zijn. Graag tot ziens!

Hartelijke groeten,

ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd : Dhr. S. de Greef is verhuisd binnen Zwanenburg

Overleden : Op 3 juni 2018 in de leeftijd van 88 jaar mevr. A.M. Oosterloo-Proper
Op 12 juni 2018 in de leeftijd van 91 jaar dhr. E.W. van Leijden
Op 17 juni 2018 in de leeftijd van 91 jaar dhr. J. de Ruiter
Op 8 juli 2018 in de leeftijd van 97 jaar mevr. W. de Ridder-Hofman

Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD

Afscheid ds. Van de Meeberg

De afscheidsreceptie zal zoals al bekend plaatsvinden op 22 september. Het tijdstip daarvan is inmiddels ook bekend: van 15.00 uur tot 17.00 uur.

De dienst waarin ds. Van de Meeberg afscheid van ons neemt vindt plaats op 23 september, de aanvang is op de gewone tijd van 10.00 uur.

Er is een commissie vanuit het moderamen bezig om het een en ander voor te bereiden, maar die komt pas bij elkaar na het sluiten van de deadline voor dit Kerkblad. Indien nodig zullen wij ook een beroep doen op u als gemeenteleden om op zaterdag 22 september en zondag 23 september alles goed te laten verlopen. Graag uw aandacht daarvoor als u wordt gevraagd. Communicatie zal verder via de Kerkbrief verlopen.

Bij een afscheid hoort ook een cadeau namens onze gemeente. Als u daaraan nog wilt bijdragen dan is onderstaand rekeningnummer van de kerkrentmeesters bij de SKG beschikbaar.

Rekeningnummer NL52 FVLB 0226 116 751

t.n.v. Prot. Gem Halfweg-Zwanenburg.

o.v.v. afscheid ds. Van de Meeberg

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groeten,

Leo Kranenburg

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 9 september

Op zondag 9 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De kerkenraad wil deze dag ook gebruiken om weer na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.

U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen. U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk.

Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.

Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn.

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.

Heleen Broerse

Uit de kerkenraad van 27 juni

Opening

Zoals altijd in juni is de laatste kerkenraadsvergadering van het seizoen kort. Voor de laatste maal van het vergaderjaar opent de voorzitter de vergadering met lezing uit de Bijbel in gewone Taal: Johannes 8, vanaf vs. 54: "Jezus kent God van dichtbij". Daarna gaat hij voor in gebed: "Dank dat U afgelopen jaar in ons midden bent geweest".

In het welkom geeft hij aan blij te zijn met de opkomst.

Zoals elk jaar wordt de vergadering in juni afgesloten met een gezellig samenzijn.

Ditmaal is dat samenzijn in de tuin van de scriba.

Vaste agendapunten

Het verslag van de laatste vergadering wordt, onder dank, goedgekeurd en ondertekend. De actielijst en postlijst worden doorgenomen.

Het vergaderrooster voor 2018-2019 wordt vastgesteld.

De leden blikken nog even terug op het kerkenraadsuitje in mei. Het was erg gezellig en ook informatief. In het Kerkblad van juli/augustus staat een kort verslag hierover.

Nieuwe ambtsdragers: september 2018

Voorzitter Leo Kranenburg geeft aan dat het een groot probleem blijft om ambtsdragers te vinden. Hij heeft een uitgebreid stuk geschreven in het Kerkblad van juli/augustus. Hij hoopt dat dit resultaat oplevert.

De vergadering spreekt over het probleem van een tekort aan ambtsdragers, iets dat in elke vergadering aan de orde komt. De bespreking geeft geen nieuw licht op de situatie of op een oplossing.

Beroepingswerk/Afscheid ds. Van de Meeberg

Het is dhr. Stoffels gelukt om de leeggevallen predikantsplekken voor diensten in te vullen. Voor Eeuwigheidszondag heeft hij ds. Ofman kunnen regelen. Hij verdient daarvoor veel dank.

Het moderamen heeft op 25 juni vergaderd om de nieuwe situatie in de gemeente te bespreken. Daarbij zijn de volgende punten besproken:

- Hoe om te gaan met de vergrijzing in de gemeente.
- Hoe houden we de jeugd van de gemeente bij de kerk betrokken.
- Is het mogelijk een pastoraal medewerker te benoemen voor de vacante periode.

Er is in Utrecht gevraagd wat de mogelijkheid is tot het benoemen van een tijdelijke medewerker. Ds. Van de Meeberg weet dat iemand aanstellen voor een jaar mogelijk is.

Punten uit de colleges en commissies

Ds. Van de Meeberg heeft de 4 jongeren bezocht, die voor hun examen VO zijn geslaagd. Dit wordt door de jongelui altijd erg gewaardeerd.

Vanuit de kerkrentmeesters wordt gemeld dat de torenhaan weer is verguld en geplaatst kan worden.

Dhr. Oostwouder doet een suggestie voor een bedrijf dat een kraan kan leveren om de haan te plaatsen. Hij zal daarvoor contact opnemen.

In de Raad van Kerken is gesproken over het afscheid van ds. Van de Meeberg. De vraag is of bij het beroepingswerk aandacht kan worden gevraagd voor de samenwerking met de R.K.-kerk. Er wordt een protestants lid voor de R.v.K. gezocht vanwege het vertrek van ds. Van de Meeberg.

Ook voor de avondmaalsdiensten in Eigen haard moet een predikant worden gezocht. Ds. Van de Meeberg neemt in augustus afscheid in Eigen Haard van de maandagavonddiensten.

Afsluiting

De vergadering wordt zoals altijd afgesloten met de rondvraag en met gebed.

Mevr. Monster vertelt dat er maandag 25 juni een rondleiding is geweest in Torenzicht. Het appartementencomplex is erg mooi geworden.

Mevr. Klokman noemt de Open Monumentendagen. Ze vraagt of het zinvol is om op zondag de kerk open te stellen, omdat het Gemaal ook gesloten is. Voorzitter komt daarop terug in verband met eventuele deelname van Historisch Halfweg. Wel wordt besloten alleen op zaterdag open te zijn.

Ds. Van de Meeberg noemt de inzet van de leden van de kerkenraad en benadrukt dat deze van grote waarde is geweest voor het kerkenwerk.

De voorzitter neemt als laatste het woord en wenst allen een mooie zomervakantie toe.

Zoals elk jaar in juni wordt deze vergadering afgesloten met het bidden van het "Onze Vader".

Heleen Broerse (scriba)

DIACONIE

Hoe was het reisje van het gemeentediaconaat?

Op vrijdag 6 juli jl., een stralende zomerdag, vertrokken we met 33 gezellige mensen voor een dagje uit. Om 8.30 uur was iedereen, ondanks het vroege tijdstip, al aanwezig.

Onze bus, met als reisleader/chauffeur Paul, reed ons, terwijl hij ons uitvoerig informeerde over het uitzicht tijdens de rit, eerst naar Ridderkerk voor een bezoek aan Chocolade Atelier Van Noppen. De film over de groei van de cacaofoon in Tanzania en de productie van chocolade werd op plezierige wijze door Frits van Noppen gepresenteerd. We vonden dat erg interessant, maar lekkerder was de koffie met chocoladetaart. Sommigen van ons gezelschap mochten zelf bonbons maken die iedereen mocht proeven. Pronkstuk was de chocoladekoe. Bonbons en zelfs de chocoladekoe gingen over de toonbank. Nadat de inkopen afgerekend waren, werd alles in koelboxen onder in de bus gezet.



Voorts reed Paul ons, via de pont over de Lek, naar Krimpen a/d Lek. We werden in het Cultuurhuis opgewacht met een leuke vertelling over mode van de middeleeuwen tot de jaren 30 van de 20e eeuw, vergezeld van filmfoto's. De uitgebreide lunch met "pittige" soep, kroket, broodje beleg, quiche, krentenbol en drankjes liet iedereen zich goed smaken.

De "Historische Modeshow" kon beginnen. Door ca. 100 vrijwillige naaisters is de authentieke kleding op zeer professionele wijze nagemaakt vanaf foto's of zelfs geleend van musea. We zagen de kostuums van Willem van Oranje, Melkmeisje (van Vermeer), Jacoba van Beieren, Bruidsjapon en vele andere figuren uit de Hollandse historie. Rekken vol met historische kleding. Er was een passende outfit voor iedereen en waar nodig werd geholpen met aankleden.

Ons gezelschap vond het zo leuk dat we allen over de rode loper naar het "levend schilderij" schreden voor een foto, als leuke herinnering. Opgemerkt werd al hoe leuk men dit vond. Na nog een drankje was het tijd voor de terugreis.

Prettig vonden we het dat ds. Gert er nog bij was en dat hij wat leuke verhaaltjes voorlas in de bus. Ineke zong nog een liedje en Betsy las een paar oude gedichtjes voor in de bus; Simon sloot het af met iets grappigs. Irma ging met de pet rond voor Paul, waarvoor hij hartelijk bedankte. Ca. 18.00 uur kwamen we weer aan bij Eigen Haard. Iedereen bedankte de organisatie voor dit heerlijke dagje uit.

Groetjes van en namens het team gemeentediaconaat,

Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand september

1 september	Dhr. T. de Vente
2 september	Mevr. C. Kranstauber-van den Broek
2 september	Dhr. J.J. van Wieringen
2 september	Mevr. M. Sikkel-de Jong
7 september	Mevr. G. Prins-Huisman

10 september	Dhr. J. Malipaard Sr.
13 september	Mevr. A.M. van Ruth-du Mee
18 september	Mevr. G. Kortenoeven-Keddeman
20 september	Dhr. A.N. Bloos
22 september	Dhr. J. Strackké
24 september	Mevr. S.R. de Fouw-van Heerde
24 september	Mevr. A. Verbeek-van Beem
30 september	Mevr. J.J. den Butter-de Rijk

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas en Kerkrentmeesterlijk Quotum 2018

Het bedrag dat u allen heeft toegezegd voor de actie Kerkbalans 2018 is **€ 75.965,50**. Daar zijn wij u heel erg dankbaar voor, maar helaas wordt het totaal aan toezeggingen elk jaar lager.

Wij zijn als PKN kerk verplicht om een bedrag te betalen aan de PKN in Utrecht voor de 'Solidariteitskas' en het 'Kerkrentmeesterlijk Quotum'. Om dit bedrag te verkrijgen vragen wij u jaarlijks in september om een extra bijdrage.

De 'Solidariteitskas' is een landelijk steunfonds waaruit subsidies worden verleend aan gemeenten die wat extra hulp nodig hebben op financieel gebied, daarnaast wordt dit geld gebruikt voor o.a. het Luchthavenpastoraat en het Havenpastoraat. Het 'Kerkrentmeesterlijk Quotum' is bestemd voor bovenkerkelijke werkzaamheden.

Ook dit jaar vragen wij u weer of u voor deze actie het adviesbedrag van **€ 30,00** wilt bijdragen.

Verdere informatie leest u in de brief, die u vanaf 2 september in de bus zult vinden. Mogen wij rekenen op uw **solidariteit**? Want zonder uw hulp kunnen we niet!

Namens de kerkrentmeesters,

Cora Gerritse en Peter Mendrik

RAAD VAN KERKEN

Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug

Zoals al aangekondigd in het Kerkblad van juli/augustus gaan we vanaf september rondwandelingen maken uit het boekje met bovenstaande titel. De eerste wandeling start bij het station van Baarn. We zullen zaterdag 1 september a.s. verzamelen om 7.30 uur aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het parkeerterrein naast de Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kon tot afgelopen woensdag 29 augustus bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).

Ria Bakker

OVERIGE ACTIVITEITEN

Torenschaal Protestantse kerk is “gezond” en glimt weer als vanouds

Rond deze tijd zal op onze kerktoren de haan weer als vanouds schitteren, na een geruime tijd van afwezigheid. Het terugplaatsen van de opgeknapte haan is gedaan met behulp van een hoogwerker van Hulster Transport uit Vijfhuizen. De opknapping van de haan vond zijn oorsprong op één van onze gemeenteavonden, toen er een opmerking werd gemaakt over de toch wat fletse haan op onze kerktoren. Ons gemeentelid én dierenarts in ruste noemde de haan zelfs ziek. Dit was voor het college van kerkrentmeesters het sein om actie te gaan ondernemen. Het duurde echter nog enige tijd voordat er een mogelijkheid was om de haan van de toren af te halen, zonder al te veel extra kosten. Toen dat eenmaal gelukt was, kwam er ruimte om de haan van zijn kleurloze bestaan te gaan bevrijden.







Op bovenstaande foto's staan de diverse stadia van de haan toen deze van de toren was gehaald tot aan het klaar zijn om deze te laten vergulden. Met name Onno Bart heeft een belangrijke rol gespeeld in dit proces, en daar zijn wij hem als gemeente dankbaar voor.

Het vergulden werd gedaan door Laura de Vries, kleindochter van ons gemeentelid Renske de Vries. Het eindresultaat heeft u in de afgelopen maanden van dichtbij kunnen bewonderen in de koffieruimte in onze kerk. Het verhaal van Laura kunt u lezen in het onderstaand verslagje. Laura, ook langs deze weg namens onze gemeente bedankt voor het vergulden van onze haan.

En onze dierenarts in ruste kan weer genieten van een prachtig uitzicht op de "gulden" haan op onze kerk.

Met vriendelijke groet,

Leo Kranenburg

Het verhaal van Laura de Vries en de haan

Ik vond het erg leuk en voelde mij vereerd dat mijn oma, Renske de Vries, mij heeft benaderd om de torenhaan uit Halfweg te vergulden.

Na contact te hebben gehad met Onno Bart, die al een aantal voorbereidingen had uitgevoerd, mocht de torenhaan mee naar Best.

Voordat het vergulden kan beginnen, moet de ondergrond goed voorbereid worden door vaklieden met voldoende kennis en ervaring.

Door middel van een vloeistof, die dient als een soort lijm en die ik heb aangebracht zal het bladgoud hechten aan de ondergrond.



Laura met de door haar vergulde haan

De term vergulden betekent dat een voorwerp wordt bedekt met een heel dun laagje bladgoud (of andere materialen zoals zilver, koper of aluminium en meer).

Tijdens mijn 4-jarige opleiding op het Sint Lucas te Boxtel heb ik heel veel ervaring en kennis opgedaan binnen de restauratiebranche.

Ik heb in twee hele dagen tijd de torenhaan kunnen vergulden en hij glanst weer als van ouds!

Met vriendelijke groet,

Laura de Vries

Nieuws van de bazaarcommissie

Op **zaterdag 6 oktober** zal de jaarlijkse bazaar gehouden worden in en rond de kerk. Wanneer u dit leest komt 6 oktober al snel dichterbij. Alle krachten worden reeds gebundeld om er ook dit jaar weer een feestelijke en goedlopende dag van te maken.

Om een en ander te realiseren zijn er veel vrijwilligers nodig. Voor het zware werk, het sjouw- en tilwerk, zoeken wij sterke mannen en vrouwen.

Op zondag 16 en 23 september worden er plastic tasjes uitgedeeld bij de uitgang van de kerk. Het is de bedoeling dat u deze zakjes vult met levensmiddelen en vervolgens weer inlevert bij een van de commissieleden of zondag in de kerk.

Inleveren graag voor 1 oktober.

Op dinsdag 2 oktober 9.30 uur willen wij de zakjes klaarmaken in de koffieruimte van de kerk.

Donderdagmorgen 4 oktober om 9.30 uur willen wij de tafels klaarzetten.

Op donderdagavond 4 oktober vanaf 19.00 uur hebben wij sterke mannen en vrouwen nodig om de inhoud van de opslag over te brengen naar de kerk.

Op vrijdag 5 oktober om 9.00 uur willen wij fruitbakjes maken in de koffieruimte van de kerk.

De standhouders kunnen vanaf 9.00 uur hun stand inrichten.

Zaterdag 6 oktober hebben wij om 17.00 uur wederom sterke mannen en vrouwen nodig om de overgebleven spullen in de opslag te plaatsen. Om al deze activiteiten te realiseren zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Vindt u het belangrijk dat de bazaar blijft bestaan en bent u in staat om te helpen, schroom niet maar kom ons helpen.

Spullen voor het waterlooplein e.d. kunt u nog inleveren op woensdagmorgen 12 september van 9.30 tot 10.30 uur bij de opslag achter de kerk. Wij nemen geen tv's - computers - printers - kapot en sterk vervuild spul en videobanden aan. Na 12 september kunt u tot januari alleen goederen inleveren na telefonisch overleg. Wilt u geen spullen bij de opslag zetten zonder dat wij er van af weten. De bazaarcommissie wenst u een heel gezellige bazaardag toe.
Namens de bazaarcommissie: *Margreet Smit*

DIVERSEN

Over vrijwilligers op ons kerkelijk erf (5)

Het is u bekend dat onze Protestantse gemeente alleen functioneert door de inzet van vele vrijwilligers M/V. Bijna allen doen dat zo onopvallend mogelijk en gedurende vele, vele jaren. Soms moeten ze, wegens gezondheidsredenen stoppen met dit werk.

Na 22 jaar actief te zijn geweest in het bezorgen van ons Kerkblad is dit het geval met Kees Oostwouder. De laatste tijd werd hij daarbij ondersteund door zijn vrouw Tiny. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet en hopen dat ze, met allen die hun lief zijn, nog een goede tijd tegemoet mogen zien.

Gelukkig is Arie Hinderks bereid gevonden om de wijk van Kees (15 bladen in de Populierenlaan en het begin van de IJweg) van hem over te nemen. We moeten als gemeente dankbaar zijn voor het feit dat hij steeds maar weer ja zegt op verzoeken tot hulp. Dat geldt ook onverminderd voor de 25 lopers M/V die maandelijks door weer en wind op pad gaan om het Kerkblad bij u als leden of belangstellenden te bezorgen. Als gemeente moeten we dankbaar zijn voor hun trouwe inzet, jaar in jaar uit!

In februari heb ik mijn taak in de distributie van het Kerkblad beschreven i.v.m. het stoppen van Leen van Andel en George Oldenburg. Omdat ik voor deze taak een opvolger zoek volgt hierbij nog een samenvatting:

Maandelijks worden bij mij door de drukker de nu 300 bladen bezorgd. Ik bezorg daarvan 83 bladen bij Jan van Gelder, 110 bladen bij Klaas van den Berg en 87 bladen bij Henk Swager. 20 bladen distribueer ik zelf.

Jan, Klaas en Henk verdelen deze vervolgens over hun lopers M/V, nu 8 bij Jan, ook 8 bij Klaas en 7 bij Henk. Ter voorbereiding van de distributie verwerk ik in Excel op de computer de maandelijkse mutaties in de bezorglijsten van de wijken en het daarbij horende totaaloverzicht voor de drie groepen. De nieuwe lijsten gaan elke maand mee naar de verdeler en naar de loper M/V. Jaarlijks in april verzorg ik de brieven, acceptgiro's, de enveloppen en de facturen die nodig zijn om de kosten van het blad zo goed mogelijk te dekken.

Ik kan deze vrijwilligerstaak in onze gemeente aanbevelen en vraag u contact met mij op te nemen als u belangstelling heeft.

Met vriendelijke groet, *Jan M. de Waal, 020-4975823, janmdewaal@planet.nl*

Bedankt!

Lieve allemaal,

Na drie heel moeilijke maanden is het tijd jullie allemaal te bedanken.

Als gezin hebben we veel meeleven ondervonden tijdens het ziekbed en het

overlijden van Jaap, mijn heupoperatie en het overlijden van mijn moeder.

Ik dank jullie, ook namens de kinderen, voor de vele bezoeken, kaarten, telefoontjes en bloemen die we mochten ontvangen.

Ook het opsteken van de kaarsjes deed ons goed. Aan de bezoeken van Gert hebben Jaap en ik veel steun ondervonden. Dat waren fijne uurtjes.

Mede door mijn geloof, heb ik de hoop dat er na deze drie zware maanden weer betere tijden zullen aanbreken.

Nogmaals heel veel dank!

Hartelijke groet,

Marianne Kromhout

Bedankt!

Onlangs werd ik verrast met een prachtige bos bloemen van de gemeente. Heel hartelijk dank hiervoor!

Ook wil ik via deze weg iedereen bedanken voor het meeleven de afgelopen tijd door vele kaartjes, telefoontjes etc.

Deze steun heeft mij erg goed gedaan.

Hartelijke groeten,

Guusta van Beem

Weggooien? Mooi niet!

Repair Café is:

samen kapotte spullen repareren, deskundig advies, ontmoeten en inspiratie opdoen.



Zwanenburg-Halfweg

De Hoek in de Olm

Olmenlaan 141
1161 JV Zwanenburg

Openingstijden

Elke tweede dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur.

Na de zomerstop bent u weer van harte welkom op dinsdag 11 september 2018.

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG

Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op.

Hoop

Volgens Van den Broeke is het belangrijk dat het Bijbelgenootschap de betekenis van 'hoop' laat zien. 'Dat hebben we hard nodig. De Bijbel geeft ons een visioen van gerechtigheid en vrede en roept ons op tot een barmhartige samenleving. Daaruit kunnen we hoop putten om te blijven bewegen in de richting van het goede. Tegelijkertijd laat de Bijbel ook zien dat ons dat niet altijd lukt. Mensen schieten te kort. Met de levenslessen uit de Bijbel kunnen we allemaal ons voordeel doen.'

Nieuwe bijbellezers

Van den Broeke verwacht dat de Bijbel ook nu nieuwe lezers kan bereiken: 'We moeten in gesprek gaan met lezers én potentiële lezers van de Bijbel. Die zijn er, want kerken krimpen niet alleen maar. Er worden ook veel nieuwe mensen bereikt, onder meer via "pioniersplekken" van de PKN, kerkplantingen van andere kerkgenootschappen en migrantenkerken. Daar kunnen we op inspelen met uitgaven die nieuwe lezers helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek.'

Ds. Karin van den Broeke (1963) studeerde rechten en theologie en was predikant in Kruijningen, in Leiden (studentenpastor) en tegenwoordig in de protestantse gemeente 'De Ontmoeting' in Noord-Beveland. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke functies, onder meer in het stichtingsbestuur van dagblad Trouw en in het Executive Committee van de Wereldraad van Kerken.

Een interview met haar is te lezen op www.bijbelgenootschap.nl

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



Weggoien? Mooi niet! HAARLEMMERMEER