

December 2018

31<sup>e</sup> jaargang nr. 12



**In dit nummer:**

- **Adventsproject kinderdienst**
- **Gemeentebijeenkomst 2 december**
- **Kerstcollecte Kinderen in de knel**

# kerkdiensten

## Zondag 2 december

Protestantse Kerk                      10.00 uur                      kandidaat mevr. M. Verschoof uit Utrecht  
Eerste Advent

## Zondag 9 december

Protestantse Kerk                      10.00 uur                      ds. R. Wattel uit Hoofddorp  
Tweede Advent

## Maandag 10 december

Eigen Haard                              18.45 uur                      pastor F. Litjens

## Zondag 16 december

Protestantse Kerk                      10.00 uur                      pastor F. Litjens  
Oecumenische zangdienst  
Derde Advent

## Dinsdag 18 december

Eigen Haard                              19.30 uur                      pastor P. van Zaalen  
Kerstviering

## Zondag 23 december

Protestantse Kerk                      10.00 uur                      ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp  
Vierde Advent

## Maandag 24 december

Protestantse Kerk                      22.00 uur                      ds. A.R. van der Deijl uit Hoofddorp  
Kerstmiddagdienst

## Dinsdag 25 december

Protestantse Kerk                      10.00 uur                      ds. W. Zaagsma uit Hillegom  
Kerstviering

## Zondag 30 december

Protestantse Kerk                      10.00 uur                      ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede

## Maandag 31 december

Protestantse Kerk                      19.00 uur                      mevr. drs. M. Gehrels uit Amsterdam  
Oudejaarsdienst

## Zondag 6 januari

Protestantse Kerk                      10.00 uur                      mevr. drs. M. Gehrels uit Amsterdam  
Nieuwjaarsdienst en receptie

## Oppasdienst

Zondag 2 december	Collen Dhliwayo en Ria Bakker
Zondag 9 december	Margarita van den Berg
Zondag 16 december	Cora Gerritse
Zondag 23 december	Renske de Vries
Dinsdag 25 december	Anke en Geeske Kluijt
Zondag 30 december	Marianne Kromhout
Zondag 6 januari	Ellen en Marjolein Oostwouder

## TER OVERDENKING

(In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een "Ter overdenking" uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie.)

### Het goede doen

"Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven....." (Galaten 6:9)

Een manier om me te bewegen in ons samen-leven is via de sociale media als facebook, twitter, linkedin en whatsapp. Meer en meer krijgen we te maken met internet en middelen die daarmee voor ons beschikbaar komen. Onze tekst in deze meditatie zou de handleiding moeten zijn voor de sociale media: "het goede doen....". Sociale media zijn een manier van verbinden tussen mensen die we ten goede of ten kwade van elkaar kunnen gebruiken. Welke keuze we daarin maken ligt binnen onze verantwoording.

Er zijn verschillende systemen die ons als mensen verbinden, ook heel letterlijk.

Water komt naar ons toe via een systeem van verbondenheid, water nemen we tot ons, we leven ervan en we geven het elkaar. De riolering is ook een systeem van verbondenheid, maar dan van ons af. Hoe gebruik ik sociale media, als een waterleiding of als een riool?

Ook als gemeenschap van gelovigen hebben we daarin mogelijkheden en ook keuzes, ook naar elkaar toe. "Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven...." In onze samenleving lijkt het vermogen om ons op de ander te richten kleiner te worden. Ik denk dat ons gebruik van sociale media aan deze verzwakking bijdraagt. Moet je dan maar geen gebruik maken van facebook of twitter? Een keuze die te respecteren is. Als je er gebruik van maakt is de vraag op welke wijze je dat doet, als waterleiding of als riool. Ik denk dat we (ook als gemeenschap van gelovigen) de "waterkwaliteit" van onze sociale media kunnen versterken, ook om ons respect en ons begrip tussen mensen zichtbaar te maken.

Huub Oosterhuis noemt dat beschaving. In zijn prachtige werk *Jij die mij ik maakt* (2008) verwoordt hij het zo: "Inleving, begrip, respect, solidariteit tussen mensen is het perspectief van onze beschaving. Dat je leert denken vanuit de ander, met name vanuit die anderen die nietig zijn, bedreigd, op de vlucht, arm. Dat je leert kijken naar deze wereld met de ogen van de arme, de vluchteling, de ontheemde voor wie de wereld onveilig en bedreigend is. Dat is beschaving."



“Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven.....”, ook in deze decembermaand, ook rond de jaarwisseling, op weg naar een nieuw jaar. Graag wens ik ieder van harte Gods zegen toe en een jaar waarin we elkaar mogen ervaren als een “Jij die mij tot ik maakt”.

*Jan Zwemer*, overweging uit het kerkblad van december 2016 van de Protestantse Kerk Ritthem Nieuw- en Sint Joosland

## BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

### Ter nagedachtenis Willemina Kamper–Bosman

Liefdevol, zorgzaam, kordaat, die woorden waren typerend voor Wil Kamper-Bosman die na een tijd van ziekte op dinsdag 30 oktober jl. overleed op 79-jarige leeftijd.

Als jonge vrouw kwam zij binnen in een gezin bestaande uit vader en vier zonen, waaruit moeder was weggefallen. Een sterke vrouw die dat aandurft. Met haar man kreeg zij een dochter.

Binnen en buiten het gezin heeft Wil Kamper haar rol gespeeld. In de kerk, in de vrouwenvereniging stak zij haar handen uit. Zij was koorlid tot het niet meer ging. Met een bewonderenswaardige trouw heeft zij voor mensen gezorgd.

Op maandag 5 november namen we met velen afscheid van haar in de kerk. We lazen over de sterke vrouw van Spreuken 31 en over het huis met de vele woningen uit Johannes 14. Kinderen, kleinkinderen, haar zus typeerden haar leven. Na de dienst legden we haar bij haar man Jacob Kamper met wie zij bijna 45 jaar getrouwd was, en bij zijn eerste vrouw in het graf. Met op de kist een veelkleurig boeket van bloemen die door de aanwezigen waren meegebracht daalde de kist in de aarde.

Dat zij ruste in vrede!

Wij gedenken de kinderen en kleinkinderen en de overige familieleden die om haar treuren.

*ds. Adri van der Wal*

## WE HERINNEREN DE NAMEN

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar was dat op 25 november, hebben we hen herdacht, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

In de dienst hebben we in liefde en met respect de namen van de overledenen genoemd en voor ieder van hen, en voor alle mensen die niet genoemd zijn maar die we ook gedenken, een kaars aan de Paaskaars ontstoken. Ook in dit Kerkblad noemen we hun namen.

04-01-2018	Wilhelmina Petronella Kraaijeveld-van Zon	83 jaar
17-01-2018	Cornelis van Oosterom	92 jaar
14-02-2018	Lena van Oosterom-Vos	95 jaar
17-03-2018	Pieter Krijger	60 jaar
19-03-2018	Cornelis Kraaijeveld	84 jaar
28-03-2018	Hero Albertus Oosterloo	94 jaar
03-04-2018	Jacob Arie Kromhout	72 jaar
13-05-2018	Jacob Kamper	87 jaar
23-05-2018	Eva Cornelia Meinema-Bos	86 jaar
03-06-2018	Agatha Margaretha Oosterloo-Proper	88 jaar
12-06-2018	Ernst Willem van Leijden	91 jaar

17-06-2018	Jan de Ruiters	91 jaar
08-07-2018	Wilhelmina de Ridder-Hofman	97 jaar
16-07-2018	Willem Jacobus Goedhart	90 jaar
21-08-2018	Klaas Snoek	85 jaar
11-09-2018	Gijsbert Pieter van den Heuvel	45 jaar
12-09-2018	Jantje Johanna den Butter-de Rijk	90 jaar
11-10-2018	Apolonia Bos-Meijer	81 jaar
30-10-2018	Willemina Kamper-Bosman	79 jaar

## VOORUITBLIK DIENSTEN

### Trouwdienst 15 december 2018

Dag allemaal, even een bericht van mij in het Kerkblad. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Bij deze alvast goede kerstdagen en een gezegend 2019 gewenst! Maar mijn kerstwens is niet de belangrijkste reden waarom ik dit schrijf. U ziet het er al boven staan: op 15 december zal er een trouwdienst zijn in uw kerk in Halfweg: *Joris Stoffels en Kicki Janse* zullen om 15.45 uur in de kerk een zegen vragen over hun huwelijk en ik zal in die dienst voorgaan. Het is al een tijd geleden dat ze mij daarvoor vroegen – nog voor het beroep naar mijn nieuwe gemeente – en ik kom die belofte graag na. We wensen Joris en Kicki en hun dochtertje Josephine en allen die hen lief zijn, een mooie dag en Gods zegen toe.

*Hartelijke groeten,*

*ds. Gert van de Meeberg*

## WIJKWERK

### Nieuws uit Zwanenburg-West

Nu ook Joke Lem per 1 januari gaat stoppen als bezoekdame, wordt het groepje wel erg klein. Joke langs deze weg vast van harte bedankt voor je jarenlange inzet. We zullen je missen, maar het is niet anders, we hebben begrip voor de situatie.

Als een van u af en toe een bezoekje aan iemand zou willen brengen, sluit u dan bij ons aan.

Groeten,

*Mieke Sikkel*

## MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd : Fam. Weinreich-Verkaik van Zwanenburg naar Berkhout.  
 Dhr. J. D. van der Lijcke van Zwanenburg naar Haarlem.  
 Dhr. H.J. Oostwouder binnen Zwanenburg.  
 Fam. Van Woensel–Malipaard van Zwanenburg naar Halfweg.  
 Mevr. J.E. Exmann van Amsterdam naar Apeldoorn.  
 Mevr. F.M.D. Lafargue van Halfweg naar Hoofddorp.

Overleden : Op 16 juli 2018 in de leeftijd van 90 jaar Dhr. W. J. Goedhart.  
 (abusievelijk niet eerder vermeld)  
 Op 11 oktober 2018 in de leeftijd van 81 jaar Mevr. A. Bos-Meijer.  
 Op 30 oktober 2018 in de leeftijd van 79 jaar Mevr. W. Kamper–Bosman.

*Leo Bakker, ledenadministratie*

### **Afscheid en bevestiging ambtsdragers 28 oktober**

Op 28 oktober werd in de dienst geleid door ds. Van der Wal uit Hoofddorp afscheid genomen van mevr. Ineke Weinreich als diaken. De reden van dit afscheid was haar verhuizing (met Bram) van Zwanenburg naar het dorp Berkhout.

Ineke was sinds 25 september 2011 als ambtsdrager verbonden aan onze gemeente. Binnen de diaconie was zij verantwoordelijk voor het gemeentediaconaat. Zij organiseerde o.a. mede het jaarlijkse busreisje en de ouderenmaaltijden met Pasen en Kerst. Ook was Ineke actief bij de kinderdienst en heeft zij een tijdje gezongen bij VoiceMail. Zingen was en is bij Ineke een belangrijke hobby en daar konden we bij de kerkdiensten ook geregeld van genieten. Op 21 november namen wij in de kerkenraadsvergadering ook afscheid van haar als diaken. Ook langs deze weg willen wij Ineke bedanken voor haar inzet voor onze protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg en wensen Bram en Ineke het allerbeste toe in hun nieuwe landelijke woonplaats (met uitzicht op de koeien).

Ook op 28 oktober werd mevr. Gré Gijzen bevestigd in het ambt van diaken. Zij nam daarmee de door het vertrek van Ineke ontstane vacature in de diaconie meteen in. Gré was eerder dit jaar al begonnen met notuleren van de vergaderingen van de diaconie en was daardoor al een beetje thuisgeraakt in het reilen en zeilen van de diaconie in onze gemeente. In het gesprek dat ik met Gré had, bleek dat zij al ervaring had als ambtsdrager in haar vorige gemeente in Amsterdam. Belangrijk voor haar om zich beschikbaar te stellen was de goede sfeer van verbondenheid die zij ervaart in onze gemeente. Dat is iets wat ik vaker hoor in gesprekken met leden van onze gemeente en dat is fijn om te constateren.

Gré, fijn dat jij jouw expertise en kennis in dienst van onze gemeente wil stellen en hierbij heten wij je van harte welkom in de kerkenraad.

### **Gemeentebijeenkomst 2 december**

In de kerkenraadsvergadering van 21 november zijn de begrotingen vastgesteld voor 2019 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie. Het is een goede verplichting om deze begrotingen te delen met onze gemeenteleden en deze in hoofdlijnen toe te lichten. Dit willen wij doen op 2 december na de dienst én na de koffie. Ca. 11.45-12.00 uur willen wij u uitnodigen om in de kerkzaal opnieuw zitting te nemen zodat wij met deze toelichting kunnen beginnen. Daarnaast willen wij u informeren over de stand van zaken m.b.t. het in dienst nemen van een kerkelijk werker en het komende beroepingswerk. Ook over andere zaken die van belang zijn kunt u dan vragen stellen aan ons.

### **Kerkelijk werker/beroepingswerk**

Bij het mobiliteitsbureau van de PKN in Utrecht hebben wij onze wensen neergelegd met betrekking tot een kerkelijk werker voor onze gemeente. Zijn/haar taken zullen liggen op 1) het ouderenpastoraat, 2) ondersteuning van het consistorie en het pastorale wijkwerk, 3) het crisispastoraat en 4) het leiden van rouwdiensten.

De vacature wordt uitgezet onder een aantal kerkelijke werkers die bij de mobiliteitspool staan ingeschreven. De reactietijd is beperkt tot 1 december. Met de belangstellenden zal in december een gesprek worden aangegaan.

Wat betreft het beroepingswerk het volgende. De kerkrentmeesters zijn bezig met het opstellen van een meerjarenbegroting die nodig is om de solvabiliteitsverklaring aan te vragen. Ook is de kerkenraad bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan.

Het huidige is van 2014. Binnen de kerkenraad ontstond de behoefte, zeker nu wij vacant zijn, te brainstormen over hoe wij naar de toekomst kijken voor onze gemeente en dit ook als uitgangspunt te gaan nemen voor het beroepingswerk. In eerste instantie had het moderamen een extra kerkenraad op 28 november in gedachten, om de uitkomst daarvan ook met de gemeente te kunnen bespreken op 2 december. Dit is helaas niet gelukt. Wel is inmiddels een avond in december hiervoor vastgelegd. De uitkomst van deze avond zal ook worden besproken met u als gemeente, want die zal breed gedragen moeten worden. Over het beroepingswerk is ook tijdens de kerkenraadsvergadering van 21 november gesproken. De uitkomst daarvan kunnen wij ook met u delen op 2 december.

Langs deze weg wil ik u allen, namens de kerkenraad, fijne Kerstdagen toewensen en een goede jaarwisseling.

*Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,*

*Leo Kranenburg*

## **DIACONIE**

### **Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december**

9 december	Mevr. T.M. Otten-Spienburg
9 december	Dhr. B. Joustra
10 december	Mevr. H. Bot-Overmaat
12 december	Mevr. M. van Overschot-Braam
12 december	Dhr. K. van Beem Jr.
16 december	Mevr. W. Visbeen
18 december	Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek
23 december	Mevr. A. van der Meer-Vuijst
23 december	Dhr. B.L. Berger
28 december	Mevr. A. van Wieringen-van Groningen
28 december	Mevr. T.A. van Veldhuijsen-Dankelman

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

*Leo Bakker, ledenadministratie*

### **Kerstviering gemeentediaconaat**

Onze Kerstviering zal zijn op **vrijdag 21 december 2018**.

Wij nodigen senioren en belangstellenden uit de gemeente van harte hierbij uit.

De inloop is ca. 16.00 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee met wat lekkers.

Ca. 16.30 uur begint de viering. Mevr. Marijke Gehrels zal ook aanwezig zijn en vertelt een mooi Kerstverhaal. Dhr. Hans Jütte zal in de middag onze zang op de piano begeleiden. Na de viering gebruiken we met elkaar de Kerstmaaltijd.

Na afloop van de maaltijd, ca. 19.00 uur zal het koor "Voice Mail" onder leiding van Dhr. Dick Meijer voor ons zingen. Het einde zal ca. 19.30 uur zijn. Het belooft dus een fijn Kerstfeest te worden.

Helaas gaat Ineke Weinreich ons verlaten wegens verhuizing naar Berkhout (nabij Hoorn). Zij zal deze avond afscheid nemen. Wij vinden het erg jammer, maar

bedanken haar voor de prettige samenwerking en wensen haar een goede tijd toe samen met haar man Bram.

Gelukkig is Gré Gijzen bereid gevonden ons team te komen versterken en daar zijn we heel blij mee.

U kunt zich opgeven, in verband met de maaltijd, bij één van ons team:

Wij hopen velen te mogen begroeten op de **kerstviering vrijdag 21 december om 16.00 uur**.

Een hartelijke groet, namens het team gemeentediaconaat, *Betsy Geelhoed*

## ZWO-COMMISSIE

### **Kerstcollecte Kerk in Actie, licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon**

Op Eerste Kerstdag wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de knel.

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië.

De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië.

Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp.

Verder delen zij medische- en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Steun de kerken in Libanon en Jordanië door op Eerste Kerstdag te geven aan Kerk in Actie.

### **Adventskalender**

Op de website van Kerk in Actie kunt u een gratis adventskalender bestellen. Kijk op: <https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/10/adventskalender-2018-hoop-vraag-de-kalender-nu-gratis-aan>.

De kalender heeft als thema: Hoop. Een dagelijkse Bijbeltekst, een quote, verhaal of recept brengt u iedere dag een stukje dichterbij Kerst.

Vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie,

*Ellen Oostwouder*

## KERKRENTMEESTERS

### **Andere indeling koffieruimte**

In de Kerkbrief van 3 november hebben wij u reeds een toelichting gegeven op de gewijzigde inrichting van de koffieruimte. De wijziging kunt u bij elk kerkbezoek inmiddels zelf zien. Uit de vele positieve reacties blijkt dat u de nieuwe inrichting gezellig vindt en dat is fijn, want het is voor u gedaan. De nieuwe inrichting voorziet ook in meer loopruimte naar het uitgifteblad en de deur naar de toiletten. Zo is er ruimte gecreëerd, bij het uitgifteblad om deze volledig te benutten en bij de deur naar de toiletten. De statafel is verder van de deur gezet en nu als statafel bruikbaar. Bij verhuur, van een volledig bezette kerkzaal en gebruik van de koffieruimte, hebben deze verbeteringen hun nut al bewezen.

Wel zijn er, na 3 november, ook enkele praktische bijstellingen.



Zo zijn er afspraken gemaakt met de groep “bewegen voor ouderen” en de voedselbank.

Besloten is de rechte tafels in de koffieruimte op te slaan voor de voedselbank en voor als er maaltijden worden georganiseerd. Bewegen voor ouderen (huurt alleen dit jaar nog) gebruikt stoelen zonder leuning uit de kerkzaal.

In de kerkzaal zelf is ook een kleine wijziging. Zo staat in het middenschip een rij stoelen minder en daardoor konden de rijen iets verder van elkaar worden gezet om u meer beenruimte te geven.

Overigens kan de stoelopstelling in de kerkzaal worden aangepast naar aantal bezoekers en soort gebruik, dat is indertijd ook de achterliggende gedachte geweest bij de keuze voor stoelen. De zondagmiddagconcerten maken daar bijvoorbeeld gebruik van, maar ook bij bijzondere kerkdiensten is daarvan al gebruik gemaakt.

Wij hopen dat u de veranderingen als opsteker ziet, in een tijd waarin wij zoekende zijn naar een positieve toekomst voor onze gemeente.

En... als u denkt dat uw woonkamer niet groot genoeg is voor uw verjaardagsfeest of uw jubileum, neemt u dan contact op met de koster voor het huren van de koffieruimte in ons kerkgebouw!

Namens de kerkrentmeesters,

*Peter Mendrik*

## RAAD VAN KERKEN

### **Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Den Dolder (ongeveer 16 km)**

Op zaterdag 3 november jl. verzamelden zich 14 wandelaars in Halfweg op de bekende plek bij de Keizerskroon. Om 7.30 uur vertrokken we met 3 auto's naar het station van Den Dolder waar we de auto's neerzetten op het parkeerterrein.

We staken de spoorbaan over en gingen langs het spoor in oostelijke richting lopen.

Via een ecoduct gingen we het spoor weer over en liepen het Natuurpad De Zoom in (waar bos, hei en kleine zandverstuivingen elkaar afwisselden). We kwamen

vervolgens bij De Lange Duinen en even verderop De Korte Duinen. Dit zijn de laatste grote stuifzandgebieden van de Utrechtse Heuvelrug. Karakteristiek zijn de jeneverbessstruiken en de vliegdennen.



Tussen De Lange Duinen en De Korte Duinen ligt Soestduinen. Hier gingen we koffiedrinken bij Brasserie De Soester Duinen. Omdat een van onze wandelaars in oktober jarig geweest was, kregen we heerlijke taartjes bij de koffie. We konden nu weer met frisse moed verder wandelen en we genoten van het mooie weer (volop zon), de mooie lichtval tussen de bomen, de prachtige herfstkleuren en de mooie paddenstoelen (we zagen zelfs koraalzwam, prachtig oranje gekleurd). Via de Korte Duinen ging de tocht nu met een boog weer terug richting Soestduinen en De Lange Duinen, maar nu een stukje noordelijker. We liepen ook weer een ander stukje van het Natuurpad De Zoom en via allerlei slingerpaadjes door het bos en over een stuwalletje bereikten we uiteindelijk Den Dolder, waar we over de terreinen van o.a. de Willem Arntz Hoeve (voormalig psychiatrisch zorgcomplex) terugliepen naar het station. Vlakbij het station lunchten we bij Eetcafé De Egelantier (heerlijke erwtensoep of pompoensoep en een broodje naar keuze). Het was weer een zeer geslaagde dag.

Onze volgende wandeling is op zaterdag 5 januari 2019. We gaan die dag een rondwandeling maken vanaf Lage Vuursche (11 km). Ook dan verzamelen we weer om 8.00 uur aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het parkeerterrein van de Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan tot woensdag 2 januari a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).

*Ria Bakker*

## JEUGDWERK

### **Adventsproject Kinderdienst “De profeten zien het al”**

In de kinderdienst lezen we de komende adventstijd verhalen van drie verschillende profeten, die uitkijken naar een mooie toekomst. We gebruiken de verhalen uit het project van *Bijbel Basics* van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst, waarin God omziet naar zijn volk. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze kondigen Gods nieuwe toekomst aan.

Op kerstochtend lezen we het kerstverhaal uit Lucas 2:1-21.

Het kerstproject bevat verder verschillende leuke dingen:

- Het moment in de kerkdienst, voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan, is er elke week een filmpje te zien over twee kinderen die iets ontdekken over een bijzondere *mystery guest!*
- Na het bekijken van het filmpje zingen we samen een projectlied, met een couplet dat bij het verhaal van de zondag past en een refrein dat elke zondag gezongen wordt.
- Ook is er een grote adventsposter, waarbij de kinderen iedere zondag drie vakjes mogen openen in hun eigen kinderdienst. Zo ontdekken de kinderen elke week meer over de speciale kerstgast.

Zijn jullie ook nieuwsgierig geworden? Kom gezellig naar de kinderdienst om naar de mooie verhalen te luisteren en actief met het thema aan de slag te gaan.

## **Kinderkerstfeestochtend Kinderdienst op 25 december**

Net als vorig jaar vieren we het kinderkerstfeest met de kinderen tijdens de kinderdienst in de kerstmorgendienst op 25 december. Dit doen we in de eigen kinderdienststruimte.

We zullen met het Bijbel Basics-project van het Nederlands Bijbelgenootschap vertellen over de geboorte van Jezus en met elkaar zingen/ muziek maken/ knutselen. Daarbij eten en drinken we wat lekkers. Ook krijgen jullie een aandenken mee aan de kerstochtend.

Dus: kinderen, kleinkinderen, vriendjes of vriendinnetjes, komen jullie ook gezellig Kerst met ons meevieren?

*Namens de kinderdienstleiding, Cora Gerritse en Petra Mendrik*

## **NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP**



### **Geef een Prentenbijbel aan een kind in Haïti**

**Haïti is een eiland ter hoogte van Midden-Amerika. Het is een van de armste landen ter wereld. Er is veel politieke onrust en de criminaliteit is hoog. 70% van de bevolking is werkloos, 60% is analfabeet.**

De vele natuurrampen die het land de afgelopen twintig jaar troffen, hebben de situatie verergerd. Een groot deel van de kinderen groeit dan ook op in armoede. Veel scholen worden beheerd door kerken of christelijke organisaties. Zij bieden vaak maaltijden aan, want veel kinderen zitten in de les zonder 's ochtends iets gegeten te hebben.

Deze Kerst wil het Nederlands Bijbelgenootschap 10.000 kinderen in Haïti een eigen Prentenbijbel geven. Een Prentenbijbel kost 5 euro.



Voor meer informatie en het geven van een gift : [bijbelgenootschap.nl/haiti](http://bijbelgenootschap.nl/haiti).

**Bron: Nederlands Bijbelgenootschap**

### **Bedankt**

We werden in oktober onverwacht verrast met allerlei felicitaties vanwege het feit dat wij 45 jaar geleden zijn getrouwd. Hartelijk dank voor de bloemen, kaarten en handdrukken!

*Wim en Margreet*

### **Beste gemeenteleden,**

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, met alle goede wensen, en de telefoontjes die ik mocht ontvangen, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij ons thuis. Ook wil ik bedanken voor de bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk. De levertransplantatie die ik heb ondergaan is heel goed gegaan, en, met alle goede verzorging van de verpleging van het LUMC Leiden, ging het elke dag beter. Ik hoop dat dit zo mag blijven gaan. Nogmaals hartelijk dank voor alle aandacht die ik mocht ontvangen, God zij dank.

*Martin Hinderks.*

### **De Voedselbank afdeling Halfweg/Zwanenburg**

Meer dan 12 jaar staan enkele voedselbankvrijwilligers iedere vrijdagochtend om 8.30 uur in het kerkgebouw te Halfweg klaar om de pakketten uit Hoofddorp in ontvangst te nemen, aan te vullen en klaar te zetten voor de klanten. Daarvoor haalden we de pakketten zelf op in Hoofddorp. Regelmatig was dat passen en meten om alles in een gewone personenauto te krijgen. Zeven pakketten was de max. Veel regels waren er toen nog niet en ook werd er toen nog geen vlees verstrekt. Dat is inmiddels wel anders. Uitdeelpunt Halfweg deelt momenteel wekelijks zo'n elf pakketten uit en met name nieuwe klanten zijn meestal blij verrast over de hoeveelheid voedsel die ze krijgen. Tussen 9.00 en 9.45 uur komen de mensen in de koffieruimte van de kerk waar de koffie klaar staat. Het is een gezellige drukte en veel mensen kennen elkaar inmiddels. Dat heeft voordelen. Wanneer de spullen wat laat worden gebracht, vanwege file of ander oponthoud, zijn er altijd wel klanten die bijspringen en helpen sjouwen. Ook worden er tijdens de koffie ervaringen uitgewisseld die mensen verder kunnen helpen op het gebied van sociale voorzieningen, kinderopvang etc. Wanneer klanten vanwege bijvoorbeeld hun religieuze achtergrond een bepaald soort vlees niet mogen eten dan wordt onderling geruild en dat alles maakt dat er een prettige sfeer ontstaat waar ook nieuwkomers, die vaak schuchter binnenkomen, zich snel geaccepteerd voelen. Natuurlijk, ook wij kennen de klanten die, vaak door hun omstandigheden, niet zo adequaat reageren. Als team proberen we ook daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Telkens als er mensen zijn die de voedselbank niet meer nodig hebben zeggen we tegen elkaar dat we de goede kant opgaan. Wat zou het mooi zijn als we overbodig waren! Tot die tijd is er nog zat te doen!

*Wim Smit*

### **Foto-impressie van het afscheid van ds. Gert van de Meeberg**

Hierbij een weergave van de foto's die Bas Berger op verzoek heeft gemaakt van het weekend dat ds. Gert van de Meeberg afscheid nam van onze gemeente. Ik hoop dat iedereen die op de foto's staat zich kan vinden in deze weergave. Als u het daarmee niet eens kunt zijn geef dit dan aan mij door, zodat ik er voor kan zorgen



dat de betreffende foto uit de publicatie van het Kerkblad kan worden gehaald, die op de website van onze gemeente komt te staan.

Bas Berger heeft veel foto's gemaakt en hoewel de procedure voor de privacywetgeving nog niet is afgerond in onze gemeente, wilde ik daarvan toch een selectie aan u laten zien. Bas, ook op deze wijze bedankt voor het maken van de foto's.

*Met vriendelijke groet,*

*Leo Kranenburg*



















De redactie (Ria, Gea, Annelies en Gerard)  
wensst u  
gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling  
en een  
voorspoedig 2019!