

K E R K B L A D

April 2024 - 37^e jaargang nr. 4



In dit nummer:

- 13 april
 - 14 april
 - Nieuwe rubrieken:
- Boekenmarkt
Zondagmiddagconcert
Column van ds. P. Verhoeff (classis)
De vrijwilliger van de maand

kerkdiensten

Zondag 7 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. ds. T. de Vries-Meijer uit Overveen

Maandag 8 april

Eigen Haard 19.00 uur mevr. J. Pijnaker

Zondag 14 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Zondag 21 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell
Heilig Avondmaal

Zondag 28 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. S. Lanser uit Amstelveen

Zaterdag 4 mei

Prot. Kerk en online 19.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en
Mevr. J. Pijnaker
Dodenherdenking

Zondag 5 mei

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell
Bevrijdingsdag

Oppasdienst/kinderdienst

Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.

TER OVERDENKING

Lachen is gezond

Wist u dat baby's en kinderen gemiddeld ruim 300 keer per dag lachen en volwassenen nog maar 10 keer? In de loop der jaren verandert ons gevoel voor humor, raken we opgeslokt door de waan van de dag en gedragen we ons zoals onze omgeving van ons verwacht.



9-21
© 2019 Jeff Keane, Inc.
Dist. by King Features Synd.
www.familycircus.com

By
and
JEFF
KEANE

"The sermon was good, but I think you could've used a couple jokes to jazz it up a bit."

'Lachen is gezond', zo luidt een veelgehoorde bewering. Met lachen maak je gelukshormonen aan en verlaag je stresshormonen, het verlaagt ook de bloeddruk, je gebruikt een heleboel spieren. Het helpt bij sociale relaties en vermindert zelfs pijn. Al met al dus genoeg redenen om het leven niet te serieus te nemen en vooral veel te lachen! Je kunt er zelfs voor naar speciale cursussen.

Nu denkt u misschien heel serieus: Waarom zou een predikant nu hier een stukje over willen schrijven? Het klinkt meer als een stukje voor in de Libelle, beste Wilma. Nou, dat komt omdat dit jaar tweede Paasdag

op 1 april valt, dé dag voor de flauwe grapjes en onschuldige plagerijen. Dat deed me denken aan een oud middeleeuws gebruik in de kerken: de Paaslach.

In de middeleeuwen was het heel gebruikelijk om de paasmis te beginnen met een paar goede grappen en grollen. Het was het feest van de risus paschalis, de paaslach. De grappen gingen over de duivel, met de opstanding was de kracht van het kwade voor altijd teniet gedaan. De dood mag uitgelachen worden: hij delft het onderspit, dankzij de opstanding van Christus. Helaas werden in de loop der tijd de grappen steeds platvloeser, het werden flauwe grappen en grollen. Tot Paus Clemens X er in de 17^e eeuw een stokje voor stak. Het was klaar met die onzin! Het ritueel is uiteindelijk verdwenen.

Toch wil ik voor deze komende paasmaand een pleidooi houden vóór de lach. De periode waarin we voluit vieren dat het leven, de liefde én de vreugde het laatste woord hebben. We vieren dat de dood en verdriet niet het laatste woord hebben. Lachen is misschien wel een uiting van intense verbondenheid en solidariteit met elkaar als gemeente, die we met elkaar delen. Zeg dan nu eerlijk: Wie wil dan nu niet het bevrijdende en vrolijke van de Paasboodschap én dat van de lach tot kern maken van ons leven?

ds. Wilma van Rijn

WIJ GEDENKEN

In memoriam Jo Sas-Heijkoop

Op 28 februari 2024 is Johanna Gerardina Carolina Sas-Heijkoop overleden op 85-jarige leeftijd.

Jo was de echtgenote van Jan Sas. Op de rouwkaart stond: 'Weer samen'; 'vredig is ingeslapen onze lieve moeder, oma en schoonmoeder'. Op dinsdag 5 maart is er afscheid van Jo genomen in de aula van de begraafplaats in Zwanenburg. In het vertrouwen dat Jo nu weer bij haar geliefde Jan kan zijn.

We wensen de familie van Jo en allen die haar dierbaar waren veel sterkte en troost toe de komende tijd.



ds. Wilma van Rijn

PAASKAARS

Licht van Pasen

Ook dit jaar heeft de commissie eredienst weer een mooie nieuwe paaskaars gekozen voor het komende jaar.

Een duif onder de regenboog, een weggerolde steen en een levensboom waren opties, maar zijn het niet geworden.

Heeft u wel eens wat langer naar de paaskaars gekeken? Het komende jaar zien we op de paaskaars de Griekse letters Chi en Rho (De P doorkruist met de X), als teken van Christus. We zien Alfa en Omega, symbolen die ons vertellen dat God het begin en het eind is.

Verder zien we de mooie felle kleuren geel en oranje die ons doen denken aan het logo van onze landelijke protestantse kerk. Ondanks al onze verschillen zijn we toch samen één kerk.

In de cirkel zien we de duif. Een dier met heel veel symboliek. Het is het bekende teken van vrede. Maar ook een teken van hoop (het verhaal van Noach) en van de Heilige Geest (bij de doop van Jezus).

De paaskaars brandt, als het goed is, zodra u de kerk binnenkomt. Als teken van Gods licht dat altijd over ons schijnt. Met Pasen vieren we dat het licht het van de duisternis heeft gewonnen. Dat het nieuwe licht van Christus in onze levens schijnt. We ontsteken dan een nieuwe paaskaars, als belofte van een nieuwe dag, vernieuwde hoop. Zo is het kleine vlammetje van de paaskaars een verwijzing naar zoveel symboliek.

Laten we blijven zoeken naar de verwondering van het licht van de paaskaars. De vlammen van Gods licht. Het licht van de hoop, vrede, en inspiratie om het goede te doen.

ds. Wilma van Rijn

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd: Dhr. A. Vork van Zwanenburg naar Badhoevedorp.
Dhr. P. Dhont van Zwanenburg naar Den Helder.

Overleden: Op 28 februari in de leeftijd van 85 jaar mevr. J.G.C. Sas-Heijkoop.

Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 20 maart 2024

Opening en mededelingen

Vz. Kranenburg heet allen welkom. Scriba leest namens ds. Van Rijn de opening. Ds. Van Rijn kan haar stem niet goed gebruiken vanwege een verkoudheid. De opening is een gedicht van Janneke Nijboer; uit 'Op vleugels van verwondering': Paaswaken. "Waken tot dit voorbij gaat, licht brengen in dit donker. In Jezus' naam."

De agenda wordt vastgesteld.

Notulen, actielijst en postlijst

De notulen worden met een korte toelichting vastgesteld.

De actielijst wordt geactualiseerd, er staan geen nieuwe uit te voeren zaken op.

De brief van Wielie Elhorst over het bieden van een pleisterplaats tijdens een Pride pelgrimage op 19 en 20 april krijgt een positieve reactie van de kerkenraad. De bedoeling is dat de kerk ruimte biedt voor even rusten, vieren en koffiedrinken.

Nieuwe informatie voor belangstellenden volgt via de Kerkbrief.

Jaarverslagen van de colleges

Jaarlijks brengen de colleges verslag uit van hun werkzaamheden. Het jaarverslag 2023 van de kerkrentmeesters is aan de kerkenraadsleden verstuurd. Mevr. Gerritse licht toe. Er zijn in het afgelopen jaar veel werkzaamheden aan het kerkgebouw en de pastorie verricht. Het vocht in het kerkgebouw blijft een groot probleem. Er zit een scheur in de kelder. Het tapijt van het podium, dat sterk is verkleurd, wordt met een proefstuk geverfd. Scriba vraagt dat ook te doen op een plek waar veel gelopen wordt om te zien of die behandeling slijtvast is. De gasbesparing is 1800 m³ gas geweest. Het kerken in de koffieruimte heeft zin gehad.

Er zijn geen vragen over het verslag. Vz. dankt de kerkrentmeesters voor hun werk. Het jaarverslag van de diaconie is nog niet af en wordt in de meivergadering besproken. Het jaarverslag van ds. Van Rijn komt in juni aan de orde.

Jaarrekeningen 2023

Dhr. Mendrik en mevr. Kranenburg hebben de jaarrekeningen met toelichting rondgestuurd.

Kerkrentmeesters: Er is een klein tekort over 2023 ontstaan. Dat was verwacht. Er zijn twee begrotingswijzigingen geweest. De energiekosten voor het kerkgebouw zijn sterk omlaag gegaan. Dat heeft een positief effect op het tekort opgeleverd. De kerkenraad stelt de jaarrekening voorlopig vast. Na de gemeentevergadering kan definitieve vaststelling plaatsvinden. Vz. dankt allen die aan de jaarrekening en de toelichting hebben gewerkt.

Diaconie: mevr. Kranenburg licht toe. Ze is blij dat er toch nog steeds meer geld binnenkomt dan begroot. De diaconie heeft besloten meer activiteiten te houden voor het gemeentediaconaat. Daar komen extra kosten voor. Het is fijn ook geld te hebben voor onvoorziene omstandigheden. De diaconie heeft besloten ook bloemen uit te reiken aan echtparen die een 25-jarig huwelijksjubileum vieren. Scriba vindt dit een mooi gebaar en vraagt ook te denken aan gemeenteleden die geen partner hebben/alleenstaand zijn.

Er zijn geen vragen over deze jaarrekening. Vz. bedankt mevr. Kranenburg voor het samenstellen ervan. Ook deze wordt voorlopig vastgesteld.

Binnenkort vindt de kascontrole plaats door dhr. Groen en dhr. Meijer.

Gemeentevergadering

De gemeentevergadering wordt gepland op 5 juni. Onderwerpen van gesprek zijn de begrotingen en de toekomst van onze kerk.

Punten uit de colleges en subcommissies

- Diaconie: het gemeentediaconaat houdt op 21 maart de paasviering voor de ouderen. Er is een mooie liturgie voorbereid. Het zendingsbusje is geleegd. De opbrengst was €134,20.

- Kerkrentmeesters: op 27 maart is er een bijeenkomst over de aanpak van de Polanenkade en Prins Hendrikkade. Deze is inmiddels geweest. Tot en met november zijn daar werkzaamheden aan sloot, wegen en trottoirs. De benedenruimte van de kosterwoning wordt tijdens de renovatie verhuurd aan de firma Beens. Deze firma voert de werkzaamheden uit.

Vanaf Paasmorgen worden de diensten weer in de kerkzaal gehouden.

- Eredienst: De vraag is of er op 4 mei een ochtenddienst is. Het antwoord is: ja.

Ook is gevraagd of het de voorkeur heeft een eigen voorganger te hebben op kerstavond. Deze vragen gelden voor 2025. Ook hierop een positief antwoord.

Belangrijk is dat de predikant ondersteuning krijgt daarbij, zodat er voldoende energie overblijft voor kerstmorgen. De dienst begint dan om 20.00 uur.

Scriba vraagt de cie. eredienst het doel van de mededelingen zoals deze nu worden gedaan, te bespreken. Het lijkt overbodig alles te benoemen wat ook in de Kerkbrief staat. Wat kan dan nog de inhoud van de mededelingen door de ouderling van dienst zijn?

- Raad van Kerken: financiën. De RK Kerk heeft positief gereageerd op het verzoek van de penningmeester. Deze wil de bankrekening opheffen vanwege de hoge kosten. Gevraagd is of de parochie en de eigen kerk de collectes op een kostenpost Oecumene willen verwerken. Mevr. Klokman opent ook in haar financiële administratie een kostenpost voor de RvK.

De plaatselijke werkgroep heeft naar beide gemeenten de zorg uitgesproken over de situatie rond deelname van de RK kerk in de oecumene.

De RK Kerk deelt de zorg van de cie. Het bestuur bespreekt die zorg tijdens een vergadering in mei. Ook de kerkenraad onderschrijft het belang van het werk van de plaatselijke RvK en de oecumene. Het werk van de RvK ondersteunt het samen gemeente zijn.

Ds. Van Rijn vertelt dat zij de dienst op 4 mei samen met José Pijnaker voorbereidt en uitvoert. De vraag is hoe het met de tentdienst moet.

De kerkenraad koestert het werk van de RvK. Daarbij is de wederzijdse samenwerking hard nodig.

Scriba zal dit namens de kerkenraad doorgeven aan de commissie.

- Cie. zondagmiddagconcerten: de activiteiten zijn opgestart. In april is het eerste concert.

Sluiting door mevr. Joosse

Zij leest een gebed van ds. Jan Visser uit "Help ons U te vinden". U hebt ons laten zien een God te zijn die met mensen meegaat.

Heleen Broerse (scriba)

UIT DE CLASSIS



Classispredikant

Het gezicht van de classis wordt gevormd door de classispredikant. Hij vertegenwoordigt de classis bij de gemeenten en bij gelegenheden binnen en buiten de kerk. Classispredikant van Noord-Holland is ds. Peter Verhoeff.

Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het bezoeken van alle gemeenten in de classis. Zo'n bezoek heeft geen speciale aanleiding: er is geen vraag, geen kwestie, geen probleem, er hoeft niets uitgezocht, uitgepraat of opgelost te worden. De enige aanleiding voor het bezoek is, zoals de kerkorde verwoordt: '... het geestelijke leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten' (ordinantie 4-16-3).

Het vierjaarlijkse bezoek staat daarmee in het kader van geestelijk leiderschap. De classispredikant komt belangeloos langs om samen met predikanten, kerkelijk werkers en met de kerkenraad na te denken over hoe het gaat in de gemeente. Lukt het, om in deze tijd, in jullie lokale situatie, gemeente van Christus te zijn? Wat gaat er goed, wat geeft jullie plezier, wat schenkt voldoening? Maar ook: wat loopt moeizaam, waar kun je ondersteuning gebruiken? Komen jullie voldoende aan de kern van kerk zijn toe? Zijn er vormen van samenwerking? Hoe voeden jullie jezelf en elkaar als ambtsdragers?

Daarnaast is de classispredikant beschikbaar als luisterend oor voor predikanten en kerkelijk werkers in de classis, en voor vragen op "strategisch niveau" van kerkenraden. Neemt u gerust contact op, de contactgegevens vindt u hieronder.

Ds. Peter Verhoeff

De maandelijkse column van ds. Verhoeff

Een jongetje

donderdag 29 feb 2024

Waarom doe ik wat ik doe? Het is een vraag die bij de meeste mensen niet dagelijks voorbij zal komen. Ook bij mij niet. Veel loopt vanzelf. En we leven ons leven nu eenmaal zoals het gaat. In een gruwelijk maar kennelijk modern Nederlands zeggen we dan: je doet je ding.

Toch heeft ieder mens ook momenten van reflectie. Wie ben ik eigenlijk? En waarom? Hoe ben ik geworden wie ik ben? En waarom doe ik wat ik doe? Als u die momenten dagelijks heeft, moet u naar de dokter. Als u ze nooit heeft op de divan. Laatst was ik zelf weer eens aan de beurt voor bezinning. Ik had een dag gewerkt: achter mijn bureau, in de auto en in drie verschillende zaaltjes bij evenzovele kerken. Ik had gebeld, getikt, geappt en gepraat als Brugman. Vooral in dat laatste ben ik zeer bedreven. Ooit zei iemand niet zo parlementair, maar wel treffend: jij lult in een kwartier een hond dood.

Toen ik die avond thuis kwam, zat er een man hoog in mijn gedachten. Heel hoog, bijna tegen het plafond. Ik had geen zin in hem, ik wilde voornamelijk rust aan mijn hoofd. Maar hij liet zich niet wegsturen en stelde voortdurend vragen. Wat ik die dag had gedaan. Wie ik daarmee diende. En waarom? 'Waarom doe jij wat je doet?'

We raakten in gesprek en hij bleek me verrassend goed te kennen. Wat ik volgens hem deed waren niet al die losse dingetjes. Ja, die ook. Maar de grootste gemene deler van mijn getik en gepraat was dat ik de kerk wilde redden. En waarom wilde ik dat eigenlijk zo graag?

Uit zijn hoofd citeerde de man het gedicht 'Victorieplein', van Ischa Meijer. Ik kende het, maar deze keer ging het over mijzelf. Over het inzicht dat ik geen kind meer ben. Maar dat ik nog altijd verlang naar iemand die nooit kon bestaan: een jongetje dat alles goed zou maken.

Ik schonk de man een glas wijn in, en we praatten nog een tijdje door. Hij vertelde van alles over mensen en ik begon in te zien dat het gedicht over meer gaat dan over mij alleen. Dat er talloze jongetjes en meisjes zijn die alles goed willen maken en die de kerk willen redden.

Ik kom ze dagelijks tegen, in al die kerkzaaltjes. Ik bel, mail en app met ze. En ze zijn net als ik. Wij zijn de Martha's van de kerk. Prachtig, geweldig, want zonder ons stort de boel in. Maar we doen wel vaak tekort aan de Maria in ons. Die stil is. Die gaat zitten aan de voeten van de Heer. En die zo een deel kiest dat haar nooit zal worden ontnomen.

Ik wilde het de man vertellen en keek naar boven. Maar ik wist al wat ik zou zien. Plafond. Hij was weg, maar liet iets achter wat me niet kan worden ontnomen. Gedachten over waarom ik doe wat ik doe. En inzicht in wie ik ben, en altijd zal blijven: een jongetje dat alles goed wil maken. Het was avond. Buiten was het stil geworden. En binnen eindelijk ook.

LIED VAN DE MAAND

Het lied van de maand april is lied 973 *Om voor elkaar te zijn Uw oog en oor.*

Dit lied hebben we al meerdere keren samen gezongen in onze kerk. Het is een prachtig diaconaal lied. Het is onze roeping om als kerk Gods aanwezigheid te laten zien in ons handelen. Te zien wie niet gezien wordt, voeden wie hongert en dorst, op

te komen voor wiens stem is verstomd. Wij worden geroepen om het gezicht van Christus te zijn in het delen van liefde, hoop, geloof en zonnenschijn.

De melodie lijkt in eerste instantie niet zo moeilijk, het zingt gemakkelijk mee. Dat in combinatie met de prachtige tekst maakt het een lied om snel te kiezen. Het venijn zit hem echter in de staart: het Halleluja. Daarom oefenen we in de maand april extra onze Halleluja's.

ds. Wilma van Rijn

DIACONIE

Paasviering gemeentediaconaat 2024

Het was een mooie en gezellige middag!

Op donderdag 21 maart waren er zo'n 28 personen in de koffieruimte bij elkaar voor de Paasmiddag.

Zoals ieder jaar was de kerk vanaf 14.00 uur open en om 14.30 uur werden we welkom geheten, terwijl er al koffie en thee door de dames van het gemeentediaconaat waren gepresenteerd met een heerlijk paasgebakje erbij. Het zag er allemaal gezellig uit.

Ook onze dominee Wilma was er, die een vervelende verkoudheid (bijna) achter de rug had, maar weinig stem had.

Er was een korte Paasliturgie met als thema "Tussen waken, tussen dromen", er waren lezingen uit het Paasevangelie, afgewisseld met het zingen van bekende Paasliederen, begeleid door de heer Hans Jütte. Met tussendoor mooie gedichten en een kort passend Paasverhaal.

Daarna werden de bestellingen opgenomen voor een heerlijk drankje en natuurlijk de traditionele advocaat met slagroom en kon er met elkaar worden gepraat (en dat werd gedaan!). Er kwamen schalen met overheerlijke hapjes (zelf gemaakt) langs, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Tot slot werden er nog broodjes met kroket bezorgd en werd er nog koffie geschonken.

Al met al een geslaagde middag. Waar we goed aan terug kunnen denken, geweldig verzorgd door ons gemeentediaconaat met de helpsters en mogelijk gemaakt door onze diaconie. Hartelijk bedankt!



Tineke Berger

Vakanties met aandacht

De diaconale vakanties van het vakantiebureau zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n 70 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo gemakkelijk op vakantie kunnen gaan. Dit zijn vaak ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1800 ervaren en enthousiaste vrijwilligers klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, en bieden een luisterend oor. De vakanties vinden plaats op diverse locaties, o.a. in Wezep, Ermelo en Doorn.

Ook zijn er vaarvakanties met de Prins Willem Alexander.

In Doorn is het niet meer het F.D. Roosevelthuis, maar Nieuw Hydepark is nu het nieuwe vakantieverblijf.

Sinds kort zijn er ook vakanties voor gezinnen met een minimum inkomen op bijstandsniveau op RCN-vakantieparken door heel Nederland. Door een samenwerking tussen het vakantiebureau en RCN-vakantieparken is het mogelijk dat 100 gezinnen hiervan gebruik kunnen maken. Er wordt alleen een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Meer informatie kunt u krijgen bij het vakantiebureau, tel. 0343-745890 of via www.hetvakantiebureau.nl. Ook zijn er brochures beschikbaar die u kunt doorlezen om een keuze te maken.

Margreet Smit kan u ook heel veel vertellen over bovenstaande vakanties met zorg en begeleiding. Zij ging meer dan 25 jaar mee als verpleegkundige.

U mag mij natuurlijk ook aanspreken of bellen als u belangstelling heeft.

Namens de diaconie,

Itie Joesse

Zending

Iedere maand haalt Dina van der Werff geld op voor de zending. Op 13 maart



hebben we het zendingsbusje geleegd en het geld geteld. De opbrengst bedroeg € 134,20. Dit mooie bedrag wordt overgemaakt naar Kerk in Actie voor een zendingsproject in Papoea Indonesië.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea Indonesië in het toerusten van vrouwen voor sociale en pastorale taken. Zij kunnen hierdoor een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië. Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Gea Kranenburg

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april

- 4 april Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen
- 5 april Mevr. J.E. Koehler
- 7 april Mevr. G.G. van Vugt-Bakker
- 7 april Mevr. I.C. van Asperen
- 11 april Mevr. H. den Haan-Werkman
- 14 april Dhr. J. van Gelder
- 15 april Dhr. J. de Fouw
- 17 april Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel
- 29 april Mevr. W. de Waal-Meijer

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar worden in de maand april

- 15 april Mtima Ntenje

27 april Bram Bart
30 april Yara van 't Zand

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

KERKRENTMEESTERS

Kerkdienst weer in de kerkzaal

Vanaf 5 november hebben we, voor het 2^e jaar, de zondagse kerkdienst in de koffieruimte gehouden. De lente komt er weer aan en daarmee hoogst waarschijnlijk ook hogere temperaturen. Daarom zullen we vanaf de Paasmorgendienst, **zondag 31 maart**, de dienst weer in de kerkzaal houden. De diensten in de Stille Week zijn dus nog in de koffieruimte.

Bij deze wil ik ook alle betrokkenen bedanken, die de afgelopen tijd de diensten in de koffieruimte mogelijk hebben gemaakt. De energiekosten dalen hierdoor gelukkig, maar er wordt voor en tijdens de dienst veel werk verzet.

De opstelling voor de dienst wordt elke week na de Voedselbank weer klaar gezet. De mensen van de beamer en het licht/geluid zitten deze periode in de koude kerkzaal.

De mensen van de koffie zorgen zo stil mogelijk dat alles na de dienst klaar staat. De organisten mogen de komende tijd weer vol energie op het orgel spelen. Iedereen die heeft meegewerkt, hartelijk dank!

Namens de kerkrentmeesters,

Cora Gerritse

Verjaardagsfonds

Kort geleden hebben wij weer de busjes geteld van het verjaardagsfonds.

Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen.

De totaalopbrengst was € 846,56. Een mooi resultaat dachten wij: Gré, Ria, Dina, Gerda en ondergetekende.

Dit bedrag is via Annelies overgemaakt naar de rekening van de kerkrentmeesters. Allen hartelijk dank voor het lopen en de gulle gevers voor hun bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Itie Joosse

RAAD VAN KERKEN

Wandeling 2 maart

Deze keer geen uitgebreid stukje, maar wel twee foto's van Marjo Bart. De wandeling was in de omgeving van Leimuideren. Veel weilanden en heel waterrijk.

De volgende wandeling zal zijn op zaterdag 6 april a.s. U kunt zich opgeven tot donderdag 4 april bij Marijke Nuis.



ZONDAGMIDDAGCONCERTEN

Zondagmiddagconcert op 14 april met 'Singing Unlimited'

Het Zondagmiddagconcert van 14 april met Singing Unlimited belooft voor veel muzikaal spektakel te gaan zorgen. Op veler verzoek treedt dit vrouwenkoor nogmaals in onze kerk op. Bezoekers van die eerdere twee concerten zullen zich ongetwijfeld de dynamiek en het raffinement van dit koor herinneren. De ruim veertig koorleden zingen vierstemmig a capella in barbershopstijl met bijbehorende choreografie.

De aanvang van het Zondagmiddagconcert op 14 april is 14.30 uur. De entree bedraagt 10 euro. Voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u geen entree.

Hoge kwaliteit

'Onze gemeenschappelijke liefde is zingen en optreden', vertelt een van de koorleden. 'Samen plezier beleven in het zingen is heel belangrijk en we werken hard om steeds beter te worden. Singing Unlimited staat voor hoge kwaliteit optredens, zowel vocaal als visueel. We genieten ervan om onze liefde voor muziek met het publiek te delen. Dat dit lukt ervoeren we al tweemaal eerder toen we in de mooie kerk van Halfweg-Zwanenburg optraden.'

Ballades, filmmuziek en pop

Het repertoire bestaat uit ballades, filmmuziek, uptempo nummers en pop. Ter ondersteuning van wat het koor wil uitdrukken met de nummers die zij zingen, gebruiken ze vaak bewegingen en choreografie. Hierdoor is het optreden niet alleen mooi om naar te luisteren, maar ook heel leuk om naar te kijken. In de komende Kerkbrieven vindt u nadere informatie over het concert. Een voorproefje van Singing Unlimited? Kijk dan op www.singingunlimited.nl.

Toon uw belangstelling

Het concert vindt plaats in de (verwarmde) kerkzaal. De kerk gaat om 14.00 uur open. De commissie Zondagmiddagconcerten nodigt u van harte uit dit concert van Singing Unlimited te bezoeken. Geef het goede voorbeeld en toon uw belangstelling voor dit initiatief in onze kerk door massaal naar dit concert te komen. En neem gerust ook familie, burens en vrienden mee. Dus tot ziens op zondagmiddag 14 april!

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,

Ben Broerse

NB: Is vervoer een probleem? Laat het ons bijtijds weten en we regelen het.



BOEKENMARKT

Nieuws over de boekenmarkt

De boekenmarkt zal gehouden worden op zaterdag 13 april van 9.00 uur tot 16.00 uur in de koffieruimte van de kerk.

Op vrijdag 12 april willen wij de tafels vullen met boeken vanaf 9.30 uur.

De boeken uitstallen is veel werk daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken.

Zoals het spreekwoord zegt: vele handen maken licht werk, dat geldt zeker bij het klaarzetten van boeken.

Er zijn heel veel boeken binnengekomen.

Wij hopen dat, als u dit leest, u allen een kijkje komt nemen.

Houdt u niet van lezen of lukt het niet meer, kom dan langs voor koffie en gezelligheid.

Namens de commissie boekenmarkt,

Margreet Smit

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

Gerda Adolf: 'het werk geeft me zoveel voldoening'

In de nieuwe rubriek 'Vrijwilliger van de maand' trappen we af met Gerda Adolf-de Waardt (1955). Zij vertelt over haar vrijwilligerswerk in Eigen Haard, in onze kerkelijke gemeente en als lid van Voices. Gerda is de bescheidenheid zelf. Zij verdient het om een keer alle aandacht te krijgen, voor wat zij doet en waarom zij dat werk doet, en dat al heel wat jaren. We spraken Gerda in haar geliefde Eigen Haard.

'Van mijn vrijwilligerswerk in Eigen Haard, in onze kerk en bij Voices krijg ik veel terug. Ik word er blij van en het geeft me een goed gevoel', vertelt Gerda. 'Ik leer veel van de ouderen in Eigen Haard. Zij leren me te genieten van eenvoudige dagelijkse dingen; blij zijn met weinig. Met al hun levenservaring zijn zij een groot voorbeeld voor me. Dat merk ik vooral in de een-op-een gesprekken met de bewoners. Dat is het mooie van het koffieschenken in de kamers. Elke woensdag kom ik met de kar met koffie en thee langs. Dan ontstaan er vaak goede gesprekken, bijvoorbeeld over loslaten en over hoogte- en dieptepunten uit hun leven.'

Geen afscheid kunnen nemen

Gerda is al 18 jaar vrijwilliger in Eigen Haard. 'Ik heb bij mezelf ook ervaren hoe moeilijk ik het vind om los te laten. Of dat nu bewoners zijn die overlijden of het feit dat ik hier per se wil blijven werken, terwijl Jan en ik al een paar jaar Zwanenburg uit zijn en in Hoofddorp wonen. Ik kan geen afscheid nemen van iets waar ik van houd, zoals het werk in Eigen Haard en mijn ouderlingschap in onze gemeente. Dat voelde ik ook sterk bij het sluiten van de



Grote Kerk; zoveel mooie herinneringen aan doop, trouwen en overlijden van mijn ouders en grootouders, mensen die me dierbaar waren. Maar ja, sluiten was het enige juiste besluit.'

Band opbouwen

Op de vraag wat er in die 18 jaar veranderd is in haar vrijwilligerswerk zegt zij: 'het meest opvallende is dat de bewoners slechter van gezondheid zijn als ze binnenkomen. Je komt hier dan ook niet zomaar binnen. De enige "jongeren" zijn de dementerenden; die ziekte komt al voor onder zestigers. Gelukkig is de sfeer onderling met de bewoners en het personeel erg goed. Ik mag als vrijwilliger de bewoners natuurlijk niet helpen met opstaan en aankleden, ook al ben ik van origine verpleegkundige. Wat ik wel doe is oprechte aandacht schenken en luisteren. Ik zie mezelf als een verlengstuk van de zorg. Je bouwt een band met mensen op. En als ik zelf ergens mee zit, is er bij de collega's een luisterend oor. Daarom ga ik gewoon lekker door.'

Saamhorigheidsgevoel

Daarnaast is Gerda ook al 8 jaar (wijk-)ouderling. 'Dominee Gert van de Meeberg heeft me daar ooit voor gevraagd. Ik heb toen niet direct ja gezegd, maar heb eerst gekeken of ik daar wel geschikt voor was.' Vanuit haar jeugd en opvoeding had het ambt van "ouderling" een serieuze, zware betekenis. 'Al was ik daarvoor ook al diaken geweest, tegen het pastorale gedeelte van het ouderlingschap keek ik op. Kon ik dat wel aan? Maar door het gewoon te doen merkte ik dat het ouderling-zijn ook een soort zorgtaak is, en dat beviel me wel. Ik voel me in dat werk gesteund door de kerkenraad en de gemeente. Hoewel ik regelmatig zondags ouderling van dienst ben – wat ik in het begin best spannend vond - moet ik bekennen dat ik het meewerken aan uitvaartdiensten het allermooist vind. Dat zijn diensten waarin ik een enorm saamhorigheidsgevoel ervaar; er voor elkaar zijn bij het afscheid van een geliefd mens. Dat brengt mensen tot elkaar. Al met al voel ik me in deze



vrijwilligerstaken in Halfweg-Zwanenburg helemaal op mijn plek.'

Direct verkocht

Wat minder voor de hand liggend als 'vrijwilliger' is Gerda's lidmaatschap van het van oorsprong Katholieke koor Voices. 'Daar zing ik ook al weer een jaar of 12. Ik was een keer bij een paasviering waar het koor optrad en ik was toen direct verkocht. Ook dat zingen houd ik lang vol. We hebben een mooi repertoire met diepgang. De dirigent is Mary Singer en de begeleiding is in handen van Dick Marcus. Komend Pasen treden we weer op met Voices. Heerlijk!'

Ben Broerse