

Vi
Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl, kan het gebeuren dat de uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Om dit te voorkomen, raden we u/jullie aan om op een ander tijdstip op zondag de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren. Downloaden kan ook.

Regels voor kerkgang!

We proberen we het voor iedereen mogelijk te houden om op een veilige manier de kerkdiensten in de kerk mee te vieren. We vragen u nog steeds aan te melden, thuis te blijven bij klachten en anderhalf meter afstand te bewaren.

Ook vragen we u bij het binnengaan en verlaten van de kerk **mondkapjes** te dragen. Op de stoel mogen de **mondkapjes** weer af.

We danken u voor uw begrip en medewerking.

Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft noodzakelijk!

Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba Heleen Broerse: 06 34 87 11 73. Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de dienst in de week daaropvolgend.

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Alvast hartelijk dank!

De kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Eeuwigheidszondag

Zondag, 22 november 2020 10.00 uur

nr. 1683

Voorganger	: ds. Wilma van Rijn
Ouderling van dienst	: Grietje Monster
Organist	: Dick Meijer
Beamer / Geluid en beeld	: Rob Piso / Melissa Sieraad
Vocale begeleiding	: Bert Kranenburg, Cocky v. d. Gugten en Petra Meijer-Mendrik
Kinderdienst	: niet aanwezig
Oppasdienst	: niet aanwezig
Schaal collecte uitgang	: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Pastoraat

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Dhr. G. van Smeerdijk, Friedalaan, i.v.m. zijn 85^{ste} verjaardag

COLLECTE PROTESTANTSE KERK (PASTORAAT)

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Als u uw gift overmaakt naar de rekening van de Kerkrentmeesters NL 21 RABO 0324 6648 85 wilt u dit dan doen o.v.v. collecte Pastoraat.

Kom binnen!

We vinden het nog steeds heel gezellig dat mensen binnenlopen op de woensdagochtend. Even snel, of wat langer, om even bij te praten of de stilte te zoeken het kan allemaal. U blijft van harte welkom!

Ds. Wilma van Rijn



Wel en Wee

Nu we elkaar weinig spontaan ontmoeten is het belangrijk elkaar actief te blijven opzoeken. Kent of bent u iemand die behoefte heeft aan een gesprek? Neem vooral contact op via telefoon, mail of whatsapp.

Ds. Wilma van Rijn

Collecte opbrengsten

De collecte van 8 november heeft opgebracht:

- Diaconie € 79,85
- Jeugd JOP € 69,70

De collecte van 15 november heeft opgebracht:

- Diaconie € 82,95
- Kerk € 75,40

Inzameling voor de Voedselbank / Dankdag.

Naast de ingezamelde producten door onze gemeente voor de Voedselbank (10 kratten) heeft de Diaconie € 250,- naar de Voedselbank overgemaakt.



Agenda voor de komende week

Woensdag	25-11	10.00-12.00 uur	Inloopochtend. KomBinnen!
		20.00 uur	Verjaardagsfonds
Zondag	29-11	10.00 uur	Ds. C.J.P. Ofman uit A'dam
			1 ^{ste} Advent





WIJ GEDENKEN

Gedenken van de namen

02-12-2019	Johanna Jacoba Verwaal-Tap	88 jaar
27-12-2019	Catharina Jacoba Hubert-Wiersma	88 jaar
01-01-2020	George Frans Oldenburg	85 jaar
20-02-2020	Geertruida Johanna de Ruiters-de Fouw	91 jaar
30-03-2020	Geertje Prins-Huisman	82 jaar
16-04-2020	Anna Verbeek-van Beem	92 jaar
16-04-2020	Marinus Eijken	82 jaar
13-06-2020	Cathalina van Houwelingen	94 jaar
16-07-2020	Trijntje Hillegonda Daman-Bernhard	85 jaar
31-08-2020	Margaretha van den Doel-Franken	87 jaar
03-09-2020	Jan Johannes van Wieringen	87 jaar
16-09-2020	Matje van Overschot-Braam	97 jaar
19-10-2020	Gerrit Otten	92 jaar

DELEN

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze vader

Collecte aankondiging

GEZEGEND OP WEG

Slotlied: 982 In de bloembol

Gemeente gaat staan

Zegen

A: Amen

Collecteschalen bij de uitgang: 1^e Diaconie, 2^e Pastoraat

Liturgie

Eeuwigheidszondag

22 november 2020, 10.00 uur



Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Organist: Dick Meijer
Vocale begeleiding: Bert Kranenburg, Cocky van der
Gugten en Petra Meijer-Mendrik
Ouderling van dienst: Grietje Monster
Voorganger: ds. Wilma van Rijn

Thema: Troost vinden

Muziek

BEGINNEN

Welkom door de ouderling van dienst

Gemeente gaat staan

Bemoediging en groet

Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene God,

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: Die trouw is in de eeuwigheid,

Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Vg: Lieve en vrede voor u, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest

Allen: Amen

Gemeente gaat zitten

Inleiding

Lied: 91A Wie in de schaduw

Gebed

Lied 256 Bleib mit deiner Gnade

LEZEN

Lezing: **Jesaja 66: 10-14a**

10Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.

11Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.

Lezing: **Jesaja 66: 10-14a vervolg**

12Want dit zegt de HEER:

Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.

Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.

13Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.

14Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.

Lied: **811 Zoals een moeder zorgt**

Gedicht: **Mysterie – Anton Ent**

Het geheimenis blijft een geheim
een blauwe waas boven het korenveld
de stilte voor het vallen van een speld

het overstijgt het horen en het zien
het overtreft het weten en geloven
en overschrijdt de grenzen van misschien

het gloeit in diepten van het kennen
en bloeit in tuinen van de ziel
die elke onzekerheid ontkennen

Overdenking

Lied: (melodie 62B) **Bij God ben ik geborgen**

