

# KERKBRIEF

Protestantse gemeente  
te  
Halfweg-Zwanenburg



Protestantse Kerk

Startzondag  
“Toekomst zaaien”

Zondag, 12 september 2021 10.00 uur nr. 1725

Voorganger : ds. Wilma van Rijn  
Ouderling van dienst : Gerda Adolf  
Organist : Dick Meijer  
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell  
Lector : Petra Meijer-Mendrik  
Kinderdienst : niet aanwezig  
Oppasdienst : niet aanwezig  
Schaal collecte uitgang : Diaconie / Missionair werk

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing  
aan de geluidsinstallatie.

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid.  
Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars  
ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

*Muziek*

BEGINNEN

mededelingen ouderling van dienst

*Gemeente gaat staan*

**Intochtspsalm 67: 1 en 3** *God zij ons gunstig en genadig*

**Bemoediging en Groet**

Onze hulp is in de naam van de Ene God,

**Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Vg: Die trouw is in de eeuwigheid,

**Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.**

Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de  
Eenheid met de Heilige Geest

**Allen: Amen**

*Gemeente gaat zitten*

**Lied 280: 1, 2, 3 en 7** *De vreugde*

Kyriegebed

**Glorialied: Hemelhoog 88** *Zoek eerst het Koninkrijk van God*

1. Zoek eerst het koninkrijk van God,  
en zijn gerechtigheid.  
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja.

*Refrein: Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x*

2. Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord  
dat door de Heer gesproken word, hallelu, halleluja.

*Refrein*

3. Bid en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult hem zien.  
Klopt en de deur zal voor u open gaan, hallelu, halleluja.

*Refrein*

LEZEN

Gebed om de Heilige Geest

Eerste Lezing: *Naar psalm 26*

*Uit Een knipoog van u zou al helpen - Karel Eykman*

Wie wist hier wie ik was, behalve  
u en mijn hart, mijn nieren?  
Niet velen hier die zochten  
wat mijn ogen zoeken:  
licht dat ú zou zien.  
Graag hadden mijn oren gehoord  
dat u er was, om liefde was.  
Mijn handen tastten alle kiezels,  
alle keien af, of één  
uw altaarsteen zou zijn.  
Word ik mee vergeten,  
samen aan u ontzonken  
met allen die als doden hier  
al leefden in een dood van niet zoeken?  
Mijn blik neigt ter aarde.  
Daar zie ik nog  
twee voeten op uw grond.

**Lied 834** *Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht*

**Tweede lezing** *Matteus 13: 44-46*

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag  
in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde  
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op  
zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel  
vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

**Lied: 921** *Christe Lux mundi*

**Overdenking**

*Muziek*

Dankgebed, voorbeden, stilgebed

Onze vader

Collecte aankondiging

**Slotlied 1014: 1 t/m 4** *Geef vrede door*

\*\*\*\*\*

**De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:**

Mevr. W. de Waal- Meijer, Beatrixstraat

Dhr. L. Otto, Emmaplein

**Bedankt**

Lieve mensen, allemaal hartelijk bedankt voor de felicitaties in de vorm van  
mooie kaarten en telefoontjes, in verband met mijn 78ste verjaardag.

*Groeten en hopelijk tot ziens, Mieke Sikkal*

**Bedankt**

Lieve mensen van de Protestantse Gemeente Halfweg Zwanenburg.  
Zondagmorgen (29 aug.) werden wij verrast met een heel mooie bos  
bloemen voor ons 50 jarig huwelijk. Heel hartelijk bedankt hiervoor. Wij  
genieten van de mooie kleuren in de bloemen.

*Met hartelijke groeten, Kors en Ria van Beem*

**Bedankt**

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties die wij  
kregen voor de verjaardag van Corrie!

*Hartelijke groeten, Cor en Corrie Kranstauber*

## Bedankt

Ginus en ik willen u bedanken voor de bloemen die wij kregen na ons hachelijke avontuur. Eind augustus was ik (Bep Mandemaker) jarig en kreeg ik ook veel felicitaties en kaarten. Ook daarvoor onze dank!

*Hartelijke groeten, Ginus en Bep*

## Collecte Missionair werk - Jong en oud ontdekken de kliederkerk

Op zondag 12 september is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop'.

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk of naar het rekeningnummer van de kerkrentmeesters o.v.v. collecte Missionair werk september. **Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**

## Nieuws van de bazaarcommissie.

Op 2 zaterdag oktober zal de bazaar gehouden worden rekening houdend met wat er mogelijk is in verband met het coronavirus. Vanaf 9 tot 16 uur bent u van harte welkom.

Wilt u geen spullen bij de deur zetten a.u.b. Na oktober kunt u na telefonisch overleg weer spullen inleveren. Voor enkele tafels zoeken wij nog vrijwilligers. U kunt zich aanmelden bij een van de commissieleden.

*Namens de bazaarcommissie,*

*Margeet Smit*

## Programma IK MIS JE

Op zondag 19 september om 8.55 uur op NPO 2 is er een opname te zien die opgenomen is op de begraafplaats in Zwanenburg. Deze informatie wil ik graag met jullie delen!

*Met vriendelijke groeten, Hanny de Boer*

## De collectes hebben opgebracht:

22 augustus:	Diaconie	€ 69,75
	Kerk	€ 55,30
29 augustus:	Diaconie	€ 62,75
	Kerk	€ 55,80
5 september:	Diaconie	€ 72,25
	Kerk	€ 47,05

**Kom binnen** Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is mogelijk. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen komen voor een kopje koffie en een praatje.

## Agenda voor de komende week

Dinsdag	14-09	10.00 uur	Commissie Eredienst
Woensdag	15-09	10.00-12.00 uur	Inloop Kom Binnen!!
Zondag	19-09	10.00 uur	ds. Marijke Gehrels

## Versoepelingen in de Coronamaatregelen

Vanaf 26 juni is de mondkapjesplicht opgeheven. Ook mag er weer worden gezongen. Maar de anderhalve meter maatregel blijft onverkort van kracht! Voor de kerkgang betekent het dat er nog steeds maximaal 30 mensen (excl. medewerkers) in de kerk mogen.

Ook koffiedrinken na de dienst is daardoor nog niet mogelijk. We kunnen de anderhalve meter afstand niet garanderen.

We houden dus nog even vol! *Hartelijke groet, Heleen Broerse*

## Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst

kan vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba Heleen Broerse

**Collecte voor diaconie en kerk** We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. *Alvast hartelijk dank!*

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte  
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg

Kijk voor meer informatie op: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl)

# Jong en oud ontdekken de kliederkerk



Collecte  
Missionair Werk

