

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



1^e Advent

Zondag, 3 december 2023 10.00 uur nr. 1839

Voorganger : mevr. Gretha Bregman -Hoving
Ouderling van dienst : Cora Gerritse
Organist : Hans Jütte
Beamer / Geluid en beeld : Onno Bart
Lectoren : Anke Kluijt
Oppas- / Kinderdienst : Grietje Monster
Collecten : KiA Kinderen in de knel / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel
Cantabile, César Frank (1822-1890)

Binnenkomst Kerkenraad
Lied van de maand **Lied 449: 1 en 2** *In de duisternis verwachten wij*

BEGINNEN

Woorden van welkom door ouderling van dienst

De eerste kaars van Advent wordt ontstoken aan de Paaskaars
terwijl wij zingen: **Lied 461: 1, 2, 3, 4** *Wij wachten op de Koning*

Stilte, bemoediging en groet
Wij zingen: **Psalm 25: 1 en 2**

Gebed om ontferming
Wij zingen: **Lied 433: 1** *Kom tot ons de wereld wacht*

LEZEN

Gebed bij de opening van de Bijbel
Wij zingen: **Lied 680: 1, 3, 4** *Kom heilige Geest*

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Woorden uit de Bijbel: *Lucas 1: 5-25 (NBV)*
Wij zingen: **Lied 464: 1, 2** *Een engel spreekt een priester aan*

Woorden ter overweging
Wij luisteren naar: *And the glory of the Lord (Messiah)*
https://www.youtube.com/watch?v=6z_tFJosT3k

DELEN

Afkondiging van overlijden
Wij zingen ter nagedachtenis aan *Kees Kleefsman*
We zingen **Lied 791: 1** *Liefde eenmaal uitgesproken*

Dankgebed, voorbeden, stilte, onze Vader

Collecte aankondiging

Kinderen komen terug uit de kinderdienst

Gesprek adventsproject 'een nieuw begin'

We zingen: **het projectlied** " *God heeft iets nieuws bedacht* "

Refrein:

God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.

Heb je het niet gemerkt? Het al lang begonnen.

1. Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon:

Jij en je vrouw Elisabet krijgen straks een zoon.

Noem hem Johannes, 'God is goed', want hij is heel speciaal.

Met hem begint een nieuwe tijd. Een wondermooi verhaal.

Refrein

GEZEGEND OP WEG

Wij zingen als slotlied: Lied 452: 1, 2, 3 *Als tussen licht en donker*

Zegenbede aansluitend zingen wij **Amen 431B**

Orgelspel Orgeltoccat, W. Ralph Driffill, (1870-1922)

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:

Mevr. Gre Wolse - de Rooij, Mientekade. Als groet.

Kerkdienst vanmorgen 1^e advent

Om praktische reden wordt de kerkdienst vandaag, **zondag 3 december**, gehouden in de kerkzaal. Omdat er maandag een rouwdienst in onze kerk plaatsvindt wordt de stoelopstelling pas volgende week teruggeplaatst in de koffieruimte. *Namens de kerkrentmeesters, Peter Mendrik technisch vz*

Collecte Kerk in Actie, kerstcampagne, eerste zondag

De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht. Dit keer voor *Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen*

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap.

Steun kinderen in Oeganda via het programma Werelddiaconaat. Geef aan de

collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat Oeganda, of doneer online. Hartelijk dank!

Meer informatie op kerkinactie.nl/straatkinderenoeuganda

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Inloopochtend 7 december 2023

De eerstvolgende maandelijkse inloopochtend koffiedrinken is weer aangebroken en wel op donderdagochtend 7 december 2023. Ditmaal vindt die plaats bij Bep Mandemaker, dr. Baumannplein 8 te Halfweg. Wel even laten weten of u komt op het volgende telefoonnummer: 020 -497 6090. (even opgeven of u alleen of met twee komt).

Bep verwacht u rond de klok van 10:00 uur met vers gezette koffie/thee en heel lekkere kletsboek. Rond 12:00 uur hopen wij de ontmoeting te sluiten. *Gré Gijzen*

Viering Adventsmiddag 2023

Het gemeentediaconaat nodigt 75plussers uit om in de koffieruimte van ons kerkgebouw de adventsmiddag voor senioren te komen vieren en wel op **vrijdagmiddag 15 december 2023. Inloop: 14:00 uur en aanvang 14:30 uur.** De middag zal eindigen rond de klok van 17:30 uur. Graag willen wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen. En daarom kan men zich opgeven bij Gré Gijzen tel. **06-36 25 97 80 of 020 615 27 31.** Ook even laten weten of u alleen komt of met twee personen. Wij verheugen ons op uw komst.

De mogelijkheid bestaat dat u gehaald en gebracht kunt worden als u slecht ter been bent. Ook vragen wij nog een chauffeur voor de afhaaldienst van deze middag.

Opgeven bij Bas Monster 06-28 85 58 60.

Gré Gijzen

Agenda voor de komende week

Woensdag	6-12	14.00 uur	InterNos
Donderdag	7-12	10.00- 12.00 uur	Inloop bij Bep Mandemaker
Vrijdag	8-12	20.00 uur	VoiceMail
Zondag	10-12	10.00 uur	Dr. J. Dee, Amersfoort

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie



QR-code Kerk



Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

