

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



3^e zondag van de zomer

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Zondag, 7 juli 2024 | 10.00 uur | nr. 1869 |
| Voorganger | : Ds. C.J.P. Ofman, Amsterdam | |
| Ouderling van dienst | : Gerda Adolf | |
| Diaken van dienst | : Itie Joosse | |
| Organist | : Dick Meijer | |
| Beamer / Geluid en beeld | : Robert Reemer / Leo Bakker | |
| Lector | : Grietje Monster | |
| Oppas- en Kinderdienst | : Anke Kluijt | |
| Collecten | : Diaconie / Pastoraat Nederland | |

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

- *Orgelspel*
Lied van de maand: Lied 392 *Wie kent de eenvoud van het breken*

BEGINNEN

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- **Lied 212: 1 en 2** *Laten wij zingend deze dag beginnen*
- Bemoediging en Groet
- **Lied 212: 3** *Het is zijn zegen dat wij ons bewegen*
- Gebed om ontferming
- **Glorialied 869: 1 en 6** *Lof zij de Heer, ons hoogste goed*

LEZEN

- Gebed om de heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kinderdienst
- Eerste lezing: *Ezechiël 2, 1-7*
- **Lied 609** *Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied*
- Tweede Lezing: Marcus 6, 1-6a
- **Lied 391** *Hij ging van stad tot stad*
- Overdenking

- *Orgelspel*
- **Lied 528** *Omdat Hij niet ver wou zijn*

DELEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecte aankondiging
De kinderen komen terug in de dienst
We zingen een kinderlied: 'Daar komt een nieuwe koning aan'

GEZEGEND OP WEG

- **Lied 419** *Wonen overal*
- Zegen (*Beantwoord met gezongen Amen Lied 431b*)
- *Orgelspel*

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:

Mevr. T. Kleefsmann-Verdonk, Zwanenburgerdijk, i.v.m. haar 90e verjaardag
Dhr. en mevr. Otto-Heeg, Emmaplein, i.v.m. hun 63-jarig huwelijk

Meeleven

Wim en Simone Groothuis hebben het verdrietige bericht gekregen dat de ziekte van Kahler weer terug is bij Wim. Het samenzijn met de gemeente wordt heel erg door hen gemist, maar in verband met het kwetsbare immuunsysteem is het niet verstandig om naar de kerk te komen. We wensen Wim en Simone veel sterkte toe en troost van de Eeuwige.

Bedankt

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die door Henk Swager werden gebracht en de kaarten die ik kreeg voor mijn 80e verjaardag! Ook de door Anke en Grietje georganiseerde verjaardagmiddag was ontzettend geslaagd. Top gedaan!
Groetjes Renske de Vries

Bijbelgespreksgroep

We komen deze week weer samen om de Bijbeltekst van de komende zondag te lezen en te bespreken. Het is een mooie manier om met elkaar over het geloofsleven te spreken. Wat valt ons op? Wat vinden we inspirerend (of juist niet)? Waar mag de preek over gaan?

Dinsdag 9 juli 10:00 uur komen we weer samen in de pastorie aan de Polanenstraat. We lezen dan Genesis 18.

Van harte welkom!
Ds. Wilma van Rijn

Pastoraat Nederland: Preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven.

Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

Via het programma Pastoraat ondersteunt de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. pastoraat juli. Hartelijk dank.

Agenda voor de komende week

Zondag 14-07 10.00 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie



QR-code Kerk



Preken in gebarentaal



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrieft@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

