

K E R K B L A D

Juni 2020

33^e jaargang nr. 6



Protestantse Kerk

In dit nummer:

- 14 juni: Intrededienst ds. Wilma van Rijn
- Jaarrekeningen diaconie en kerk
- MDA-actie 2020

KERKDIENTEN AFGELAST

U bent gewend om hier de aankondiging van onze kerkdiensten te lezen.

Als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus zijn echter alle kerkdiensten tot en met 28 juni afgelast (met uitzondering van de intrededienst van ds. Wilma van Rijn op 14 juni).

Dat geldt ook voor alle andere activiteiten die in onze kerk zouden plaatsvinden in deze periode.

Er zijn uitzonderingen waarvoor de kerk wel openstaat. Zo is er ruimte voor een (aangepaste) begrafenis, waardoor er meer mensen de dienst via internet ook kunnen volgen. En ook voor het uitdelen van voedsel door Voedselbank Haarlemmermeer blijft de koffieruimte beschikbaar.

Wel blijven wij elke week de Kerkbrief uitbrengen. De wekelijkse bloemengroet wordt hierin vermeld.

De Kerkbrief mailen wij digitaal elke week naar de gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven. Als u daar ook prijs op stelt, dan kunt u uw mailadres opgeven aan mij (mailadres: l.kranenburgq@quicknet.nl).

Als u geen internet heeft en de Kerkbrief niet op een andere manier kunt krijgen dan is het ook mogelijk om die wekelijks (tot nader order) bezorgd te krijgen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Jan de Waal.

Oudere diensten van onze gemeente kunt u beluisteren via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/925>.

Het pastorale werk zal vooral telefonisch plaatsvinden. Met de komst van ds. Wilma van Rijn in onze gemeente zal er afscheid worden genomen van onze kerkelijk werker Gretha Bregman-Hoving. Wij zijn dankbaar voor al het goede werk dat zij in onze gemeente heeft gedaan. De ouderlingen Grietje Monster en Gerda Adolf blijven voor u klaar staan.

Ook als gemeenteleden kunnen wij omkijken naar elkaar door nu de telefoon te gebruiken. Op deze manier zijn vooral de ouderen in onze gemeente te bereiken, en zo kunnen we letterlijk verbinding leggen met elkaar. Ook een kaartje sturen kan veel goeds doen. Omzien naar elkaar blijft belangrijk, en dat is nu nog belangrijker geworden in deze tijden van onzekerheid, omdat de gezamenlijke bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan! Maar in juli hopen wij elkaar (weliswaar deels) weer in de kerk te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

Leo Kranenburg, voorzitter kerkenraad van de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

TER OVERDENKING

(In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een "Ter overdenking" uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan uw bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie)

GEEST VAN VRIJHEID

Als u dit Kerkblad ontvangt is het 4 en 5 mei geweest en gaat het Pinksteren worden. We leven in een maand mei zoals we die nog nooit hebben beleefd en hopelijk nooit meer zullen moeten beleven.

We kunnen nog steeds niet samenkomen in de kerk, niet samen vieren, niet samen

gedenken, elkaar niet ontmoeten althans niet met meerderen tegelijk. Langzaam versoepelen de maatregelen iets. Hoera, we mogen weer naar de kapper! In de supermarkt lopen we voorzichtig met een boog om de ander heen. Ontspannen op een terrasje zitten, zonder met afstand rekening te houden, wanneer zal dat weer kunnen?

Hoe zullen we na 1 juli weer samen kunnen komen in de kerk? Veel is onzeker. We hebben een lange adem nodig en geduld om te verdragen.

Gods Heilige Geest is het die ons draagt en wil bezielen, ook in deze tijd.

We zijn niet vrij om Pinksteren, feest van de Geest, te vieren zoals we willen, in onze kerk met elkaar. En het samen koffiedrinken na afloop van de dienst wordt erg gemist door velen.

En toch zijn we vrije mensen! "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven" schrijft Paulus aan christenen in Turkije in Galaten 5: 1. "Laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen". Hij schrijft het weliswaar in verband van een ingewikkelde kwestie van besnijden of niet, niet iets waar wij ons nu druk over maken. Maar temidden van waar wij ons nu wel druk over maken mogen ook wij de woorden over vrijheid laten klinken in ons hart. We zijn zelfs geroepen om vrij te zijn! "Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn!" (*Gal. 5:13*) "Misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar met liefde". Met andere woorden: vrijheid is niet maar doen waar je zelf zin in hebt, dan ben je ook weer een slaaf van je eigen begeerten. Laat je leiden door de Geest, zegt Paulus, waar de Geest van God is, daar is vrijheid. (*2 Kor. 3:17*)

Wat wij nu beleven aan onvrijheid laat zich op geen enkele manier vergelijken met wat mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Wel kunnen we van hun ervaring leren. Een boek dat veel indruk op mij heeft gemaakt is "De Keuze" van Edith Eva Eger. U heeft het misschien ook gelezen of er over gehoord. Edith Eger was 16 jaar toen ze naar Auschwitz werd gedeporteerd. Ze beschrijft de verschrikkingen in het eerste deel van haar boek. Haar ouders werden meteen naar de gaskamer gestuurd, Edith werd gedwongen voor Mengele te dansen. Bijna dood waren zij en haar zusje, toen het kamp eindelijk werd bevrijd.

Maar daarna was ze nog lang niet vrij. Zolang ze zichzelf als slachtoffer bleef zien was ze niet vrij. Indrukwekkend beschrijft ze het leerproces dat bevrijding uit slachtofferschap voor haar was. Later werd ze psychotherapeut en hielp haar cliënten, die helemaal de oorlog niet hadden meegemaakt, met hun problemen en haar eigen leerproces wist ze vruchtbaar te maken ter bevrijding van mensen uit hun gevangen zijn in negativiteit, boosheid, schuldgevoel en angst. Ze is nu 94 jaar en spreekt nog steeds via internet en soms nog voor volle zalen om mensen te bemoedigen en te inspireren.

Je eigen gedachten en de angsten, en oordelen die daaruit voortvloeien, zijn vaak de grootste gevangenis zegt Eva Eger.

Zij spreekt over de vrijheid die wij hebben om in alle omstandigheden te kiezen welke houding we aannemen ten opzichte van die omstandigheden. Hoe frustrerend, vervelend, uitputtend, pijnlijk of beklemmend onze ervaring ook is, we kunnen er altijd voor kiezen hoe we reageren. De omstandigheden heb je niet in de hand, wel jouw houding daarin. Dat is de meest fundamentele innerlijke vrijheid. Kunnen wij die vrijheid ervaren, als we ons zorgen maken over de toekomst, misschien over onze baan, ons inkomen, onze gezondheid, die van onze dierbaren? Goddank kan de

Geest van God ons helpen om die innerlijke vrijheid telkens weer in onszelf als het ware aan te maken.

Waarin bent u, ben jij onvrij? Hoe zou je daar vrijer mee om kunnen gaan? Je mag in de ruimte van de Heilige Geest ópademen en ervaren dat ook jij een keuze hebt hoe om te gaan met wat jou onvrij maakt.

De Heilige Geest, Geest van vrijheid, schenke ons innerlijke ruimte en adem te midden van angsten en zorgen. Dat zij ons moge inspireren en bezielen. Dat wij in die Geest mogen leven!

Neem nu, Geest,
liefdevolle Trooster van wie bedroefd zijn,
neem nu met macht uw intrek diep in mijn hart.
Woon in de donkere hoeken van dat verwaarloosde huis
en verblijd het met uw stralend licht.

(Liedboek pg. 1167, tekst toegeschreven aan Augustinus)

ds. Stella Muns

(Deze overdenking is overgenomen van de website van de Protestantse Gemeente De Graankorrel in 's-Graveland (www.pgdegraankorrel.nl)).

UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER

En dan is zomaar de laatste keer aangebroken dat ik iets schrijf in het Kerkblad. Op 14 juni doet ds. Wilma van Rijn haar intrede en stopt mijn tijd in Halfweg-Zwanenburg. Door de nog steeds geldende maatregelen rond het coronavirus verloopt mijn afscheid anders dan ik ooit had kunnen bedenken. Ik hoop en verwacht dat het mogelijk is later dit jaar in een kerkdienst nog persoonlijk afscheid van u te nemen. Maar gelukkig is er de mogelijkheid om op papier nog enkele woorden tot u te "spreken".

Ten eerste wil ik zeggen dat ik terugkijk op een goede, fijne tijd in uw gemeente. Ik ben dankbaar voor uw gastvrijheid en heb velen van u een beetje mogen leren kennen. U vertelde uw levensverhalen en stelde uw geloofsvragen. Ik wil u bedanken voor uw openheid, het heeft mij geholpen uw pastor te kunnen zijn.

Ook dankbaar ben ik voor de goede contacten en fijne samenwerking met de kerkenraad en het consistorie. Sommigen van hen dragen al een heel lange tijd het ambt en toch schijnen zij onvermoeibaar! Naast deze groep zijn er ook veel anderen die zonder ambt zich vol energie inzetten voor de gemeente. Dank voor allen die mij hielpen op welke manier dan ook.

Ik vond het ontzettend leuk om in januari te starten met een groep 40- en 50-ers en met elkaar te praten over het leven en het geloof. Jammer dat het geen vervolg kon hebben door de omstandigheden maar ik hoop dat jullie zelf wegen vinden om elkaar te ontmoeten en vast te houden. Het is kostbaar om met elkaar in gesprek te gaan en je leven en vragen te delen!

Een aantal keren mocht ik de samenkomst leiden in Eigen Haard. Wat was dat fijn! Bewoners en vrijwilligers maakten dat ik me altijd welkom voelde en tijdens de koffie was er altijd een goed woord of een gezellig praatje met elkaar. Ik zal het missen!

Bij de kerkelijke uitvaarten en bij erediensten kon ik altijd rekenen op ons kostersechtpaar, de organisten, de mensen van het geluid en de beamer en de mensen van de commissie eredienst. Betrouwbaar, kundig en vol geduld: dank jullie wel! Ook zij die achter de schermen zorgen voor de gedrukte liturgie, de Kerkbrief, dit Kerkblad, de bloemen en de verspreiding daarvan, heel veel dank!

Ook was het fijn samenwerken met de leden van de Raad van Kerken en het samen vormgeven van de oecumenische diensten. Over kerkmuren heen was er ruimte voor eenheid op basis van wederzijds vertrouwen.

Ongetwijfeld vergeet ik nu mensen maar weet dat ik u, en alles wat u doet en deed, bijzonder waardeer. Zonder u is het niet mogelijk als kerkelijk werker te werken en zonder u had ik niet zo'n goede tijd bij u gehad!

Gretha Bregman-Hoving

DIVERSEN

Een nieuwe tijd

Ik wens u en ds. Wilma van Rijn in de komende nieuwe periode een heel goede nieuwe tijd. Ik ben blij voor u dat u weer een vaste predikant hebt, die in uw midden woont en zal werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat u haar en haar partner net zo hartelijk ontvangt als u mij hebt gedaan en ik heb er alle vertrouwen in dat Wilma alles wil inzetten om de gemeente te dienen. Houd en breng elkaar hoog!

Pinksteren

We beginnen deze maand met het feest van Pinksteren. Het feest van het begin van de kerk, feest van inspiratie en nieuwe hoop. De discipelen spreken in verschillende talen lezen we in het Bijbelverhaal. Wij mensen spreken vaak elkaars taal niet, hebben verschillende woorden nodig om ons aangesproken te weten. Het is goed je dat te realiseren als spreker en als hoorder. De Heilige Geest, de kracht van Pinksteren is dat ieder mens wordt aangesproken in zijn of haar eigen situatie. Ieder mens aangesproken door de God van liefde en trouw. Aangesproken tot een leven met God en je naaste in vrede: het goede leven!



Tenslotte

Welke woorden spreek je bij een afscheid? Soms schieten woorden tekort en zegt een handdruk, een arm om de schouder, een blik in de ogen veel meer. In gedachten wil ik u die graag meegeven naast deze woorden waarmee Paulus zijn brief aan de gemeente van Korinthe eindigt:

“Tot slot, broeders en zusters, groet ik u, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met jullie zijn. Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de heilige Geest een eenheid van jullie maakt.”

Alle goeds voor u allemaal persoonlijk en als gemeente en tot ziens!

Gretha Bregman-Hoving

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE

Wij gedenken:

ANNA VERBEEK-VAN BEEM

24 september 1927 – 16 april 2020

Op 16 april overleed Anna Verbeek-van Beem. Zij was een vrouw die hield van het leven uit twee werelden: het stadse Amsterdamse en het boerenleven op het platteland. Ze paste in allebei en leefde in allebei. Ze groeide op in de Pijp in Amsterdam, later woonde ze op de boerderij in Sloten. Door de stadsuitbreiding verhuisde Anna met haar man Fred en haar twee kinderen naar Slotervaart en weer later naar de Elzenkade in Zwanenburg.

Anna wist van aanpakken en bood graag praktische hulp aan de mensen om haar heen. Zo ook aan de kerkelijke gemeente waarvoor ze emmers vol oliebollen bakte, hielp op de bazaar, trouw lid was van het gemeentediaconaat en heel veel mensen bezocht. Ook toen ze al ver in de tachtig was, bezocht ze “de oudjes”.

De laatste jaren nam de verwardheid steeds meer bezit van Anna. Haar wereld werd kleiner en in kleine stapjes nam Anna afscheid van haar wereld. Ze moest verhuizen van haar geliefde huis naar een appartement in de Sparrenlaan en miste haar tuin en buurtjes. Het leven werd steeds moeilijker en Anna verlangde naar een ander leven, een leven na het aardse leven.

Na een val thuis moest Anna opgenomen worden in een verpleeghuis waar zij op 16 april aan de gevolgen van het coronavirus overleed. In de afscheidsbijeenkomst in kleine kring stonden we stil bij de woorden van Psalm 84. Woorden die ook klonken toen Anna trouwde met Fred: “God, de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer...”.

God wil dat voor een ieder zijn en aan een ieder geven. Het is voor mussen en zwaluwen, gewone vogels, want gewone mensen worden bij God paradijsvogels...

Wij wensen de (schoon)kinderen Anna en Fred, Frank en Jozianne en de kleinkinderen toe dat die God voor hen het licht, de zon, een beschermer en schild mag zijn in de komende periode.

Gretha Bregman-Hoving

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd: Mevr. R. Nugteren-Zoeteman van Zwanenburg naar Haarlem.
Fam. Van Gelder binnen Halfweg.
Mevr. J.W. van Bronswijk naar Hoofddorp.
Dhr. M.B. Gerritse van Zwanenburg naar Velsen-Noord.
Mevr. J.A. Perez-Aquino van Zwanenburg naar Den Haag.

Overleden: Op 16 april 2020 in de leeftijd van 82 jaar dhr. M. Eijken.
Op 16 april 2020 in de leeftijd van 92 jaar mevr. A. Verbeek-van Beem.

Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD

14 juni: welkom aan ds. Wilma van Rijn, afscheid van Gretha Bregman

Op 14 juni nemen wij als gemeente afscheid van een periode van vacant zijn. Dan zal ds. Wilma van Rijn haar intrede doen als predikant van onze gemeente. De pastorie zal dan weer bewoond zijn. Wij zien uit naar de samenwerking met Wilma en hopen op een aantal jaren van goede samenwerking met elkaar. Met de indiensttreding van deze dominee, komt een geslaagd eind aan het werk van de beroepingscommissie. Hierbij onze dank voor hun werkzaamheden die tot deze keuze heeft geleid!

Wilma, van harte welkom in de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg!

Het welkom van de een, betekent een afscheid van de ander. Op 14 juni komt een eind aan het dienstverband van onze kerkelijk werker Gretha Bregman. Na een tweede vacatureronde kwam Gretha in beeld voor onze gemeente als kerkelijk werker op pastoraal terrein. Zij wist zich snel een plaatsje in onze harten te veroveren, zowel bij de leden van de kerkenraad/het moderamen als bij velen van onze gemeenteleden. Haar manier van werken, haar persoonlijke uitstraling, haar luisterend oor en haar aandacht voor iedereen die er om vroeg, het paste heel erg goed bij onze gemeente. Gretha vormde een goed team samen met de ouderlingen Grietje Monster en Gerda Adolf.

Nadat het bekend was geworden dat er een beroep op een predikant was uitgebracht en ook was aangenomen, kreeg ik van vele kanten te horen hoe jammer het was dat er van Gretha afscheid genomen zou gaan worden zodra ds. Wilma van Rijn in dienst zou komen. Het geeft weer hoe fijn het is geweest met Gretha in de periode dat zij bij ons in dienst is geweest. Een echt afscheid nemen in een dienst zit er voorlopig niet in. Daarvoor zijn de coronamaatregelen nog te strikt, en dat zal voorlopig wel zo blijven. Maar mogelijk kan Gretha volgend jaar als voorganger in een dienst worden uitgenodigd. Zij zal vast bij Jacques Stoffels op het lijstje van te vragen predikanten zijn komen te staan.

Gretha, namens al onze gemeenteleden hartelijk bedankt voor al je werkzaamheden die je hebt verricht voor onze gemeente. Het was fijn om met je samen te werken!

Leo Kranenburg

Intrededienst ds. Wilma van Rijn op 14 juni

Zoals eerder dit jaar al is bekend gemaakt zal ds. Wilma van Rijn haar werkzaamheden in onze gemeente beginnen op zondag 14 juni.

De intrededienst 14 juni (aanvang 15.00 uur) zal de enige dienst zijn die in juni zal worden gehouden. Het zal in veel opzichten een bijzondere dienst worden. Zo mogen er maar 30 mensen aanwezig zijn. De keuze die daarvoor door het moderamen is gemaakt is als volgt: een beperkt aantal gasten van ds. Wilma van Rijn, de leden van de kerkenraad, de leden van de beroepingscommissie en misschien nog een enkeling.

Ook gemeentezang is niet mogelijk gezien de berichten met betrekking tot de corona-uitbraken bij koren en zanggroepen (dit zeker tot nadere berichtgeving van het ministerie van VWS aldus het PKN-protocol omtrent kerkdiensten). De kerkzaal zal worden ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM en het genoemde protocol van de PKN (zie daarvoor elders in dit Kerkblad).

Wij nodigen iedereen van harte uit om de intrededienst te volgen via kerkdienst gemist: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events>.

Aan Onno Bart is gevraagd om ook KerkTV te realiseren. We hopen dat dit op tijd zal lukken zodat de intrededienst ook via beeld te volgen is. De link daarvoor zullen wij via de Kerkbrief verspreiden en ook gaan vermelden op de website van onze gemeente: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

Namens het moderamen en met vriendelijke groet,

Leo Kranenburg

Kerkdiensten juni en juli

In juni zal er alleen de intrededienst zijn van ds. Wilma van Rijn op 14 juni. Vanaf 1 juli zijn weer kerkdiensten toegestaan met 100 aanwezigen. We zijn bezig om deze aan de hand van de RIVM richtlijnen en het net verschenen PKN-protocol voor te bereiden. Er moet een gebruiksplan voor het gebruik van onze kerk worden opgesteld.

Een ding is zeker, ons kerkgebouw is te klein om op basis van de 1½ meter richtlijn en de andere richtlijnen 100 mensen te kunnen herbergen. Hoe wij de diensten gaan inrichten en met hoeveel aanwezigen, daar zullen wij u in de loop van juni over gaan inlichten. Wel is bekend dat huisgenoten bij elkaar mogen zitten. En bij iedere dienst zullen coördinatoren aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden: graag hun aanwijzingen opvolgen!

Namens het moderamen en met vriendelijk groet,

Leo Kranenburg

Overlijden Mevr. Albertine Voortman-van Hurck

Wij ontvingen het bericht dat mevr. Voortman op 8 mei is overleden in de leeftijd van 92 jaar (geboren op 17 april 1928 in Amsterdam). Mevr. Voortman kwam in 1976 naar Halfweg, omdat haar man ds. Voortman het beroep had aanvaard van predikant van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen. Daarvoor was ds. Voortman werkzaam geweest in respectievelijk Dussen (1958-1968) en Oud-Vossemeer (1968-1976). Het echtpaar heeft elkaar ontmoet in Dussen, waar mevr. Voortman was gaan werken. Zij trouwden daar en kregen er drie dochters.

Ds. Voortman en zijn vrouw verbleven in Halfweg tot 1989, toen ds. Voortman met emeritaat ging. Daarna verhuisden zij naar Den Bosch (weer terug naar het Brabantse land). De drie dochters waren inmiddels uitgevlogen. Ds. Voortman is overleden in 2010. Omdat mevr. Voortman geestelijk wat achteruit ging, verhuisde zij enkele jaren geleden naar Haarlem, dichtbij één van haar dochters. Op 8 mei is zij rustig ingeslapen. De begrafenis heeft op 13 mei in besloten kring plaatsgevonden.

Leo Kranenburg

DIACONIE

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand juni 2020

2 juni	Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten
5 juni	Mevr. A.M. Stracké-Visser

9 juni	Mevr. L.M. Bloos-Vlug
11 juni	Dhr. G. Joustra, 78 jaar
12 juni	Dhr. F. Hoogland, 88 jaar
15 juni	Dhr. D.B. Reijnhout
15 juni	Dhr. C. Oostwouder, 90 jaar
21 juni	Mevr. W. van Vark-Leijding
23 juni	Mevr. C.J. Monster-van Oeveren
25 juni	Mevr. J.G. Nieuwkoop-Bormann
27 juni	Mevr. R.R. de Vries-Janzen, 76 jaar
29 juni	Dhr. G.C. Mastenbroek, 77 jaar
30 juni	Mevr. A.S. van Lodensteijn-Koetsier



Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

Missionair Diaconaal Aandeel (MDA) 2020

Het is weer de tijd van het jaar dat de diaconie u vraagt om mee te doen aan de giftenactie: 'Missionair en Diaconaal werk 2020'. Kerk in Actie geeft namens de kerken in Nederland over de hele wereld steun aan het werk van christelijke kerken en organisaties, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven.

Het MDA is opgebouwd uit vier onderdelen:

- missionair aandeel binnenland (missionair werk)
- diaconaal aandeel binnenland (diaconaat)
- missionair aandeel buitenland (zending)
- diaconaal aandeel buitenland (werelddiaconaat, kinderen in de knel en noodhulp)

Een enveloppe met brief en acceptgirokaart voor deze actie wordt tegelijk met dit Kerkblad verspreid.

Namens de diaconie,

Gea Kranenburg

KERKRENTMEESTERS

Jaarrekeningen 2019

Bij dit Kerkblad ontvangt u een verkort overzicht van de jaarrekeningen met toelichting.

De jaarrekeningen 2019 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn digitaal aan de kerkenraad voorgelegd en voorlopig vastgesteld. De jaarrekening is op 7 mei toegezonden aan de controleurs; fijn dat Bas Groen en Rien Boterman daartoe bereid zijn. De bevindingen en controleverklaring verwachten wij in de week van 25 mei te ontvangen. De definitieve vaststelling door de kerkenraad zal na 6 juni plaatsvinden.

De jaarrekening kerkrentmeesters resulteert in € 19.682 toevoeging aan de reserve, voornamelijk door uitstel van geplande grootonderhoudskosten, minder kosten pastoraat (mede door indiensttreding predikant in 2020) en een onderhoudssubsidie. De uitgestelde kosten zijn in de begroting 2020 opgenomen.

De jaarrekening diaconie resulteert in € 7 toevoeging aan de reserve. Beide jaarrekeningen zijn binnen de begroting gebleven. Helaas kunnen wij geen

gemeenteavond organiseren in deze virustijd om de jaarrekeningen mondeling toe te lichten, maar vragen daarover kunt u uiteraard wél stellen aan ons.

Vanaf 1 juni t/m zaterdag 6 juni wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid gesteld te reageren op deze jaarrekeningen. Inzage van de volledige jaarrekening kan worden aangevraagd, er zal dan een afspraak met u worden gemaakt hoe dit mogelijk is, onder de beperkingen van dit moment.

Diaconie: G.K. Kranenburg-de Vos

Kerkrentmeesters: S.Groothuis-van Beek

Namens de kerkenraad,

Peter Mendrik

Verkorte versie protocol kerkdiensten en andere bijeenkomsten PKN

Inleiding:

Zoals bekend worden er vooralsnog geen kerkdiensten gehouden, behoudens herdenkingsdiensten in beperkte kring ingeval van overlijden. In onze Kerkbrief worden elke zondag de actuele zaken genoemd, indien u deze wilt ontvangen, geef dan uw emailadres door aan Leo Kranenburg. In de Kerkbrief heeft onze kerkelijk werker u, t/m mei, elke zondag een overdenking meegegeven en is ook verwezen naar digitale kerkdiensten in andere kerken.

Ons kerkbestuur beseft dat digitale kerkdiensten belangrijk zijn voor nu én in de toekomst een belangrijke toevoeging zijn op onze kerkdiensten. Als er weer kerkdiensten mogen plaatsvinden, dan zal dat met een beperkt aantal bezoekers kunnen plaatsvinden, vanwege de (afstands)beperkingen. Onze kerk treft ook voorbereidingen voor een verdieping in digitale beleving in de vorm van KerkTV. Dat is geluid met beeld via internet. Aan een gebruiksplan (naar verwachting kunnen er maximaal ongeveer 40 personen in onze kerk) wordt gewerkt, mede aan de hand van de actuele stand van inhoudelijke regels (protocol PKN en overheid/RIVM).

De PKN heeft een protocol (13 mei) opgesteld voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten, waarvan wij onderstaand de belangrijkste punten weergeven.

Basisregels bij versoepeling (PKN):

De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het gemeentelven gaande houden. De kerk houdt zich, in het kader van de veiligheid, aan de richtlijnen van overheid en het RIVM.

Er wordt **1,5 meter afstand gehouden** (huisgenoten zitten bij elkaar). De kerk wordt daarop ingericht en heeft een gebruiksplan opgesteld, hierin is extra **aandacht voor schoonmaak**.

Vooralsnog **geen gezamenlijke zang** en **geen mensen met klachten**, helaas blijven zij thuis. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven 70 jaar.

- Kunt u een bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
- Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
- Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak per keer afwegen.

Vanaf 1 juni 2020: (als het coronavirus onder controle blijft en met inachtneming van de basisregels)

- **Registratieplicht**, ter voorkoming overschrijding maximale aantal bezoekers.
- **Gebruiksplan** omschrijft maximaal aantal veilige plaatsen.
- **Maximaal 30 mensen** mogen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten.
- Meerdere groepen in hetzelfde kerkgebouw zijn niet toegestaan.
- Andere activiteiten waaronder vergaderen eveneens tot maximaal 30 mensen.
- **Geen koffiedrinken** (dringend advies).

Vanaf 1 juli 2020: (als het coronavirus onder controle blijft en met inachtneming van de basisregels)

- **Verruiming tot maximaal 100 mensen** (als dat kan volgens het maximaal aantal veilige plaatsen in het gebruiksplan, bepalend is 1,5 m afstand; **wij verwachten in onze kerk ongeveer 40 plaatsen**).

Namens kerkrentmeesters,

Peter Mendrik

RAAD VAN KERKEN

Rondwandelingen Utrechtse Heuvelrug

De wandelingen gaan voorlopig niet door. Zodra het weer kan, zullen de vaste wandelaars worden ingelicht. En dan kunt u in het Kerkblad weer ons verslag lezen.

Ria Bakker

BAZAARCOMMISSIE

Nieuws van de bazaarcommissie

Ondanks de coronacrisis gaan wij door met verzamelen.

U kunt spullen in de opslag zetten op donderdagochtend 4 juni van 9.30 uur tot 10.30 uur. Als er mensen zijn, houdt u zich aan de afgesproken 1,5 meter afstand.

Wij hebben dringend bananendozen nodig.

Heeft u er thuis staan dan kunt u deze bij ons inleveren, wij zijn er erg blij mee.

Sinds enkele weken zijn wij begonnen om de spullen op een moderne manier aan de man te brengen.

Het is een uitdaging, maar ik kan zeggen: het werkt.

Als u op zoek bent naar een spel, puzzel, koffiezetapparaat, lamp, glas, serviesgoed, speelgoed etc. Bel ons, misschien kunnen wij u helpen.

Mevr. Vercouteren heeft 10 paar sokken gebreid. Deze zijn te koop voor € 7,50 per paar.

Door de coronacrisis zal er waarschijnlijk geen bazaar gehouden kunnen worden.

Wij zijn aan het uitzoeken of er in het najaar misschien een boekenmarkt gehouden kan worden.

Het coronavirus maakt het ons niet makkelijk, maar laten wij hopen dat wij elkaar over niet al te lange tijd weer mogen ontmoeten.

Namens de bazaarcommissie,

Margreet Smit

DIVERSEN

Bedankt

Op 25 april kreeg ik van de kerk heel mooie bloemen voor mijn MBO-diploma assistent dienstverlening en zorg. Ik was hier heel erg blij mee. Heel hartelijk bedankt hiervoor.

Cora speelde een heel goede rol voor mij om dit diploma te behalen. Ze heeft geholpen met alles van A tot Z om mijn examen te halen. Ik ben hier erg dankbaar voor.

Ik wil ook alle mensen bedanken die felicitatiekaarten, bloemen en kado's hebben gestuurd. Dit heeft mij erg verrast.

Ik ben gemotiveerd om mijn studie voort te zetten en begin in september met de opleiding helpende 2 plus.

Het gaat goed met ons en ik hoop dat alles met u ook goed gaat.

Blijf voorzichtig,

Collen Dhliwayo

Bedankt

Hierbij wil ik een bedankje sturen voor de prachtige bos bloemen die wij mochten ontvangen. Het is fijn om in moeilijke tijden toch te weten dat we beslist niet vergeten worden ook door even een telefoontje of een kaartje. Hartelijk dank hiervoor.

Vriendelijke groeten,

Wim en Joke Lem

Huwelijk

Op vrijdag 19 juni aanstaande zeggen wij "JA" tegen elkaar bij de burgerlijke stand in Haarlem in het bijzijn van een zeer beperkte groep mensen.

Wij hadden graag een complete dag van onze huwelijksdag willen maken, maar helaas schopt het coronavirus en de naweeën ervan onze plannen in de war.

Daarom hebben we besloten onze huwelijksdag op te splitsen.

Precies een jaar later, op zaterdag 19 juni 2021, zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden door ds. Gert van de Meeberg, waarna aansluitend de receptie zal zijn.

Tegen die tijd berichten we jullie weer, maar we wilden dit nieuws toch graag alvast met jullie delen.

Hartelijke groeten,

Dick Meijer & Petra Mendrik, Demy en Melissa

NEDERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP



brengt de Bijbel dichtbij

Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei.

‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de *Mijn Bijbel*-app.

De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vrijheden die we in onze tijd kennen', aldus Buitenwerf. 'Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: "Vrijheid begint met gemaakte afspraken met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af."

Vier vrijheden

In zijn beroemde *Four freedoms Speech* uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier vrijheden zegt. De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

(Innerlijke) vrijheid

De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een interview met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.



Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

Zo'n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.

‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het coronavirus, is het goed om te zien wat de Bijbel betekent voor miljoenen mensen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en vertrouwen aan. Altijd weer word ik verrast door de blijdschap van mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen taal.’

Nieuwe vertalingen

In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in negentig talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende vertalingen.

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen enkel Bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt aan een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging.

Vertaalsteun NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in de Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. ‘Afgelopen voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de Antilliaanse Studiebijbel in het Papiaments’, aldus Buitenwerf. ‘Dat was een mijlpaal: wereldwijd is het de eerste studiebijbel in een Creoolse taal. En op Aruba steunen we de Bijbelvertaling in hun eigen variant van het Papiaments.’

Digitaal Bijbellezen

De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis NBG-app Mijn Bijbel kreeg meer functionaliteiten. Samen met andere landen werd een betere digitale techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform debijbel.nl. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms en/of apps gelanceerd die dezelfde techniek gebruiken.

Via *Mijn Bijbel* zijn vanwege de coronacrisis actuele blogs en vier nieuwe bijbelleesplannen beschikbaar gesteld, o.a. *In afhankelijkheid van God en Ziekte en lijden*.

Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap