

K E R K B L A D

April 2022 - 35^e jaargang nr. 4



In dit nummer:

- Paasmiddag voor ouderen 7 april
- Paasontbijt 17 april

kerkdiensten

Zondag 3 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
5^e zondag veertigdagentijd

Zondag 10 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. G. Bregman-Hoving uit Woubrugge
Palmpasen, 6^e zondag veertigdagentijd

Donderdag 14 april

Prot. Kerk en online 19.00 uur dr. R.J. Bakker uit Amsterdam
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Vrijdag 15 april

Prot. Kerk en online 19.30 uur dhr. E. Oostwouder en commissie eredienst
Goede Vrijdag

Zondag 17 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. T. de Vries-Meijer uit Overveen
Pasen

Zondag 24 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. J. van Popering uit Aalsmeer

Zondag 1 mei

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. ds. M. Reinders uit Amsterdam

Oppasdienst/kinderdienst

Zie Kerkbrief.

TER OVERDENKING

Maak mij een instrument van Uw vrede

De kerk kent een eeuwenlange geschiedenis. Zo zijn er veel mensen die een belangrijke invloed hebben gehad op de vormgeving van de kerk, kloosters en andere geestelijke instellingen. Veel gebruiken zijn door de eeuwen heen veranderd, maar God verandert nooit, net als zijn Woord. Een heilige die veel invloed heeft gehad op christenen is Franciscus van Assisi (1181-1226). Hij richtte zich op een sober leven, waarbij hij zich volledig richtte op het zoeken en dienen van God. Het Gebed om Vrede van Franciscus van Assisi is vandaag de dag – zeker nu met die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne - nog steeds relevant en prachtig om te bidden.

*Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.*

*Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.*

Doet het gebed je aan een bepaald Bijbelgedeelte denken? Dan is dat waarschijnlijk de Bergrede uit Mattheus 5, 6 en 7. In deze hoofdstukken worden de bekende woorden door Jezus gesproken: *Zalig zij die...* Franciscus zette deze woorden om in een gebed voor zijn eigen leven. Hij richt zich in het gebed om vrede op de ander, zoals van de monniken in de Franciscus kloosterorde wordt verwacht. Juist door de ander te dienen, ontvang je zelf.

Het gebed om vrede is een mooie bemoediging. Voor jezelf, maar vooral ook voor anderen. Het gebed richt zich op het brengen van vrede. Het brengen van vrede voor anderen, brengt jezelf ook weer vrede, dus dat is mooi meegenomen. Toch gaat het daar niet om. Het gaat erom om precies te doen wat er niet van je wordt gevraagd, precies te brengen wat er niet aanwezig is en niet wordt verwacht. Het is een gebed waarin je jezelf aanbiedt als instrument. Je biedt jezelf aan om actief ingezet te worden op plekken waar het donker is, om licht te zijn en niet alleen maar te verkondigen. Uiteindelijk was het ook Franciscus die zei: 'Evangeliseer. Desnoods met woorden.'

Heb je ook het verlangen om een instrument te zijn van Gods vrede? Bid dan het gebed om vrede van Franciscus.

Bron: www.zijlicht.nl

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE

In memoriam Harry Brabo Stol

Op 25 februari 2022 is op 94-jarige leeftijd overleden Harry Brabo Stol. De heer en mevrouw Stol hebben aan de Oranje Nassaustraat gewoond, maar ongeveer twee jaar geleden zijn ze verhuisd naar Zorgcentrum Schoterhof in Haarlem.

Daar hebben ze samen met heel veel plezier gewoond.

Op de kaart stond "Hij heeft naar waarde genoten".

We wensen mevrouw Stol-Luijt en allen die haar dierbaar zijn veel sterkte toe.

Grietje Monster

In memoriam Astrid Feijen-Olofsen

Op 28 februari 2022 is overleden op de leeftijd van 57 jaar Astrid Feijen-Olofsen.

Astrid kreeg kort voor haar overlijden te horen dat ze ongeneeslijk ziek was.

Een moeilijke periode.

Astrid was bij velen misschien niet bekend.

Ze was iemand die graag met mensen in contact kwam.

Jaren heeft ze zich ingezet op de basisschool als moeder voor de tussenschoolse opvang.

Haar werk bij de post vond ze heerlijk, lekker buiten, vrij zijn en contact hebben met dorpsgenoten.

Bij ons in de gemeente was ze aangeschoven als looper voor het verjaardagfonds. Op 7 maart is er afscheid van Astrid genomen in Haarlem. Wij wensen haar man en kinderen en allen die haar lief waren veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Gerda Adolf

In memoriam Erna Jolanda Kamper-van Mulligen

Op 3 maart moest Erna Jolanda Kamper-van Mulligen afscheid nemen van het leven. Zij was bijna 65 jaar oud.

In 2021 hoorde Erna dat zij opnieuw zo ziek was dat zij niet lang meer te leven had. Kanker was opnieuw vastgesteld.

In haar afscheidsdienst op woensdag 9 maart kwam duidelijk naar voren dat Erna in haar huwelijk met Gert-Jan en, later als moeder van de drie dochters, het middelpunt was. Ook als kind was Erna al de pijler in het gezin Van Mulligen. Haar broers en zus waren gek op haar.

Gert-Jan sprak over haar als een vrouw met het hart op de juiste plaats. Zij gaf zijn leven en dat van de kinderen een 'gouden randje'.

Haar kinderen noemen Erna een geweldige moeder. Ze was uitbundig en er werd veel gelachen in het gezin.

Ook hield Erna van de stilte en dacht graag na over de mooie dingen van het leven. Ze was een vrolijke, positieve en creatieve vrouw. Die creativiteit was overal terug te zien in de boerderij en in de tuin rond het huis.

We wensen Gert-Jan, Jolien, Lolita, Teddy, Norman en Thomas sterkte toe om zonder Erna verder te moeten leven.

(Het in memoriam van Erna is verkregen uit de verhalen van de afscheidsdienst)

Heleen Broerse

In memoriam Elisabeth Henrica Kempe-van Gelder

Op zondag 6 maart 2022 is Elisabeth Henrica Kempe-van Gelder overleden in de leeftijd van 87 jaar. Vanaf haar huwelijk met Henk Kempe in 1958 woonde zij in de Eikenlaan in Zwanenburg. Helaas hebben zij geen kinderen gekregen. Daar heeft Bets veel verdriet van gehad.

In 1989 overleed haar man Henk op 59-jarige leeftijd. Opnieuw maakte Bets een moeilijke tijd door.

Zondags kwam ze graag naar de kerk en vond het fijn om samen koffie te drinken na de dienst. Ze hield van zingen en werd lid van het SoW koor (later InterNos). Daar genoot ze erg van de repetitieavonden. Ze vond het vreselijk als er vakantie was en de zangavond niet doorging.

Bij Eigen Haard heeft ze een aantal jaren geholpen met koffie schenken voor de bewoners.

De laatste jaren nam haar gezondheid af en had ze hulp nodig. Uiteindelijk kon ze niet langer in haar eigen huis blijven wonen. Ruim twee jaar geleden is ze verhuisd naar woonzorgcentrum "Bosbeek" in Heemstede.

Op donderdag 10 maart hebben we in kleine kring afscheid genomen van Bets in crematorium Westgaarde in Amsterdam.

"Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand" was een lied dat Bets graag zong. In dat vertrouwen is zij rustig ingeslapen.

Janneke Stoffels

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd : Mevr. A.P.H. Haverhals-Kramer binnen Zwanenburg
Dhr. J.A. van Wijk binnen Zwanenburg
Mevr. A.E. van Wijk-Lucke binnen Zwanenburg

Overleden : Op 25 februari 2022 in de leeftijd van 94 jaar dhr. H.B. Stol
Op 28 februari 2022 in de leeftijd van 57 jaar mevr. A. Feijen-Olofsen
Op 3 maart 2022 in de leeftijd van 64 jaar mevr. E.J. Kamper-van Mulligen
Op 6 maart 2022 in de leeftijd van 87 jaar mevr. E.H. Kempe-van Gelder

Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraad van woensdag 23 februari

Sinds lange tijd kon de kerkenraad weer fysiek bij elkaar komen. Dat was een vreugdevolle zaak. Ds. Wilma van Rijn-Fennell ontbrak voor het eerst vanwege haar zwangerschapsverlof.

Dhr. Kranenburg vervult de rol van technisch voorzitter, hierna genoemd vz.

Opening en mededelingen

Vz. opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone Taal: Johannes 6, vanaf vers 53: "Mijn lichaam en mijn bloed geven het eeuwige leven". Vervolgens gaat hij voor in gebed: "We mogen weer gemeente zijn met elkaar, zoals vroeger. Dank U daarvoor".

Vz. heet allen welkom. Hij spreekt uit blij te zijn dat er weer fysiek kan worden vergaderd. Vz. deelt mee dat mevr. Adolf de rol van vicevoorzitter heeft gekregen i.v.m. de afwezigheid van ds. Van Rijn. Zij zal dan ook de verslagen en stukken tekenen namens de kerkenraad.

Ds. Jan Scheele Goedhart uit Vijfhuizen is de consulent van de gemeente. Hij zal niet mee vergaderen in de verlofperiode. Hij ontvangt wel verslagen en notulen, zodat hij op de hoogte is van het wel en wee van de gemeente.

Notulen en verslagen

Er zijn na de actie voor nieuwe ambtsdragers helaas, naast dhr. Berger, geen nieuwe kandidaten aangemeld. Er zijn wel een aantal gemeenteleden die een taak in de gemeente willen vervullen. Dat is een mooie zaak voor het gemeentewerk.

Ds. Peter Verhoeff heeft, naar aanleiding van wat er in de maatschappij gebeurt rond veiligheid en macht, een brief gestuurd over het aanstellen van een vertrouwenspersoon in de gemeente. Vraag is of een vertrouwenspersoon moet worden aangesteld in de eigen gemeente of misschien in de ring Hoofddorp. Vz. stelt voor iets in de ring te regelen. Scriba benadert daarvoor ds. Scheele Goedhart met de vraag hoe de ring dit oppakt en of er mogelijkheden zijn iets gezamenlijks te regelen.

Vervanging ds. Van Rijn

Scriba licht toe hoe een en ander gelopen is met de ondersteuning. Ds. Bakker uit Amsterdam mag benaderd worden in geval van overlijden en rouwbegeleiding.

Ds. Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout is bereid gevonden 4 uur per week pastoraat te vervullen in de gemeente. Dat is erg fijn. Mevr. Adolf is aanspreekpunt. Vz. spreekt uit dat er toch een wonder lijkt te gebeuren dat dit voor de gemeente zo is geregeld.

Corona

Vanaf vrijdag 25 februari is alles weer vrijgegeven. Er kunnen weer gewone diensten worden gehouden en koffie gedronken worden na de dienst.

De kerk is opnieuw ingericht. Er is een plek gemaakt voor mensen die toch graag de 1,5 meter afstand willen houden.

Mevr. Joesse vraagt naar de wijze van collecteren. Voorlopig wordt het gebruik van de schalen nog gehandhaafd.

Vz. spreekt de hoop uit dat het agendapunt corona vanaf deze vergadering van de agenda kan worden gehaald.

Kerkenraadsuitje

Vz. is blij dat er weer een kerkenraadsuitje gehouden kan worden. Hij stelt voor om de RK Koepelkerk te Haarlem te bezoeken. De oud-ambtsdragers die in 2021 zijn afgetreden worden daarvoor ook uitgenodigd.

Datum voor gemeentebijeenkomst (met thema) en gemeentevergadering financiën

Ook de gemeentevergaderingen kunnen weer plaatshebben. Er wordt gedacht aan een woensdag na Pinksteren. Als thema wordt de bespreking van de nieuwe Bijbelvertaling aangedragen. Voorstel is woensdag 15 juni daarvoor te reserveren. Tijdens deze bijeenkomst worden ook de jaarrekeningen van kerk en diaconie besproken.

Punten uit de colleges en de commissies

De colleges geven toelichting op de verslagen van hun vergaderingen. Wat van belang is voor de gemeente wordt gedeeld in het Kerkblad.

De commissie eredienst deelt mee dat dhr. Erik Oostwouder de Goede Vrijdag dienst zal leiden.

Er is een nieuwe pagina gekomen op de kerkwebsite met informatie over de kerk t.b.v. doop, trouwen en overlijden.

De commissie Raad van Kerken vertelt dat Pastoor Zweers met pensioen is gegaan.

Er is nu van beide kerken geen pastoraal contactpersoon. Het werk ligt stil. Er zijn twee pastores in dienst gekomen van de RK gemeente. Zij komen beiden uit Afrika. Niet bekend is wat zij voor opdracht hebben met betrekking tot de oecumene.

De commissie zondagmiddagconcerten start weer activiteiten op voor concerten in de kerk.

Afsluiting

Mevr. Gijzen vertelt dat de inloopochtenden op de woensdagochtend succesvol zijn. Het is erg gezellig en voldoet aan een behoefte van een deel van de gemeente.

Mevr. Kranenburg sluit de vergadering af. Zij leest een gedicht met de titel: "God belooft ons geen dagen zonder pijn".

Heleen Broerse-Boterman (scriba)

Vacaturelijst 2022 1^{ste} kwartaal

Helaas zijn er in het afgelopen kwartaal geen mutaties te melden in de vacaturelijst. Wel merken we dat de krapte in medewerkers voor het pastoraat/ouderlingen steeds nijpender wordt. Er moet teveel een beroep worden gedaan op slechts enkele personen. En dat wordt bezwaarlijk.

Fijn is dat in deze periode van zwangerschapsverlof van onze predikant de predikant van Rijsenhout - ds. Gonja van 't Kruis – vier uur per week pastoraal werk in onze gemeente is gaan doen.

Als u/jij interesse heeft in 1 van de functies, dan is een voorbereidend gesprek altijd mogelijk! De onderstaande personen voor informatie horen graag van u/jullie! Zij staan altijd klaar om u/jullie te woord te staan en te vertellen over wat de taken inhouden.

Vacature:	Taak:	Informatie:
Kerkenraad	Voorzitter	Leo Kranenburg
Kerkrentmeester	Voorzitter Secretaris	Peter Mendrik
Ouderlingen	Voorzitter Wijkwerk, organiseren wijk-avonden, ouderling van dienst	Grietje Monster
Geluid en Beamer	Regelen van geluid/beeld kerkdienst Regelen van beamerpresentatie	Onno Bart
Autodienst	Ophalen en wegbrengen naar en van de kerkdienst	Bas Monster

Met vriendelijke groet,

Leo Kranenburg

DIACONIE

Paasviering gemeentediaconaat op donderdag 7 april 2022 14.30 uur

Na 2 jaar "coronastilte" zijn we blij en dankbaar dat het nu gelukkig weer mogelijk is een Paasmiddag te houden voor onze senioren en belangstellenden. We hopen dan bij elkaar te komen in de week vóór de "Stille Week" van Pasen. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd op **donderdag 7 april** a.s. De kerkdeur is open om 14.30 uur.

Zoals we gewend zijn wordt u ontvangen met koffie of thee met wat lekkers.

Om 15.00 uur beginnen we met een Paasliturgie. We zingen Paasliederen begeleid met pianomuziek. Ook wordt een kort Paasverhaal gelezen.

Na de pauze verwennen we u met een glaasje tokkelroom en kunnen we met elkaar nog even napraten. Aan het einde kunt u nog genieten van een drankje en hapjes.

Ca. 17.30 uur denken we af te sluiten. Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en als ouderen samen te zijn.

U kunt zich opgeven bij Gré Gijzen of bij Betsy Geelhoed.

Ook als u opgehaald en thuisgebracht wilt worden kunt u zich opgeven.

Wij hopen velen te mogen begroeten op donderdag 7 april om 14.30 uur.

Een hartelijke groet en tot ziens.

Namens het team gemeentediaconaat,

Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april

4 april	Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen
5 april	Mevr. J.E. Peetoom-Koehler
7 april	Mevr. G.G. van Vugt-Bakker
7 april	Mevr. I.C. van Asperen
11 april	Mevr. H. den Haan-Werkman
14 april	Dhr. J. van Gelder
15 april	Dhr. J. de Fouw
17 april	Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel
18 april	Mevr. W. Koorstra-Tavenier
25 april	Mevr. G.H. van Dijken-Homan
27 april	Mevr. M.C. Nuis-van Oeveren
29 april	Mevr. J.A.J.C. Noordenbos-van Leeuwen
29 april	Mevr. W. de Waal-Meijer

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar worden in de maand april

20 april	Andreas Kranenburg
27 april	Bram Bart
30 april	Yara van 't Zand

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie



Voedselbank Haarlemmermeer

Ook in onze gemeente Haarlemmermeer zijn er veel mensen die leven in armoede, terwijl ze hier vaak zelf geen schuld aan hebben. Deze mensen kunnen tijdelijk niet in hun eigen levensbehoefte voorzien.

Wekelijks zorgen ongeveer 128 vrijwilligers van de Voedselbank Haarlemmermeer ervoor dat zij hun klanten van een goed gevuld voedselpakket kunnen voorzien. Dit doen zij door iedere week gratis voedselpakketten te verstrekken aan gezinnen die na gedegen financiële screening voldoen aan gestelde criteria.

De voedselpakketten zouden zonder de hulp van donateurs, bedrijven, particulieren, kerken, scholen en vele anderen niet kunnen bestaan.

Elke woensdag- en zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de Protestantse Kerk producten voor de voedselbank worden ingeleverd.

Hieronder treft u het boodschappenlijstje aan met de meest essentiële artikelen die de voedselbank heel goed kan gebruiken om haar klanten goed te kunnen voorzien.

Namens de diaconie,

Gea Kranenburg



BOODSCHAPPENLIJSTJE
VOEDSELBANK HAARLEMMERMEER

- blik corned beef
- blik groenteconserven
- blik tonijn in olie
- braadböter
- chocopasta
- hagelslag
- houdbare melk
- kuipje halvarine
- macaroni/rijst/pasta
- pak gemalen koffie
- pak suiker
- pak thee
- pannenkoekmeel
- blik groenteconserven
- pindakaas
- pot jam
- sla olie
- soep
- tomatenpuree
- Reinigingsmiddelen
- afwasmiddel
- allesreiniger
- douchegel
- shampoo
- stuk zeep
- tandpasta
- waspoeder

GEEN SNOEP
GEEN ALCOHOL

WERKGROEP ZWO

Paasontbijt

Op zondag 17 april vieren we het Paasfeest.

Gelukkig kunnen we dat dit jaar weer beginnen met een paasontbijt in de kerkruimte. Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag deelnemen.

Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest te vieren.

Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie tijdens de 40dagentijd.

Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom.

U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail: heleenbroerse@gmail.com, of telefonisch 020-4976137, of rechtstreeks bij mij.

Graag aanmelden voor vrijdag 15 april in verband met de boodschappen.

Mocht u opgehaald willen worden, omdat u geen vervoer naar de kerk heeft, dan kunt u dit ook aan mij doorgeven.

Namens de ZWO-commissie en diaconie,

Heleen Broerse

RAAD VAN KERKEN

Rondwandeling vanuit Halfweg via Ruigoord en Westelijk Havengebied naar Koffie bij Kaatje (± 10 km)

Op zaterdag 5 maart jl. werd er voor het eerst dit jaar weer gewandeld. Een groep van 8 wandelaars verzamelde zich bij het station van Halfweg-Zwanenburg.

We begonnen de wandeling via diverse paden in het Recreatiegebied Spaarnwoude, via de uitzichtheuvel naar de Bauduinlaan, waar we bij de Amsterdamse Golfclub een koffiepauze genoten met uitzicht op het golfterrein. Na de koffie met wat lekkers erbij en betaald door een van de wandelaars, trokken we verder naar de gereconstrueerde Eendenkooi (oorspronkelijk in 1652 aangelegd op het zuidelijkste puntje van het eiland Ruigoord (eerste sporen van bewoning van dit eiland stammen uit 11^e eeuw)). Vandaar naar wat er nu nog van Ruigoord over is.

In Ruigoord (foto: Marjo Bart)

Het kunstenaarsdorp is allang geen eiland meer en ligt als een soort enclave in het Westelijk Havengebied. De bestrating aldaar was pas vernieuwd wat het dorp ten goede komt. Ikzelf kwam hier als kind en tiener al bij mijn tante Jopie. Nu met uitzicht op de olietankers in de Afrikahaven.

Ook de levensmiddelenzaak Falli schiet mij nu te binnen: je zou dit "AH thuisbezorgd" avant la lettre kunnen noemen. Elke week kon je een boekje met een lijstje boodschappen inleveren die dan de volgende week werden afgeleverd.

Vervolgens wandelden wij via de vele distributiepakhuisen naar de Westpoortweg langs de plek waar ik geboren ben, Kanaalweg 39, ik kan het punt nog herkennen aan de vleermuizenkast en de ijzeren Schotse hooglander.

Ook is hier nog een overblijfsel van een stukje Zijkanaal F.



Vervolgens liepen we verder langs de opslagtanks van Oiltanking, aan de Amerikahaven, naar het boezemgemaal Halfweg. Over de dijk terug richting Halfweg langs o.a. de grenspaal nabij de zogenaamde Stenen Beer (een overblijfsel van het verdedigingswerk tegen het water van het IJ). De grenspaal gaf ooit de grens met Amsterdam aan en is nog door Rembrandt getekend.

Voor het afgesloten gedeelte van Zijkanaal F naar rechts en via het Recreatiegebied Spaarnwoude naar Koffie bij Kaatje waar we om ongeveer 13.00 uur afgesproken hadden voor de lunch. Er stond een gereserveerde tafel op ons te wachten. We lieten ons de lunch goed smaken.

Omdat we de smaak weer te pakken gekregen hebben, werd er besloten om voor de liefhebbers in april (zaterdag 2 april a.s.) te gaan lopen in de omgeving van Halfweg. Opgeven kan voor woensdag 30 maart a.s. bij Marijke Nuis.

Leo Bakker

NIEUWE BIJBELVERTALING 2021

Renske Jonker-Vrooland: 'Een onuitwisbare belofte'

Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? Hoe hebben de vertalers van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap anno 2021 die tekst onder handen genomen? Ik vraag het aan ons gemeentelid Renske Jonker-Vrooland (37). Zij vertelt haar opmerkelijke verhaal.

De Bijbeltekst waar het dit keer om draait komt uit Jesaja 54 vers 10. Deze tekst luidt in de NBG Bijbelvertaling van 2004 als volgt: 'Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar - zegt de HEER, die zich over je ontfermt'.

Een prachtige, beloftevolle tekst, vindt Renske. 'God richt zich in deze tekst tot de mensen en drukt de intensiteit van zijn liefde voor de mens uit. Ook voor mij, mijn echtgenoot René en onze dochtertjes Michelle en Fabienne. Je hoopt dat je deze liefde ook aan hen mag doorgeven. Een prachtige tekst dus met een schitterende belofte. Om die reden stond deze tekst op de geboortekaartjes van Michelle en Fabienne.' Wel wat aangepast: 'Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen'.

Om de liefdesband met hun kinderen nog meer te benadrukken, hebben Renske en René deze tekst op hun eigen lichaam laten tatoeëren: 'Bij mij op mijn bovenbeen en bij René op zijn onderarm. We hebben de geboortedata van onze kinderen er ook bij laten zetten. Met name in de zomertijd krijgen we vaak leuke reacties. We leggen dan uit dat de tekst verwijst naar onze onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en onze kinderen. Dat is mooi om te kunnen vertellen.'

Nu ben ik benieuwd wat Renske van haar favoriete tekst in de meest recente vertaling uit 2021 van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vindt. Daar staat: 'Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van je wijken en mijn liefdesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt'. De vertaling blijkt amper te zijn veranderd. 'Wat al goed is hoef je dus niet te wijzigen' zegt Renske, 'daar ben ik blij om.'



Renske Jonker-Vrooland te midden van haar geboortekaartjes en Bijbels. De oudste is de NBG-vertaling uit 1951. Zij leest echter vaker in de vertaling van 2004. De Bijbel in Gewone Taal gebruikt ze praktisch niet. Nu de kinderen nog klein zijn (3 en 5 jaar) leest zij veel uit de Kinderbijbel voor. Tijdens de zondagse kerkdienst maakt Renske aantekeningen van uitspraken en inzichten van de voorganger die zij wil bewaren. Inmiddels staat haar derde boekje vol aantekeningen en tekeningetjes. Vroeger schreef ze dit soort zaken in de kantlijn van haar Bijbel, maar die ruimte is vol. Renske is onderwijzeres aan basisschool Jong Geleerd aan de Schoolstraat in Halfweg. Dit schooljaar twee dagen per week, na de zomer weer drie dagen. Haar wieg stond in Aalsmeer, waar haar ouders nog steeds wonen en ze dus regelmatig komt.

'Ik wil voor mijn kinderen een goede moeder zijn. Daar helpt mijn geloof me bij. Die inspiratie voor onze onvoorwaardelijke liefde laten René en ik zien met die onuitwisbare Bijbeltekst op ons lichaam.'

Ook meedoen aan deze rubriek? Bel of mail me dan.

Ben Broerse

UIT DE OUDE DOOS

Op bezoek bij onze Hongaarse vrienden

In het vorige Kerkblad stond de eerste foto uit de oude doos in het teken van 'Op een mooie Pinksterdag' in de Brabantse bossen. Die foto was in 1975 gemaakt. Dit keer gaan we de grens over, naar Hongarije. Onze gemeenteleden Jeanne en Gellius Joustra vonden de foto in een album en leverden de foto aan. 'Uit de goede oude tijd...'



Wat zien we? In ieder geval een groep leden van onze gemeente. Herkent u ze? De foto dateert uit 2004, dus 18 jaar geleden. In die tijd onderhielden we als kerkelijke gemeente nauw contact met de protestantse gemeente in Kunszentmiklós, een dorp 50 km onder Budapest, ruim 1.400 km van hier. Gedurende zo'n 15 jaar reisde een delegatie uit Halfweg/Zwanenburg het ene jaar naar Hongarije en ontvingen we het andere jaar het gezelschap van onze partnergemeente. Het programma bij onze gastvrije Hongaarse vrienden bestond uit bezoeken aan musea, natuurgebieden en kastelen. Maar ook kerkdiensten, heel veel rijden over hobbelige wegen en talloze overdadige maaltijden. Wij waren in het dorp ondergebracht bij gemeenteleden, wat veel handen-en-voeten gesprekken opleverde. De foto is genomen tijdens een bezoek aan een openluchtmuseum met veel Hongaarse historie en folklore. Van links naar rechts staan voor de oude hooisluur: ondergetekende, Fabian van der Gugten, Jan Papilaya, Gellius Joustra, Agnes van Beemdelust, Jeanne Joustra, Hidde Broerse, een Hongaarse gastheer en Cocky van der Gugten. Gellius en Jeanne, bedankt. Wie volgt? Heeft u thuis oude foto's liggen van ons rijke kerkelijke leven? En wilt u die in het Kerkblad laten zien? Bel of mail me dan.

Ben Broerse

BAZAAR

Nieuws van de bazaarcommissie

Op zaterdag 1 oktober zal de bazaar gehouden worden in de kerk.

Elke eerste donderdag van de maand kunt u spullen brengen van 9.30 uur tot 10.30 uur. De eerstvolgende donderdag is 7 april.

De spullen die wij aannemen moeten schoon en heel zijn.

Wij nemen geen computers, telefoons, videobanden en printers aan.

Zaterdag 14 mei wordt de boekenmarkt gehouden in de kerk.

Een datum om te noteren.

Er worden heel veel boeken aangeboden maar wij nemen alleen boeken aan van na 1980.

Wilt u een complete serie inleveren dan kan dat, ook al zijn ze van voor 1980.

Encyclopedieën, studieboeken, woordenboeken en boeken die er gehavend uitzien, nemen wij niet meer aan.

Namens de bazaarcommissie,

Margreet Smit

NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

De Bijbel voor Oezbeken in Centraal-Azië

De Oezbeekse Bijbel kan nú worden verspreid

Oezbekistan maakte vroeger deel uit van de zogeheten Zijderoute. Door de jaren heen werd het overheerst door de Arabieren, de Turken, de Mongolen en de Russen.

Pas sinds 1991 verklaarde Oezbekistan zich

onafhankelijk. Maar de eerste democratisch gekozen regering onder president Karimov leek al snel meer op een dictatoriaal regime. Na het overlijden van Karimov

in 2016 werd Mirzijojev zijn opvolger. Hij lijkt een milder beleid te willen voeren en geeft meer ruimte voor godsdienstvrijheid. Daardoor is het nu mogelijk om de Bijbel in Oezbekistan te verspreiden.



Veel mensen in Oezbekistan kunnen zelf geen Bijbel betalen. Daarom willen we samen met u 5.000 Bijbels geven aan Oezbeekse christenen in Centraal-Azië. Dit project is in samenwerking met de Bijbelgenootschappen van Oezbekistan, Kazachstan en Kirgizië. In juni 2017 is de volledige Bijbel in het Oezbeeks gepresenteerd. Dit is het resultaat van 25 jaar werk. Nu kunnen de 30 miljoen Oezbeken die verspreid over Centraal-Azië wonen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Ja, ik geef voor het verspreiden van Bijbels aan Oezbeken

Tot voor kort was het lezen van de Bijbel lastig in Oezbekistan. Hoewel de situatie nog steeds niet ideaal is, geeft de overheid sinds kort meer ruimte. Helpt u mee de Bijbel in het Oezbeeks te verspreiden? <https://bit.ly/3oP1RtC>

DIVERSEN

Oproep

Voor vluchtelingen in onze omgeving ben ik op zoek naar fietsen en fietstassen. Fietsen voor volwassenen en voor kinderen. Als u een er een over hebt, kom ik die graag bij u ophalen.

Margreet Smit

Jackie

Dit is Jackie,

dochter van Wilma en Robert,

geboren op 22 maart 2022.



Voor wie in de kerk nog een kraamcadeau overweegt, willen we graag vragen of u/jullie geld kunnen overmaken aan giro 555 of aan een instelling voor kindjes die het zoveel minder hebben getroffen dan dit kleintje.

Wilma van Rijn -Fennell en Robert Fennell-van Rijn