

K E R K B L A D

December 2023 - 36^e jaargang nr. 12



In dit nummer:

- 15 december Adventsmiddag senioren
- 17 december Oecumenische zangdienst
- 20 december Kerstviering Eigen Haard
- Begrotingen Diaconie en Kerkrentmeesters

kerkdiensten

Zondag 3 december

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. G. Bregman-Hoving uit Woubrugge
Eerste Advent

Zondag 10 december

Prot. Kerk en online 10.00 uur dr. J. Dee uit Amersfoort
Tweede Advent

Zondag 17 december

Prot. Kerk en online 10.30 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en
mevr. J. Pijnaker
Derde Advent/oecumenische zangdienst
m.m.v. Haarlemmermeers Mannenkoor
"Zang en Vriendschap"

Woensdag 20 december

Eigen Haard 19.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en
mevr. R. van Neerbos
m.m.v. zangkoor "Zingen is Leven" o.l.v.
Marianne Westerbaan

Zondag 24 december

geen ochtenddienst Vierde Advent

Zondag 24 december

Prot. Kerk en online 22.00 uur dr. R.J. Bakker uit Amsterdam
Kerstdienst

Maandag 25 december

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. W.A. van Rijn-Fennell
Eerste Kerstdag m.m.v. Kors Oostwouder,
trompet en The Family Voices

Zondag 31 december

Prot. Kerk en online 10.00 uur Zangdienst met verhaal

Zondag 7 januari

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. J. Dubbink uit Uithoorn
Nieuwjaarsreceptie

Oppasdienst/kinderdienst

Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.

TER OVERDENKING

Advent

Mijn youtube suggestiepagina staat sinds oktober vol met het uitpakken van adventskalenders. Op die adventskalenders vinden we geen liefelijk Bijbels tafereeltje, maar nieuwe hippe winterse ontwerpen. En ze halen er geen chocolaatjes uit, maar heel andere dingen. Je hebt ze met wijn of andere alcoholische versnaperingen, je hebt ze van de loterij, met crèmes, snoepjes voor je huisdier of puzzelstukjes en de meest populaire op youtube: met make-up.

En zo lijkt een oud gebruik weer helemaal terug te zijn van (misschien nooit) weggeweest: 24 dagen lang elke dag een vakje openmaken en daar een klein cadeautje in vinden. Elke dag bewust naar het grote cadeau van Kerst toelevan.

Ik heb altijd een beetje een zwak voor adventskalenders. Misschien komt het wel door een gekoesterde jeugdherinnering: Mijn opa kocht de kalenders vaak na de Kerst, als ze flink in de aanbieding waren. Mijn broertje en ik wisten de kalenders in de voorraadkast te vinden en aten deze 'stiekem' op onder de eettafel van mijn grootouders. Het enige nadeel daarvan is, dat we ze nooit gebruikten om naar Kerst toe te leven.

Als ik dan die filmpjes zie, twijfel ik altijd of ik er niet tóch eentje zal kopen. Maar toch weerhoudt iets in me om die adventskalenders aan te schaffen. Want hoe leuk het ook is, ik vrees dat het meer afleidt dan dat het me helpt bij de voorbereiding naar Kerst.

Want als ik bezig ben met welke make-up er in zit, of welke crème of welk vormpje zeep, dan sta ik minder stil bij wat nu werkelijk het grote cadeau van Kerst is. Dan vergeet ik dat Advent in principe bedoeld is als een tijd van inkeer en verstillig. Een tijd om ons hart open te stellen voor het grote cadeau van God: Jezus. Dat cadeau van licht in de duisternis, van hoop in de wanhoop, van liefde in de haat, van vrede in de onrust. Dat is iets waar we mijns inziens nooit teveel bij stil kunnen staan. Het is dus helemaal niet verkeerd om daar iets zichtbaars, iets tastbaars voor te gebruiken om ons daarbij te helpen. Om het elke dag weer opnieuw wat lichter te laten worden, ook in onze duistere dagen. Deze adventstijd houd ik het weer simpelweg bij mijn kaarsenstandaard waar vier waxinelichtjes in passen. Waarin elke zondag een extra kaarsje zal branden vooruitziend op de komst van het Licht.

ds. W.A. van Rijn



LIED VAN DE MAAND

In december zingen we een echt adventslied en kerstlied dat we nog niet kennen.

We zingen lied 449: *In duisternis verwachten wij*.

Dit adventslied put zijn belangrijkste inspiratie uit Jesaja 9. We vallen met de deur in huis: In de duisternis verwachten wij het licht dat komen zal.

Met dit nieuwe lied gaan wij zingend wekelijks naar het Licht van Kerst toe.

ds. W.A. van Rijn

WIJ GEDENKEN

In dierbare herinnering

Op zondag 26 november 2023, de zondag die we ook wel Eeuwigheidszondag noemen, hebben wij de gemeenteleden herdacht die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

In de dienst hebben we met liefde en herinneringen de namen van hen die ons dierbaar waren genoemd en voor hen een kaars ontstoken aan de paaskaars. We hebben ook een kaars aangestoken voor iedereen die niet genoemd werd, maar die we wel gedenken. Daarna was er gelegenheid voor iedereen een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis voor wie voortleeft in ons hart.

Ook in dit Kerkblad noemen we in dierbare herinnering de namen van de gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.

23-11-2022	Taetske Swager-Kamminga	80 jaar
27-11-2022	Cornelia Johanna Monster-van Oeveren	93 jaar
04-12-2022	Grietje van den Horn-Slokker	81 jaar
09-12-2022	Maria Willemke Goedhart-de Joode	87 jaar
12-12-2022	Hilke Noordenbos	78 jaar
17-12-2022	Lijsje Margrita Hinderks-Krijger	73 jaar
11-01-2023	Ida Adriana Hendrika Doggenaar-Vlug	81 jaar
17-01-2023	Lientje Hofstra-Zuidweg	96 jaar
28-01-2023	Marinus Boterman	71 jaar
08-02-2023	Dirk Smink	64 jaar
13-03-2023	Carla van Andel-Thomas	79 jaar
31-03-2023	Dingeman Giljam	82 jaar
26-04-2023	Aaltje Hennevelt-van Geest	81 jaar
09-06-2023	Arie Nicolaas Bloos	86 jaar
13-06-2023	Gerrit van Elderen	90 jaar
10-07-2023	Wilhelmina Maartje Stol-Luijt	95 jaar
29-07-2023	Maria Suzanna Elisabeth Joustra-de Raadt	81 jaar

ds. W.A. van Rijn

VIERINGEN IN DECEMBER

Kerstviering Eigen Haard

Woensdagavond 20 december om 19.00 uur is er in de grote zaal van wooncentrum Eigen Haard in de Sparrenlaan in Zwanenburg een oecumenische Kerstviering met het thema "In de Gloria".

De voorgangers in deze viering zijn ds. W.A. van Rijn-Fennell en mevr. R. van Neerbos, geestelijk verzorger in Eigen Haard.

Deze viering wordt muzikaal begeleid door het dameskoor "Zingen is leven" onder leiding van Marianne Westerbaan.

Namens de Raad van Kerken mag ik u allen van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. Deze is niet alleen toegankelijk voor de eigen bewoners van Eigen Haard, maar ook voor de bewoners van de aanleunwoningen. Verder zijn familieleden en bekenden van deze bewoners en een ieder die wil ook van harte uitgenodigd.

Het is altijd fijn om met elkaar te mogen vieren en te zingen, samen op weg naar het Licht van het Kind waar we vol verwachting naar uit kijken.

Na afloop drinken we nog een kopje koffie en thee met elkaar en is er gelegenheid om gezellig even na te praten.

We hopen u woensdagavond 20 december om 19.00 uur te mogen ontmoeten.

Namens de Raad van Kerken,

José Pijnaker

Kinderkerstviering 2023

Het duurt nog even, maar over 4 weken is het alweer Kerstmis.

In de kerk van de Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte in Halfweg willen we het kerstfeest dit jaar ook weer met de kinderen vieren, en wel op **zaterdag 23 december om 16.30 uur**.

Tijdens de kinderkerstviering, die bedoeld is voor kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar, wordt het kerstverhaal verteld en meegespeeld door alle kinderen die aanwezig zijn. Alle kinderen mogen verkleed naar de kerk komen als herder, engel, schaapje of koning. Mama's, papa's, opa's, oma's etc. zijn natuurlijk ook van harte welkom om mee te vieren, te kijken en te luisteren.

Voor enkele rollen in het verhaal (Maria, Jozef, koning of engel) zijn we op zoek naar kinderen van 4 t/m 6 jaar die van tevoren de rol willen oefenen. Dit doen we op donderdag **30 november, 7 en 14 december van 18.45 uur tot 19.45 uur** in de kerk van de katholieke parochie.



Tijdens de viering worden er ook kerstliedjes gezongen en hiervoor willen we weer een kinderkoor samenstellen. Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 en lijkt het je leuk om mee te zingen, dan ben je van harte welkom. We oefenen met het koor 3 keer van tevoren, op donderdag **30 november, 7 en 14 december van 18.45 uur tot 19.45 uur** in de kerk van de parochie.

Wil je meedoen in het verhaal of met het koor, dan kun je je aanmelden bij : *Marjan Koenders, Anneke Pijnaker of Henny Terwijn*.



ADVENTSPROJECT KINDERDIENST

Adventsproject kinderdienst

De komende adventsperiode volgen we een project van Bijbel Basics, een onderdeel van het NBG. Het project heeft de titel: 'een nieuw begin'.

Elke week wordt er een verhaal gelezen uit het evangelie volgens Lucas.

De 1^e advent gaat het verhaal over de aankondiging van de geboorte van Johannes.

De 2^e adventszondag over de aankondiging van de geboorte van Jezus, daarna horen we het verhaal van Maria die naar Elisabeth gaat. De 4^e adventsdag is er geen ochtenddienst, maar dan gaat het verhaal over de geboorte van Johannes. In de dienst op kerstmorgen vertellen we over de geboorte van Jezus. Elke week kijken we naar een passende verwerking van het verhaal.

Bij dit project is ook een lied met de tekst *God heeft iets nieuw bedacht*. Dit zullen we deze periode als kinderlied zingen.

In de kerkdiensten in deze periode zult u meer over het project horen.

Namens de kinderdienst,

Cora Gerritse

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd: Mevr. W. van Vark-Leijding binnen Zwanenburg

Andreas Kranenburg van Halfweg naar Amsterdam

Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD

Begrotingen 2024

Graag geven wij u van 1 t/m 8 december de gelegenheid te reageren op de begrotingen voor 2024. De begroting van de diaconie is sluitend, dat betekent dat inkomsten en uitgaven elkaar dekken. De begroting van de kerkrentmeesters heeft een negatief resultaat van globaal €30.000,--. Dit is deels in overeenstemming met de meerjarenraming, maar wordt vermeerderd door de hogere energiekosten en het wegvallen van de inkomsten van de bazaar.

Op het moment van schrijven zijn de kerkrentmeesters in de afrondingsfase en heeft de behandeling door de kerkenraad nog niet plaatsgevonden, maar staat behandeling in de kerkenraad gepland op 22 november. U ontvangt bij het Kerkblad van december een 'verkort overzicht' van de begrotingen, die door de kerkenraad zijn behandeld en voorlopig zijn vastgesteld.

Op 10 december neemt de kerkenraad een definitief besluit over de begrotingen, waarbij ontvangen reacties van gemeenteleden worden betrokken bij de besluitvorming. Daarna worden de begrotingen, voor 15 december, verzonden aan de PKN (CCBB) ter beoordeling. Vanaf 1 januari staan de begrotingen ook op onze website.

Diaconie: Gea Kranenburg-de Vos, penningmeester

Kerkrentmeesters: Peter Mendrik, technisch voorzitter

Namens de kerkenraad,

Peter Mendrik

DIACONIE

Viering Adventsmiddag 2023

Het gemeentediaconaat nodigt 75-plussers uit om in de koffieruimte van ons kerkgebouw de Adventsmiddag voor senioren te komen vieren en wel op **vrijdagmiddag 15 december 2023**.

Inloop: 14:00 uur en aanvang 14:30 uur. De middag zal eindigen rond de klok van 17:30 uur.

Graag willen wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen. Daarom kunt u zich opgeven bij Gré Gijzen.

Ook even laten weten of u alleen komt of met twee personen. De mogelijkheid bestaat dat u gehaald en gebracht kunt worden indien u slecht ter been bent.

Wij verheugen ons op uw komst. De middag zal zoals gewoonlijk bestaan uit een korte viering met liturgie en samenzang onder leiding van Hans Jütte en daarna hapjes en drankjes. Bij het afscheid krijgt u een exemplaar van de Elisabeth Bode met een leuke attentie erbij.

Tevens vragen wij nog een chauffeur voor de afhaaldienst van deze middag.

Opgeven bij Bas Monster.

Namens het gemeentediaconaat,

Gré Gijzen

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december

06 december	Dhr. A. Remijnse
10 december	Mevr. H. Bot-Overmaat
12 december	Dhr. K. van Beem jr.
16 december	Mevr. W. Visbeen
18 december	Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek
23 december	Dhr. B.L. Berger
28 december	Mevr. A. van Wieringen-van Groningen

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar worden in de maand december

01 december	Noud van Boxel
05 december	Kors Oostwouder
15 december	Michelle Jonker

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

ZWO-COMMISSIE

Kerk in Actie

Kerstcampagne 2023: Geef licht

Tijdens de Advent- en Kerstperiode komt Kerk in Actie in actie voor kinderen op de vlucht, zoals in Oeganda, Myanmar en Oekraïne (Kerstcollecte). In de Kerkbrief wordt de collecte elke week toegelicht. Meer informatie kunt u alvast lezen op kerkinactie.nl/kerst.

Adventskalender

U kunt ook nog steeds een adventskalender bestellen. De adventskalender sluit aan bij het jaarthema 'Ga mee!' en nodigt u uit om samen op weg te gaan naar Kerst. De kalender bevat voor elke dag een korte overdenking, aangevuld met mooie citaten, liederen en (gespreks)vragen. Te bestellen via:
<https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/>

Liturgisch bloemschikken

Op de website van Kerk in Actie kunt u ook een brochure downloaden over liturgisch bloemschikken in de adventsmaand. Zie:
<https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken/>

Zendingskalender

De zendingserfgoedkalender is weer beschikbaar. In 2024 staan de schilderijen van Bijbelse verhalen door Sister Claire die een Pakistaanse Bijbel in drie talen illustreerde, centraal. Het thema is *Wie is mijn naaste?*

De kalender geeft informatie over Pakistan, over de religieuze kaart van het land, over projecten van de kerken die vanuit Nederland worden gesteund, over de kunst van deze ordezuster en over het werk van de Stichting Zendingserfgoed.

De Zendingserfgoedkalender 2024 kost €10,= per stuk. Bestellen kan via:
<https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender/>

Ellen Oostwouder

UIT DE OUDE DOOS

Kerkblad december 2004: Onzekerheid binnen en buiten de kerk

Dit keer staat in deze rubriek het Kerkblad van december 2004 centraal. Waar maakten we ons 19 jaar geleden druk om? Het was de tijd dat het domineesechtpaar Dineke en Albert Ferwerda onze gemeente diende. Het jaar 2004 was een bijzonder roerige tijd, zowel binnen onze gemeente als in het land. Denk aan de moord op Theo van Gogh en de onzekerheid of de verkoop van de Grote Kerk nog wel gaat lukken.



In de **Ter Overdenking** stelt dominee Dineke Ferwerda het naderende Kerstfeest centraal. Maar het land is nog in shock na de moord op Theo van Gogh op 2 november. Zij schrijft: 'Angst blokkeert alleen maar. Van ons wordt gevraagd te getuigen van de hoop die in ons is. De weken van Advent zijn daarvoor bedoeld, dat we stil staan bij die hoop. De hoop op de komst van Christus, onze Heer. Zijn tweede komst, eens en voorgoed. Hij zal alles rechtzetten en terecht brengen in het rijk van vrede. Dat is onze hoop en ons verlangen.'

In de rubriek **Uit de Gemeente** wordt meeleven gevraagd voor onze zieken: zuster G.A. Meijer-Bakker, zr. M.A. Berman-Lantsheer, zr. Jopie van Dijk, zr. C. Oostwouder-Biesheuvel en de langdurig zieken Nettie Kalkman-Switsier en An Monster-Blok.

En in de verpleegtehuizen zr. J.W. Fokker-Boer, zr. G. van Andel-Kort, br. A.H.J. van Tol en zr. Gré Boot-Dijkstra.

In dit Kerkblad staan maar liefst vijf **In Memoriams**: van Neeltje van Oeveren (96) 'Zij had een speciale belangstelling voor het zendingswerk', Aafje Kars (89) 'Velen kenden haar als organist van de Gereformeerde kerk', Jan Abraham de Lijster (90) 'Een sterke man, eigenzinnig, gul en trouw aan mensen en zaken', Mijndert Treffers (73) 'Een rustige, hardwerkende man, een trouwe vader voor zijn kinderen' en Theodora Leonora Wasterval-Singal (100) 'Veel jaren was zij een trouwe bezoeker van onze kerk.' In het kerkelijk jaar 2003-2004 ontvielen ons 20 gemeenteleden. Naast de reeds genoemden: Frans Bijma, Barend Biesheuvel, Jan Mast, Johanna Slegers-Vastenouw, Anna Maria Vlasveld-Kempe, Teunis van de Doel, Toos Kranenburg-de Vijlder, Martina Adriana Cornelia Hoogendam-Doekes, Mina Hendrica Casper-Vos, Hendrika Meyer-van Andel, Dien van Andel-Verhoog, Tini Boer-Pieters, Jacoba van 't Hof-van Uffelen, Margrita Krijger-de Ruiters, Hendrik Willem Smeenk, Geeske Tietje Pols-de Vries en Salomon van Duijn. Maar gelukkig was er ook blij nieuws: de **geboorte** van Melissa Rebecca Sieraad op 4 november 2004.

Protestantse Gemeente Halfweg-Zwanenburg
 Kleine Kerk: Wilhelminastraat 15 te Halfweg
 Grote Kerk: Amsterdamsestraatweg 18 te Halfweg
 Eigen Haard: Sparrenlaan 1 te Zwanenburg



kerkdiensten

Zondag 5 december Grote Kerk	10.00 uur	Ds. D. Ferwerda-Arends, Tweede Advent
Zondag 12 december Grote Kerk	10.00 uur	Ds. A. Ferwerda, Derde Advent
Maandag 13 december Eigen Haard	16.00 uur	Ds. A. Ferwerda
Zondag 19 december Grote Kerk	10.00 uur	Ds. D. Ferwerda-Arends, Vierde Advent
Dinsdag 21 december Eigen Haard	19.30 uur	Ds. A. Ferwerda Kerstfeestviering
Vrijdag 24 december Grote Kerk	19.00 uur	KINDERKERSTFEEST 
Vrijdag 24 december Grote Kerk	22.00 uur	Ds. A. Ferwerda, Kerstnachtdienst m.m.v. het SoW-koor o.l.v. Roland Bosma.
Zaterdag 25 december Grote Kerk	10.00 uur	Ds. D. Ferwerda-Arends, Kerst m.m.v. Voice Mail o.l.v. Dick Meijer.
Zondag 26 december Grote Kerk	10.00 uur	Ds. A. Ferwerda

3

TER OVERDENKING

Vrede op aarde... of bent u bang?
 De Raad van Kerken in Nederland heeft een speciale telefoonlijn geopend met een nummer dat mensen kunnen bellen die bang geworden zijn door de commotie over de dood van Theo van Gogh. Ik betreur dat.

Het neemt alle uitingen van onrust onder de mensen naar mijn mening te serieus. Hoe ernstig het ook is dat mensen om wat ze zeggen gedood worden. Terecht maken velen zich zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving. Een sfeer van onverdraagzaamheid is langzamerhand ontstaan. Tot die sfeer wordt ook bijgedragen door het totale onbegrip dat bij mensen heerst over de gevoelens van gelovige mensen. De heersende gedachte is, dat gelovigen over een groot incasseringsvermogen moeten beschikken want geloven is toch eigenlijk uit de tijd. Als je zo dwaas wilt zijn, dan moet je je wel voor gek willen laten zetten.

Wie niet tegen spot en hoon kan, hoort in Nederland blijkbaar niet thuis. Jammer dat ook minister Verdonk er zo over lijkt te denken. Niettemin lijkt het me niet nodig dat wij nu bang worden. Er komen meer mensen om in het verkeer in ons land dan door terroristische aanslagen. Toch stappen we onbevreesd in de auto. 'Vrees niet!' is een evangelische oproep. Angst blokkeert maar. Van ons wordt gevraagd te getuigen van de hoop die in ons is.

De weken van advent zijn daarvoor bedoeld, dat we stilstaan bij die hoop. De hoop op de komst van Christus, onze Heer. Zijn tweede komst, eens en voor goed. Hij zal alles rechtzetten en terecht brengen in het rijk van vrede. Dat is onze hoop en ons verlangen.

De Heer die het kwaad in principe overwonnen heeft. Die kwam als een Kind en leefde als een vertrouwende Zoon van God. Duidelijk in zijn bedoelingen. Het kwaad ontmaskerend, maar uit op de redding van mensen. Hij verlangde niemands dood en liet het in zijn strijd bij woorden. Woorden die bedoeld waren om mensen te bevrijden en het leven te geven.

Niet de vrees moet ons leiden, maar de liefde. Liefde vereist ook helderheid en duidelijkheid. Te lang hebben we gezweven over zaken die mensen niet bevrijden, maar knechten. De positie van vrouwen, de omgang tussen mannen en vrouwen, homoseksualiteit bijvoorbeeld. Verschillen in opvattingen werden toegegedekt, omgang met mensen uit andere culturen vaak gemeden. Liefde vraagt ook om contact, om pogingen tot toena-

Van de **kerkenraadsvergadering** van 17 november heeft scriba Cora Gerritse het verslag gemaakt. Zij moet vaststellen dat er nog geen voorzitter is gevonden; Erik Oostwouder, de 2^e voorzitter, neemt de honneurs waar. Het is bovendien een belangrijk moment, want 'het besluit tot vereniging van beide kerken wordt op deze vergadering unaniem goedgekeurd en daarna ondertekend'. Uit de verslagen van de diverse commissies meldt o.a. het moderamen dat er een proef komt met een kinderkerkbrief. De kerkrentmeesters melden dat er hard gewerkt wordt om in verband met de fusie, de ledenadministraties samen te voegen. Dit is nodig voor de actie Kerkbalans.' In een apart kader staat dit bericht: 'In de kerkenraadsvergadering van 23 juni jl. is besloten dat de kerkdiensten vanaf 1 januari 2005 uitsluitend gehouden zullen worden in de Grote Kerk.'

De **diaconie** meldt dat er een Kerstmiddag voor ouderen gepland staat op 17 december. Voor de pauze is er een kerstliturgie. Ds. Dineke Ferwerda zal de meditatie verzorgen. Na de pauze gaat Teuna de Borst voor ons spelen en met ons zingen en zal Ineke Weinreich solo zingen.' Met een hartelijke groet namens het PKN diaconaat, de dames Daman-Bernhard en Rip-Roos.

Ernst Jan Beijer vraagt in een artikel namens de **kerkrentmeesters** de lezers om in deze decembermaand weer zogenaamde Kerkpostzegels aan te schaffen. 'Dit is een initiatief van onze eigen kerkelijke gemeente. De zelfklevende zegels zijn verkrijgbaar in velletjes van 10 stuks en kosten per vel drie euro'...'Het inleveren van uw kerkpost kan in de speciale bus in de hal van de kerk. De bezorging van de post in Halfweg, Zwanenburg en Spaarndam gebeurt door vrijwilligers. De opbrengst is ook dit jaar bestemd voor onze plaatselijke kerk.'

Onder het kopje **Jeugdwerk** staan vier artikelen. Vanuit de jeugdclubs reageren clubkinderen op de vraag: wat vind je van je club? Een paar reacties: 'Wij vinden club heel erg leuk. Jammer dat het om de week is' (Linda & Stacy)... 'Wij zijn blij dat club bestaat' (Teddy & Christel)... 'Op de dinsdagclub hebben we triviant gedaan. Als eindspel doen we altijd krantenmeppertje' (Wietske & Juliette).

Jeugdoudering Heleen Broerse schrijft een artikel over symbolen rond het kerstfeest. 'Je kinderen merken aan alles dat het kerst wordt. Maar begrijpen ze ook de diepere achtergrond van het feest? Hoe kan je daar iets van uitleggen of laten voelen? Kunnen symbolen daarbij helpen?' Vervolgens legt ze de betekenis uit van dennengroen, kerstballen, vrede op aarde en ronde kransen.

Namens de **kinderdienst** nodigt Guusta van Beem alle grote en kleine mensen uit voor het Kinderkerstfeest op 24 december. 'We gaan samen met de kinderen een kerstspel doen. Het gaat over baboesjka's, een soort omaatje uit Rusland. Zij brengt op kerstavond geschenken rond voor kinderen'...'Vanaf 28 november kunnen jullie in de Kinderdienst een prachtige afbeelding zien, voorzien van schitterende kleuren'...'Kom je ook? Zo'n volle kerk als vorig jaar is heel gezellig.' Weet u nog? Onze kerk op **wintersport** in Tsjechië, ooit een initiatief van dominee Engele Wijnsma. In dit Kerkblad informeert Onno Bart sportieve gemeenteleden over de skivakantie in de voorjaarsvakantie van 2005. 'We beschikken over het chalet Smichovska Bouda op zo'n 1.200 meter hoogte boven Pec Poz nezkou'...'Inmiddels hebben 32 personen zich opgegeven; er is nog plaats voor 10 personen.'

De volgende etappe zal gelopen worden op zaterdag 4 december a.s. van Loenen naar Bronkhorst (ongeveer 15 km). Graag museumjaarkaart meenemen. Opgave graag tot donderdagavond 2 december bij Marijke Nuis, tel. 020-4976027. Drinken en een versnapering voor onderweg zelf meenemen. De kosten zijn € 20,- inclusief vervoer, lunch en einddrankje. Inlichtingen kunt u krijgen bij Margreet Smit, tel. 020-4974362.



Ria Bakker

JEUGDWERK

Van de clubs

De clubkinderen schrijven het volgende over hun club:

Hallo mensen, op club doen we heel veel leuke dingen. Groetjes van Tjitske en Eva,

Hallo, wij vinden club héééél leuk. Het is wel jammer dat het om de week is. Dit hebben we allemaal gedaan: schoendoosjes beschilderen, Hetzelfde als, rietje blazen. Linda en Stacy.

Hallo, wij vinden club heel leuk. We doen veel leuke dingen. Bv: tekenen, knutselen, spelletjes. We zijn blij dat club bestaat. Groetjes van Teddy en Christel.

Hallo mensen. Op de dinsdagclub doen wij leuke dingen, zoals met inkt spoe-len. Wij hebben ook nog een spongebob gemaakt en een doos beschilderd. Ook hebben we triviant gedaan toen hadden Juliëtte en Linda gewonnen. Als eindspel doen we altijd krantenmeppertje. Wietske en Juliëtte.

Van de Jeugdraad

Helaas heeft nog niemand zich aangemeld om de Jeugdraad te ondersteunen. Dat vind ik jammer, omdat er zoveel kinderen zijn in de kerk die een plekje mogen hebben. Het werk dat daarvoor wordt gedaan heeft afstemming nodig en ondersteuning. Dat gebeurt in de Jeugdraad. Het kost een paar uur per maand aan denken, vergaderen of organiseren. En als laatste, het is ook gezellig werk. Meld je aan bij Raymond Swager of bij mij. De Jeugdraad vergaderde op 27 november. Tijdens die vergadering werden afspraken gemaakt over de kerstborrel voor de Jeugdwerkmedewerkers en over

Onder het kopje **gebouwencommissie** praat ondergetekende, lid van de commissie, de lezers bij over de vorderingen met de verkoop van de Grote Kerk en de renovatie en uitbreiding van de Kleine Kerk. Het is de periode waarin nog veel onzeker is en we zaken denken te gaan doen met BAM Woningbouw. 'Nieuwe wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit dreigt de geplande woningbouw op het terrein van de Grote Kerk echter onmogelijk te maken. Het gevolg kan zijn dat het terrein minder verkoopwaarde krijgt en we te weinig budget hebben voor de werkzaamheden in de Kleine Kerk...' Onderzoek is nodig door een externe instantie en wel voor 1 april 2005...' Om die reden is de intentieovereenkomst met BAM tot 1 april 2005 verlengd.' Heel spannende tijden dus. Nu weten we dat BAM ervan afzag en de firma Badhoeve Bouw totaal onverwacht met een veel beter aanbod kwam en onze Protestantse gemeente een uitweg bood uit de gebouwen-impasse. De rest is geschiedenis...

Tot de volgende keer!

Ben Broerse

DIVERSEN

Bedankt

Zondag 5 november was voor ons een mooie en bijzondere dienst. Een herbevestiging voor Gea als diaken en voor Cora als ouderling.

Acht jaar geleden zijn wij gezamenlijk bevestigd en nu was er extra aandacht omdat wij onze laatste periode van 4 jaar in gaan. Van de PKN mogen ambtsdragers dit maximaal 12 jaar aaneengesloten doen. Wij vinden het mooi om dit werk voor onze kerk te mogen doen en willen u hartelijk bedanken voor de felicitaties en andere blijken van meeleven.



Een vriendelijke groet,

Gea Kranenburg en Cora Gerritse

*De redactie van het Kerkblad wenst u
mooie feestdagen en een gezond 2024.
Annelies, Ben, Gea, Gerard en Ria*