

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Mevr. Anneke de Ruiter-van der Wilt, en bij

Dhr. Berend Joustra,

De collectes van afgelopen week hebben opgebracht: Diaconie - € 106,20,

Missionair werk en Kerkgroei - € 93,60, Gebouw/akoestiek - € 73,40

Uitslag Prijsvraag Vorige week hadden we een prijsvraag bedacht bij het in gebruik nemen van het prachtige Antependium en een kleiner kleed voor onder de Bijbel. Mevr. Wia de Bree uit Zwanenburg vonden we -na een lange zoektocht- bereid om dit op vrijwillige basis, en met geringe materiaalkosten voor ons te maken. De vraag was: *Hoeveel kruissteekjes zijn er geborduurd op het grote kleed, dat op de liturgietafel ligt en op het kleine kleed, dat onder de Bijbel hangt?*

Degene die het dichtst in de buurt kwam, kreeg een prijs, een *bon van € 10,-*

Er werd (zelfs op de knieën!) gekeken en geschat hoeveel dat er wel zouden zijn en 30 mensen leverden een briefje in met een schatting. Deze varieerde van 63 tot 800.000 kruisjes!

De uitslag werd bekendgemaakt onder het koffiedrinken en wie was de gelukkige winnaar???

Dat was Kors Oostwouder, die had 30.000 kruisjes opgeschreven.

Gefeliciteerd Kors!

Het exacte aantal was 28.453 schreef mevrouw De Bree op.

(En die kan het weten ;-) *Namens de Commissie Eredienst, Tineke Berger.*

In memoriam

Nienke Zwart, dochter van ds. en mevr. Zwart (predikant van de voormalige Gereformeerde kerk van 1944 tot 1953) vroeg ons het volgende bericht te publiceren: 'Op woensdag 23 november in Canada is overleden André Zwart, hij was de jongste van ons gezin. André is in Halfweg geboren en heeft daar met zijn moeder jaren gewoond tot hij naar Canada emigreerde. Velen van de gemeente zullen hem nog wel in herinnering hebben. Hij is na een kortstondige ziekte op 69 jarige leeftijd overleden.' We wensen de familie Zwart sterkte toe en Gods nabijheid nu zij André moeten missen. *ds. Gert van de Meeberg*

Zonnebloem uitnodiging: a.s. woensdag 7 december is er weer een gezellige kienmiddag, met leuke prijsjes, in de Olm. De deur is om 13.00 uur open en we beginnen om 13.30 uur. Komt U ook?

Heeft u vervoer nodig dan kunt u Ellen bellen: 020 497 2287.

Agenda voor de komende week

Woensdag	07 - 12	20.00 uur	Inter Nos / Hosanna
Donderdag	08 - 12	19.45 uur	Consistorie vergadering
Vrijdag	09 - 12	20.00 uur	VoiceMail
Zondag	11 - 12	10.00 uur	ds. D. van Arkel uit Castricum, 3e Advent

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Protestantse Kerk

2^e Advent

Zondag, 4 december 2016

10.00 uur

nr. 1483

Voorganger	: Ds. G. van de Meeberg
Organist	: Hans Jütte
Ouderling van dienst	: Gerda Adolf
Koor	: Inter Nos/Hosanna, o.l.v. Roland Bosma
Pianist	: Dick Meijer
Beamer / Geluid	: Marthe en Hanne Kluijt
Kinderdienst	: Aanwezig
Oppasdienst	: Marije Smit en Juliëtte Lenten
Collecte	: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Pastoraat, 3 ^e Gebouw/akoestiek

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING

Orgelspel: Koraalvoorspel: Hoe zal ik U ontvangen (A. Guilmant)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang: **Lied 72: 1, 2, 6**

Inkeer, Bemoediging en Groet

Twee adventskaarsen worden aangestoken door één van de kinderen, daarna gedichtje

Adventsprojectlied, **Maak het mee** (melodie: Nu daagt het in het oosten)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij. | 2. Uit diepte, kou en donker
brengt Hij je naar het licht.
Een nieuw begin, een wonder.
Dat is een vergezicht. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Koor en samenzang, kyrië gebed:

Lied 463: 1, 2 koor / 3, 4 allen / 5, 6 koor / 7, 8 allen

Bemoedigend Bijbelwoord

Koor en samenzang:

Lied 433: 1 allen / 2 koor / 3 allen / 4 koor / 5 allen

HET WOORD

Gebied om de heilige Geest

Kinderen gaan naar de kinderdienst

1^e Bijbellezing: **Jesaja 40: 3-5, 9-11** (NBV)

Samenzang en koor:

Lied 444: 1 allen / 2 koor / 3 allen / 4 koor / 5 allen

2^e Bijbellezing: **Marcus 1: 1-13** (NBV)

Samenzang: **Lied 339a** (organist speelt eerst voor)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Koraalvoorspel: Nun komm', der heiden Heiland (J.S. Bach)

Samenzang en koor:

Lied 452: 1 koor / 2 allen / 3 koor

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

T.g.v. het 70-jarig huwelijk van dhr. en mevr. Malipaard,

Samenzang: **Lied 868: 2, 4**

Collecte en orgelspel;

De kinderen komen terug uit de kinderdienst, een deel van de ster wordt opgeplakt.



TOT SLOT

Koor: **Lied 443**

Zegen (we gaan staan)

Samenzang: **Lied 425**

Orgelspel: Toccata (Th. Dubois)

Meeleven

Huwelijksjubileum

Precies vandaag, 4 december, is het 70(!) jaar geleden dat dhr. en mevr. Malipaard-Olij met elkaar in het huwelijk traden. Samen met hun kinderen en kleinkinderen zijn ze blij en God dankbaar dat ze dit mogen meemaken. De gezondheid van beiden gaat gelukkig wat beter, maar het lukt nog niet om naar de kerk te komen. Ze zijn elke week met ons verbonden via internet, ze luisteren de dienst mee op hun laptop. Namens ons allen, van harte gefeliciteerd en Gods zegen en nabijheid toegebeden.

Met vriendelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

Kinderdienst “Maak het mee!”

Vanochtend op 2e advent hebben we het over Johannes de Doper en het gaat over “een nieuw begin”.

Kids in Actie met Duif Rainbow

Tijdens het adventsproject en met kerst vraagt Duif Rainbow onze aandacht voor het dagelijks leven van de gehandicapte kinderen op het platteland in Pakistan. Kerk in Actie steunt partnerorganisatie NOAD en roept de kinderen in Nederland op om hen te helpen met de actie: “Geef Liefde!”. Bij de uitgang van de kerk staat een Rainbow spaarpot voor een vrijwillige bijdrage tijdens advent en kerst. Steunen jullie de kinderen in Pakistan ook?

Namens de kinderdienstleiding, Petra Mendrik

ZATERDAG 17 DECEMBER kerstviering Gemeentediaconaat

De Kerstviering van ons diaconaat zal opgeluisterd worden door de fluitgroep “Xenion” uit Haarlemmermeer; Hans Jütte zal ons op het orgel begeleiden en ds. Gert van de Meeberg vertelt een Kerstverhaal.

De aanvang is **15.00 uur** met thee en lekkers. De Kerstviering begint om 15.30 uur in de kerk. We sluiten de viering af met een Kerstbroodmaaltijd. Het einde van de maaltijd is ca. 19 uur.

Iedereen oud of jong is van harte welkom op onze Kerstviering. Indien nodig kunt u gehaald en/of thuisgebracht worden.

Graag tot ziens op ZATERDAG 17 DECEMBER A.S.

Een hartelijke groet namens team diaconaat: Iet, Ineke, Irma, Betsy