

# KERKBRIEF

*Protestantse gemeente  
te  
Halfweg-Zwanenburg*



Protestantse Kerk

*Startzondag: 'Kerkproeverij'*

**Zondag, 17 september 2017**

**10.00 uur**

**nr. 1523**

Voorganger	: Ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst	: Cora Gerritse
Organist	: Hans Jütte
Trompet	: Andreas Kranenburg
Beamer / Geluid	: Onno Bart
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Renske de Vries
Collecte	: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Vredeswerk, 3 <sup>e</sup> Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.*

## VOORBEREIDING

- Orgelspel: Fuga, Joh. Seb. Bach
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Lied: **Vrede voor jou** (*melodie: Lied 276, Liedboek 2013*)

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,  
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij maar alleen, jij met je vrienden,  
jij met je last, verborgen pijn.  
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed  
voor jou en iedereen.

2. U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U die de hele wereld draagt:  
Kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt.  
Tijd om te leven, kans om te zijn;  
een plek om nu en ooit  
gezien, aanvaard te zijn.

3. Samen op weg, zoekend naar  
leven,  
speurend naar licht en dageraad,  
mensen vol hoop, sterk en gedreven,  
zorgzaam en goed in woord en daad,  
niemand alleen en allen tezaam,  
zo gaat de boodschap voort  
van Jezus eens gehoord.

- Inkeer, Bemoediging en Groet
- Lied: **Dit is een huis** (*Jaap Zijlstra, melodie: Lied 162, Liedboek 2013*)

1. Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,  
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,  
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,  
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.



## **Collecte**

De collectes van 10 september hebben het volgende opgebracht:

Diaconie	€109,35
Jeugdwerk JOP	€ 86,40
Gebouw	€ 69,95

## **Bazaarnieuws**

Vandaag worden er aan de uitgang tasjes uitgedeeld. Het is de bedoeling dat u de tasjes gevuld met wat levensmiddelen weer inlevert bij een van de commissieleden of in de kerk. Namens de bazaarcommissie hartelijk dank voor uw medewerking: *Margreet Smit*

## **Bloemen**

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:  
Dhr. H. Oosterloo, Sparrenlaan 1A km.5, i.v.m. zijn 94 e verjaardag  
Dhr. en mevr. P. Mendrik-Bonhof, i.v.m. hun 45 jarig huwelijk

## *Agenda*

### **Agenda voor de week van 17 september**

Maandag	18 - 09	20.00 uur	Vergadering kerkrentmeesters
Woensdag	20 - 09	20.00 uur	InterNos/Hosanna
Vrijdag.	22 - 09	20.00 uur	VoiceMail
Zondag	24 - 09	10.00 uur	Ds. G. van de Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper

Kijk voor meer informatie op onze website: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl)

## 17 september 2017, collecte Vredeswerk: Verbeeld de vrede

In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk.

In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld. Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX.

**Kerk**  
**in Actie**

2. Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,  
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,  
blakend van geestdrift of stil van ontroering,  
Hij is de Heer die mij door en door kent.

3. Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,  
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,  
hier viere wij zijn genade en goedheid,  
mogen wij blij voor zijn aangezicht zijn.

4. Eenmaal, o God, bent U alles in allen,  
wist U de tranen van ieders gezicht,  
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,  
neemt U ons op in de stad van het licht.

- Gebed waarin we God vragen om zich over ons te ontfermen.
- Enkele woorden uit de Bijbel die Gods liefde laten zien.
- **Lied 1005** (*Nederlandse tekst*)

### HET WOORD

- Gebed waarin we God vragen of Zijn heilige Geest ons wil inspireren.
- Kinderen gaan naar de kinderdienst
- 1<sup>e</sup> Bijbellesing: **Psalm 34: 2-6** (*Groot Nieuws Bijbel*), **9** (*Nieuwe Bijbelvertaling*), **13-15** (*GNB*)
- **Psalm 84: 1, 2** (*Psalmberijming 2015*)

1. Wat houd ik van uw woning, HEER.  
Ik heb zo'n heimwee, God, wanneer  
zal ik uw liefde daar ervaren?  
In de beschutting van uw huis  
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:  
ze nestelen bij uw altaren.  
Gelukkig wie daar dag aan dag  
verblijven en U prijzen mag.

2. Gelukkig wie gesterkt door U  
als pelgrim in het hier en nu  
zich blijven houden aan uw wegen.  
Gaat het soms door een tranendal,  
dan weten ze Wie helpen zal:  
uw zegen lest hun dorst als regen.  
Verkwikt mogen ze verdergaan.  
Ze komen zeker bij U aan.

- 2<sup>e</sup> Bijbellezing: **Kolossenzen 3: 12-15** (*Bijbel in Gewone Taal*)
- **Lied 218: 1, 2, 4, 5**
- Uitleg en verkondiging
- Orgelspel: Andante grazioso, Cornelis Pameyer
- T.g.v. het 45-jarig huwelijk van Peter en Adrie Mendrik zingen we:  
**Lied 634**

#### GEBEDEN EN GAVEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**
- Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst
- Melissa en Linda nemen afscheid van de kinderdienst.

#### TOT SLOT

- **Lied 416: 1, 2, 3**
- Zegen
- **Lied 416: 4**
- Orgelspel: Siciliana & Presto, orgelconcert G.Fr. Händel.



#### **Meeleven**

##### *Huwelijksjubileum*

Peter en Adrie Mendrik mochten op 31 augustus vieren dat zij 45 jaar getrouwd zijn. Vandaag zullen we in deze dienst in het gebed daarvoor danken en een door hen uitgekozen danklied zingen. Geliefde Adrie en Peter, namens ons allen, hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie en jullie kinderen en kleinkinderen.

##### *Andere berichten*

Dhr. Gellius Joustra kreeg eerder dan verwacht een pacemaker en mocht ook alweer snel naar huis. Samen met hem en Jeanne zijn we dankbaar dat het goed met hem gaat.

*Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.*

#### **Reanimatie, ieder minuut telt**

In Nederland zijn er 7000-8000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis. In ruim 70% van de gevallen vindt een reanimatie thuis plaats, in de overige 30% op straat, in een openbaar gebouw of tijdens sport. In veel gevallen kan een ambulance niet op tijd zijn, daarom is het belangrijk te kunnen reanimeren.

Door te reanimeren en het gebruik van een AED is de gemiddelde overlevingskans 44%

Ook dit jaar kunt u/je een reanimatie cursus volgen in onze kerk, op maandag 2 oktober om 20.00 uur. Deelname is gratis.

Opgave bij Simone Groothuis via telefoon nummer 06-12230229.

