

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 5 november a.s. is het Dankdag. Net zoals vorig jaar willen wij u vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het minder goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer. Wilt u volgende week producten voor de Voedselbank meenemen uit het lijstje dat hieronder staat? De Voedselbank Haarlemmermeer en natuurlijk ook de ontvangers van de voedselpakketten zullen hier heel blij mee zijn. Hartelijk dank alvast!

Het gaat om deze producten:

- groenten in blik	- chocopasta	- pindakaas	- houdbare melk
- jam	- hagelslag	- eieren	- afwasmiddel
- waspoeder	- vis in blik	- kaas	- vlees in blik

Wilt u **geen pasta of rijst** inleveren? Daarvan is op dit moment genoeg op voorraad. En ook geen snoep en alcohol.

Namens de commissie eredienst, *Ria Bakker*

ZWANENBURG – HALFWEG GEDENKT 2017

Op *vrijdag 27 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur* vindt op de begraafplaats in Zwanenburg weer het samen gedenken van overleden dierbaren plaats, ook als deze elders begraven zijn.

De begraafplaats wordt voor een stemmige sfeer weer verlicht door fakkels en brandende lichtjes. Ook vinden diverse activiteiten plaats, natuurlijk weer de drijvende lichtjes, passende zang en muziek.

Kortom diverse manieren om uw gevoelens uit te drukken. Oude en nieuwe rituelen die tot de verbeelding spreken. Uitermate geschikt ook weer voor kinderen die op diverse manieren hun gevoelens kunnen uiten.

De avond zal worden geopend door Ds. G. v.d. Meeberg, gevolgd door klokgelui en solozang, waarna u de begraafplaats kunt betreden.

Het organiserend comité nodigt u, oud en jong, hiervoor van harte uit om dit samen te kunnen beleven. Wij hopen dat u op 27 oktober aanwezig kunt zijn.

De collectes van 8 oktober hebben opgebracht:

KiA Werelddiaconaat € 212,85 + Spaardoosjes € 208,28 = Totaal € **421,13**
Kerk € 81,00 Gebouw € 67,56

De agenda voor de komende week

Woensdag	25-10	20.00 uur	Moderamen
Vrijdag	27-10	19.30 uur	VoiceMail zingt op de begraafplaats
Zondag	29-10	10.00 uur	ds. G. v.d. Meeberg

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg



Zondag, 22 oktober 2017

10.00 uur

nr. 1527

Voorganger	: ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst	: Tineke Berger
Organist	: Arjen de Jong
Koor	: Inter Nos/Hosanna
Beamer / Geluid	: Onno Bart
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Marije Smit
Collecte	: 1° NBG, 2° Kerk, 3° Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

Jubileum Inter Nos 20 jaar

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang: *Lied 150 (=Psalm 150)*

Inkeer, Bemoediging en Groet

Koor, inleiding op het gebed:

Wohin soll ich mich wenden / Meine Seele ist stille zu Gott

Gebed om ontferming

Koor en samenzang:

Lied 568a (3 keer): 1^e keer koor; 2^e en 3^e keer allen

HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Kinderen gaan naar de kinderdienst

1^e Bijbellezing *Psalm 150 (NBV)*

Koor en samenzang:

Cantatorium Psalm 150 (Antoine Oomen)

Het koor zingt de coupletten, het refrein zingen we allen:

Refrein:

Alles wat adem heeft love de Heer,

alles wat adem heeft love de Heer.

2^e Bijbellezing: *Efeziërs 4: 2-7, 32 / 5: 1-2, 19-20 (NBV)*

Koor: *Herr, deine Güte reicht so weit / Groter dan ons hart*

Uitleg en verkondiging

Koor: *In Gods hand*

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Koor: *Lead me, Lord*

Inter Nos 20 jaar; toespraakje door koorlid van het eerste uur, *Selma de Fouw*

Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT

Koor en samenzang: *Lied 416: 1 koor en 2, 3 allen*

Zegen

Samenzang: **Lied 416: 4**

Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groot gebracht worden bij:

Dhr. en mw. J. Kamper - Bosman, IJweg 513

Meeleven

- *Dhr. Arie Bloos* is ernstig ziek geweest en verblijft op dit moment van schrijven nog in het ziekenhuis (Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid). Samen met zijn vrouw Lenie, hun kinderen en kleinkinderen zijn we God dankbaar dat het, na een spannende tijd, nu weer zo goed gaat. We hopen dat hij snel naar huis mag en groeten hen beiden hartelijk.

- *Dhr. Wim Lem* zijn situatie is op dit moment veel beter dan enige tijd geleden de verwachting was. Hij reageert goed op de kuren. Samen met Wim en Joke zijn we God dankbaar voor dit wonderlijke verloop en hopen dat het zo mag blijven.

- *Dhr. Jaap Komhout* maakt een moeilijke tijd door vanwege ziekenhuisopname en het afwachten van onderzoeken en uitslagen. We bidden hem en Marianne sterkte toe.

- *Dhr. Piet Versluis* is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege verschillende klachten. Afgelopen week mocht hij weer naar huis. We denken aan hem en zijn vrouw Greet en wensen hen stabiliteit toe.

- *Mevr. Plonie Bos-Meijer* is opgenomen geweest in het ziekenhuis nadat ze een lelijke val gemaakt had. Er is ontdekt dat ze een pacemaker nodig had, en die heeft ze inmiddels gekregen. Afgelopen week is ze overgebracht naar de *JacobKliniek (Schipholweg 4, 2035 LB Haarlem)* om verder aan te sterken en te herstellen. We wensen haar een spoedig herstel toe.

- *Mevr. Gerda Prins* heeft de afgelopen tijd een operatie en verschillende onderzoeken ondergaan. Helaas heeft Gerda te horen gekregen dat er na de operatie toch nog behandelingen nodig zijn, zodat de situatie hopelijk stabiel zal blijven. We wensen Gerda, haar kinderen en kleinkinderen, sterkte en Gods nabijheid toe en hopen dat de kuren het gewenste resultaat zullen geven.

- *Mevr. Wil Oostwouder* heeft na een tijd van onzekerheid en onderzoeken een naar bericht gekregen. Er zijn helaas geen behandelingen mogelijk, waardoor alles in een ander perspectief is komen te staan. Vandaag zullen we aan haar denken in onze voorbeden. We wensen Wil, haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe in deze moeilijke tijd en we vertrouwen erop dat God hen nabij zal zijn.

ds. Gert van de Meeberg