

## Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag, zondag 5 november, voor gewas en arbeid

Net zoals vorig jaar willen wij u vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het minder goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer. Wilt u volgende week producten voor de Voedselbank meenemen uit het lijstje dat hieronder staat? De Voedselbank Haarlemmermeer en natuurlijk ook de ontvangers van de voedselpakketten zullen hier heel blij mee zijn. Hartelijk dank alvast! Het gaat om deze producten:

- |                    |               |             |                 |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
| - groenten in blik | - chocopasta  | - pindakaas | - houdbare melk |
| - jam              | - hagelslag   | - eieren    | - afwasmiddel   |
| - waspoeder        | - vis in blik | - kaas      | - vlees in blik |

Wilt u **geen pasta of rijst** inleveren? Daarvan is op dit moment genoeg op voorraad. En ook geen snoep en alcohol.

Namens de commissie eredienst, *Ria Bakker*

### Verdwenen Liedboeken

Toen er vorig jaar met de beamer een keer geen liederen konden worden geprojecteerd werd het gemis van voldoende nieuwe liedboeken erg gevoeld. Dit onderwerp kwam ook tijdens de gemeentevergadering in 2016 aan de orde en spontaan werd er toen door een aanwezige familie een schenking van 20 boeken toegezegd. Bij ontvangst van deze boeken heb ik de taak op me genomen om deze, en de al aanwezige boeken en bijbels, van duidelijke stickers met het logo en een uniek nummer te voorzien. Al geruime tijd (meer dan een half jaar) ontbreken de blauwe liedboeken 1, 3 en 7. Sinds 1 of 2 weken is nummer 12 ook weg. Ik doe een dringend beroep op diegenen die deze boeken hebben, of weten waar ze zijn, mij daarover te informeren. Het kan niet zo zijn dat, om privé redenen, deze boeken aan de collectieve voorraad in de kerk worden ontnomen.

U mag ze ook ongezien terugplaatsen op de plank. Er is voor elk ontbrekend nummer een ruimte open.

Als u een liedboek regelmatig nodig hebt ten behoeve van de gemeente kan dat, na registratie van uw naam, geregeld worden. Ik hoor dan graag van u.

Met vriendelijke groet, *Jan de Waal*.

P.S.: ik vind het echt niet leuk om deze oproep te plaatsen!

### De agenda voor de komende week

Vrijdag	03-11	20.00 uur	VoiceMail
Zondag	05-11	10.00 uur	ds. L. Rasser uit Amsterdam

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse. In de maand november verzorgt Hilde Kamper de kerkbrief.

Kijk voor meer informatie op onze website: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl)

# KERKBRIEF

Protestantse gemeente  
te  
Halfweg-Zwanenburg



Zondag, 29 oktober 2017

10.00 uur

nr. 1528

Voorganger	: ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst	: Annelies Klokman
Organist	: Arjen de Jong
Beamer / Geluid	: Marthe en Hanne Kluijnt
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Collen Dhliwayo en Cora Gerritse
Collecte	: 1 <sup>e</sup> KiA Hervormingsdag, 2 <sup>e</sup> Kerk, 3 <sup>e</sup> Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.*

## Thema: Luther

### VOORBEREIDING

#### *Orgelspel*

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

**Lied 89: 1, 3, 7** (=Psalm 89)

Inkeer, Bemoediging en Groet

Gezongen gebed om ontferming (*tekst: Jaap Zijlstra, melodie Lied 670*)

- |   |   |
|---|---|
| <b>1.</b> Wij komen biddend voor U staan<br>en roepen U eerbiedig aan,<br>o God die leven zijt en licht,<br>op U is onze hoop gericht.              | <b>2.</b> Vader die in de hemel zijt,<br>uw goedheid is van eeuwigheid,<br>wees ons op aarde zeer nabij,<br>in uw ontferming schuilen wij.            |
| <b>3.</b> Heer Jezus, Gij weet hoe de haat<br>de liefde naar het leven staat,<br>Gij kent het vallen van de nacht,<br>uw opstanding is onze kracht. | <b>4.</b> Heilige Geest, wees zelf het lied<br>dat troost geeft in ons zielsverdriet,<br>o licht dat in uw hoge staat<br>de wereld ver te boven gaat. |

Woord van liefde en genade

**Lied 303**

### HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Bijbellezing: **Romeinen 1: 8-17** (NBV)

**Lied 723**

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: het Luther lied **'Een vaste burcht is onze God'**

T.g.v. het 40-jarig huwelijk van Evert en Yolanda Jonker

zingen we: **Lied 675**

### GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**

We gaan staan en belijden ons geloof: **Lied 340b**

Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst

### TOT SLOT

**Lied 273: 1, 2, 3**

Zegen

*Orgelspel*

**De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:**

Dhr. A. Bloos,

Mevr. W. Oostwouder-Hoogvliet,

Dhr. en mevr. Jonker-v.d. Steen, i.v.m hun 40 jarig huwelijk

**De collectes** van 22 oktober hebben opgebracht:

NBG € 177,15 - Kerk € 134,22 - Gebouw € 124,75

### **Collecte Kerk in Actie, hervormingsdag**

In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid in een land waar 95 procent moslim is. Centraal in de collecte op deze Hervormingsdag staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie. Het Open Theologisch Seminarie (OTS), partner van Kerk in Actie, streeft naar vernieuwing van de kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen hier cursussen en trainingen volgen over het christelijk geloof. Het OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienst-onderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Daardoor zijn ze toegankelijk voor mensen in heel Pakistan.

Namens de ZWO-commissie, *Ellen Oostwouder*

### **Meeleven**

#### Huwelijksjubileum

*Evert en Yolanda Jonker-van der Steen* hopen aanstaande vrijdag 3 november hun 40-jarig huwelijk te vieren. Samen met hun kinderen en kleindochter en (overgroot)moeder Van der Steen zijn zij dankbaar voor deze mijlpaal. Vandaag zullen we een loflied zingen, dat zij zelf hebben uitgekozen, en in het gebed voor hun jubileum danken. Namens ons allen, (alvast) van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor jullie en allen die jullie lief zijn.

#### Andere berichten

*Dhr. Gerrit van Smeerdijk* heeft een groot deel van dit jaar chemokuren ondergaan. Gelukkig met goede resultaten. Samen met hem en zijn vrouw Janny, hun kinderen en kleinkinderen, zijn we dankbaar dat zij deze nare periode nu achter zich kunnen laten. We groeten hen hartelijk en wensen hen Gods zegen toe.

*Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.*

### **Gemeenteavond uitgesteld!!**

De geplande gemeenteavond is verschoven van woensdag 1 november naar woensdag 29 november.