

Unieke combinatie in onze kerk

Zin in een leuke middag? Kom dan vanmiddag naar onze kerk. Dan verzorgt het duo Giles Francis (viool) en Marije Vijselaar (harp) een romantisch Zondagmiddagconcert. Een unieke combinatie van instrumenten. Giles en Marije brengen prachtige werken van Fauré, Saint Saëns, Ravel en Piazzolla. Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt traditioneel 7,50 euro inclusief een drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen geen toegang.

Giles en Marije hebben elkaar leren kennen in Engeland. Het schitterende gebied van The Cotswolds is de verbindende factor: de Brit Giles Francis is hier opgegroeid, maar woont en werkt al meer dan 25 jaar als freelance violist in Amsterdam, onder andere bij het Koninklijk Concertgebouworkest. De Nederlandse harpiste Marije Vijselaar heeft na een aantal jaren in The Cotswolds te hebben gewoond en gewerkt, zich weer in Amsterdam gevestigd. Marije werkt als freelance harpiste en harpdocent. Doe uzelf een plezier en kom vanmiddag naar het concert. De kerk is al vanaf 14.00 uur open. U bent meer dan welkom! L.S.: Draagt u deze culturele activiteiten in onze kerk een warm hart toe? Ja? Houd de Zondagmiddagconcerten dan in stand door uw aanwezigheid. *Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse.*



Bloemen

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Dhr. J. Kromhout.

Dhr. en mevr. Berger- van der Wilt.

Agenda voor de aankomende week

Maandag	20-11	20.00u	Vergadering kerkrentmeesters
		19.30u	Verg. comm. Zondagmiddagconcerten
Dinsdag	21-11		Verg. ZWO
Woensdag	22-11	20.30u	Vergadering kerkenraad
Vrijdag	24-11	20.00u	VoiceMail
Zondag	26-11	10.00u	Ds. G. van de Meeberg, m.m.v. VoiceMail, laatste zondag kerkelijk jaar, herdenking overledenen.

Deze kerkbrief is verzorgd door Hilde Kamper

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg



Afscheid ambtsdragers

Zondag, 19 november 2017

10.00 uur

nr. 1531

Voorganger	: ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst	: Cora Gerritse
Organist	: Dick Meijer
Beamer / Geluid	: Robert Reemer en Onno Bart
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Cora Gerritse
Collecte	: 1° Diaconie, 2° Kerk, 3° Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING

- Orgelspel.
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Lied: **Dit is een huis** (Jaap Zijlstra, melodie: Lied 162, Liedboek 2013)

1. Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

2. Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

4. Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

- Inkeer, bemoediging en groet
- Afkondiging van overlijden, daarna een moment van stilte
- **Psalm 68: 10** (Oude Berijming) – *daarna nemen we plaats* –
10. Geloofd zij God, met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.



- Gebed om ontferming
- Woorden van hoop en troost: **Romeinen 8: 18, 38, 39** (NBV)
- **Lied 657: 1, 3, 4**

HET WOORD

- Gebed om de heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kinderdienst
- Bijbellezing: **Matteüs 25: 1-13** (NBV)
- **Lied 749**
- Uitleg en verkondiging
- Orgelspel
- **Lied 751**

AFSCHEID AMBTSDRAGERS

- Woorden van afscheid voor ouderling Tineke Berger-van der Wilt en diaken Bas Berger.
- We zingen *staande*: **Lied 90: 8** (=Psalm 90)
- Dankwoorden namens de kerkenraad door voorzitter Leo Kranenburg.

GEBEDEN EN GAVEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**
- Collecte en orgelspel; de kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT

- **Lied 769: 1, 2, 5, 6**
- Zegen
- Orgelspel.

Meeleven

Dhr. Dirk Smink verblijft al een aantal weken in het ziekenhuis. Hij moest met spoed opgenomen worden en zijn situatie was zorgelijk. Gelukkig is de operatie geslaagd en gaat het nu stapje voor stapje beter met hem. Dhr. Smink is trouwens de zwager van onze organist Arjen de Jong. Ik denk dat post uit onze gemeente hem goed zou doen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.
ds. Gert van de Meeberg.

Bedankje

Bedankt voor het mooie boeket bloemen uit de kerk.
Ik werd er koud van zo mooi vond ik het om te krijgen.
Een hartelijke groet van *Janny de Waardt-Vuijst*.

