

## Kerstviering gemeente diaconaat

Deze kerstviering zal gehouden worden op dinsdag 12 december 2017.

We beginnen later dan anders: inloop ca. **16.30 uur/17.00 uur**. Ontvangst met koffie/thee met wat lekkers. Daarna gebruiken we met elkaar de Kerst-/brood maaltijd. Voor de maaltijd kunt u zich opgeven bij: Ineke tel. 8900247 of Betsy tel. 4974381.

Na de maaltijd is er een **KERSTZANGDIENST** in de kerk. Hieraan verleent de cantorij van de PKN Kerk "de Opgang" uit Amsterdam Osdorp haar medewerking. Het Blavet Ensemble zal voor muzikale begeleiding van de dienst zorgen. Zowel koor als ensemble staan onder leiding van Hans Jütte. Het belooft een mooie zangavond te worden met bekende en beroemde zangstukken zoals een Kerstcantate van Jan Zwart.

De **AANVANGSTIJD** van de KERSTZANGDIENST is **19.45 uur**. Het einde zal ca. 21 uur zijn. Hierbij nodigen wij iedereen, **JONG EN OUD**, van harte uit. Een mooie gelegenheid voor allen om van Kerstkoorzang en muziek te kunnen genieten. We hopen velen te mogen begroeten. *Een hartelijke groet, namens het team Gemeente Diaconaat: Iet, Ineke, Irma, Betsy*

## Repair Café Zwanenburg op 12 december

December is de maand van kerstverlichting uit de kast halen, net als meer spullen die elk jaar met kerst weer nodig zijn. Is er iets kapot of werkt het niet goed? Bijv. cd-speler, stofzuiger, spijkerbroek, feestjurk, koffiemachine of schemerlamp. Kom dan langs bij Repair Café Zwanenburg-Halfweg, dinsdag 12 december van 13.30 tot 16.00 uur bij Centrum De Hoek, locatie De Olm, Olmenlaan 141. De reparaties zijn gratis, wel vraagt het Repair Café een vrijwillige bijdrage, bijv. van € 5,=.

**Kinderkerstviering in de Katholieke kerk.** In onze kerk hebben we dit jaar geen speciaal kinderkerstfeest. Wij vieren in de dienst op kerstmorgen het kerstfeest met de kinderen tijdens de kinderdienst. De Katholieke Parochie viert dit jaar het kerstfeest met de kinderen op **zaterdag 23 december om 16.30 uur**. Dit is bedoeld voor kinderen van ongeveer 4 tot 7 jaar, het kerstverhaal wordt door pastor Fons Litjens verteld en mee gespeeld door alle kinderen die aanwezig zijn. U bent van harte welkom met uw (klein)kinderen in deze leeftijd.

## Agenda voor de komende week

Maandag	11-12	18.45 uur	Dienst in Eigen Haard, ds. G. van de Meeberg
Dinsdag	12-12	16.30 uur	Kerstmiddag ouderen
		19.45 uur	Kerstzangdienst
Woensdag	13-12	20.00 uur	Moderamen
Vrijdag	15-12	20.00 uur	VoiceMail
Zondag	17-12	<b>09.30 uur !!</b>	Ds. G. van de Meeberg en pastor F. Litjens Oecumenische dienst in de R.K. kerk

**Volgende week** is er i.v.m. de oecumenische dienst **geen kerkbrief**.

# KERKBRIEF

## Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg



## 2<sup>e</sup> Advent

**Zondag, 10 december 2017**      **10.00 uur**      **nr. 1534**

Voorganger	: Ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst	: Annelies Klokman
Organist	: Dick Meijer
Beamer / Geluid	: Onno Bart en Hanne Kluijt
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Grietje Monster
Collecte	: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Pastoraat, 3 <sup>e</sup> Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.*

## HET BEGIN

*Orgelspel*

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

**Lied 149: 1, 3** (=Psalm 149)

Inkeer, Bemoediging en Groet

Twee kaarsen worden aangestoken door een van de kinderen,  
daarna gedichtje

Gebed om ontferming

Bemoedigend Bijbelwoord: **Jesaja 2: 1-5** (*Bijbel in Gewone Taal 2014*)

**Lied 444: 1, 2, 4**

## HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Gesprekje met de kinderen, na het lied gaan ze naar de kinderdienst

**Adventsprojectlied: Voor wie in het donker** (*mel.: Lied 625*)

**1.** Voor wie in het donker uitzien naar het licht  
en maar blijven hopen: eens komt hij in zicht,  
klinkt er een lied. Wees waakzaam, mis het niet.  
Hij komt onverwacht: een mens, een vergezicht.

**2.** Voor wie zich vinden laat, zomaar op een dag  
en wie zonder angsten vrolijk zingen mag,  
klinkt er een groet: God komt jou tegemoet  
in een kind, een redder, een koning met gezag.

1<sup>o</sup> Bijbellezing: **Jesaja 7: 14, 15** (*Nieuwe Bijbelvertaling 2004*)

**Lied 466: 5, 7**

2<sup>o</sup> Bijbellezing: **Lucas 1: 26-38** (*Nieuwe Bijbelvertaling 2004*)

**Lied 443** (*organist speelt eerst voor*)

Uitleg en verkondiging

*Orgelspel*

**Lied 464: 2, 3, 4, 8, 10**

## GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

de kinderen komen terug uit de kinderdienst



## TOT SLOT

Zegen

**Lied 433: 1, 2, 4**

**Lied 433: 5**

*Orgelspel*

\*\*\*\*\*

**De bloemen** uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Mevr. H. Bot-Overmaat, i.v.m. haar 80e verjaardag

De witte roos is voor Esther en Mikel Groeneveld, i.v.m. de geboorte van hun dochter Lieke.

**Meeleven** Sinds woensdag 29 november is *dhr. Dirk Smink* verhuisd naar *Revalidatiecentrum Zuiderhout, Beelsweg 9, 2012 PK Haarlem*. Gelukkig gaat het steeds beter met hem. We groeten hem hartelijk en hopen dat hij een goede revalidatietijd zal hebben. *ds. Gert van de Meeberg*.

### **Adventsproject kinderdienst, 2<sup>e</sup> advent**

Vanochtend gaat het in de kinderdienst over “Gabriël komt bij Maria”. Maria krijgt de engel Gabriël op bezoek, dezelfde engel die ook bij Zacharias langskwam. Gabriël heeft een bijzondere boodschap voor Maria: Zij zal zwanger worden en een zoon krijgen. God heeft Maria hier zelf voor uitgekozen. Ze moet haar zoon Jezus noemen. Die naam betekent: God redt. Maria is, net als Zacharias, verbaasd over alles wat de engel Gabriël zegt. Haar familielid Elisabet, die geen kinderen kon krijgen, is ook zwanger. Hier komen de verhalen over Zacharias en Maria dus weer samen. *Namens de kinderdienstleiding, Petra Mendrik*

### **De collecte van zondag 3 december heeft opgebracht:**

Diaconie € 84,40 -Missionair werk & kerkgroei € 89,75 -Gebouw € 63,00

### **Kerstkaarten 2017 klaar voor verspreiding**

De Kerstkaarten van onze Protestantse gemeente voor het jaar 2017 zijn weer klaar. De afbeelding die is gebruikt is van een kerkraam en is door een van onze gemeenteleden gefotografeerd in een kerk in Zwitserland. De vraag aan u en jullie is om vandaag weer een stapeltje kerstkaarten mee te nemen met het verzoek om die begin deze week te verspreiden. Dit jaar is er geen kerstkrant bij. Alvast bedankt voor de medewerking. *Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg*

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

Kijk voor meer informatie op onze website: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl)