

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Doopdienst

Zondag, 29 april 2018

10.00 uur

nr. 1552

Voorganger	: ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst	: Heleen Broerse
Organist	: Arjen de Jong
Beamer / Geluid	: Robert Reemer / Leo Bakker
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Ingrid en Marit Reemer
Collecte	: 1° Diaconie, 2° Kerk, 3° Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.



Meeleven

- *Mevr. Wil de Ridder* is afgelopen week verhuisd naar Woonzorgcentrum De Rijk te Bloemendaal (Kamer 434, Bloemendaalseweg 134, 2061 SC Bloemendaal). Op zichzelf is het goed nieuws dat ze het hospice kon verlaten, maar het is ook dubbel, omdat het nu toch anders verloopt dan verwacht was. We wensen haar Gods nabijheid toe, we groeten haar hartelijk, en we hopen dat ze een rustige tijd zal hebben in Bloemendaal.

- *Mevr. Bets Kempe* is opgenomen geweest in het ziekenhuis en is weer thuis. Met goede zorg hopen we dat haar situatie stabiel zal blijven. We wensen haar de nabijheid van God toe en groeten haar hartelijk.
ds. Gert van de Meeberg.

De bloemen uit deze dienst zijn voor:

De doopouders Esther en Maikel Groeneveld - Bart
Dhr. W. Jansen, i.v.m. zijn 90^{ste} verjaardag

Vrijdagavond 4 mei, 19.00 uur, is er in onze kerk een bijeenkomst voorafgaande aan de dodenherdenking. Het thema is: 'Oorlogsherinneringen'.

Muzikale medewerking wordt verleent door Karin Gorter en Corry Klokkers, organist is Hans Jütte.

De samenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken, de herdenkingen bij de monumenten in Halfweg en Zwanenburg door de Dorpsraad. Na de samenkomst lopen we vanuit de kerk in stille tocht, onder klokgelui, naar de monumenten.

Heel fijn dat ook dit jaar de padvinders bereid zijn om de kransen te dragen. Daar zullen we om 20.00 uur twee minuten stil zijn om allen te gedenken – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We hopen u in de kerk te ontmoeten.

Namens de Raad van Kerken, pastor Fons Litjens en ds. Gert van de Meeberg

De opbrengst van de collecte van zondag 22 april:

Diaconie € 99,83, Eredienst & Kerkmuziek € 84,75,
Kerkgebouw € 68,80

Hemelvaartsdag 2018: Tuindienst

Na de geweldige opkomst van 2017 willen we ook dit jaar –bij goed en droog weer- de viering op Hemelvaartsdag in de open lucht houden. Bij slecht weer wordt de dienst in de kerk gehouden. Er komt een telefoonnummer dat u de dag ervoor kunt bellen i.v.m. het al of niet doorgaan.

Misschien heeft u het nieuwe Kerkblad al gehad? Daar staat veel (zo niet alle) informatie in.

Datum: **10 mei** (dat is al gauw!)

Plaats: **De Tuinen van West**, niet in de Fruittuinen maar op de **Polderheuvel** in de Eendrachtspolder.

Aanvangstijd: **10.00 uur**.

Ook is er gelegenheid – voor wie wat moeilijker ter been is, om 9.30 uur in de auto te stappen bij de kerk.

Heerlijk om het stukje te fietsen en speelgelegenheid voor (klein)kinderen is er volop aanwezig.

Onze vaste warme bakker zorgt weer voor wat lekkers bij de koffie, die we zelf meebrengen.

Er wordt voor een thermoskan thee gezorgd en appelsap voor de kinderen.

Het belooft weer een bijzondere viering te worden midden in de natuur en de weidsheid van het landschap. Van harte welkom!

Tineke Berger, namens de Commissie Eredienst.

Agenda voor de komende week

Dinsdag	01-05	19.45 uur	Consistorie
Woensdag	02-05	20.00 uur	InterNos
Vrijdag	04-05	19.00 uur	ds. G. van de Meeberg en Pastor F. Litjens, dodenherdenking
Zondag	06-05	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg



Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

In de maand mei wordt de kerkbrief verzorgd door Leo Kranenburg

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

- Zegen
- Orgelspel
- Het gezin Groenenveld-Bart staat voorin de kerk, zodat we hen kunnen feliciteren. Daarna bent u welkom om met elkaar koffie te drinken!



Uit liefde ontstaan,
 met liefde gedragen,
 al die maanden dat vreemde,
 dat vage, dat trappelende,
 wordende mensje dat groeide
 dat altijd bij ons was
 en altijd weer boeide.

Het wachten duurde lang,
 steeds blijven hopen
 en dan eindelijk gehuil,
 het mondje wijd open.

Wat tedere woorden,
 een lach en een traan
 geluk en ontroering en
 dan klinkt je naam,
 met zorg gekozen,
 met liefde gegeven;
 een naam die je draagt
 de rest van je leven.

Kindje zo broos,
 lief en klein,
 je doet ons beseffen,
 dit kan alleen Gods wonder zijn!



*Van harte welkom in de dienst! Wilt u uw mobiele telefoon uitzetten?
 Alle liederen en teksten worden geprojecteerd met de beamer.*

VOORBEREIDING

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan

- **Lied 139: 1, 7, 8** | Heer, die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139, Liedboek 2013)
- Inkeer, Bemoediging en Groet
- Gebed om ontferming
- **Lied 218: 1, 2, 3** | Dank U voor deze nieuwe morgen (Liedboek 2013)

HET WOORD

- Gebed om de heilige Geest
- De kinderen gaan naar de kinderdienst
- 1^e Bijbellezing: **Psalm 139: 1-6, 13-18** (Bijbel in Gewone Taal)
- **Lied 868: 1, 2** | Lof zij de Heer (Liedboek 2013)
- 2^e Bijbellezing: **1 Johannes 4: 7-12, 16b** (Bijbel in Gewone Taal), gelezen door Marjo Bart, oma van Lieke
- **Lied 868: 3, 4**
- Uitleg en verkondiging
- Orgelspel en **Lied 704** | Dank, dank nu allen God (Liedboek 2013)
- De kinderen van de kinderdienst komen terug in de kerk

DE DOOPVIERING

• Tijdens het zingen van 'Verbonden met vader en moeder' wordt Lieke door haar oma, Yvonne Groeneveld, binnengebracht.

• Geroepen om te zingen, nr. 79: 1 en 2

1. Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, maar ook met de andere mensen, vier jij hier dit feest met ons mee. Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest, want jij wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.	2. Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd, en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt. Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
---	--

• Presentatie | *Maikel en Esther komen met Lieke en Sara naar voren*

• Onderwijzing | Inleidende woorden op de doop

• Lied: **Evangelische liedbundel, nr. 456**

1. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, geef elkaar de hand, je bent niet alleen. Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn.

2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, wij zijn in de wereld niet alleen. God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen. Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.

• Doopgebed

• Belijdenis en geloften

◦ **Lied 344** | Geloofsbelijdenis (Liedboek 2013), staande gezongen

◦ Vragen voor de doopouders

(Na het ja-woord mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen)

◦ Het doopwater wordt samen met Sara in de doopvont uitgegoten

• Doop en handoplegging

• Verwelkoming

◦ Vraag voor de gemeente; **Allen: Ja, dat willen wij**

◦ Ouderling van dienst overhandigt doopkaart, de doopouders steken de doopkaars aan en hangen de doopschelp op.

◦ Kinderen van de kinderdienst geven een cadeautje

• Gedicht, gelezen door Esther (zie blz. 4)

• We luisteren naar het lied **Welkom** (Nick en Simon) en zien foto's van de fam. Groeneveld-Bart

GEBEDEN EN GAVEN

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**

• Collecte en orgelspel

TOT SLOT

We gaan staan

• **Kind van God en kind van mensen**

(mel.: Ev. Liedb. nr. 357, 'Vreugde, vreugde')

1. Wij zijn bij elkaar gekomen rond het water uit de bron, stromend water, bron van leven, waar de schepping mee begon. Kind van God en kind van mensen, welkom in de grote kring! Dankbaar voor dit nieuwe leven, jij bent ieders lieveling.

2. Wij zijn bij elkaar gekomen om te horen hoe je heet. Deze naam wordt opgeschreven, zodat niemand jou vergeet. Kind van God en kind van mensen, welkom in de grote kring! Dankbaar voor dit nieuwe leven, jij bent ieders lieveling.

3. Als een kind zijn wij geboren, in een helder licht gezet. Uit het donker en het water worden wij door God gered. Kind van God en kind van mensen, welkom in de grote kring! Dankbaar voor dit nieuwe leven, jij bent ieders lieveling.