

## Bedankje 2

Wij werden deze week verrast met een prachtig boeket bloemen van de kerk, ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. We zijn erg verwend met bloemen en felicitatie kaarten.

Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken.

*Hartelijke groeten van Wim en Betsy Geelhoed.*

## De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Mevr. A. van Ruth- de Mee i.v.m. haar 90<sup>ste</sup> verjaardag.

Josien van de Brink

## De collectes hebben het volgende opgebracht:

Zondag 2 september: Diaconie € 113,053,

Missionair werk en kerkgroei € 103,20 en Gebouw € 78,39

Zondag 9 september:

Diaconie € 80,10, Jeugdwerk JOP € 82,60 en Gebouw € 57,10

## Nieuws van de bazaarcommissie.

Vandaag worden er aan de uitgang zakjes uitgedeeld. Wij vragen u het zakje te vullen met wat levensmiddelen en deze voor dinsdagmorgen 2 oktober in te leveren bij een van de commissie of hier in de kerk. Hartelijk dank. *Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit 0629964644*

## WOB winkel

Vandaag staat de WOB-winkel weer voor u klaar met artikelen uit eerlijke handel verkregen. We ontmoeten u daar graag.

## Zet in uw agenda

14 oktober 14.30 uur Zondagmiddagconcert met Singing Unlimited. In het volgende Kerkblad leest u alles over dit grote koor en haar bijzondere optreden. *Met vriendelijke groet, zondagmiddag-concertcommissie*



## Agenda voor de komende week

Maandag	17-09	20.00 uur	Kerkrentmeesters
Woensdag	19-09	20.00 uur	Kerkenraad
Donderdag	20-09	20.00 uur	VoiceMail
Zondag	23-09	10.00 uur	ds. G. van de Meeberg, afscheidsdienst

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.

Kijk voor meer informatie op onze website: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl)

# KERKBRIEF

*Protestantse gemeente  
te  
Halfweg-Zwanenburg*



**Zondag, 16 september 2018      10.00 uur      nr. 1571**

Voorganger	: ds. G. van de Meeberg
Ouderling van dienst	: Heleen Broerse
Organist	: Hans Jütte
Beamer / Geluid	: Robert Reemer / Wim Smit
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Renske de Vries
Collecte	: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Vredeswerk, 3 <sup>e</sup> Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.*

## Thema: Als het donker is

### VOORBEREIDING

- *Orgelspel*
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- **Lied 130: 1, 3** (= *Psalm 130*)
- Inkeer, Bemoediging en Groet
- Twee afkondigingen van overlijden en moment van stilte  
(daarna nemen we plaats)
- **Lied 598, Nederlandse tekst, we zingen het 2 keer**  
(organist speelt eerst voor)  
*Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.*
- Gebed om ontferming
- **Lied 598, Nederlandse tekst, we zingen het 2 keer**  
*Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.*

### HET WOORD

- Gebed om de heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kinderdienst
- Bijbellezing: **Genesis 28: 10-22** (NBV)
- Lied: **Als de nacht valt** (melodie: *Wat de toekomst brengen moge*)
  1. Als de nacht valt in je leven en je voelt je kil en koud.  
Zou er iemand om je geven, is er één die van je houdt?  
‘t Liefste zou je willen schreeuwen: ‘Mensen, help ik red het niet!’  
want het duurt – zo lijkt het – eeuwen voordat iemand jouw nood ziet.
  2. ‘t Is de HEER, de Bron van liefde, die je moeilijkheden ziet.  
Heeft Zijn Zoon aan ons gegeven en is bij ons in verdriet.  
Ja, op Hem kun je vertrouwen, Hij blijft altijd jou nabij.  
‘t Is de Rots om op te bouwen, Hij wijkt nimmer van je zij.

- Uitleg en verkondiging

- *Orgelspel Dank sei dir, Herr, G.F. Händel*
- **Lied 280: 4, 5, 6, 7**

### GEBEDEN EN GAVEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**
- Collecte en orgelspel; kinderen komen terug uit de kinderdienst

### TOT SLOT

- **Lied: Dit is mijn troost, 1-3** (tekst: Jaap Zijlstra, melodie: Lied 905)

1. Dit is mijn troost, ik ben geborgen  
in God die mijn ontfermer is,  
Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,  
mijn moeiten kent Hij, mijn gemis.  
Het is zijn wonderlijke trouw  
waar ik met heel mijn hart op bouw.

2. God heeft tot vreugde ons geschapen  
en niet tot vrees en treurigheid,  
hij zal een nieuwe wereld maken,  
dan is de ramspoed uit de tijd.  
Wie liefdevol de Heer verwacht,  
schenkt Hij een lofzang in de nacht.

3a. Hoe dichter tot mijn God ik nader,  
hoe dieper ik mij voor Hem buig;  
ootmoedig noem ik Hem mijn Vader,...

3b. ...zijn Naam spreek ik met eerbied uit.  
Was daar zijn grote goedheid niet,  
ik wist geen raad met mijn verdriet.

- Zegen

- **Lied: Dit is mijn troost, 4**

4. Gods weg is hoger dan mijn wegen,  
ik leg mijn kleine mensenhand  
omdat ik hunker naar zijn zegen  
in zijn getrouwe vaderhand –  
mijn Vader, Hij verlaat mij niet,  
Hij is mijn licht, Hij is mijn lied.

- *Orgelspel Preludium & Fuga, D. Buxtehude.*

\*\*\*\*\*

### **Bedankje 1**

Lieve mensen, Hartelijk dank voor de mooie kaarten, de gezellige telefoontjes en de fijne bezoeken, die ik van u tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Het heeft mij reuze goed gedaan! Ik ben blij dat ik weer met u de dienst en het koffie drinken mee kan maken.

*Hartelijke groeten, Joke Verwaal*