

3 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.



• Zegen

•

Orgelspel.

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Mevr. C. van Houwelingen i.v.m. haar 93^{ste} verjaardag

Mevr. I.J.S. van Os, i.v.m. haar 80^{ste} verjaardag

De collectes hebben het volgende opgebracht:

Zondag 11 november:

KiA binnenlands diaconaat € 121,95, Kerk € 92,10 en Gebouw € 68,45

Agenda voor de komende week

Maandag	19-11	20.00 uur	Cie zondagmiddag concerten
Woensdag	21-11	20.00 uur	Kerkenraad
		20.00 uur	InterNos
Vrijdag	23-11	20.00 uur	VoiceMail
Zondag	25-11	10.00 uur	ds. C.J.P. Ofman
			Herdenking overledenen



Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 18 november 2018 10.00 uur nr. 1579

Voorganger	: mevr. kandidaat M. Verschoof
Ouderling van dienst	: Heleen Broerse
Organist	: Dick Meijer
Beamer / Geluid	: Robert Reemer / Leo Bakker
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Anke en Geeske Kluijt
Collecte	: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, 3 ^e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING

- *Orgelspel*
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- **Lied (Psalm) 16:1,3 en 4**
- Inkeer, Bemoediging en Groet
- **Lied 449:1,3,4 en 5 (Liedboek 1973)**

1 God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4 Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

5 God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

- Gebed om ontferming

Glorialied 868

- Woorden ten leven: Tien geboden in de vertaling van Karel Eykman.

HET WOORD

- Gebed om de heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kinderdienst
- 1^e Bijbellezing: *Jesaja 61:1-4*

Lied 530:1,2

- 2^e Bijbellezing: *Marcus 6:1-6*

Lied 530: 3,4

- Uitleg en verkondiging

Orgelspel



•Lied: Genade zo oneindig groot (Opwekking 428)

1 Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2 Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.)2x

GEBEDEN EN GAVEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**

- Collecte

De kinderen komen terug uit de kinderdienst

TOT SLOT

- **Lied** 'Ga maar gerust' van Sytze de Vries.
Op de melodie van 'Ik bouw op U'

1 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

2 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

