

## Collecte 1e Kerstdag, Kerk in Actie, licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

Op 1e Kerstdag wordt er gecollecteerd voor kinderen in de knel. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Steun de kerken in Libanon en Jordanië door op 1e Kerstdag te geven aan Kerk in Actie. U ontvangt hier op Kerstmorgen nog meer informatie over. *Vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder*

## Kinderkerstfeest kinderdienst op 25 december “Jezus wordt geboren”

Net als vorig jaar vieren we het kinderkerstfeest met de kinderen tijdens de kinderdienst in de kerstmorgendienst op 25 december. Dit doen we in de eigen kinderdienststruimte.

We zullen met het Bijbel Basics-project van het Nederlands Bijbel Genootschap vertellen over de geboorte van Jezus, de redder op wie de mensen wachtten (Lucas 2:1-21) en met elkaar zingen/ muziek maken/ knutselen. Daarbij eten en drinken we wat lekkers. Ook krijgen jullie een aandenken mee aan de kerstochtend.

Dus: kinderen, kleinkinderen, vriendjes of vriendinnetjes, komen jullie ook gezellig Kerst met ons meevieren?

*Namens de kinderdienstleiding, Cora Gerritse en Petra Mendrik*

## Agenda voor de komende week

Maandag	24-12	22.00 uur	Ds. A.R. van der Deijl, <b>Kerstnachtdienst</b>
Dinsdag	25-12	10.00 uur	Ds. W. Zaagsma, <b>Kerstviering</b> met VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
Zondag	30-12	10.00 uur	Ds. P.I.C. Terpstra

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse

Kijk voor meer informatie op onze website: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl)

# KERKBRIEF

Protestantse gemeente  
te  
Halfweg-Zwanenburg



## 4<sup>e</sup> Advent

Zondag, 23 december 2018      10.00 uur      nr. 1584

Voorganger	: Ds. A.J.O. van der Wal
Ouderlingen van dienst	: Leo Kranenburg
Organist	: Arjen de Jong
Koor	: Inter Nos o.l.v. Roland Bosma
Beamer / Geluid	: Robert Reemer / Leo Bakker
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Renske de Vries
Collecte	: 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk 3 <sup>e</sup> Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje koffie, thee of een glas limonade.

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.*

*Orgelspel*

VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken 4 adventskaarsen + opzeggen gedichtje

Intochtslied: **Lied 435: 1, 2, 4**

Gelegenheid tot stil gebed

Bemoediging

Vredegroet

*Het koor zingt:*

*Cool night, quiet night*

*Als Christus vandaag werd geboren*

Drempelgebed

Zingen: **Lied 433**

(daarin verwijzing naar Ps. 19, Psalm van de zondag)

**1: allen; 2: koor; 3: allen; 4: koor; 5: allen**

HET WOORD GEHOORD

Aandacht voor het Adventsproject: *“De profeten zien het al”*

Filmpje *‘Er komt een nieuwe koning’*

**Projectlied** (meezingen d.m.v. de beamer)

Zacharia, jij kunt kijken in de verte van de tijd,  
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.

Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?

Geef ons alsjeblieft een vierde hint! Waar gaan we naartoe?

Ik zie, ik zie een koning zonder schild of zwaard.

Oorlog hoort voorgoed bij het verleden.

Een ezel is zijn paard, hij brengt de wereld vrede.

Klein wordt groot.

Traan wordt troost.

Angst wordt hoop.

Helm wordt kroon

God blijft God.

Zacharia, jij kunt kijken in de verte van de tijd,

Alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.

Er blijven nog wel vragen; Wanneer? En waar? En hoe?

Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe.

Eén ding is wel zeker: daar gaan we naartoe!

De kinderen komen naar voren en gaan naar de kinderdienst

Eerste lezing: *Zacharia 9: 9-10*

Zingen: **Lied 463**

1 + 2: koor; **3 + 4: allen**

Tweede lezing: *Matteüs 11: 28-30*

Zingen: **Lied 463 (vervolg)**

5 + 6: koor; **7 + 8: allen**

Uitleg en verkondiging

*Orgelspel*

Zingen: **Lied 439: 1, 2, 3**

HET WOORD BEANTWOORD

Dankgebed en voorbeden

stil gebed

gezamenlijk gebeden **Onze Vader**

*Het koor zingt: Lied 495*

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Slotlied: **Lied 444**

**1: allen; 2: koor; 3: allen; 4: koor; 5: allen**

SLOTWOORD

Zegen

Zingen: **Amen**

\*\*\*\*\*

**Meeleven** *De heer G. Joustra* is opgenomen in het Spaarne Gasthuis Zuid te Haarlem. Hij ligt op de hartbewaking. We moeten nog afwachten hoe het verder gaat. We wensen hen veel sterkte toe en hopen op een voorspoedig herstel. *Met vriendelijke groet Grietje Monster.*

**De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:**

Dhr. en mevr. P. Versluis-Hoekstra, i.v.m. hun 50 jarig huwelijk

**De collectes van zondag 16 december hebben het volgende opgebracht:**

Raad van Kerken € 267,96

**Kinderdienst** Vanochtend op de 4<sup>e</sup> adventszondag hebben we het in de kinderdienst over het thema: “Er komt een nieuwe koning” van de profeet Zacharia (9: 9-10).