

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 362, Hij die gesproken heeft...

De kinderen komen terug uit de kinderdienst

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte



TOT SLOT

Lied 657: Zolang wij ademhalen

Zegen, gem.: 'Amen'. *Orgelspel.*

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. G. van den Horn

Meeleven

Bas en ik zijn bij *mevr. J. Biesheuvel-Kooiker* op bezoek geweest in Steenwijk. Het was wel even wennen voor haar maar ze heeft het er goed. Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Het lopen met rollator gaat goed, maar geestelijk is ze wel wat achteruit gegaan. Ze bedankt iedereen voor de kaarten die ze heeft ontvangen. Wilt u haar een kaart sturen dan kan dat naar: Zonnekamp afd. Botter, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk.
Met vriendelijke groet, Grietje Monster

De collectes van 10 februari hebben opgebracht:

Diaconie € 72,95 Catechese & Educatie € 74,75 Gebouw € 53,70

Agenda voor de komende week

Maandag	25-02	20.00 uur	Commissie zondagmiddagconcerten
Woensdag	27-02	14.00 uur	Leesgroep Augustinus, betekenis Kerkgebouw, locatie RK kerk
Woensdag	27-02	20.00 uur	Kerkenraad
Zondag	03-03	10.00 uur	Wereld gebedsdag, m.m.v. VoiceMail locatie Protestantse Kerk

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

In de maand maart verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 24 februari 2019

10.00 uur

nr. 1593

Voorganger	: ds. R. Wattel
Ouderling van dienst	: Leo Kranenburg
Organist	: Arjan de Jong
Beamer / Geluid	: Rob Piso / Melissa Sieraad
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Grietje Monster
Collecte	: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Missionair werk, 3 ^e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop koffie, thee of een glas limonade.

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.*

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Openingslied: **Diep in ons...**

(t: Alfred Bronswijk, mel. LB 753, Er is een land...)

Diep in ons woont een groot geheim
dat duisternis bestrijdt,
alle voeten richt en heuvels slecht
en de mensen mens laat zijn.

Het heeft de glans van scheppingslicht,
de geur van 't paradijs,
want het weet van dans en van gedicht,
en het gaat de dood voorbij.

Het leeft in man en vrouw en kind
en spant de regenboog
over wateren zo diep en stil,
waar het wonder zich bewoog.

Het groeit in palmen van de hand,
die weet van breekbaarheid,
van een schouderklop, een warm gebaar
en van wederkerigheid.

Het is de bloem van tederheid,
door God ons aangereikt,
waarin Hij ons zeer te na wil zijn
en in Christus op ons lijkt.

Stilte, Onze hulp..., groet

Gebed om ontferming

Glorialied: **Scheppende kracht**

1 Schep pen de kracht, uw aar de is zo prach tig:
heu-vels van groen en zee-en blauw en diep,
vel-den van geel en ber-gen grijs en mach-tig.
Dank voor uw kracht, die ons tot le - ven riep.

2 Levende kracht, die dorheid brengt tot bloeien,
knoppen elk voorjaar weer ontspruiten doet;
die ook de mens vernieuwen laat en groeien.
Dank voor uw kracht, die ons bezielt en voedt.

3 Helende kracht, die lijden kan verzachten,
als mensen armen om een schouder slaan.
Luisterend oor in onze zwartste nachten.
Dank voor uw kracht, die wanhoop helpt weerstaan.

4 Eeuwige kracht, die ons blijft inspireren;
die aan uw schepping doel en richting geeft;
die ons het hart naar anderen doet keren.
Geef, dat uw kracht voor altijd in ons leeft.

HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Eerste lezing: *Ester hoofdstuk 1, 1 – 4. 10 – 12. 16 - 19;*
hoofdstuk 2 1-2. 4-8. 15-17

Zingen: **lied 1001, De wijze woorden...**

Tweede Schriftlezing: *Matteus 5, 1 – 11*

Zingen: Lied: **Ongestraft mag liefde bloeien**

(t: Sytze de Vries; mel. LB 791, Liefde eenmaal uitgesproken)

1. Ongestraft mag liefde bloeien,

vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdes loop verdraagt geen boeien:

laat haar stromen als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren

als een wonder van het licht,

als een regenboog vol kleuren

door de hemel zelf gesticht.

3. Niemand houdt de liefde tegen

waar zij langs de straten gaat.

Wie met liefde is gezegend,

koestert wie om liefde gaat.

6. Wie voor liefde is geschapen

vreest ook niet bij tegenwind.

Liefde is het hemels wapen

dat de angsten overwint.

