

Mw. Versluis-Hoekstra, is met haar fiets gevallen na een aanrijding. Zij moet thuis herstellen van een scheurtje in het bekken. Dit zal tijd en krachten kosten. Krachten die al verminderd waren. We bidden dat zij en haar man mogen ervaren dat er mensen om hen heen staan die een helpende hand bieden én dat Gods dragende handen er dag en nacht zijn!

“Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand” (Lied 913)

Ik wens een ieder van u toe in zijn of haar persoonlijke leven dat die hand uw houvast mag zijn! *Een warme groet, Gretha Bregman-Hoving*

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

mevr. G. Kortenoeven- Keddeman

Bedankt!

Mede namens onze dochter en schoonzoon, Suzanne en Niek Berendsen-Bakker, willen we u/jullie allen hartelijk bedanken voor de vele lieve reacties (in welke vorm dan ook) ter gelegenheid van de geboorte van onze lieve kleindochters Nine en Liva. Zoveel meeleven doet ons allemaal erg goed! Met vriendelijke groet, *Leo en Ria Bakker*

De collecte van zondag 23 juni heeft opgebracht

KIA Werelddiaconaat - € 149,90, Kerk - € 104,20, Gebouw - € 79,95

Zomertentoonstelling ‘Inspiratie’ in De Ark

Deze zomer heeft De Ark, Muiderbos 36, in Hoofddorp een heel bijzondere tentoonstelling: Haarlemmermeeders laten het kunstwerk zien dat hen inspireert of op een moeilijk moment hielp. De Ark vraagt deze zomer: ‘Wil je een bijzonder kunstwerk met anderen delen? Stel het dan beschikbaar voor de zomertentoonstelling ‘Inspiratie’. In juli en augustus, geopend op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur. De tentoonstelling begint op zondag 7 juli om 10.30 uur met een bijzondere kerkdienst.

Wie wil meedoen en het kunstwerk of de foto 2 maanden wil uitlenen, kan reageren naar Rien Wattel, cultuurindeark@gmail.com of 06 160 408 60.

Agenda voor de komende week

Maandag	01-07	09.00 uur	Schoonmaakploeg
Woensdag	03-07	20.00 uur	InterNos
Zondag	07-07	10.00 uur	ds. M. Reinders uit Amsterdam

Tot en met 4 augustus wordt de kerkbrief verzorgd door Cora Gerritse

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 30 juni 2019

10.00 uur

nr. 1611

Voorganger	: ds. D. van Arkel
Ouderling van dienst	: Heleen Broerse
Organist	: Arjen de Jong
Beamer / Geluid	: Robert Reemer en Leo Bakker
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Marianne Kromhout
Collecte	: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, 3 ^e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

Brief aan de kerkgangers

Een gelukkig mens is als boom, zo zegt een dichter van Psalm 1, geplant aan waterstromen. De mens is geworteld in een verhaal dat haar/hem leert wat gerechtigheid is en liefde. En dat merk je aan de goede vruchten die zij of hij draagt. Dus niet de hoogte van de boom blijkt van belang, maar waar de wortels van de boom hun voeding vinden.

In deze dienst lezen we in het komische en tegelijk ook zo indringend actuele verhaal van Daniël. De grote tiran Nebukadnessar droomt zichzelf een boom die wordt omgehakt. En van een boom die tot in de hemel reikt wordt hij tot een wild dier dat gras vreet met haren als arendsveren en nagels als de klauwen van een roofvogel: een beest!

Wat maakt een mens tot mens? Een mens wordt op z'n benen gezet om anderen op hun benen te zetten. En dat is precies wat die zich almachtig wanende koning op zijn pauwentroon vergeet.

Op deze zondag na Pinksteren klinkt de vraag: van welk verhaal leven wij?

Welkom in deze dienst. "Als de kerk van liefde leest is het feest" (Lied 287). Wie zich op dit moment allesbehalve feestelijk voelt mag weten dat dit ook een huis van gemeenschap, gebed en geborgenheid is.

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied Lied 287: 1 en 2

Verstilling

Bemoediging en Groet

Lied 296

Ochtendgebed uit de liturgie van de Church of England, de Anglicaanse kerk

Een nieuwe dag... beamerbeelden met muziek (van Cat Stevens)

Gezongen voortgezet in: Lied 216

HET WOORD

Lied 72: 1 en 4

Gebed

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Schriftlezing: **Daniël 4: 1 t/m 13** **Lied 335**

Schriftlezing: **Daniël 4: 16 t/m 20** **Lied 335**

Schriftlezing: **Daniël 4: 25 t/m 31** **Lied 335**

Uitleg en Woordverkondiging

Orgelspel

Lied 1001

De kinderen komen terug uit de kinderdienst

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

v.: ... zo bidden wij, zingend:

g.: **Lied 333** (telkens 1x gezongen zonder herhaling)

De gebeden worden afgesloten met een

gezamenlijk gesproken Onze Vader

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Op een dag... (Haifa, Israël: Koolulam).

Slotlied Lied 1010 : 2 en 4

Zending en Zegen

v.: ...vrede

g.: AMEN

Orgelspel

Meeleven

Mw. de Fouw- van Heerde, is voorspoedig herstellende. Daar zijn we met haar en haar man dankbaar voor.

Ook *mw. Mendrik*, is dankbaar dat zij zich weer goed voelt. Zij werd afgelopen week kort opgenomen in het ziekenhuis in verband met uitvalverschijnselen na enkele kleine "TIA's". We wensen haar en haar man toe dat het herstel voorspoedig verder mag gaan!

Mw. Mandemaker-Snijders heeft dinsdag een operatie aan de knie ondergaan. We wensen haar een goed herstel, geduld en de zegen van God.

Mw. Reijnhout verblijft in de Janskliniek, H1072, Ridderstraat 32 te Haarlem. Zij is dankbaar voor alle kaarten en laat ons weten dat het langzaam wat beter gaat. We wensen haar Gods sterkte en kracht toe.

Mw. Kortenoeven-Keddeman, is nog aan bed en huis gebonden. We bidden voor haar en haar man, dat zij zich iedere dag omringd mogen weten door de liefdevolle nabijheid van onze Heer.