

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 15 september

Op zondag 15 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De kerkenraad wil deze dag ook gebruiken om weer na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.

U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen.

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen. Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn.

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. Heleen Broerse

Reisje gemeente diaconaat op 17 september

Nog een laatste kort berichtje over ons reisje op dinsdag 17 september.

We vertrekken om 9.00 uur bij Eigen Haard, Sparrenlaan 1 in Zwanenburg. Wat we gaan bezoeken heeft u al kunnen lezen in het Kerkblad van september (zie blz 11).

Ca. 17.30 uur/18.00 uur hopen we weer terug te zijn in Zwanenburg.

De prijs voor deze mooie dagtocht bedraagt € 45,--

Wegens grote belangstelling hebben we een grotere bus besteld, dus u kunt zich nog opgeven bij: Gré, Irma of bij Betsy. (De busreis gaat dus zeker door!)

Hartelijke groeten namens het team gemeentediaconaat, Betsy Geelhoed

Vandaag: Verkoop van fair trade artikelen na de dienst!

Agenda voor de komende week

Woensdag	11-09	20.00 uur	Moderamen
Vrijdag	13-09	20.00 uur	VoiceMail
Zaterdag	14-09	10.00 uur	Monumentendag Kerk is open
Zondag	15-09	10.00 uur	Mevr. G. Bregman-Hoving

Deze Kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. De komende weken (t/m oktober) zal Cora Gerritse de Kerkbrief samen stellen (cora.gerritse@quicknet.nl)

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg



Thema: Leren Bidden

Zondag, 8 september 2019

10.00 uur

nr. 1621

Voorganger	: Ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede
Ouderling van dienst	: Cora Gerritse
Organist	: Arjen de Jong
Beamer en Geluid	: Onno Bart
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Grietje Monster
Collecte	: 1 ^e KIA Zending, 2 ^e Kerk, 3 ^e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

Thema: Leren Bidden

AAN HET BEGIN

- *Orgelspel*
- Verwelkoming door de ouderling van dienst
- **Lied (Psalm) 24: 1**
De aarde en haar volheid zijn
- **Groet:** V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer
- **Bemoediging:** V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
- Drempelgebed
- **Lied (Psalm) 24: 5**
- Gebed om ontferming
- **Glorialied 871: 1 en 2**
Jezus zal heersen waar de zon

RANDOM HET WOORD

- Gebed
- De kinderen gaan naar de kinderdienst
- *Lezing: Deuteronomium 6: 1 - 9*
Lied 756: 1, 2, 3 en 4
Laat komen, Heer, uw Rijk
- *Evangelielezing: Lucas 11: 1-13*
Lied 415: 3
Amen, amen, amen
- Verkondiging
- *Orgelspel*
Lied 981: 1, 2 en 5
Zolang er mensen zijn op aarde
- De kinderen komen terug uit de kinderdienst

TEN ANTWOORD

- Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, **Onze vader gezongen Lied 340b**
- Inzaming
- **Lied 704: 1 en 3**
Dank, dank nu allen God
- ZENDING EN ZEGEN

Orgelspel

Meeleven

Mw. van Houwelingen werd in de afgelopen week na een val opgenomen in het Spaarne Gasthuis te Haarlem (Boerhaavelaan 22,2035 RC kamer 3.724). We hopen met haar dat ze weer snel terug kan keren op de Sparrenlaan. We bidden voor haar dat zij zich omringd mag weten door de trouwe zorg en liefde van God.

Dhr. G. Joustra (Irenestraat 26) werd ook opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoek en een behandeling die verlichting gaf mocht hij weer naar huis. Daar zijn we met hem en zijn vrouw dankbaar voor. We wensen hen sterkte en Gods nabijheid toe.

Ook willen we in onze gebeden denken aan diegenen die moeten leven met ziekte of handicap, gebukt gaan onder psychische problemen of leven met gemis. Ieder mens heeft een verhaal, het verhaal van zijn of haar leven. Verhalen met mooie en minder mooie kanten, met blijdschap en verdriet. Verhalen die gedragen moeten worden maar juist in de gemeenschap van de kerk meegedragen kunnen worden door de naaste. Een vriendelijk woord, een luisterend oor, een hand op de schouder helpen om onze verhalen te (durven) vertellen en te kunnen dragen. Volgende week, 15 september, in de dienst, bij de start van het nieuwe winterseizoen staan we ook stil bij verhalen. Het jaarthema van de PKN is "Een goed verhaal". Ik hoop zelf in deze dienst voor te gaan en hoop dat in het nieuwe seizoen er veel momenten zijn waar we onze eigen verhalen en het goede verhaal met elkaar kunnen delen. De koffie en lunch nadien zijn daarvoor (denk ik) een goede start. Ik ontmoet u daar graag! *Allen een heel hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving*

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: Mevr. C. Kranstauber-van den Broek i.v.m. haar 85^{ste} verjaardag Dhr. en mevr. J. van Wieringen-van Groningen, zij waren op 21 augustus 60 jaar getrouwd.

De collectes hebben zondag 1 september het volgende opgebracht: Diaconie € 82,75; Missionair werk € 92,05 en Gebouw € 59,05

Nieuws van de bazaarcommissie

Woensdagmorgen 11 september kunt u spullen inleveren van 9.30 tot 10.30 uur bij de opslag van de kerk.

Daarna nemen wij tot half oktober geen spullen aan. Na half oktober kunt u weer spullen inleveren na telefonisch overleg.

Namens de bazaarcommissie:

Margreet Smit