

Meeleven

Op dit moment zijn er mij geen ziekenhuisopnamen bekend. Wel zijn er gemeenteleden die revalideren of behandeld worden en anderen worden thuis of elders verzorgd/verpleegd. In de ontmoetingen die ik heb hoor ik over de moeiten van het ouder worden, het afhankelijker worden en de geest die soms zomaar je in de steek kan laten. Je kunt er onzeker en verdrietig van worden en het gevoel hebben dat je niet meer echt meedoet of mee kan doen. Een helpende hand, een helpen in het vinden van een naam of woorden, een glimlach of een arm om je schouder kunnen daarin helend zijn en je doen ervaren: je hoort er zeker nog bij! Bij God tel je in alle fasen van je leven mee en Hij wil een leven lang een bron van kracht zijn lezen we in Jesaja:

“Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen.

Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.”

Allen een hartelijke groet! Gretha Bregman-Hoving

Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor gewas en arbeid op **zondag 10 november**. Net zoals vorig jaar willen wij u vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het minder goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer. Wilt u producten meenemen uit het onderstaande lijstje? De Voedselbank Haarlemmermeer en natuurlijk ook de ontvangers van de voedselpakketten zullen hier heel blij mee zijn. Hartelijk dank alvast!

Het gaat om deze producten:

- Bak & braad - Brinta - Corned beef (blik) - Eieren - Houdbare melk
- Smeerkaas - Visconserven - Rijst - Vuilniszakken - Vers fruit
- Kaas - Toiletpapier - groenten in blik - chocopasta
- pindakaas - waspoeder - jam - hagelslag - afwasmiddel

Wilt u **geen** snoep of alcohol inleveren?

Namens de commissie eredienst, *Ria Bakker*

10 november: oorstrelende Engelse koormuziek.

Op zondag 10 november staat onze kerk in het teken van klassieke Engelse koormuziek. Dan verzorgt kamerkoor Cantus Valerius een Zondagmiddagconcert met als titel ‘Engelse Componisten a capella’.

Cantus Valerius zingt beroemde stukken als ‘Requiem’ van Herbert Howells, ‘Three Shakespeare Songs’ & ‘The Lover’s Ghost’ van Ralph Vaughan Williams, ‘Remember not, Lord, our offences’ van Henry Purcell, ‘Ave Verum’ van Philip Stopford, ‘Lux Aurumque’ van Eric Whitacre en ‘Weep, o mine eyes’ van John Bennet.

Het concert begint 10 november om 14.30 uur; om 14.00 uur gaat de kerk open.

De toegang bedraagt € 7,50 per persoon inclusief drankje na afloop van het concert. Voor kinderen tot en met 12 jaar betaalt u geen toegang.

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, *Ben Broerse*

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 27 oktober 2019

10.00 uur

nr. 1628

Voorganger	: ds. D. van Arkel
Ouderling van dienst	: Cora Gerritse
Organist	: Arjen de Jong
Beamer / Geluid	: Robert Reemer / Melissa Sieraad
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Renske de Vries
Collecte	: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, 3 ^e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop koffie, thee of een glas limonade.

OP DE DREMPEL

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied 287: 1 en 2

Rond het licht dat leven doet.

Verstillig

Bemoediging

- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN.

Groet

- v.: Vrede voor dit huis, een rustplaats langs de wegen.
Liefde en genade voor ieder hier aanwezig
en voor wie wij in ons hart meedragen.
g.: AMEN.

We zingen: Lied 296

Die de morgen ontbood...

Een nieuwe dag...

(Ochtendgebed uit de liturgie van de Church of England, de Anglicaanse kerk).

Gezongen voortgezet in: Lied 216

Dit is een morgen als ooit de eerste.

De kinderen gaan naar de kinderdienst

HET WOORD

Het verhaal van Ruth...

We zingen: Lied 331

Roep onze namen. (2x gezongen)

Gebed

We zingen: Lied 331

Roep onze namen. (2x gezongen)

Schriftlezing: Ruth 1 : 1 t/m 5

Kort muzikaal intermezzo

Schriftlezing: Ruth 1 : 6 t/m 15

Kort muzikaal intermezzo

Schriftlezing: Ruth 1 : 16 t/m 22

We zingen: Lied 787

Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten

Narigheid en ellende, een parafrase bij Ruth 1, Karel Eykman.

Uit: *Was ik een schaap dan wist ik het wel*, p. 123.)

Uitleg en Woordverkondiging

Stef Bos: My land is jou land, lied van Ruth.

We zingen: Lied 816

Dat wij onszelf gewonnen geven

De kinderen komen terug uit de kinderdienst

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed-voorbeden-Stil Gebed- *gezamenlijk gesproken* Onze Vader.

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

v: ... (de boodschap van de engel.)

We zingen: Lied 425

Vervuld van uw zegen

Zegen

v.: ... vrede.

g.: (*gezongen*) Amen.

Orgelspel.

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden

bij: Mevr. C. Taling - v. d. Ban, i.v.m. haar 96ste verjaardag

De collectes van zondag 20 oktober hebben opgebracht:

Raad van Kerken € 112,25 - Kerk € 78,45 - Gebouw € 74,20

Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat we vorige week kregen. Deze blijk van meeleven heeft veel indruk op ons gemaakt. *Fam. Oldenburg*

De agenda voor de komende week:

Dinsdag	29-10	19.45 uur	Consistorie vergadering
Vrijdag	01-11	20.00 uur	"VoiceMail"
Zondag	02-11	10.00 uur	mevr. ds. G. Neels uit Hoofddorp

Deze Kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse (cora.gerritse@quicknet.nl).
De maand november verzorgt Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl) de Kerkbrief.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl