

Bedankje Voedselbank Haarlemmermeer

Afgelopen zondag werd in de dienst ook aandacht besteed aan Dankdag voor gewas en arbeid. De commissie eredienst had de afgelopen weken in de kerkbrief een oproep gedaan om op 10 november voedings-middelen mee te nemen om deze te kunnen doneren aan de Voedselbank Haarlemmermeer. Daar werd volop aan voldaan. Bij elkaar werden 8 kratten gevuld met gaven van dankbaarheid. Afgelopen maandag zijn deze opgehaald. Namens de Voedselbank Haarlemmermeer willen de vrijwilligers van afdeling Halfweg-Zwanenburg u allen hartelijk bedanken voor alle geschonken producten!



De agenda voor de komende week:

Maandag	18-11	20.00 uur	Kerkrentmeesters
Woensdag	20-11	20.00 uur	Kerkenraad
Vrijdag	22-11	20.00 uur	"Voice Mail"
Zondag	24-11	10.00 uur	Mevr. G. Bregman-Hoving, Eeuwigheidszondag m.m.v. Voice Mail



Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Tweede zondag van de Voleinding

Zondag, 17 november 2019 **10.00 uur** **nr. 1631**

Voorganger	: ds. Adri van der Wal (Hoofddorp)
Ouderling van dienst	: Grietje Monster
Organist	: Hans Jütte
Beamer / Geluid	: Rob Piso / Melissa Sieraad
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Marianne Kromhout
Collecte	: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, 3 ^e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop koffie, thee of een glas limonade.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING

- *Orgelspel*
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- **Lied: Ps. 98: 1 en 2** (Psalm van de zondag)
- Gelegenheid tot stil gebed
- Bemoediging en Groet
- **Lied 274: 1 en 2**
- Gebed om ontferming
- **Glorialied: Lied 274: 3**

HET WOORD

- Gebed om de heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kinderdienst
- We lezen uit de Bijbel: **Exodus 2:23 – 3:15**
- **Lied: Ps. 77: 6**
- We lezen uit de Bijbel: **Lucas 20:27-40**
- **Lied 960: 2 en 3** (vers 3 aangepast)

3 Elks naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die ons het leven gaf te leen
en die geen God van doden is.

- Uitleg en verkondiging
- *Orgelspel (Larghetto, J.H.G. Bley)*
- **Lied 608**
- komen de kinderen terug uit de kinderdienst

GEBEDEN EN GAVEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**
- Collecte

TOT SLOT

- **Lied 755**
- Zegen
- **Lied 415: 3**
- *Orgelspel*



Meeleven

Deze week heb ik geen namen te noemen maar wel wil ik u vragen mee te leven met allen die volgende week zondag, 24 november, in ons midden zullen zijn om een geliefde te gedenken. Eeuwigheidszondag is een dag om te gedenken ook voor allen die al eerder geconfronteerd werden met verlies en verdriet. Ik schreef het al eerder: de kerk wil een plaats zijn om verdriet te delen en vindplaats zijn van nieuwe moed, kracht en hoop. Laten we met elkaar bidden dat een ieder mag ervaren dat God een God is die de bron is van die nieuwe kracht en hoop. Het doet me denken aan de volgende dichtregels:

*Stil verwelkt de nacht
In de armen van het Licht
Bloeit een nieuwe droom...*

Allen een warme groet, Gretha Bregman-Hoving



De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: Mevr. E.H. Kempe-van Gelder i.v.m. haar 85ste verjaardag; en bij Dhr. Cor Kranstauber, uit dankbaarheid voor zijn jarenlange inzet bij het verzorgen van de kerk- en pastorietuinen, het schoonmaken van het kerkgebouw en de maandelijkse bezorging van 20 kerkbladen. Wij danken hem en zijn vrouw Corrie voor hun inzet en hopen dat ze, met allen die hun lief zijn, nog een goede tijd tegemoet mogen zien.

De collectes van zondag 10 november hebben opgebracht:
Diaconie € 116,55; Collecte Dorpskerken € 68,20; Gebouw € 55,00