

Gemeentezondag 1 december (meteen na de dienst)

Deze week zijn de begrotingen voor 2020 van zowel het college van de kerkrentmeesters als het college van de diaconie besproken in de kerkenraad. Verplicht is om deze ook met de leden van onze Protestantse Gemeente te bespreken.

Dat wil de kerkenraad met u doen op zondag 1 december aansluitend aan de eredienst. Vorig jaar hebben wij dat voor het eerst zo gedaan. Daar hebben wij als kerkenraad een positief gevoel aan overgehouden. De financiële positie van onze Protestantse Gemeente gaat ons tenslotte allemaal aan!

De agenda ziet er als volgt uit:

- Welkom door voorzitter Leo Kranenburg
- Begroting kerkrentmeesters door Simone en Wim Groothuis
- Begroting diaconie door Gea Kranenburg
- Rondvraag
- Uitbreiding van het orgel door Hans Jütte
toegelicht met behulp van foto's van Bas Berger
- Kort orgelconcert door Hans Jütte
- Slotwoord door Leo Kranenburg

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg



De agenda voor de komende week:

| | | | |
|---------|-------|-----------|--|
| Maandag | 25-11 | 20.00 uur | Diaconie |
| Dinsdag | 26-11 | 19.30 uur | Raad van Kerken bijeenkomst "Tijd voor een goed verhaal" Info: zie kerkblad van november |
| Zondag | 01-12 | 10.00 uur | ds. Adri van der Wal 1 ^{ste} Advent, |

Deze Kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.

De komende weken zal Cora Gerritse de Kerkbrief samenstellen.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Eeuwigheidszondag

Zondag, 24 november 2019 10.00 uur nr. 1632

| | |
|------------------------|--|
| Voorganger | : Mevr. Gretha Bregman-Hoving |
| Ouderlingen van dienst | : Grietje Monster en Gerda Adolf |
| Organist en pianist | : Dick Meijer |
| Koor | : VoiceMail o.l.v. Dick Meijer |
| Beamer en Geluid | : Onno Bart |
| Kinderdienst | : aanwezig |
| Oppasdienst | : Margarita van den Berg |
| Collecte | : 1 ^e Diaconie, 2 ^e Pastoraat, 3 ^e Kerkgebouw |

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop koffie, thee of een glas limonade.

Nog een keer noemen we de namen,
Van hen dit jaar gestorven.
Eenmaal zijn we weer Samen,
Uw kerk is plaats verworven.

Nog een keer klimt de naam,
Gedragen door de wind.
Hemelwaarts in zijn baan,
Van Gods thuisgekomen kind.

Leo Heuvelman

In liefde gedenken we,
een blijvende herinnering.

Meeleven

Vandaag staan we stil bij verlies en verdriet. We noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Tegelijkertijd denken we aan hen die we al langer missen. Stilstaan bij verdriet brengt ons bij troost.

Waar vind je troost, hoe troost je iemand, kun je je laten troosten?

Troost is een breed begrip, het zijn niet altijd gesproken woorden, soms is het alleen aanwezig zijn, een lief woord op een kaartje, een stil gebed, iemand een kop koffie aanbieden of een pannetje soep...

Je laten troosten is de ander zeggen wat helpt of juist niet, waar je behoefte aan hebt en proberen de geboden troost te ontvangen... van elkaar en daarin van God.

Jaap Zijlstra schreef de volgende gebedswoorden:

God, vang mij op,
ik ben zo radeloos moe.
Nu ik weet wat verdriet is,
laat mij ook weten wat troost is.
Het is zo donker,
toon uw gezicht,
laat mij het licht
van uw ogen zien.

Met een warme groet, Gretha Bregman



**De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Lem**



In liefde gedenken wij:

| | | |
|------------|--|---------|
| 08-12-2018 | Arend Dijkhof | 88 jaar |
| 11-12-2018 | Jan Zwemmer | 85 jaar |
| 15-12-2018 | Geertje Wind-Hijstek | 94 jaar |
| 16-12-2018 | Alida Maria van Ruth-du Mee | 90 jaar |
| 04-01-2019 | Adriana Anthonia Anssems | 97 jaar |
| 27-02-2019 | Roelof Starreveld | 90 jaar |
| 13-04-2019 | Maria Bijma-Vaandering | 95 jaar |
| 02-05-2019 | Janneke Sija Schilperoord- Kruithof | 91 jaar |
| 25-05-2019 | Abraham van der Meer | 90 jaar |
| 30-06-2019 | Marjorie Brederoo | 69 jaar |
| 03-10-2019 | Hendrica Tangenberg-Dol | 87 jaar |
| 03-11-2019 | Gerben Harold de Fouw | 45 jaar |
| 04-11-2019 | Johannes Strackké | 85 jaar |
| 05-11-2019 | Cornelia Taling-van den Ban | 96 jaar |

Wij luisteren naar het koor: Bleib mit deiner Gnade

Gebed

Inzameling van gaven

We zingen: Lied 416 alle verzen

Zegen

Orgelspel

Liturgie

bij de eredienst op

Eeuwigheidszondag



Halfweg, 24 november 2019, 10.00 uur

Organist: Dick Meijer
Koor: Voice Mail
Ouderlingen van dienst:
Gerda Adolf en Grietje Monster
Voorganger: Gretha Bregman- Hoving



De klok luidt en het orgel wordt bespeeld

Welkom en mededelingen

We zingen: Lied 1005: 1 en 4

Stil gebed, woorden ter bemoediging, groet

We zingen: Psalm 139: 1

Gebed

We zingen: Psalm 139: 2

Woorden van geloof en leven

We zingen: Psalm 139: 4

Gesprekje met de kinderen

Het koor zingt voor ons: For the healing of the nations

Gebed

Woorden uit de Bijbel & Woorden ter overdenking

Bijbellezing: Genesis 12:1-3

We zingen: Lied 802: 1, 3 en 5

Bijbellezing: Genesis 15:1a-3

We zingen: Psalm 42: 6

Bijbellezing: Genesis 15:4-6

Het koor zingt voor ons: Psalm 23

Bijbellezing: Genesis 22:1-6

We zingen: 939: 1 en 3

De kinderen komen terug in de kerk

Gedenken & herinneren

Het koor zingt: In Manuas Tuas Pater

Voor God en elkaar noemen we in liefde en met respect, de namen van de mensen die onder ons geleefd hebben en die gestorven zijn. Na het noemen van iedere naam zal een familielid of de ouderling de gedachteniskaars aansteken en zijn we een moment stil.

De laatste kaars die wij aansteken is voor allen die vandaag niet bij naam werden genoemd, maar wel gemist worden, nog maar kort of al heel lang, voor allen die meegedragen worden in hoofd en hart.

Wij ontsteken de kaarsen aan het licht van de Paaskaars. De Paaskaars wijst ons op de derde dag, de opstanding van Christus, waarin God zegt: de dood zal nooit het laatste woord hebben, het Licht zal overwinnen