

Collecte Kerk in Actie, Vluchtelingen Zuid-Soedan (40 dagentijd noodhulp)

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten.

In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen. Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan.

Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen?

Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden.

Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.

Toch willen wij u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang.

Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan!

Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

WOB - wereld, ontwikkeling, bewustwording

Vandaag staat de verkooptafel waar u artikelen uit de Wereldwinkel kunt aanschaffen weer klaar in de koffieruimte. We zien u daar graag.

Met vriendelijke groeten, Adrie Mendrik

De agenda voor de komende week:

Maandag	16-03	20.00 uur	Kerkrentmeesters
		20.00 uur	Cie Zondagmiddagconcerten
Donderdag	19-03	19.45 uur	Consistorie.
Vrijdag	20-03	20.00 uur	"Voice Mail"
Zondag	22-03	10.00 uur	ds. A.J.O. v. d. Wal uit Hoofddorp

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg



3de Zondag 40-dagentijd Biddag voor gewas en arbeid

Zondag, 15 maart 2020 10.00 uur nr. 1647

Voorganger	: Ds. Bert Griffioen uit Badhoevedorp
Ouderling van dienst	: Heleen Broerse
Organist	: Hans Jütte
Beamer / Geluid	: Rob Piso / Leo Bakker
Kinderdienst	: aanwezig
Oppasdienst	: Ria Bakker en Marjolein Oostwouder
Collecte	: 1 ^e KIA 40 dagentijd 2 ^e Kerk 3 ^e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop koffie, thee of een glas limonade.

VOORBEREIDING

- *Orgelspel*
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- **Lied 103: 1**
- Inkeer, Bemoediging en Groet
- Gebed om ontferming
- **Glorialied 103: 2 en 3**

HET WOORD

- Gebed om de heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kinderdienst
- 1^e Bijbellezing *Exodus 6, 2-9*
- **Lied 105: 1 en 2**
- 2^e Bijbellezing *Exodus 6, 28- 7,7*
- **Lied 833** (minstens tweemaal zingen)
- Uitleg en verkondiging
- *Orgelspel Sarabande uit Hoboconcert, G.Fr. Händel*
- Kinderen komen terug uit de kinderdienst
- **Lied 221**

GEBEDEN EN GAVEN

- Dankgebed en voorbeden
- Collecte;
- **Slotlied 103c: 1, 2 en 3**
- *Orgelspel Toccata & Fuga, BWV 565, J.S. Bach*

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij

dhr. C.A. van Ojik, i.v.m. zijn 85^{ste} verjaardag.

Er is een witte roos voor Cynthia en Sander van Dam-Oud i.v.m. de geboorte van hun dochter Tess, kleindochter van Allard Oud.

Bedankt

Ik wil graag bedanken voor de mooie bloemen die ik op mijn verjaardag heb ontvangen. Ook voor de vele bezoeken in de moeilijke tijd wil ik heel hartelijk bedanken. *Hartelijke groeten, A. Oldenburg-de Fouw*

De collecte op zondag 8 maart heeft opgebracht:

Diaconie € 104,00; Missionair 40 dg tijd; 103,75 Gebouw 63,85

Meeleven

Na een geslaagde operatie hoopt Dhr. Van Smeerdijk een dezer dagen thuis te komen uit het ziekenhuis. Er zal nog tijd en geduld nodig zijn om te herstellen en te leren leven met de gevolgen van de operatie. We wensen hem en zijn vrouw Gods liefdevolle nabijheid en helende kracht daarbij!

Het is de derde zondag in de 40-dagentijd, zondag Oculi. Oculi betekent oog of ogen. Wederom staat daarbij psalm 25 centraal, nu vers 15: “Ik houd mijn oog gericht op de Heer”. In lied 25a(LB2013) zingen we:

*“Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.
Mijn hart hoezeer onrustig heb ik op Hem gezet...
Mijn hart hoezeer onrustig, heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt”*

De schrijver van het lied Willem Barnard laat de omkering zien van twijfel naar vertrouwen. Van vraag of God redt tot geloof dat God redt. Wij mogen in onze vragen onze ogen naar God richten en mogen vertrouwen dat God ons altijd in en op het oog heeft. Laten we dat vertrouwen blijven delen met elkaar, je richt elkaar ermee op!
Alle goeds en zegen! Gretha Bregman

Meeleven extra

De heer G. van Smeerdijk is blij en dankbaar, dat hij een week na de operatie weer naar huis mocht komen in afwachting van een verdere behandeling. *Met vriendelijke groet, fam. G. van Smeerdijk*

Paasantbijt:

Op zondag 12 april vieren we het Paasfeest. Zoals ieder jaar beginnen we de dag met een paasantbijt in de kerkruimte. Dit paasantbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag deelnemen. Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest te vieren. Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In tegenstelling tot de kerkklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie tijdens de 40dagentijd.

Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail, telefonisch of rechtstreeks bij mij.

Graag aanmelden voor vrijdag 10 april in verband met de boodschappen.
Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse