

Mogelijkheden om kerkdiensten te beluisteren via internet zijn:

Een oude kerkdienst van onze PG gemeente via kerkdienst gemist:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events>

Hier staan de diensten van de afgelopen 52 weken op die in onze kerk zijn gehouden.

Ook is het mogelijk om diensten rechtsreeks te volgen die zonder gemeente worden gehouden en die worden uitgezonden.

Dit is o.a. het geval bij onze oud predikanten.

Ds. van de Meeberg in Nieuw-Vennep, vanuit de Rank kerkzaal

Zondag	5 april	Palmpasen	09.30 uur
Donderdag	9 april	Witte Donderdag	19.30 uur
Vrijdag	10 april	Goede Vrijdag	19.30 uur
Zaterdag	11 april	Stille Zaterdag	21.30 uur

via <https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/>

In alle diensten zal Ds. Gert van de Meeberg de voorganger zijn en hij bereidt deze diensten ook voor.

Ds. Wijnsma in Bergen gaat zondag 5 april voor in Bergen om

10.00 uur (muziek medewerking van: Adinde & Stefan Broersen)

Op Goede Vrijdag is er een dienst op 16.00 uur met voorgangers ds. Hanneke Ruitenbeek & ds. Engele Wijnsma (een *combiviering met PKN Heiloo*)

De link van de diensten van de Ruïne kerk van Bergen

is : <https://www.kerkomroep.nl/?mp=21484#/kerken/21484>

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Palmpasen

Zondag, 5 april 2020

nr. 1650

De komende 2 maanden dus bijzondere kerkbrieven. Er zijn geen kerkdiensten vanwege het coronavirus, maar Gretha Bregman-Hoving heeft zich bereid verklaard om tijdens deze “kerkdienstloze” periode een liturgie voor thuis te schrijven. Die vindt u in deze kerkbrief en kunt u voor de zondagmorgen (of op een ander moment) gebruiken. Wij zijn daar dankbaar voor.

Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis:

- **Alle kerkdiensten in april en mei.**
- **Kennismakingsavond met ds. Wilma van Rijn op 15 april.**
- **Alle vergaderingen en activiteiten in april en mei.**

Liturgie

Hierbij opnieuw een thuisliturgie. Deze week een liturgie voor de zondag waarop we Palmпасen vieren. Het is de zondag van enerzijds uitzien naar Pasen en anderzijds het staan voor de stille week.

Om hier bij stil te staan vindt u in deze kerkbrief ook een tekst, gebed en lied voor de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag.

Deze zondag heet Palmzondag. Het is de zondag waarop we de intocht van Jezus in Jeruzalem gedenken. De mensen zwaaien met palmtakken, kinderen zouden de kerk rondgaan met hun Palmпасenstokken. Het is de laatste week dat de liturgische kleden paars zijn.

Palmpasen

Stilte

(eventueel aansteken van een kaars)

Zing of lees: Lied 552: 1, 2 en 3 (melodie: 432 *God lof nu is gekomen*)

Gebed

Goede God, wij keren ons tot U in de stilte van onze huizen. Wij bidden wees ons nabij en doe ons verstaan de woorden die wij lezen en de woorden die wij zingen. Wij bidden wees ons nabij met Uw geest en spreek ons aan in Jezus' naam. Amen.

Lezen Mattheus 21: 1-11

Ter overdenking

Vandaag is het feest, Palmпасen. Feest in Jeruzalem. Duizenden pelgrims, neergestreden in de stad om daar het Joodse Paasfeest te vieren. Pesach het feest dat herinnert aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Pesach dat letterlijk overslaan betekent, verwijzend naar die 10^e plaag waarbij de Israëlieten het bloed op de deurposten smeerden en werden overgeslagen, ontkwamen aan de dood.

Feest in Jeruzalem. Zwaaiende palmtakken luid roepende mensen. Er is een nieuwe koning, eindelijk! Jezus! En Jezus wordt met alle toeters en bellen binnengehaald. Hosanna voor de Koning!

Deze zondag staan we aan het begin van een week waarbij we stilstaan bij wat er zou volgen. Een week waarin alles zo anders zou worden...

Wie herkent het niet? In één week kan je leven er anders uit zien. De ene zondag zit je als gemeente met elkaar in de kerk de andere zondag moeten

we allemaal thuis blijven. De ene zondag voel je je gezond en de andere zondag blijkt je lichaam ziek te zijn. De ene zondag lacht het leven je toe en de volgende zondag ben je overmand door een depressie. De ene zondag vertrouw je iemand je diepste geheimen toe en de andere zondag blijkt je vertrouwen beschaamd te zijn. De ene zondag woon je in je vertrouwde eigen huis en de andere zondag woon je in een zorginstelling. De ene zondag ben je vol geloof en de andere zondag overheerst de twijfel. De mensen roepen vandaag "Hosanna" maar we weten dat de woorden "Kruisig hem" spoedig zullen volgen. In een week kan veel veranderen, toen en nu.

Het verhaal gaat echter verder en dan blijkt opnieuw dat in één week, in enkele dagen alles er anders uit kan zien. Van koning naar gekruisigde maar ook, ja juist, van gekruisigde naar koning! Van donker naar licht, van dood naar ontkomen aan de dood. De Bijbel wijst met de geschiedenissen en verhalen dat er altijd een weg is. Die weg gaat niet altijd zonder omwegen maar we mogen er op vertrouwen dat God op onze wegen nabij is, zoals Hij het volk en Jezus nabij was. God is een God van leven en doet ons in de diepste zin van het woord aan de dood, het doodse ontkomen. Wij zijn deze week stil, stil om wat Jezus moest doormaken op zijn weg. Maar de stilte zal omslaan: Stil maar wacht maar...

Zing of lees: lied 556: 1, 2, 3 en 5

Gebed

Vader van ons leven, wij danken U voor de weg die Jezus voor ons is gegaan, voor de liefde die daaruit spreekt voor ons mensen, toen en nu. Wij vragen U wees nabij, bij mensen die een moeilijke weg gaan, die ondervinden dat hun leven in een week zomaar veranderd is. Geef uitzicht God dat er nieuwe wegen mogelijk zijn en doe ervaren dat u op al onze wegen nabij wil zijn. Wij vragen U geef ons allen nieuwe moed om te leven met de maatregelen in onze samenleving en inspireer ons om ook daarin nieuwe wegen te zoeken, wegen van ontmoeting met de ander en met U. Wij vragen U geef energie aan alle mensen die werken in vitale beroepen, sterk de zieken en troost hen die rouw dragen. In de stilte noemen wij hun namen

-Stilte-

Hoor onze gebeden en zegen ons op de weg die wij gaan door Jezus Christus onze Heer. Amen

(vergeet niet de eventuele aangestoken kaars te doven)

Witte Donderdag

Ontsteek een kaars

Zing of lees lied: 558: 1, 2, 3 en 4

Lees: Marcus 14: 12-25

Gebed

God, er is geen brood en wijn in onze handen maar toch willen wij gedenken die laatste maaltijd gedenken.

Voed ons ook zonder deze tastbare tekenen, met het geheim van Uw liefde, Uw genade, Uw trouw. Laat het genoeg zijn, Heer totdat wij opnieuw samenkomen en samen zullen eten en vieren in Uw naam. Amen
(vergeet niet de kaars te doven)



Goede Vrijdag

Ontsteek een kaars

Zing of lees lied: 558: 6, 7, 8 en 9

Lees: Marcus 15: 16-39

Doof de kaarsvlam

Stilte

Gebed

Nu valt de nacht, Heer, het Licht is gedoofd. Blijf ons nabij in deze nacht totdat wij zicht krijgen op Uw licht, totdat de morgen zal ontwaken waarin verteld zal worden: de dood is teniet gedaan, de dood had niet het laatste woord. Blijf bij ons totdat wij geroepen worden: Wil je opstaan en mij volgen..... Amen



Bericht van overlijden

Op maandag 30 maart overleed in de leeftijd van 82 jaar, *Gerda Prins-Huisman*. Gerda woonde aan de Dennenlaan en was altijd zeer betrokken bij onze gemeente. De familie schrijft ons het volgende:

“De omstandigheden zorgen ervoor dat wij in familiekring afscheid van haar moeten nemen. Wij vinden het fijn als u op vrijdag 3 april rond 13.00 uur een kaarsje brandt om op deze manier in gedachten bij haar te zijn.”
Wij bidden voor haar kinderen, Hans, Carla en Ellen, hun partners en kinderen en allen die Gerda zullen missen dat zij zich in deze uitzonderlijke omstandigheden gedragen mogen weten door mensen en God.

Meeleven

Mw. Tini Daman-Bernhard is verhuisd. Haar nieuwe adres is: Verpleeghuis Moerberg, Zuiderkruisstraat 74, kamer 212, 1973 XM IJmuiden We wensen Tini een goede tijd in haar nieuwe omgeving en bidden om sterkte en kracht in haar moeilijke situatie.

Mw. Willy de Waal-Meijer kwam zondag buiten ten val. Na aanpassing van medicijnen en het behandelen van de hoofdwond mocht zij weer vanuit het ziekenhuis naar huis terug keren. Wij hopen met Jan en Willy dat de onderzoeken die nog moeten volgen rust geven en dat er geen verdere behandeling noodzakelijk is. Ons gebed is dat zij zich beschermd weten door de Allerhoogste, zoals het lied zingt: “Die wolken lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs mijn voet kan gaan...”

Ik wens een ieder in zijn of haar eigen situatie sterkte en Gods zegen, in Zijn naam blijven wij altijd verbonden met elkaar!
Gretha Bregman-Hoving



Pastoraat

Ik probeer in deze periode telefonisch contact met u te leggen. Wanneer u een vraag heeft of gewoon even uw verhaal wil vertellen kunt u of een van uw naasten mij mailen. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk. Doen hoor!

Bloemengroet

De bloemen van zondag 5 april zijn gebracht bij:
Dhr. H. Groothuis, i.v.m. zijn 85^{ste} verjaardag



Hartelijk bedankt!

T.g.v. mijn 85^e verjaardag ontving ik namens onze gemeente een boeket mooie bloemen. Daarnaast waren er ook nog telefonische gelukwensen, kaarten en mails. Voor dit alles, ook namens Thea *hartelijk bedankt!*

In deze tijd, vol onzekerheid, is het fijn te ervaren dat ook in onze gemeente een sterke verbondenheid is.

Heel waardevol en altijd nodig,

Kees Kleefsman

Collecte Kerk in Actie - Vakanties met aandacht (40 dagentijd, diaconaat NL), afgelopen 22 maart j.l.

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.

In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden

een luisterend oor.

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

Nu er geen kerkdiensten zijn kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht. Hartelijk dank!

Collecte Kerk in Actie - Staatmeisjes Ghana (40dagentijd, werelddiaconaat NL), afgelopen 29 maart j.l.

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom, maak uw gift over op NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Het is ook mogelijk om uw gift over te maken naar het rekening-nummer van onze Diaconie PG Hw-Zw: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. Vakanties met aandacht en/of Straatmeisjes Ghana. De Diaconie zal de giften daarna overmaken naar Kerk in Actie.