



Jan van Eyck, **Heilige Franciscus ontvangt de stigmata**, ca. 1430-1432.



KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 26 april 2020

nr. 1653

De komende periode tot in ieder geval het Pinksterweekend (eind mei) zijn er speciale kerkbrieven. Er zijn geen kerkdiensten vanwege het coronavirus, maar Gretha Bregman-Hoving heeft zich bereid verklaard om tijdens deze “kerkdienstloze” periode een liturgie voor thuis te schrijven. Die vindt u in deze kerkbrief en kunt u voor de zondagmorgen (of op een ander moment) gebruiken. Wij zijn daar dankbaar voor.

Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis:

- **Alle kerkdiensten in april en mei.**
- **Alle vergaderingen en activiteiten in april en mei.**

Liturgie

Vandaag is het zondag Misericordia domini, de goedheid van de Heer. We vinden die woorden in de psalm van deze dag, Psalm 89: “ *Van uw goedheid, uw liefde wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen geslacht na geslacht.* ” In deze periode waarin we het samenzijn moeten missen, missen we ook het samen zingen. De psalmdichter lijkt hier ook alleen te zingen. Als je alleen zingt hoor je je eigen stem, dat klinkt soms vreemd in je oren en daardoor kunnen de woorden nieuwe klinken en misschien beter doordringen.

Tegelijk zingen we in verlangen, het uitzien naar weer samen zingen: “ Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied en Hoe zalig is het volk dat u de lofzang zingt.”

Het zijn de woorden van ons eerste lied in de liturgie van vandaag.

Stilte

(eventueel aansteken van een kaars)

Zing of lees: Lied, Psalm 89: 1 en 7

Gebed

Goede God, Uw lichtend aangezicht zal altijd ons geleiden, of we samen zijn of alleen, U bent, U wil ons nabij zijn. Wij vragen U doe ons dat ervaren in dit moment waarin wij ons tot U richten, in het zingen, lezen, bidden en overdenken. Geef ons een open oor en een open hart, opdat wij iets verstaan van Uw ongrijpbare aanwezigheid. Amen

Lezen Johannes 21: 1 - 14

Ter overdenking

Broeders en zusters in Christus,

We lazen dat Jezus verschijnt aan het meer van Tiberias. Het woord verschijnen betekent hier: openbaren, duidelijk maken, aan het licht brengen. Jezus moet aan het licht gebracht worden, het moet duidelijk worden wie Hij is. Voor de leerlingen maar ook voor de andere volgers van Jezus, de eerste gemeenten en wij als latere gemeente. Dit verhaal wil ons daarbij helpen en een voorbeeld zijn.

Ik zie het voor me: je hebt een oever, het land; en de zee, het water. Jezus is op het land en de leerlingen op het water. Het is ook nog eens nacht, donker

en ze hebben geen vis gevangen. En dan wordt het ochtend, het wordt licht. De leerlingen zien de oever, de vaste grond, ja zij zien Jezus. Ze zien hem wel maar herkennen hem (nog) niet.

Jezus vraagt de leerlingen of ze iets te eten hebben, maar nee zij hebben niets bij zich, geen brood, geen vis. En dan wordt hen gezegd: doe het anders dan je gewend bent. Gooi het net aan de andere kant uit. Als het niet linksom kan dan maar rechtsom klinkt daar in door.

Dat is voor ons wellicht een les: om als het, langs eigen wegen niet lukt, het langs andere wegen te proberen. In deze tijd zie je overal om je heen dat mensen daar toe in staat zijn. In de kerk en daarbuiten zie ik mensen die in staat zijn het anders te doen dan gewend, het langs andere wegen te proberen, over weerstanden heen te stappen en op God te vertrouwen.... De leerlingen vangen een net vol vissen en dan komen ze aan land. Weet u wat ik nou zo bijzonder vind aan dit verhaal?

Dat als ze daar aan land komen dat Jezus brood en vis heeft!

Jezus vraagt eerst of ze iets hebben, of ze zelf iets meebrengen en dan geeft hij aanwijzingen om te zorgen dat ze iets mee kunnen brengen en dan komen ze aan land en dan blijkt dat het helemaal niet nodig was geweest want Jezus heeft zelf brood en vis, het is allemaal al klaar.

Wij hoeven alleen ons zelf mee te brengen, dat is genoeg. Bij God, bij Jezus is er genoeg en Hij voorziet....

Daar kun je als mens en daar kun je als gemeente van leren. Maar nog meer dat geeft vertrouwen dat ook al denk je als mens niets meer mee te brengen en in te brengen te hebben dat je bij God altijd welkom bent en Hij voor je als mens en voor ons als gemeente zorgt. De nacht is ook in deze tijden soms zonder uitzicht, maar vergeet niet dat het weer licht wordt, de morgen begint altijd weer te dagen want Jezus staat op de oever naar ons uit te kijken en geeft ons brood en vis, ja Hij geeft ons leven!

Zing of lees: lied 422: 1, 2, 3

Gebed

Trouwe God,

U wilt tot ons spreken, in liefde naar ons uitzien en omzien, U wilt ons alles geven wat nodig is. Wij danken U daarvoor. Wij bidden doe ons beseffen dat wij U nodig hebben, niet meer dan brood en vis.

Help ons vertrouwen dat U het licht en lichter maakt, dat we geloof houden dat alles goed komt.

Zo bidden wij voor alle mensen die moeten leven met de beperkingen in deze tijd naast alle lichamelijke of geestelijke beperkingen. Troost hen die ontmoedigd zijn en zij die leven met gemis.

Wij bidden God met de woorden van Jezus:

Onze Vader, die in de hemelen zijt....

Amen

(vergeet niet de eventuele aangestoken kaars te doven)

Onze oud-predikant weer op RTV Noord Holland

Komende zondag om **10.30 uur** wordt de kerkviering vanuit de Ruïnekerk in Bergen NH opnieuw uitgezonden via RTV Noord Holland.

Ds. Engele Wijnsma neemt ons weer mee naar de wereld van schilder Jan van Eyk, (1390 -1451), de vader van de Renaissance in de Nederlanden.

2020 Is immers het officiële Jan van Eyk-jaar. Er wordt een link gelegd met Franciscus van Assisi en het leven in Noord-Holland.

Guido Lamm - The Voice 'senior' finalist van 2018- komt prachtige liederen van o.a. Ramses Shaffy en Jules de Korte zingen die passen in deze corona-tijd. Pianist Hans Boorsma zal muziek spelen van Felix Mendelssohn en organist Frank van Wijk brengt Johann Sebastian Bach.

Te volgen via kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo).

Of via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

De viering is ook te volgen via het kanaal van Studio Ruïnekerk:

<https://youtu.be/MwO9id91xW8> (live of later). Het voordeel daarvan is, dat je ook de muziek en de beelden van voor de viering ziet.

Liturgie voor de zondag van de Goede Herder

Thema 'Zorg goed voor elkaar en voor jezelf'

Voor de viering klinkt:

Pastorale in F BWV 590 (deel 1 t/m 3) van J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Psalm 23 : 1-6 (gesproken met muziek)

Bemoediging & Groet

Lied 23C : 1, 2 en 5

Inleiding op de Viering

'Het land van de toekomst'

Schilderij 'Franciscus' (Jan van Eyk)

Opus 30 (Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 -1847)

Evangelie naar Mattheus 18 : 1-6 & 12-14

'Mens durf te leven'

Overdenking

Lied 'Houd moed'

Gebeden & Gaven

Lied 675 : 1 en 2

Tijdens de collecten zingt Guido Lamm:

'Wij zullen doorgaan' (Ramses Shaffy)

Zending & Zegen

Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel:

Pastorale in F BWV 590 (deel 4: Finale Allegro) van J.S. Bach

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Alvast hartelijk dank!

Mogelijkheden om kerkdiensten te beluisteren via internet zijn:

Een oude kerkdienst van onze PG gemeente via kerkdienst gemist:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events>

Hier staan de diensten van de afgelopen 52 weken op die in onze kerk zijn gehouden.

Wekelijkse meditaties namens De Protestantse Kerk op televisie

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Ds. Jeannette Westerkamp (Nederlands-Gereformeerde Kerken) zal de komende periode de meditaties verzorgen.



Bericht van overlijden

In de late donderdagavond van 16 april overleed in de leeftijd van 92 jaar, *Anna Verbeek- van Beem*. Zij woonde op de Sparrenlaan. Na een val in haar huis, werd zij in het ziekenhuis en later in het verpleeghuis opgenomen. Daar werd zij getroffen door het coronavirus en stierf. Op donderdagmiddag 23 april werd er in kleine kring afscheid van haar genomen in de aula van de begraafplaats te Zwanenburg. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods sterkte!

Het correspondentieadres van de familie is:

Anna Verbeek
Stuurmankade 354
1019 WE Amsterdam

Meeleven

Wij leven mee met *Mw. J. Eijken – van Andel*. Zij moest in de afgelopen week afscheid nemen van haar man Rinus. We wensen haar troosters en de troost van de Eeuwige toe.

Ons geduld wordt nog verder op de proef gesteld, de maatregelen rond het coronavirus kunnen nog niet versoepeld worden. Vooral zij die geen bezoek mogen ontvangen worden hier extra in getroffen. Wij bidden om nieuwe moed om te leven met de maatregelen en wij bidden dat niemand de moed zal verliezen.

Ik geef hierbij nogmaals de adressen van hen die leven in verpleeghuizen, post is welkomme afleiding.

Mevr. G.P. Otto, Sparrenlaan 1, 1161 VE Zwanenburg

Mevr. C. van Houwelingen, voor adres zie kerkgids

Mevr. C.J. Monster - van Oeveren, voor adres zie kerkgids

Mevr. G. van den Horn – Slokker, Sparrenlaan 1- A- 11, 1161 VE

Zwanenburg

Mevr. J.G.C. Sas – Heijkoop, Sparrenlaan 1- A- 14, 1161 VE Zwanenburg

Mevr. M. van Overschot – Braam, voor adres zie kerkgids

Mevr. Reijnhout - Zuiderveld, Ridderstraat 32, 2011 RS Haarlem

Mevr. T. Daman – Bernhard, Zuiderkruisstraat 74 K212, 1973 XM

IJmuiden

Mevr. E.H. Kempe – van Gelder, Glipperdreef 209, 2104 WG Heemstede

Allen een goede week gewenst onder Gods bescherming en een hartelijke groet! *Gretha Bregman-Hoving*

100 jaar.

Op 2 mei hoopt *Janny Biesheuvel-Kooiker* 100 jaar te worden.

Naar omstandigheden gaat het goed met haar. Door de omstandigheden krijgt ze geen bezoek en kan haar verjaardag ook niet gevierd worden.

Daarom zou het leuk zijn om haar te verrassen met post.

Wilt u haar een kaart sturen, het adres is:

Mevrouw J. Biesheuvel – Kooiker, De Zonnekamp, Oyershoeve 1,
8331 XR Steenwijk.

Hartelijke groet, Grietje Monster.

Bloemengroet

De bloemen van deze week zijn gebracht bij:

Collen Dhliwayo, i.v.m het behalen van het diploma assistent

dienstverlening en zorg. Hier heeft ze de afgelopen 2,5 jaar heel hard voor gewerkt.

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

Volgende maand verzorgt Leo Kranenburg de kerkbrief.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl