

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Alvast hartelijk dank!

Moderamenvergadering op 6 mei

Het Moderamen heeft op 6 mei vergaderd (incl. de 1½ m.). Het nieuws dat er bijeenkomsten zijn toegestaan met max. 100 mensen vanaf 1 juli konden wij meteen bespreken. Met in acht neming van de RIVM richtlijnen willen wij proberen om de diensten in juli weer te gaan houden. Tevens is het besluit genomen om KerkTV te gaan realiseren. Wij hopen daar in juli mee te kunnen gaan beginnen. Een verslag van deze vergadering zal worden opgenomen in het kerkblad van juni. In juni helaas nog geen diensten.

Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

Mogelijkheden om kerkdiensten te beluisteren via internet zijn:

Een oude kerkdienst van onze PG gemeente via kerkdienst gemist: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events>. Hier staan de diensten van de afgelopen 52 weken op die in onze kerk zijn gehouden.

Wekelijkse meditaties namens De Protestantse Kerk op televisie

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO elke zondag meditaties op televisie. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. Ds. Jeannette Westerkamp (Nederlands-Gereformeerde Kerken) zal de komende periode de meditaties verzorgen.

PKN Ruinekerk Bergen ds Engele Wijnsma

Liturgie en link zie verderop in deze kerkbrief

PG gem. De Rank Nieuw-Vennep Zondag 3 mei 2020 om 9.30 uur

Voorganger niet bekend. link:

<https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/>

PKN Den Helder ds. Wilma van Rijn

Link: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010>

Deze dienst wordt wegens overbelasting van het digitale systeem al op zaterdag 9 mei opgenomen om 10:00 uur.

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 10 mei 2020

nr. 1655

In de periode tot eind juni zijn er speciale kerkbrieven. Er zijn geen kerkdiensten vanwege het coronavirus, maar Gretha Bregman-Hoving heeft zich bereid verklaard om tijdens deze “kerkdienstloze” periode een liturgie voor thuis te schrijven. Die vindt u in deze kerkbrief en kunt u voor de zondagmorgen (of op een ander moment) gebruiken. Wij zijn daar dankbaar voor.

Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis:

- **Alle kerkdiensten in mei en juni.**
- **Alle vergaderingen en activiteiten in mei en juni.**

Liturgie

Vorige week schreef ik al over zingen en vandaag mag het daar weer over gaan: het is zondag “Cantate”, zondag Zing! In de Bijbel vinden we een boek vol liederen, de psalmen. Maar ook op andere plaatsen vinden we liederen. De lofzangen van Hanna , Maria, Zacharias. Het lied bij de Rietzee en het lied dat Mozes aan het einde van zijn leven schrijft. Debora en Barak die samen zingen en alle oproepen van profeten en leiders om te zingen. Zoals Paulus in de brief aan Efeze doet en waarmee afgelopen week de moderamenvergadering werd geopend: “Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die u ingegeven worden, zing en juich met heel uw hart!”

Een lied, muziek doet soms meer dan een gesproken of geschreven woord en ik verlang en ik weet velen met mij naar de dag dat we weer samen kunnen zingen. Niet alleen thuis maar in de kerk, in de viering van Eigen Haard, op het koor, met kleinkinderen en noem maar op. Tot die tijd zingen we ons lied in de stilte van onze huizen, soms met gebroken stem maar in het vertrouwen dat de dag dat we samen zingen steeds dichterbij komt!

Stilte

(eventueel aansteken van een kaars)

Zing of lees : Lied 657: 1,2,3 en 4

Gebed

Als we geen toekomst meer zien, help ons weer op weg, Heer

Als we de wereld en onszelf niet meer begrijpen, help ons weer op weg,
Heer

Als we moedeloos en zonder veerkracht zijn, help ons weer op weg, Heer

Als we dreigen stil te blijven staan, help ons weer op weg, Heer

Als we de stem van ons hart niet meer horen, help ons weer op weg Heer

Als we niet meer kunnen zingen, help ons weer op weg, Heer

Als we Uw woorden niet verstaan, help ons weer op weg, Heer

Als we Uw belofte vergeten, help ons weer op weg, Heer

Amen

Lezen Johannes 14:1-7

Ter overdenking

Lieve mensen, broeders en zusters in Christus,

De tekst van vandaag begint met bemoedigende woorden: “Wees niet ongerust”. De discipelen zijn ongerust. Dat kunnen we in het voorgaande gedeelte lezen, waarin Jezus zegt dat Hij naar een plek zal gaan waar de discipelen niet heen kunnen. In dit gedeelte begint Jezus weer over die plek, en zegt Jezus dat de leerlingen wèl de weg kennen naar die plek. Tomas herinnert Jezus eraan dat ze niet eens weten waar die plek is, dus laat staan dat je weet welke weg je moet volgen om er te komen.

Wij voelen misschien wel juist in deze tijd heel goed aan dat de discipelen duidelijkheid willen hebben. Zoals wij in onze crisis waarin wij verkeren een preciezer spoorboekje willen van de regering. We weten niet precies waar we naar toe gaan en over de weg er naar toe verschillen de meningen. Onderweg kunnen er aanpassingen komen en moet er voor andere wegen wellicht gekozen worden. Het is onzeker en er kan nog veel veranderen. Er lijken vele wegen te zijn die naar Rome leiden...

Doordat Jezus de vraag van Tomas uitlokt, kan Jezus het duidelijk maken voor de leerlingen: Ik ben de weg naar de Vader. Hij laat daarmee zien waar de plek is en wat de weg er naar toe is. De plek waar Jezus heen gaat (en waar Hij voorbereidingen treft om mensen te ontvangen) is bij God. De weg ernaar toe is Jezus zelf. Hem moet je kennen en Jezus stelt zichzelf daarmee als voorbeeld. Een voorbeeld om te leven en op weg te gaan. Als je in je leven op weg gaat en je wil bij God, bij je oorsprong uitkomen, bij een leven in volheid: kijk dan naar Mij, naar Jezus ken Mij en volg Mij.

Er was ooit een tijd, (in sommige streken misschien nog steeds) dat het “in” was bij jongeren, een armbandje te dragen met de letters : **W W J D**. De afkorting van What Would Jesus Do, Wat zou Jezus doen?

Het is een vraag om te onthouden voor je levensweg. Bij de keuzes die je maakt, de route die je volgt.

Jezus’ weg is een weg van liefde en van licht, van steeds weer nieuw mogen beginnen, een weg van geven en vergeven. Het is een weg van uitzicht, ja zicht op God, een weg van geloof en vertrouwen.

Onze wegen gaan niet allemaal gelijk, en de een komt meer hobbels en bochten tegen dan de ander, maar de woorden van Jezus zijn ook vandaag voor iedereen: ”Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij”.

W D J ofwel Wat Deed Jezus? Wat Doe Jij?

Zing of lees: Dit oude lied , uit een oude zangbundel, Johannes De Heer, met oude woorden, nieuw voor vandaag:

Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg. Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg. Houd mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht, wandel in 't volle licht, leer mij Uw weg.	Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij Uw weg. Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij Uw weg. Help mij in vreugd' en pijn, noodweer of zonneschijn steeds blij in U te zijn, leer mij Uw weg.
---	--

Gebed

God wij danken U voor de weg die er is, voor de weg die U wil gaan met ons mensen. En tegelijkertijd God, vragen wij, geef ons zicht op die weg. Laat alles wat ons overkomt of overkwam in dit leven niet dat zicht belemmeren.

Wij danken U vandaag voor alle moeders. Voor alle moeders die hun kinderen liefdevol goede wegen wijzen en voorgaan op uw weg.

Wij bidden voor allen die hun moeder missen en voor moeders die hun kinderen vandaag niet kunnen ontvangen. Wij bidden voor vrouwen die geen moeder werden, voor vrouwen die hun kind of kinderen verloren aan de dood of aan het leven. God wees hen nabij en troost hen daar waar wij tekort schieten.

Ga met ons allen uw weg God en zegen ons op onze wegen en stel ons tot een zegen, in de naam van Jezus, uw lieve zoon onze Heer, Amen

(vergeet niet de eventuele aangestoken kaars te doven)

Meeleven

Wij leven mee met allen voor wie de beperkingen door het coronavirus zwaar zijn. Anderen hebben zorgen over hun gezondheid en ondergaan onderzoeken. Ik hoor van velen dat ze verrast worden door post en telefoon en dat dat zeer goed doet! Laten we dat vooral met elkaar zo voortzetten.

Mw. Ria Joustra- de Raadt is verrast en dankbaar voor de bloemengroet van de gemeente. In de afgelopen maanden onderging zij vanwege maagproblemen diverse onderzoeken en behandelingen. We wensen haar en haar man Berend, sterkte in deze periode en bidden dat zij mogen ervaren dat God hun wegwijzer en drager is.

Wij leven mee met mw. Itie Joesse-Sikkema. Enkele weken geleden overleed haar moeder. We wensen Itie en haar man en kinderen sterkte en Gods troostende nabijheid in het gemis van wie zij was en het gemis van de wekelijkse reis naar het noorden van het land.

“God geeft elke dag, nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij een weg, wijst Hij mij de weg...”

Voor een ieder een hartelijke sterktewens! Gretha Bregman-Hoving

Bloemengroet

De bloemen van deze week zijn gebracht bij:

Mevr. G. Van Elderen-Rosenboom i.v.m. haar 85^{ste} verjaardag; en bij Mevr. W. de Waal-Meijer

Bedankt

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, de kaarten en het medeleven! Het heeft me goed gedaan. Het gaat zo zoetjes aan wat beter met me.
Vriendelijke groet van Gellius en Jeanne Joustra

Verrassing in deze voor iedereen moeilijke periode.

Voor een tweede keer werden wij aangenaam verrast door eerst een hartverwarmend kaartje en nu door een bloemetje. Uiteraard hebben wij de brengers, families Kortenoeven en Gerritse, die dit naar wij hebben begrepen op eigen initiatief doen, heel hartelijk bedankt. Zij deden en doen dit op meerdere adressen. Een melding in de kerkbrief achten wij eigenlijk wel op zijn plaats.

Gerard en Wil Mastenbroek.

Collecte Jeugdwerk: Jong en oud leren van elkaar

Iedere twee weken komen acht jongeren van #DurfteOrganiseren in Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn heel druk met het organiseren van een bezoek aan een kindertehuis in Polen. Alles regelen ze zelf: een begroting, tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een programma met activiteiten voor de kinderen.

Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen binnen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het geluid in de kerk leert bedienen. #Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan en iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van andere generaties en van de Bijbel.

Steun het werk van Jong Protestant!

Dat kunt u doen door uw bijdrage ook overmaken op:

NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

U kunt u gift ook over maken aan onze Kerkrentmeesters op rekeningnummer NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk 10 mei

Liturgie ds. Engele Wijnsma Ruïnekerk Bergen NH om 10.00 uur

De dienst is te volgen via : <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

De viering is ook te volgen via het kanaal van Studio Ruïnekerk: <https://youtu.be/nr6GIgosABO> (live of later).

Liturgie voor Zondag Cantate & Moederdag

Thema: 'Wie zal een Moeder zijn voor jou?'

Voor de viering klinkt: Concerto in c (op.5 no.5) van Willem de Fesch
(Alkmaar 1687 – Londen 1761)

Welkom

Bemoediging & Groet

'Singt dem Herrn ein neues Lied' (driewerf)

Inleiding op de Viering

'Zoals een moeder in de nacht' (zie onder)

Filmpje 'Whistlers Mother' (40 sec.)

Lezing uit Genesis 21 : 9 - 21

'Rise up' (Andra Day)

Gedicht 'Moeder' van M. Vasalis

Lied 811 : 1 (bis)

Overdenking

'17 miljoen mensen' (Davina Michelle en Snelle)

Gebeden & Gaven

Lied 791 : 1, 4, 5 en 6

Tijdens de twee collecten zingt ons trio: 'Here comes the sun'

Zending & Zegen

Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: Giga in g van Gerhardus Havingha (1696-1753),
stadsorganist van Alkmaar



2 Soms roep ik u met grote vragen
moet ik door diepe stilten gaan
ga dan met mij, en wil mij dragen
en spreek mij in mijn wezen aan.

3 Het donker schaadt soms mijn vertrouwen
en vrede wordt een ver gezicht.
Wil dan mijn moed in leven houden.
Bij elke stap, wees Gij mijn licht.

5 Zo vaak is over u gelogen,
zo anders over u gedacht:
U kent ons, als u bent bewogen
en met ons huilt en met ons lacht.

6 Ik zoek u met gesloten ogen
en altijd anders, dan ik dacht
heb u zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht