

De collecte van 14 juni heeft opgebracht:

Diaconie: € 86,70 Kerk: € 105,15

Mogelijkheden om kerkdiensten te beluisteren via internet zijn:

Een oude kerkdienst van onze PG gemeente via kerkdienst gemist:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events>.

Wekelijkse meditaties namens De Protestantse Kerk op televisie

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO elke zondag meditaties op televisie. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

PKN Ruïnekerk Bergen zondag 21 juni 10.00 uur

voorganger: ds. Engele Wijnsma

Liturgie voor de Tweede Zondag na Trinitatis

Thema: 'De langste Vaderdag in jaren'

Voor de viering klinkt: 'Vater unser, im Himmelreich' van Georg Böhm

Welkom 'Papa' (Stef Bos)

Gezongen Bemoediging & Groet

Inleiding op de Viering 'Ere zij aan G'D de ouder' (Trix van Os)

Evangelie naar Lukas: 15: 11-32 'Als de liefde niet bestond' (J. Brel)

Gedicht 'De mislukte verloren zoon' Lied 830

Overdenking 'Zing dan' (Jenny Arean)

Gebeden & Gezongen 'Onze vader' Lied 1006

Gaven Lied 886 (bis: Nederlands & Engels)

Tijdens de collecten zingt Marit Verwer het lied 'Zomer lonkt...'

Zending & Zegen Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: Sonate VI 'Vater unser, im Himmelreich' van Felix Mendelssohn

De dienst is te volgen via : <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

De viering is ook te volgen via het kanaal van Studio Ruïnekerk:

<https://youtu.be/nr6GIgosABo> (live of later).

PG gem. De Rank Nieuw-Vennep zondag 21 juni 2020 om 9.30 uur

U bent van harte welkom deze dienst mee te luisteren via

<https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet/>.

In deze dienst gaat ds. Gert van de Meeberg voor.

Meer informatie vindt u op pgderank.nl.

Deze Kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 21 juni 2020

nr. 1661

In de periode tot eind juni zijn er speciale Kerkbrieven. Er zijn geen kerkdiensten vanwege het coronavirus.

Wat gaat niet door vanwege de coronacrisis:

- **De kerkdiensten in juni**
- **Alle activiteiten in juni. Wel worden enkele vergaderingen weer opgestart met inachtneming van de coronarichtlijnen.**

De bloemen zijn gebracht bij:

Dhr. C. Oostwouder i.v.m. zijn 90e verjaardag

Dhr. en mevr. H. Swager – Kamminga i.v.m. hun 55 jarig huwelijk

Dorpskerken willen van betekenis zijn

Zondag **14 juni** was de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.

Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.

Ook is het mogelijk om uw gift over te maken op de rekening van onze Kerkrentmeesters: NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. “Dorpskerken”

Kerk in Actie: Opvang en hulp voor ontheemden – Colombia 21 juni

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer 30 tot 40 nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de mensen naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor

meer aandacht voor deze ontheemden.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Ontheemden Colombia.

Ook is het mogelijk om uw gift over te maken op de rekening van onze Diaconie: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. “Ontheemden Colombia”

Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli

Gebruiksprotocol kerkgebouw Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. Hieronder leest u een deel van het protocol.

Algemeen

- Ga bij u zelf na of u verkouden bent, koortsig etc. en **zo ja** maak dan de keuze om thuis te blijven.
- Alleen de hoofdingang aan de Julianastraat (onder de toren) wordt gebruikt.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe.
- Denk te allen tijde om de 1½ m afstand, zowel buiten als in het kerkgebouw, te handhaven.
- Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op (herkenbaar middels een badge).
- Beperk het toiletbezoek zo veel mogelijk.
- De (gekoppelde)stoelen zijn op 1½ m afstand van elkaar geplaatst.
- Er is geen collecte in de kerk. Na de dienst staan er 2 collecteschalen bij de uitgang in de koffieruimte voor diaconie en kerkrentmeesters.
- In de kerk staan setjes van 2 en 3 stoelen, maar is ook rekening gehouden met grotere gezinnen. Komt u alleen, ook van harte welkom!
- De deuren van en in de kerk staan open: naar de kerkzaal, de toiletgroep en de consistorieruimte.
- Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst.
- **Reserveren voor uw aanwezigheid in de dienst is helaas noodzakelijk!**

Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 29 juni 12.00 uur t/m vrijdag 3 juli 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scribe Heleen Broerse. Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de dienst in de week daaropvolgend.