

De collectes van zondag 26 juli hebben opgebracht:

Diaconie € 79,80; Kerk € 63,80

Nieuws van de bazaarcommissie.

Donderdag 6 augustus kunt u spullen inleveren voor de bazaar van 09.30 tot 10.30 uur. Wij nemen geen kapot, sterk vervuild spul tv's, videobanden, printers en telefoons aan.

Voorlopig nemen wij ook **GEEN boeken** aan. Het is nog niet duidelijk of er een boekenmarkt gehouden kan worden dit jaar. Zodra wij wat weten hoort u van ons.

Wilt u geen spullen in de loods zetten zonder een van de medewerkers te informeren a.u.b.

Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit

Agenda voor de komende week

Woensdag	05-08	10.00 – 12.00 uur	Kom binnen!
Zondag	09-08	10.00 uur	Proponent Marijke Gehrels

Kerkblad juli-augustus correctie

Bij de dienst op 16 augustus staat abusievelijk vermeld dat er dan het Heilig Avondmaal wordt gehouden. Dat is niet juist.

Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft noodzakelijk!

Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba Heleen Broerse: 06 34 87 11 73. Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de dienst in de week daaropvolgend.

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Alvast hartelijk dank!

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg



Zondag, 2 augustus 2020

nr. 1667

Voorganger	: ds. A. Noordijk
Ouderling van dienst	: Cora Gerritse
Organist	: Hans Jütte
Beamer / Geluid en beeld	: Robert Reemer / Leo Bakker
Vocale begeleiding	: Renske Jonker-Vrooland, Gré Gijzen en Ineke Weinreich
Kinderdienst	: niet aanwezig
Oppasdienst	: niet aanwezig
Schaal collecte uitgang	: 1 ^{ste} Diaconie, 2 ^{de} Kerk

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

Thema: “Eenzaamheid en strijd”

Een verhaal waarin dit naar voren komt is bij Jefta: een vreselijke jeugd, gebroken familie, moeder die hem niet moet, (bastaard, hoerenjong) door iedereen uitgesloten, verstoten, mishandeld en weggejaagd. Dan gaat ie maar voor alles of niets. Hij bouwt iets op met een aantal ruige gasten en met succes! Eindelijk is hij iemand, zijn familie vraagt hem om hulp en dan....

VOORBEREIDING

Orgelspel

- Preludium & Fuga, J.S. Bach.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 27: 1 en 7 “Mijn licht, mijn heil, mijn God en Here!”

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Lied 103^E:1 “Bless the Lord my soul” (3x)

HET WOORD

1^e Schriftlezing Rechters 11: 1 – 11

Lied Taize: “Iedere nacht, verlang ik naar U, O God”

2^e Schriftlezing Rechters 11:29 -40

Lied 287 (Hemelhoog): “Wees genadig”

Overdenking: Eenzaamheid en strijd

Orgelspel

- Allegretto grazioso, J.B. Loeillet.

Lied 1003: 1, 2 en 3 “Stil is de straat, overal”

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte aankondiging

Lied 425: 1 “Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen”

Zegen met uitgesproken ‘Amen’

Orgelspel

- Grand Choer Opus 18, A. Guilmant.

Collecteschalen bij uitgang: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Wel en wee

Er kan en mag steeds meer, maar er zijn ook nog veel mensen die vooral thuis blijven. Een telefoongesprek, een kaartje of even zwaaien bij het raam wordt nog steeds heel erg gewaardeerd.

Dhr. Malipaard is in afwachting van bloeduitslagen en of er meer onderzoeken nodig zijn. Een kaartje zal hem goed doen.

Bent of kent u iemand die behoefte heeft aan bezoek van de pastoraal ouderling of predikant? Neem vooral contact op via telefoon, mail of whatsapp, het nummer is 06- 2363 8219. Neem gerust contact met mij op. Ook als u mij wilt uitnodigen voor een kopje thee.

Woensdagochtend inloopmorgen

Elke woensdagochtend wandelen enkele mensen binnen om kennis te maken, om een kaarsje te branden en de kerk weer eens van binnen te zien.

Juist voor hen die de grote groep op zondagochtend te risicovol vindt is deze ochtend prettig: het blijft rustig, afstand bewaren gaat goed. Ook voor mij is het fijn om op een ontspannen manier de gemeenteleden zo te leren kennen! Daarom verlengen we deze ochtenden t/m 12 augustus en wie weet na mijn vakantie ook nog.

Ds. Wilma van Rijn

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij

Dina van der Werff

