

Info deurcollecte: Kliederkerk geeft hoop (JOP)

'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.' Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Nieuws van de bazaarcommissie.

De boekenmarkt zal gehouden worden op zaterdag 3 oktober.

Inmiddels is er een tafel indeling en berekening gemaakt om veilig te kunnen rondkijken en kopen. Donderdagmorgen 1 oktober om 9.30 uur willen wij de tafels klaarzetten en de boeken naar binnen brengen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn wij op zoek naar sterke mannen die ons daarbij willen helpen. Heeft u tijd en wilt u ons helpen zien wij u graag op 1 oktober 9,30 uur bij de opslag. Vrijdag morgen 2 oktober gaan we de boeken uit de dozen halen en op de tafels neer zetten. Daarbij kunnen wij veel hulp gebruiken. Zoals u ziet moet er in korte tijd veel werk verzet worden. Wij zien het wel zitten en hopen op veel hulp van u.

Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit

Agenda voor de komende week

Woensdag	16-09	10.00-12.00	Inloopochtend: Kom Binnen!
		19.30 uur	Raad van Kerken
Vrijdag	18-09	14.00 uur	Redactie vergadering Kerkblad
Zondag	20-09	10.00 uur	ds. R. Wattel

Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft noodzakelijk!

Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba Heleen Broerse. Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de dienst in de week daaropvolgend.

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Alvast hartelijk dank!

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Startzondag

Zondag, 13 september 2020 10.00 uur nr. 1673

Voorganger	: ds. Wilma van Rijn
Ouderling van dienst	: Gerda Adolf
Organist	: Arjen de Jong
Beamer, Geluid en beeld	: Onno Bart
Vocale begeleiding	: Ineke Weinreich, Gré Gijzen en Renske Jonker-Vrooland
Kinderdienst	: niet aanwezig
Oppasdienst	: niet aanwezig
Schaal collecte uitgang	: 1 ^{ste} Diaconie, 2 ^{de} Jeugdwerk JOP

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

BEGINNEN

Mededelingen ouderling

Gemeente gaat staan

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Ene God,

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: Die trouw is in de eeuwigheid,

Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de

Eenheid met de Heilige Geest

Allen: Amen

Gemeente gaat zitten.

Inleiding

Lied 280 1, 4 en 5 *De vreugde*

Kyriegebed

Zo bidden en roepen wij:

A: Heer ontferm u

Vg: Zo bidden en roepen wij:

A: Christus ontferm u

Vg: Zo bidden en roepen wij:

A: Heer ontferm u

Glorialiedl: 839 1, 3 en 4

Ik danste die morgen toen de schepping begon

(Gemeente klapt mee met het refrein).

LEZEN

Doorbomen over het goede leven.

Lezing: *Matteus 6: 25- 34*

Vg: Dit is het Woord van God en mensen.

G: Wij danken God

Overdenking

Muziek:

DELEN

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader

Collecte-aankondiging

GEZEGEND OP WEG

Slotlied 982 *in de bloembol*

Gemeente gaat staan

Gem: Amen

Muziek

Collecteschalen bij uitgang: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Jeugdwerk JOP

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Dhr. J. Malipaard i.v.m. zijn 95^{ste} verjaardag

Bedankje

Wat was ik blij verrast met de bloemen die ik kreeg. Dit doet mij goed in deze moeilijke tijd. *Met vriendelijke groet, Hennie Meerens - Koetsier*

Startzondag:

Ook deze startzondag willen we vieren dat we als gemeente een gemeenschap vormen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig.

We zijn nieuwsgierig waar u aan denkt wanneer we het over *goed leven* spreken. Dit zal in de kerkdienst terugkomen.

Ook willen we samen een groot mozaïek maken, al jullie stukjes samen zullen één groot kunstwerk vormen. Wij vragen of u een stukje van 10x10 centimeter te versieren. Denk aan stift, stof of verf maar figuurzagen en schrijven kan natuurlijk ook, alles wat je maar wilt gebruiken. In de kerkdienst van vandaag, zondag 13 september, worden de stukjes uitgedeeld. U kunt ook een stukje meenemen voor iemand die niet in de gelegenheid is om deze vandaag op te halen en later weer te brengen.

Graag ontvangen wij het versierde puzzelstukje zo snel mogelijk terug, maar uiterlijk 25 sept.. Dat kan in het kerkgebouw of de pastorie (Polanenstraat 1). **Doet u mee?**

Namens de startdienstcommissie, Ds. Wilma van Rijn