

## DELEN

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader

Collecte-aankondiging

1<sup>o</sup> KiA Kinderen in de Knel,

**Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland**

2<sup>o</sup> Kerk

## GEZEGEND OP WEG

**Slotlied:** *Change will come*

Als je wereld koud en eenzaam is,  
en de tijd stil lijkt te staan,  
als je in je hart alleen maar zorgen vindt.  
Weet dan dat het niet zo blijft,  
er zal verandering komen voor je.

Als je hoop klein is of verdwenen,  
en je raakt langzaam buiten adem.  
Als het perfecte plaatje wat je maakte, overgeschilderd is.  
Weet dan dat het lot kan keren,  
er zal verandering voor je komen.

## Zegen

**Ere zij God** (*Joh. de Heer nr. 48*)

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen

Ere zij God in den hoge (2x)

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)

In de mensen, in de mensen, een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.



*De kerkenraad wenst u gezegende Kerstdagen.*



## *Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg*

*Kerst, 25 december 2020*

Voorganger	: Ds. Wilma van Rijn
Ouderling van dienst	: Grietje Monster
Vleugel	: Dick Meijer
Zang	: The Family Voices
Beamer / Geluid	: Rob Piso / Melissa Sieraad
Collecte	: 1 <sup>o</sup> KiA Kinderen in de Knel, 2 <sup>o</sup> Kerk

*Dit is een online dienst*

## Thema: Immanuël – God is met ons

*In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.*

**Lied 496** Een ster ging op uit Israël

### BEGINNEN

Mededelingen door ouderling van dienst  
Aansteken van alle adventskaarsen

### **Bemoediging en groet**

Zoekend en verlangend naar de bron van Licht en Liefde.  
Naar God die ons draagt, ons kent en met ons is.  
Mogen we ons bemoedigd weten en elkaar groeten in Die naam.

Vrede, liefde en gerechtigheid van God,  
voor u en de wereld, voor nu en altijd.  
Amen

Inleiding

**Lied: Hemelhoog 146** *Mary did you know*

Maria, wist je dat je kleine zoon,  
op een dag over water zou lopen?  
Maria, wist je dat je kleine zoon,  
onze zoons en dochters zou redden?  
Wist je, dat je kleine zoon,  
gekomen is om ons nieuw te maken?

Dit kind dat je het leven hebt  
gegeven, zal jou leven geven.  
Maria, wist je dat je kleine zoon,  
blinden weer zou laten zien?  
Maria, wist je dat je kleine zoon,  
de storm zou kalmeren met zijn  
hand?

Wist je dat je kleine zoon,  
Heeft gelopen waar de engelen  
spelen?  
Wanneer je je kleine baby kust,  
Gods aangezicht kust?  
Wist je dat Maria?

De blinden zullen zien, de doven  
zullen horen.  
De doden zullen weer leven.  
De lammen zullen dansen,  
de stommen zullen spreken  
en het Lam de lof toe zingen.

Maria, wist je dat je kleine zoon,  
de Heer is van heel de schepping?  
Maria, wist je dat je kleine zoon,  
op een dag alle volken zal leiden?  
Wist je dat je kleine zoon,  
's hemels perfecte lam is?

Gebed

**Lied: 484** *Go tell it on the mountain*

### LEZEN

*Lezing: Matteus 1: 18- 25*

**Lied: Once in royal Davids city**

In de stad van koning David  
met een stal als onderdak,  
ziet een moeder naar haar kindje,  
liggend in een voederbak.  
't Is Maria die ons bracht  
Jezus, in de winternacht.

Hij die groot is en verheven  
is een pasgeboren Kind,  
is in hooi en stro gelegen,  
waar Hij dieren bij zich vindt.  
God, getrouw aan al de zijnen,  
wordt de kleinste van de kleinen.

*Lezing: Johannes 1: 1-10*

Overdenking

**Lied: Christmas day**

Vreugde voor de wereld  
Het is een nacht als geen ander:  
Immanuel, God met ons!  
Bedelaars en koningen  
Laten we hem aanbidden.  
Dat we rust vinden in zijn vrede  
en voor hem knielen.  
Laat alle mensen zingen:  
De Almachtige leidt!  
Laat al Gods creaties Zijn naam  
zegenen.  
Want hij is God.

Hij is geboren om de dood te  
overwinnen.  
Hij is het Licht van de wereld.  
De reden dat we Kerst vieren.  
We hebben sterren gezien boven  
woestijnen en oceanen.  
De duisternis was donker maar  
nooit hopeloos.  
Verlossing kwam en zijn naam is  
Jezus.  
We zullen het van de bergen  
juichen.  
Want God regeert. Hij is met ons.

## **Kerstcollecte Kerk in Actie 2020 – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland**

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, of naar de Diaconie op NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. 'Geef Licht'.

Hartelijk dank! *Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder*