

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Dit is een online dienst

5^{de} zondag veertigdagentijd

Alles wat je aandacht geeft groeit

Zondag, 24 maart 2021 10.00 uur nr. 1700

Voorganger	: ds. Wilma van Rijn
Ouderling van dienst	: Leo Kranenburg
Organist	: Hans Jütte
Beamer, geluid en beeld	: Onno Bart
Collecte	: KiA Landbouw in Indonesië Kerk

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid.
Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars
ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel Preludium BWV 547, J.S. Bach (1685-1750)

BEGINNEN

Mededelingen door ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Inleiding

Lied 216: 1, 2 en 3 *Dit is een morgen (filmpjes)*

Gebed

Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7 *De aarde is vervuld*

LEZEN

Lezing: Johannes 12: 20 - 33

Lied 625: 1, 2 en 3 *Groen ontluikt de aarde*

Overdenking

Muziek (orgel) Adagio uit Fantaisie, César Franck (1822-1890)

DELEN

Dankgebed, voorbeden,

(ontsteken van een kaarsje)

Onze Vader

Collecte-aankondiging

GEZEGEND OP WEG

Slotlied: In de bloembol

https://www.youtube.com/watch?v=kZA4LdU3_sk

Zegen

Orgelspel Toccata uit Suite Gothique, Léon Boëllmann (1862-1897)

De bloemen van deze week worden gebracht bij:

Dhr. en mevr. Hoogland-van der Leek i.v.m. hun 61-jarig huwelijk

Dhr. en mevr. Bloos-Vlug i.v.m. hun 60-jarig huwelijk

Meeleven

Na een paar spannende weken met onderzoeken en gesprekken, zal Wim Mels volgende week een nieuwe chemokuur beginnen.

Wij hopen dat deze kuur zal aanslaan en bidden om Gods nabijheid en kracht in deze spannende tijd voor Wim en Bep.

Ds. Wilma

Meneer van Smeerdijk zal nog zeker vijf tot zes weken in het Reinaldahuis moeten blijven voor revalidatie. We wensen hem sterkte toe. Het adres is Reinaldahuis, afd Revalidatie, Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem. Laten we in deze moeilijke tijd naar elkaar blijven omzien.

Hartelijke groet, Grietje Monster.

Hartelijk bedankt!

Ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum, ontvingen wij namens onze kerkelijke gemeente een boeket mooie bloemen. Daarnaast ontvingen wij ook veel kaarten, bloemen, mails en telefoontjes. Voor al deze attenties willen wij u hartelijk bedanken. Alles met elkaar is dit jubileum voor ons een feestelijke beleving geworden.

Het is fijn te ervaren dat in deze tijd met veel beperkingen, de persoonlijke aandacht en attenties ruim aanwezig blijven. Hier zijn wij heel blij mee en hopen dat, zoals u ongetwijfeld ook, ontmoetingen weer spoedig mogelijk zullen zijn.

Ontvang een hartelijke groet van Thea en Kees Kleefsmans.

Kom binnen De kerkdeuren zijn op zondag gesloten, maar elke *woensdag tussen 10 en 12 uur* bent u nog welkom. Er wordt helaas geen koffie geschonken maar even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is nog mogelijk.

Goede vrijdag

Met goede vrijdag staan we stil bij het verdriet in deze wereld, bij de onmacht. We bezinnen en verstillen en erkennen.

Het mag ook een tijd zijn waarin we klagen, misschien wel steen en been. Maar waar we ook houvast kunnen vinden.

Heeft u een klacht of een zorg, heeft u verdriet of pijn?

Mail ds.wilmavanrijn@gmail.com of bel me op 020-8225218.

Op goede vrijdag leggen we voor al deze dingen stenen neer, aan de voet van het kruis en benoemen we ons klagen. Dit gebeurt uiteraard volledig anoniem.

Van klacht naar kracht vieren wij Goede Vrijdag.

In de hoopvolle verwachting dat het Pasen wordt, dat de steen wordt weggerold.

Ds. Wilma van Rijn

Beste aardige mensen!

Vooruitlopend op mijn schrijven in het komende Kerkblad wil ik u als gemeente hartelijk bedanken voor alle goede woorden en de overweldigende hoeveelheid kaarten en cadeaus die ik heb ontvangen. Ook dank voor de bloemen uit de kerk, ik voel het als een groet van de hele gemeente! 14 maart is zomaar door jullie een heel bijzondere dag geworden, dank u wel daarvoor en een warme groet!

Gretha Bregman



Foto Heleen Broerse

Kerk in Actie-project 5e zondag 40-dagentijd "De hongerigen eten geven"

Vanochtend gaat het bij het KIA-project "De zeven werken van barmhartigheid" over het thema "De hongerigen eten geven". Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige plekken is obesitas een gevaar voor de volksgezondheid, terwijl op andere plekken mensen honger lijden, zoals bijvoorbeeld ver weg op het Indonesische eiland Java, maar ook hier dichtbij, in Nederland, waar mensen ondersteund worden door de Voedselbank.

De vastentip voor deze week is:

- voor volwassenen: Eet een week geen of minder vlees.
- voor de kinderen: Lukt het om een week niet te snoepen?

KIA-collecte "Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië"

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Help je mee?



Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Javaanse boeren Indonesië of naar het rekeningnummer van onze Diaconie o.v.v. Indonesië.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd en kerkinactie.nl/landbouwindonesië

Van harte aanbevolen en alvast hartelijk dank voor je gift!

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie

Onze Kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen!

De link is <https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events>



Agenda voor de komende week

Woensdag	24-03	10.00 - 12.00 uur	Inloop. KomBinnen!
Zondag	28-03	10.00 uur	Mevr. Dr. C. Pumplum uit Amsterdam, Palmpasen

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over maken naar:

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Alvast hartelijk dank!

Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Protestantse Kerk Nederland

Hoe bevalt de Kerstcampagne van Kerk in Actie? Hoe kan de dienstenorganisatie nog klantvriendelijker worden? Hoe denken de leden van de Protestantse Kerk over de doop? Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele vragen waar u ons antwoord op kunt geven: meld u aan voor het Panel Protestantse Kerk.

Via het panel kunt u uw mening geven over de verschillende producten en diensten van het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Maar we horen ook graag hoe u denkt over verschillende thema's binnen de kerk, zoals armoede, duurzaamheid en de sacramenten. U krijgt vier tot vijf keer per jaar een vrijblijvende uitnodiging om mee te doen aan een enquête.

Het panel bestaat momenteel uit zo'n 2500 predikanten, kerkenraadsleden en andere betrokken kerkleden. Als Protestantse Kerk hopen we een breed, representatief beeld van onze leden te krijgen. En daar hebben we u voor nodig. Bent u betrokken bij de Protestantse Kerk en wilt u ons helpen onze dienstverlening te verbeteren? Meldt u dan aan voor het Panel Protestantse Kerk.

Meer informatie over het panel: <https://www.protestantsekerk.nl/panel/>

