

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 29 augustus 2021 10.00 uur nr. 1723

Voorganger : ds. Robert Jan Bakker uit A'dam
Ouderling van dienst : Gerda Adolf
Organist : Dick Meijer
Beamer / geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker
Lector : Heleen Broerse
Kinderdienst : niet aanwezig
Oppasdienst : niet aanwezig
Schaal collecte uitgang : Diaconie / Kerk

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken

*Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid.
Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars
ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling

Intochtslied: Psalm 34: 1

Votum en Groet

Psalm 34: 2

Gebed om ontferming

Glorialied: Gezang 723: 1 en 2

Gebed om de hulp van de Heilige Geest

Eerste lezing door de lector: *2 Korinthiërs 1: 12-22*

Gezang 314: 1 en 3

Tweede lezing door de lector: *Mattheüs 21: 28-32*

Gezang 333

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: 'God enkel licht' (Gezang 449 uit het Liedboek van 1973)

Psalm 103c: 1, 3 en 5

Gebeden

Collecte-aankondiging door de collectant van dienst

Slotlied: Gezang 968: 1 en 2

Zegen met gezongen 'amen'

Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Van Beem-Bijl i.v.m. hun 50-jarig huwelijk, IJweg
Dhr. en mevr. Berger-van der Wilt, i.v.m. hun 55-jarig huwelijk, Kerkhoflaan

Meeleven

Met dhr J. Malipaard (Platanenlaan), revaliderend in het Reinaldahuis, gaat het een stuk beter. Hij mag op 6 september naar huis. Op zijn verjaardag gaan wij met hem een weekje naar Centerparcs. Mijn vader wil iedereen bedanken voor de vele kaarten die hij heeft ontvangen.

Hartelijke groet, Ria van Woensel-Malipaard

Kliederkerk proeverij

Sommige kerkleden zijn nieuwsgierig of *Kliederkerk* zou kunnen werken in onze gemeente.

Zondag 7 september zullen we daarom meedoen aan een online proeverij.

Ook interesse? Ik hoor graag van je! En meld je vooral aan op:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/online-klieberkerk-proeverijen/>

Komt 7 september niet uit? Er zijn nog meer data beschikbaar.

Koffie drinken startzondag

In het kerkgebouw met een grote groep koffie drinken is nog niet mogelijk, maar bij elkaar op de koffie komen kan wel!

Op zondag 12 september nodigen wij u van harte uit bij elkaar op bezoek te gaan! U kunt zich daarvoor opgeven bij Heleen Broerse:

scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com, of via de brievenbus.

In het kerkblad van september zult u meer informatie vinden.

Ds. Wilma van Rijn

Wijziging voorganger in dienst van 5 September

Op 5 september a.s. zou Eva Bruggeman bij ons voorgaan. Zij heeft echter een beroep aangenomen als jongeren predikant in Lelystad en wordt daar op 5 september bevestigd. Haar vervanging is dhr. Fred Toetenel uit Zaandam.

Kom binnen Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is mogelijk. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen komen voor een kopje koffie en een praatje.

Agenda voor de komende week

Woensdag	01-09	10.00-12.00 uur	Inloop Kom Binnen!
Zondag	05-09	10.00 uur	Dhr Fred Toetenel uit Zaandam

Versoepelingen in de Coronamaatregelen

Vanaf 26 juni is de mondkapjesplicht opgeheven. Ook mag er weer worden gezongen. Maar de anderhalve meter maatregel blijft onverkort van kracht!

Voor de kerkgang betekent het dat er nog steeds maximaal 30 mensen (excl. medewerkers) in de kerk mogen.

Ook koffiedrinken na de dienst is daardoor nog niet mogelijk. We kunnen de anderhalve meter afstand niet garanderen.

We houden dus nog even vol! *Hartelijke groet, Heleen Broerse*

Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst

kan vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba Heleen Broerse: 06 34 87 11 73.

Collecte voor diaconie en kerk We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. *Alvast hartelijk dank!*

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

CABARET KWATSCH EEN UNIEK JOODS CABARET DUO

Al 17 jaar lang vormen David Simon en Menno van der Reis in Nederland een uniek cabaretduo. Een duo dat zich met tekst en muziek richt op een speciale doelgroep, t.w. Joods Nederland. David startte als student in de jaren 60 met het studentencabaret Kwatsch.

In 2004 werd dit cabaret nieuw leven in geblazen. Aanvankelijk zou een deel van de groep van toen deelnemen, maar aangezien enkelen hun verplichtingen elders hadden kwam dat niet van de grond. David vroeg toen Menno om hem aan de piano te begeleiden. De rol van laatstgenoemde was nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. Totdat Menno zelf teksten ging schrijven en voordragen. En daarmee ontstond het huidige Cabaret Kwatsch, dat inmiddels langer bestaat dan de oerversie.

De kracht van Kwatsch zit 'm in het spontane, in de directe interactie met het publiek, in het feit dat beide heren geen voorbedachte en uitgekiende voorstelling brengen. Ze spelen in op datgene wat tijdens de voorstellingen gebeurt. En juist dat houdt het voor hen aantrekkelijk, want iedere voorstelling is weer anders omdat u, als publiek, telkens ook anders reageert.

Cabaret Kwatsch is te zien op zondagmiddag 3 oktober 2021 in de Adventskerk Aerdenhout (Leeuwerikenlaan 7, 2111 HA Aerdenhout; bereikbaar vanaf station Heemstede-Aerdenhout met bus 80 richting Zandvoort óf op 15 min. loopafstand).

De voorstelling begint om 16.00 uur, duurt ca. 60 minuten en kent géén pauze.

GRATIS TOEGANG vrije gift na afloop

Anmelding: tel: 06 – 49782303 of via email: pieterjoostesvries@hotmail.com

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg

In september zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

