

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Zondag, 19 september 2021 10.00 uur nr. 1726

Voorganger : ds. Marijke Gehrels
Ouderling van dienst : Heleen Broerse
Organist : Hans Jütte
Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad
Lector : Bas Monster
Kinderdienst : niet aanwezig
Oppasdienst : niet aanwezig
Schaal collecte uitgang : KiA Zending / Kerk

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

VOORBEREIDING

Orgelspel: Fantasia, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied 97: 1 en 3 *Groot koning is de Heer*

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 97: 6

Kyriëgebed

Glorialied 195 *Ere zij de Vader en de Zoon*

Woorden van leven: de wet van de liefde

Lied 289: 1 en 3 *Heer, het licht van Uw liefde schittert*

HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Daniël 3:14-28 (NBV)

Filmfragment: de vrienden van Daniël <https://youtu.be/fC07z-Eb1XE>

Lied 154b: 1, 8, 9 en 10 *Heel de schepping, prijs de Heer: het lied van de drie mannen in het vuur*

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Récit de Hautbois, Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1870)

Johannes de Heer lied 925 *Neem, Heer, mijn beide handen*

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**

TOT SLOT

Slotlied Lied 315: 1 en 2 *Zegen ons, Algoede*

Zegen

Lied 315: 3

Orgelspel: Sortie, Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1870)

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Dhr. J. Malipaard, Platanenlaan, i.v.m. zijn 96^{ste} verjaardag

Dhr. en mevr. Kamper - Van Mulligen, IJweg, i.v.m. hun 40-jarig huwelijk

De witte roos is voor Rianne van Beem, Populierenlaan, i.v.m. de geboorte van haar dochter Sara.

Kindje geboren!

We hebben het vreugdevolle bericht ontvangen dat 5 september 2021 Sara Guusta Marjanne van Beem is geboren. Zij is de dochter van Rianne van Beem, kleindochter van Guusta en Jan van Beem. We wensen hen veel geluk en vreugde met elkaar toe en de zegen van de Eeuwige.

Bedankt!

Zondag 12 september werd ik blij verrast door een bezoek van Margarita en Klaas van den Berg en met de bloemen van de kerk. Heel hartelijk dank daarvoor en ook voor de getoonde belangstelling en het meeleven.

Met hartelijke groet, Willy de Waal-Meijer (en ook van Jan natuurlijk)

Bedankt

Zondag jl. mocht ik een bloemengroet ontvangen van de Kerk. Dat was hartverwarmend en heeft mij goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

Met mij gaat het nu goed.

Louis Otto.

Bedankt

Lieve Gemeente, verleden week zondag kwam Marga v.d. Berg even gezellig de bloemen bij mij brengen. Een prachtig fleurig boeket waar ik erg blij mee was. Ook hartelijk dank voor de belangstelling die ik heb mogen ontvangen in de vorm van kaarten (o.a. van een jong gemeentelid - Michelle van vier jaar ! - een mooie tekening (heel mooi gedaan !). Allemaal heel hartelijk dank. *Iet Agterhof*

Bouw de kerk in Syrië weer op

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië, maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie (of naar het in de kerkbrief vermelde rekeningnummer van de Diaconie) o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op, of doneer online. Hartelijk dank

De collectes hebben opgebracht: (correctie)

5 september:	KiA Werelddiaconaat	€ 72,25
	Kerk	€ 47,05

Kom binnen Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is mogelijk. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen komen voor een kopje koffie en een praatje.

Agenda voor de komende week

Maandag	20-09	20.00 uur	Kerkrentmeesters
Woensdag	22-09	10.00-12.00 uur	Inloop Kom Binnen!!
	22-09	20.00 uur	Kerkenraad
Zondag	26-09	10.00 uur	ds. Cor Ofman uit Amsterdam

Versoepelingen van de Coronamaatregelen

Vanaf 25 september wordt de anderhalve meter maatregel losgelaten, maar het advies blijft wel afstand houden! De kerkenraad bespreekt op 22 september het versoepelde coronabeleid van de overheid. Samen met het advies van de PKN gaan wij bespreken wat voor onze gemeente de nieuwe mogelijkheden zullen zijn: stoelen terugplaatsen in de kerk? Weer koffiedrinken na de dienst? Blijven we collecteren met schalen? Voor de dienst van deze week (19 sept.) is reserveren nog noodzakelijk. Hoe het daarna zal worden zullen we laten weten via de kerkbrief.

Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst

kan vanaf maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba Heleen Broerse

Collecte voor diaconie en kerk We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. *Alvast hartelijk dank!*

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Johannes de Heer lied 925

Neem, Heer, mijn beide handen

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

O doe genade ervaren aan 't bevend hart
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart.
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.

En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.



