

KERKBRIEF

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg



Zondag, 3 oktober 2021 10.00 uur nr. 1728

Voorganger : ds. Wilma van Rijn
Ouderling van dienst : Annelies Klokman
Organist : Hans Jütte
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell
Lector : Gré Gijzen
Kinderdienst : niet aanwezig
Oppasdienst : niet aanwezig
Schaal collecte uitgang : NBG / Kerk en Israël

Na de dienst is er nu weer ruimte voor koffiedrinken!!

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing aan de geluidsinstallatie.

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Verbinding

Orgelspel: Air & Gavotte, Samuel Wesley (1766 – 1837)

BEGINNEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Gemeente gaat staan

Intochtslied: 287 1, 2, 5 Rond het licht dat leven doet

Bemoediging en Groet

Vg : Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Gem : Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg : Die trouw is in de eeuwigheid,
Gem : En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
Vg : Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest
Allen : Amen

Gemeente gaat zitten

Lied: Psalm 25: 1, 2, 6

Inleiding thema

Kyrie

Gem. antwoordt met:
Zie naar ons om God, en wijs ons de weg.
U roepen wij aan, o God,.....
want Gij baant ons de weg ten leven

Glorialied: 834 Vernieuw Gij mij

LEZEN

Gebed om de Heilige Geest

Eerste Lezing: Exodus 34: 4 - 9

Lied: tekst: 802 Door de wereld gaat een woord

Evangelie lezing: *Marcus 10: 1 - 9*

Lied: 788 *God die in het begin*

Overdenking

Orgelspel: Deel 1 uit triosonate BWV 525, Joh.Seb.Bach (1685-1750)

DELEN

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader

Collecte aankondiging

GEZEGEND OP WEG

Slotlied: 832 *Geroepen om op weg te gaan*

Zegen *Gezongen amen*

Orgelspel: Fantasie Psalm 25, Willem Hendrik Zwart (1925 – 1997)

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Allard Oud, Sparrenlaan

Wel en Wee

We hebben het goede nieuws gekregen dat *mevrouw Kranstauber* weer thuis is. Ze moet nog wel rustig aan doen.

Mevrouw Keddeman is na een korte opname in het ziekenhuis ook weer thuis om te herstellen.

Meneer van Smeerdijk heeft meerdere bestralingen gekregen aan zijn kaak.

Binnenkort horen zij of de bestralingen hebben geholpen.

We bidden voor een goed herstel, kracht en moed van de Eeuwige.

Aandacht in de vorm van telefoon en kaartjes worden gewaardeerd

Bedankt

Onlangs werd ik verrast met een mooie witte roos vanuit de gemeente voor de geboorte van Sara! Bedankt hiervoor! Daarnaast wil ik iedereen bedanken voor de vele lieve kaartjes die ik heb ontvangen! *Groetjes Rianne van Beem*

Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk en voor alle kaarten van de gemeenteleden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in het Reinaldahuis. Een hartelijke groet voor u allen, *dhr. J. Malipaard*

Hierbij wil ik iedereen bedanken, die voor mijn 80^e verjaardag een felicitatie heeft gestuurd. Dit in de vorm van bloemen, kaarten of een telefoontje. Door dit alles was het een feestelijke dag om niet snel te vergeten, *groeten Selma de Fouw*

Wat kreeg ik veel kaarten en een mooie tekening met mijn verjaardag. Hartelijk dank voor dit gebaar van meelevens, het doet mij goed, *Gerda Kortenoeven*

We zijn overweldigd door alle lieve kaarten en berichten en de mooie bloemen die we hebben ontvangen. We hebben een hele fijne dag gehad. *Robert en Wilma*

Eeuwigheidszondag

Eind november gedenken we gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvangen zijn. Deze dienst wil ik graag samen met anderen voorbereiden.

Wilt u meedoen? Bel 8225218 of mail ds.wilmavanrijn@gmail.com.

Ds. Wilma van Rijn

De collectes hebben het volgende opgebracht:

12 september:	- Diaconie	- € 72,65	- Missionairwerk	- € 71,80
19 september:	- KiA Zending	- € 83,50	- Kerk	- € 58,40
26 september:	- KiA Zending	- € 58,75	- Kerk	- € 45,05

Kom binnen Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is mogelijk. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen komen voor een kopje koffie en een praatje.

Versoepelingen in de kerk

We zijn blij dat we ook in de kerk de versoepelingen mogen doorvoeren. Vanuit het moderamen van de PKN wordt nog wel dringend geadviseerd om gepaste afstand te houden. Daar sluiten we ons als kerkenraad bij aan.

Vanaf vorige week konden we weer koffie drinken na de dienst. Ook vandaag bent u daar van harte voor uitgenodigd.

Vanaf volgende week zondag, 10 oktober, bent u weer zonder aanmelding welkom. We verheugen ons weer op 'gewone' diensten met veel kerkleden.

Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid de online diensten volgen bestaan.

Agenda voor de komende week

Woensdag	06-10	10.00 - 12.00 uur	Inloop Kom binnen!
Zondag	10-10	10.00 uur	mevr. G. Bregman - Hoving

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. *Alvast hartelijk dank!*

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

