



Als u woord mij bereikt,  
Ik in u richting vind,  
*Refrein ..Houd mij vast, houd mij vast  
Spreek mij aan als uw kind*

Dan zijn stormen gestild  
Voorbij is vlucht en wind  
*Refrein ..Houd mij vast, houd mij vast  
Spreek mij aan als uw kind*

\* Dankgebed, voorbeden, stilte, onze Vader

\* **Collecte aankondiging**

\* **Lied 885: 1 en 2** *Groot is uw trouw*

\*Zegenbede

\* *Orgelspel*

\*\*\*\*\*

**De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:**

Dhr. en mevr. Giljam-de Vos, Elzenkade i.v.m. hun 50-jarig huwelijk

**Lieve mensen**

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van

**WIM MELS**

Een ieder koos hiervoor zijn eigen manier, in de vorm van bezoek, brief, kaart of bloemen, of aanwezig te zijn tijdens de condoleance. Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt en dit hebben wij erg gewaardeerd.

*Heel veel dank hiervoor.*

Bep Mels  
Ronald en Joanneke  
Martin en Carolien  
en kleinkinderen

**Weer 'gewoon' dienst**

Vanaf nu is het niet meer nodig om aan te melden voor het bijwonen van de dienst. Het advies van de PKN is nog wel: afstand houden, geen handen schudden in de kerk en thuis blijven als u/jij verkouden bent.

Vindt u het spannend om dichtbij een ander gemeentelid te zitten? **Meestal is er voldoende vrije ruimte in het zijvak aan de straatzijde van de kerk.** Die plek hebben we aangewezen voor mensen die graag wat afstand houden.

**Oecumenische dienst 17 oktober**

Na het vertrek van pastor Litjens is er nog geen vervanger voor hem benoemd. Pastoor Bernard Zweers heeft het nu zo druk dat het niet mogelijk is een gezamenlijke dienst met onze rooms-katholieke gemeenteleden te houden.

Zondag 17 oktober vieren we de Oecumenische dienst daarom ieder in de eigen kerk. Ds. Wilma van Rijn en pastoor Bernard Zweers hebben een filmpje opgenomen over het thema van de dienst. Dat ziet u tijdens de viering.

Cora Gerritse leidt deze dienst die is voorbereid door leden van de kerkenraad.

We denken dat het een mooie viering wordt.

*Van harte welkom. Heleen Broerse*

**Beste gemeenteleden,**

Deze zondag, 10 oktober, is het voor ons de laatste keer in de Protestantse gemeente hier in Halfweg-Zwanenburg.

We hebben ons hier 41 jaar heel erg thuis gevoeld en hebben leuke contacten met de gemeenteleden gehad.

Als dank hiervoor is er na de dienst iets lekkers bij de koffie.

Als u in Heerhugowaard bent, bent u welkom op Heemlaan 37 (1705 DS).

*Margarita en Klaas van den Berg*

### **Nieuws van de bazaarcommissie.**

De bazaar gehouden op zaterdag 2 oktober was dankzij de vele vrijwilligers een groot succes.

Het was gezellig druk vooral in de morgen.

De opbrengst was boven verwachting.

*Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit.*

### **Eeuwigheidszondag**

Eind november gedenken we gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Deze dienst wil ik graag samen met anderen voorbereiden. Wilt u meedoen? Bel 8225218 of mail [ds.wilmavanrijn@gmail.com](mailto:ds.wilmavanrijn@gmail.com).

*Ds. Wilma van Rijn*

**Kom binnen** Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom in de kerk. Even binnen lopen, een praatje maken of een kaarsje aansteken is mogelijk. Het is fijn om te zien dat er wekelijks gemeenteleden binnen komen voor een kopje koffie en een praatje.

### **Collecte Jong Protestant: Opvoeden doe je niet alleen**

Ook in de geloofsoepvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo'n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsoepvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk (of naar het in de kerkbrief vermelde rekeningnummer van de kerkrentmeesters) o.v.v. collecte Jeugdwerk september.

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**



### **Autodienst coördinator vacature.**

Met het vertrek van Klaas van den Berg is de functie van coördinator van de autodienst vacant geworden. Voorlopig zal Bas Monster (Diaconie) deze taak op zich nemen.

Maar er wordt steeds meer gevraagd aan en van de zittende ambtsdragers van het diaconaat. Daarom deze vraag: Wie wil deze taak van Klaas gaan overnemen?

Bas hoort graag van u als u deze taak voor ons wilt gaan vervullen.

### **Agenda voor de komende week**

Woensdag	13-10	10.00 - 12.00 uur	Inloop Kom binnen!
Zondag	17-10	10.00 uur	Speciale dienst (zie info in kerkbrief)

### **Collecte voor diaconie en kerk**

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. *Alvast hartelijk dank!*

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. Volgende week doet Cora Gerritse het weer.

Kijk voor meer informatie op: [www.protestantsekerkhalfweg.nl](http://www.protestantsekerkhalfweg.nl)

Jong  
Protestant



Opvoeden  
doe je niet  
alleen



Op het meer van Galilea loopt Petrus over het water naar Jezus toe. – Mattheüs 14:29 en 30.



