

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Zondag, 9 januari 2022 **10.00 uur** **nr. 1742**

Voorganger : ds. Rien Wattel, Hoofddorp
Ouderling van dienst : Gerda Adolf
Organist : Arjen de Jong
Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad
Vocale begeleiding : Gré Gijzen, Dick Meijer en
Petra Meijer-Mendrik
Lector : Bas Berger
Oppas- / Kinderdienst : niet aanwezig
Collecte : Diaconie / Kerk

Dit is een online dienst

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Thema: 2022 Rooskleurig!
Orgelspel

BEGINNEN

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Lied 526: 1 en 2 Juich voor de koning van de Joden

Kyriëgebed (met vier kaarsen)

Vier kaarsen branden in de tijd van Kerstmis,
met kleur in grijze weken doorgeteld.
De rode kaars van liefde is de eerste,
juist in een tijd van tweedracht en geweld.

De bruine kaars van troost geeft licht aan ieder
die onlangs een geliefde mens verloor.
Dat wij voor hen verdriet en pijn verzachten
met warme aandacht en een luisterend oor.

De groene kaars van hoop bemoedigt allen
die, ondanks twijfel en onzekerheid,
de weg van recht en vrede blijven volgen
in het besef van eigen kwetsbaarheid.

De witte kaars spreekt van 't begonnen Kerstfeest.
Een kindje toont ons nu het vergezicht
van leven, telkens weer opnieuw begonnen,
vol liefde, troost en hoop en stralend licht.

Jacqueline Roelofs – van der Linden (Kerstmis 2021)

Glorialied 473: Er is een roos ontloken
(wordt gespeeld door de organist)

LEZEN

Inleiding (fragment "Du hast den Farbfilm vergessen". ("Je bent de kleurenfilm vergeten") van Nina Hagen) en gebed van de zondag



Lezing: *Jesaja 11: 1-3 en 5-6*

Lied 528: 1 *Omdat hij niet ver wou zijn*

Lezing: *Johannes 1: 29-34*

Lied 528: 2 en 4 *Omdat hij niet ver wou zijn*

Overdenking

Orgelspel

DELEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Afkondiging collecten door collectant van dienst

GEZEGEND OP WEG

Slotlied 691: *De Geest van God waait als een wind*

Zegen (Lied 431B: Amen)

Orgelspel

De bloemen

De bloemen uit deze dienst worden met een groet van de gemeente gebracht bij:

- Mevrouw M. Joustra-de Raadt, Iepenlaan, i.v.m. haar 80^e verjaardag.
- De heer Jos Goedhart, Nauerna.

Bedankt

Dankjewel voor iedereen die mooie kaarten heeft gestuurd voor mijn verjaardag. Ik vond het heel leuk en ik vond ze heel mooi.

Ik ben Michelle Jonker

Beste mensen,

Hierbij wil ik u bedanken voor de mooie bloemen, de telefoontjes en de kaarten. Ook Michelle bedankt voor de mooie kleurenkaart.

Met hartelijke groet Carla en Leen van Andel

16 januari - Jeugddienst

Zondag 16 januari is er een dienst voor en door de jeugd van onze gemeente. Enthousiaste tieners van onze kerk hebben meegedacht en meegewerkt aan de inhoud dienst. Het thema en de liederen zijn door henzelf bedacht en zij zullen in deze dienst hun medewerking verlenen. Misschien is het geen dienst zoals u gewend bent, maar we hopen daarom niet minder inspirerend. En wat zijn we nu al trots op onze tieners!

Ds. Wilma van Rijn

Week van het gebed 2022 (16 t/m 23 januari, aanvang: 19.30 uur)

Vanuit diverse kerken in de Haarlemmermeerpolder willen we graag weer gezamenlijk deelnemen aan de Landelijke week van gebed. Voor data en bijbehorende locaties, zie bijgevoegde flyer. In eerste instantie zijn het fysieke samenkomsten. U kunt zich vooraf per avond aanmelden via weekvangebed@solcon.nl, zodat u up-to-date wordt gehouden over de laatste wijzigingen (evt. online samenkomsten) door de organiserende kerken i.v.m. eventuele beperkende maatregelen. We zien uit naar de ontmoeting met elkaar en bidden om Gods zegen over deze week.

Heleen Broerse

Woensdag welkom

Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen ontmoeten met een kopje koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen steken? Dat blijft allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.

Voorzangers gezocht

Nu we weer alleen online vieren zou het fijn zijn als er mensen zijn die tijdens de streaming de gemeente willen begeleiden met zang.

Het gaat opnieuw om drie zangers/zangeressen per dienst.

Wilt u de gemeente met uw zang verblijden? Aanmelden kan via ds.wilmavanrijn@gmail.com.

Agenda voor de komende week

Woensdag 12-01 10.00 - 12.00 uur Inloop Kom binnen!
20.00 uur Moderamen

Zondag 16-01 10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell,
Jeugddienst

Collecte voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben.

de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Alvast hartelijk dank!

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.

In januari verzorgt zij de kerkbrief. Kopij mag dan naar het

nieuwe vaste e-mailadres: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

November 1976, verbouwing Gereformeerde Kerk.



(fotopersbureau de Boer; beeldarchief Noordholland)