

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



1^e zondag 40-dagentijd

Zondag, 6 maart 2022	10.00 uur	nr. 1750
Voorganger	: Mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam	
Ouderling van dienst	: Gerda Adolf	
Organist	: Hans Jütte	
Beamer / geluid en beeld	: Rob Piso / Melissa Sieraad	
Lector	: Dick Meijer	
Oppas- / Kinderdienst	: Aanwezig	
Collecten	: KiA Zending / Kerk	

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

VOORBEREIDING

*Orgelspel: Koraalvoorspel: Mache dich mein Geist bereit,
Gottfried August Homilius (1714-1785)*

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied: 283: 1, 2 en 4 (*In de veelheid van geluiden*)

Inkeer, Bemoediging en Groet

Inleiding op de zondag

Gebed om ontferming

Lied: 463: 6, 7, 8 (*Licht in onze ogen*)

HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Met lichtje naar de kinderdienst

Eerste lezing: *Psalm 139*

Lied: 91a (*Wie in de schaduw Gods mag wonen*)

Tweede lezing: *Marcus 14: 1-11*

Lied : 558 : 1 en 3 (*Jezus om uw lijden groot*)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Andante, Simon Landsman (1888 – 1960)

Lied: 838: 1 en 4 (*O grote God die liefde zijt*)

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte aankondiging door de collectant van dienst
Kinderen komen terug uit kinderdienst

TOT SLOT

Lied: 1014: 1, 2, 5 (*Geef vrede door van hand tot hand*)

Zegen, besloten met zingen van lied 431b

Orgelspel: Pièce héroïque, César Franck (1822-1890)

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Dhr. en mevr. Kleefsman – Verdonk, i.v.m. hun 61-jarig huwelijk
Mevr. L.A. van Dieren, Dennenlaan, i.v.m. haar 85e verjaardag

Woensdag welkom

Heeft u behoefte aan gesprek? Wilt u andere mensen ontmoeten met een kopje koffie? En zou u deze week graag een kaarsje aan willen steken? Dat blijft allemaal mogelijk op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.

Kerkdiensten: vrije inloop en koffiedrinken na afloop!

Alle beperkingen voor het bijwonen van de kerkdiensten zijn opgeheven. De stoelen zijn weer teruggeplaatst in de kerk in rijen maar wel op wat grotere afstand van elkaar. In de zijbeuk aan de zuidkant staan de rijen nog op 1½ mtr. van elkaar. Als u nog op wat gepaste afstand van elkaar wilt zitten dan is dat daar mogelijk.

Wel adviseert de PKN voorzichtig te blijven.

Fijn is het dat het koffiedrinken na afloop ook weer mogelijk is. Dat stuk gemeentezijn werd node gemist. Wel verzoeken wij u om zoveel mogelijk te gaan zitten in de koffieruimte.

Pastoraat in de komende maanden

Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Wilma van Rijn-Fennell zijn er 4 uren per week pastoraat beschikbaar ter vervanging. Dominee Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld. Daar zijn we erg blij mee. Zij is haar activiteiten begonnen op 21 februari.

Gerda Adolf zal haar in eerste instantie wegwijs maken. Voor aanvraag van pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer gebruiken: 06 23638219. Dit nummer wordt tijdelijk door Gerda Adolf beheerd.

Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman

Luiden klok woensdag 2 maart

Op dinsdag 2 maart heeft de kerkklok van 17.15 tot 17.30 uur geluid.

Aanleiding was de vraag vanuit de Raad van Kerken:

Als Raad van Kerken sluiten we ons daarom aanstaande woensdag aan bij het gebedsmoment dat om 17.30 uur plaatsvindt in de Dom te Utrecht en uitgezonden zal worden via NPO2. Daarnaast vragen we de kerken in Nederland om tussen 17.15 en 17.30 uur hun klokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijk gebed. Ook Paus Franciscus deed een oproep om op 2 maart, Aswoensdag, te bidden en te vasten.

Misschien hebt u de klokken gehoord en zich afgevraagd wat de reden daarvan was. Dan bent u op de hoogte.

Kerk in Actie 40-dagentijd campagne "Alles komt goed?!"

Met het thema "Alles komt goed?!" staat de 40-dagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. De zeven werken van barmhartigheid staan bij dit thema centraal. Tegelijk is "Alles komt goed?!" een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen we wat we hebben gekregen. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, doet u mee?

De 40-dagentijd campagne loopt van 2 maart t/m 16 april 2022. In de 40-dagentijd campagne staat iedere week een ander project op het collecterooster.

Vanochtend staat "De hongerigen eten geven in Rwanda" centraal.

Op de overige zondagen zijn de KIA-thema's:

- "De zieken bezoeken in Nederland" (13/3)
- "De naakten kleden in Indonesië" (20/3)
- "De dorstigen drinken geven in Moldavië" (3/4)
- Met Pasen: "Libanon – kansen voor jongeren in achterstandswijk" (17/4)

Het paasproject, "Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon", is het hoofdproject van de 40-dagentijdscampagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie, die aan de campagne is gekoppeld.

Op de website van Kerk in Actie vindt u alle informatie over de activiteiten die georganiseerd kunnen worden tijdens de 40-dagentijd: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/>.

Vastenactie: Als u mee wilt doen, kunt u gratis vastenactiekaarten bestellen via kerkinactie.nl/vasten.

40-dagentijdkalenders: Om elke dag met gebeden, gedichten en korte meditaties toe te leven naar Pasen, zijn helaas niet meer als papieren versie te bestellen. Wél kunt u via:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/> digitaal op uw e-mail elke dag een melding ontvangen.

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

Kerk in Actie-collecte "Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda"

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: "Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden." De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe

belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Verdere informatie vindt u op: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

Agenda voor de komende week

Maandag	07-03	14.00 uur	Diaconie
Woensdag	09-03	10.00-12.00 uur	Inloop KomBinnen
		20.00 uur	Moderamen
Zondag	13-03	10.00 uur	Ds. L. Rasser uit Amsterdam

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben.

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Alvast hartelijk dank!

VOEDSELBANK, AMNESTY, ZONNEBLOEM: ZEVEN WEGEN VAN GOED DOEN

Veel 'goede werken' in onze tijd hebben een oude traditie. Zo gaan de Voedselbank, Amnesty International en De Zonnebloem terug op zeven 'barmhartigheden' uit de christelijke traditie. Daarover verscheen een kunstig en betrokken boek.

Op maandag 14 maart wordt het eerste Hoofddorpse exemplaar van ZEVEN WEGEN – *de kunst van barmhartigheid* gepresenteerd. Een exemplaar wordt dan officieel overhandigd aan vertegenwoordigers van Hoofddorpse groepen die daar in 2022 mee bezig zijn. Het gaat over de zeven barmhartigheden die de christelijke traditie en de kerk kent: onder andere de hongerigen voeden, de zieken bezoeken, de naakten kleden en de gevangenen bezoeken. In elk hoofdstuk staan schilderijen, kunstfoto's en gedichten en komen mensen en organisaties aan het woord die zich daar nú

mee bezig houden, als hedendaagse vorm van die oude deugd. Daarnaast zijn er achtergrondartikelen van onder anderen de hoogleraren Paul van Geest en Frits de Lange.

Die boekpresentatie is tegelijk de start van een Hoofddorpse project over zeven dwarsliggers.

Dichter René van Loenen uit Culemborg introduceert de gedichten en liederen die hij bij de zeven barmhartigheden schreef en vertelt over 'de kunst van het dichten'. Een van de schrijfsters in het boek, theoloog Erica Meijers van de Protestantse Universiteit en de Amsterdamse Nassaukerk, vertelt van haar kijk op 'barmhartigheid' en hoe je daarin 'zomaar' dwarslijger kunt worden.

Ook kijken we naar enkele kunstfoto's van Kees de Winter die dat 'dwarslijgen' op hun manier verbeelden.

De avond, georganiseerd door Boekwinkel Het Kruispunt en het project 7DWARSLIGGERS, vindt plaats in Oecumenisch Kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp, op maandag 14 maart en begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Toegang gratis; voor de kosten wordt met de pet rondgegaan.

Voor meer informatie: Rien Wattel, 06 160 40 860



Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. De kopij voor de kerkbrief kan gemaïld worden naar kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.



Zeven werken van barmhartigheid: De hongerigen te eten geven - Schilderij Meester van Alkmaar

