

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 10 juli 2022 **10.00 uur** **nr. 1768**

Voorganger : ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede
Ouderling van dienst : Cora Gerritse
Organist : Arjen de Jong
Beamer / geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad
Lector : Renske Jonker-Vrooland
Oppas- / Kinderdienst : Aanwezig
Collecten : Diaconie / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel

BEGINNEN

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 280: 1 t/m 3 *De vreugde voert ons naar dit huis*

Bemoediging en Groet, aansluitend **Lied 280: 4 en 5**

Gebed om ontferming

Glorialied 705: 1 *Ere zij aan God, de Vader*

LEZEN

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Eerste lezing: *Handelingen 6: 1-7 (NBV21)*

Lied 795: 2, 4 en 5 *Vul de stilte met uw adem*

Tweede Lezing: *Romeinen 12: 1-9 (NBV21)*

Lied 344: 1 t/m 3 *Wij geloven één voor één*

Overdenking

Orgelspel

Lied 975: 1 en 3 *Jezus roept hier mensen samen*

DELEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte-aankondiging door de collectant van dienst.

De kinderen komen terug

GEZEGEND OP WEG

Slotlied 418: 1 en 3 God, schenk ons de kracht

Zegen, beantwoord met **431B** gezongen *Amen*

Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groot gebracht worden bij:
Mevrouw L. Hofstra-Zuidweg, Mientekade 67, i.v.m. haar 96^e verjaardag.

Bedankt!

Via de digitale Kerkbrief wisten we al dat we bloemen zouden krijgen t.g.v. ons 61-jarig huwelijk. De verrassing was dat de hoop/verwachting uitkwam dat Leo Bakker de bezorger zou zijn. Wij wonen aan de route die hij loopt als hij na de kerkgang huiswaarts gaat. We zijn jarenlang samen kerkvoogd geweest en nu een mooie gelegenheid om de foto's te bekijken van het werk en onderhoud van het terrein om de kerk in 2011, die ik hem had beloofd. Tijdens ons gezellig samenzijn hoorden we dat zijn vrouw na een ongelukkige val nog veel last van haar arm had en toen besloten we, mede omdat ons huis al vol met bloemen stond, om Leo te verzoeken het bouquet van de kerk mee naar huis te nemen en haar een goed herstel toe te wensen. De volgende dag werden we nog blij verrast met een kaart met de felicitaties van de Fam. Jonker-Vrooland die prachtig versierd was met een door Michelle gekleurd glas-in-lood raam met een haan erin.

Bij voorbaat dank, Riek en Louis Otto

Blij verrast was ik met alle aandacht in welke vorm dan ook naar aanleiding van mijn gebroken schouder. Bloemen, kaarten, telefoontjes, e-mails, een kleurplaat; het was hartverwarmend. Het gaat alweer wat beter. Vanaf volgende week krijg ik therapie. Het zal wel even duren voordat ik de arm weer volledig kan gebruiken.

Hartelijke groeten, Ria Bakker

Op dit moment zit ik nog in het revalidatie centrum St. Jacob. En als je dan op de tafel kijkt dan staat het vol met mooie kaarten en met lieve woorden erop geschreven. Zeker ook de mooie tekening van Michelle en Fabiënne. Dank jullie wel allemaal. Wat fijn om te weten dat zoveel mensen met je meeleven, dat doet me goed. Ze zijn hier heel tevreden zoals het met me gaat en als het zo doorgaat dan mag ik op 13 juli alweer naar mijn eigen huisje en daar ben ik heel dankbaar voor.

Groetjes, Joke Lem

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik kreeg van de kerk, de kaarten en telefoontjes en de tekening van Fabiënne en Michelle heel leuk!

Hartelijke groeten van Jan Malipaard

Producten voedselbank

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk *producten voor de voedselbank* worden ingeleverd.

Wij vieren de liefde en het leven 23-07-2022!

Op 23 juli 2022 om 14:00 uur bezegelen we onze liefde in de kerk van Halfweg.

We nodigen u allen graag uit deze bijzondere dag samen met ons te vieren! De dienst zal ook gestreamd worden. We hopen op een vrolijke en liefdevolle dag.

Wilma, Robert en Jackie Fennell-van Rijn



Collecteschalen in plaats van -zakken

Er is gevraagd waarom er nog steeds gecollecteerd wordt via de collecteschalen. In de kerkenraad van juni is dit besproken. Er is begrip voor het feit dat niet iedereen het prettig vindt dat zichtbaar is wat in de schaal wordt gelegd. De ontwikkelingen rond Corona zijn zodanig dat nog steeds alle mogelijke zorg moet zijn rond besmetting. Het gebruik van de collectezakken verhoogt het risico op besmetting, dus blijft het gebruik van de schalen nodig. Het is ook mogelijk bij het binnengaan van de kerk al uw bijdrage in de schalen te doen. Een bedrag storten op de rekeningen van Diaconie en Kerk kan ook in plaats van een gift tijdens de dienst. Tot nader order blijft de situatie zoals die nu is.

Hartelijke groet, Heleen Broerse

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Where's Wally?

Heeft u Wally al gevonden? Voor wie het graag wil weten: Hij verstopt zich achter het tweede strandhuisje van links.

ds. Wilma van Rijn-Fennell

Agenda voor de komende week

- Zondag 17-07 10.00 uur ds. G. van 't Kruis, Rijsenhout

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

