

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



Avondmaalsdienst

Zondag, 7 augustus 2022 10.00 uur nr. 1772

Voorganger : ds. Wilma van Rijn–Fennell
Ouderling van dienst : Cora Gerritse
Organist : Hans Jütte
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn
Lector : Anke Kluijt
Oppas- / Kinderdienst : Niet aanwezig
Collecten : Diaconie / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Thema: Gelukzoekers

Muziek
*Allegro uit Orgelconcert B dur HWV 290,
Georg Friedrich Händel (1685-1759)*

BEGINNEN

Mededelingen door ouderling van dienst

Gemeente gaat staan

Lied 216: 1 en 2 *Dit is een morgen als ooit de eerste*

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Ene God,

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: Die trouw is in eeuwigheid,

Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Genade zij u en vrede, van God de Vader,

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest

Allen: Amen

Gemeente gaat zitten

Lied 216: 3 *Dag van mijn leven*

Kyriegebed

Glorialied 783 *Voor mij is geluk*

*(bij couplet 3 wordt de laatste zin 'Om liefde te geven, nu en
altijd' 2 maal gezongen)*

LEZEN

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Lucas 12: 22-31

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. 23Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. 24Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! 25Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één dag aan zijn levensduur toevoegen? 26Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? 27

Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 28Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 29Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten en wat je zult drinken, jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. 30De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 31Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

Lied Hemelhoog 88: 1 en 2 *Zoek eerst het koninkrijk van God*

Overdenking

Muziek

*Andante uit Orgelconcert G minor HWV 292,
Georg Friedrich Händel (1685-1759)*

Geloofsbelijdenis: Lied 344 *Wij geloven één voor één*

DELEN

Dankgebed, voorbeden, stilgebed

Collecte-aankondiging

Kinderen komen terug van de kinderdienst

De tafel wordt gereedgemaakt door de diakenen

ROND DE TAFEL

Lied 387: 1, 2 en 3

Nodiging

Vredegroet **397 Vrede gaat van hand tot hand**

Tafelgebed

We richten onze harten naar de eeuwige God

Zoals de bloemen zich richten naar de zon!

God is licht!

Er is in Hem geen spoor van duisternis!

Dank de Eeuwige onze God.

Wij willen God danken!

Tafelgebed

Daarom zingen wij u toe,

met de stemmen die u al eeuwen U de lof toe zingen:

Lied 387: 4 en 5

Tafelgebed

Dat is waar wij om bidden, met de woorden die Jezus ons leerde:

Onze vader

Ambtsdragers nemen hun plaatsen in

We gaan in de kring staan

Wij delen brood en wijn (met orgelspel)

GEZEGEND OP WEG

Slotlied 423: 1 en 3 *Nu wij uiteengaan*

Zegen Amen

Orgelspel *Fantasie over psalm 25, Willem Hendrik Zwart (1925-1977)*

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij:

Dhr. G.T.A van den Boogaard, Dubbele Buurt, i.v.m. zijn verjaardag

Meeleven

Mevrouw Kranstauber-van den Broek heeft haar heup gebroken bij een val in huis. Ze hoopt snel geopereerd te worden.

Mevrouw Hofstra heeft haar been gebroken. Ze is inmiddels geopereerd en hoopt op een vlug.

Mevrouw Biesheuvel is gevallen. Ze heeft kneuzingen en blauwe plekken, maar heeft niets gebroken.

We wensen hen en hun naasten veel sterkte toe en hopen dat zij snel weer op de been zullen zijn.

Ds. Wilma van Rijn-Fennell

Bedankt

Heel erg bedankt voor alle lieve kaarten, jullie aanwezigheid en de hulp voor ons trouwfeest van 23 juli. We hebben, mede dankzij jullie, een fantastische dag gehad! En wat kregen we van jullie een enorm gul cadeau, wat een verrassing was dat!

We moeten onze spaarpot nog even aanvullen, maar jullie bijdrage zorgt ervoor dat de bakfiets weer een stukje dichterbij komt.

Robert, Wilma & Jackie



Bedankt

Via dit schrijven willen we de gemeente bedanken voor de prachtige bloemen, welke wij afgelopen zondag mochten ontvangen. Dank daarvoor. Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om eenieder die een kaart of een ander bericht aan ons heeft doen toekomen, te bedanken voor deze steun. Het sterkt ons op de weg, welke we nog moeten afleggen. We hadden dit als een bijzonder jaar betiteld maar met dit geen rekening gehouden. Ook hier zullen we weer uitkomen. Het zal nog even duren voordat we weer een dienst zullen bijwonen, maar we blijven erbij betrokken. Dank voor de steun en tot ziens.

Groet Simone en Wim Groothuis

Overlijden oud-gemeentelid Wim Jansen

Deze week ontvingen wij bericht dat Wim Jansen op 1 augustus in de leeftijd van 94 jaar is overleden. Hij was jarenlang een actief gemeentelid in onze kerk, waarbij Wim zich met name inzette als diaken in het college van de Diaconie.

Begin 2020 verhuisde hij vanuit Halfweg naar Didam, zijn geboortegrond. Verschillende broers van Wim wonen daar ook. Hij genoot ervan om daar weer te zijn, al zorgde de snelle opkomst van de corona wel voor beperkingen wat het betreft het elkaar zien in de afgelopen 2 jaar. Helaas heeft hij niet lang van zijn terugkeer mogen genieten. Zijn gezondheid ging de afgelopen maanden achteruit, maar zijn geest bleef helder.

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 8 augustus om 14.00 uur in de Protestantse Kerk, Torenstraat 10 te Didam. Aansluitend is er een informeel samenzijn in zaal Jan&Jan, Lieve Vrouweplein 4 te Didam. De crematieplechtigheid vindt in kleine kring plaats. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.45 uur gelegenheid tot condoleren in de kerk.

Correspondentie adres:

*Fam. A. Jansen
Helenahoeve 17
34561 TM Vleuten*

Producten voedselbank

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk *producten voor de voedselbank* worden ingeleverd.

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 4 september

Op zondag 4 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. We willen deze dag ook gebruiken om na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. Het kan gelukkig weer, na twee jaar Covid maatregelen. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.

U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen.

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.

Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn.

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.

Heleen Broerse, 06 34871173, heleenbroerse@gmail.com

Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

Agenda voor de komende week

- Dinsdag 09-08 10.15 uur Commissie Eredienst
- Zondag 14-08 10.00 uur ds. Alexander Noordijk
uit Minnickendam,

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.

In de komende weken wordt de kerkbrief verzorgd door:

- Cora Gerritse: zondag 14/8 (**tekst inleveren uiterlijk wo 10 aug!**)
- Petra Meijer-Mendrik: zondag 21/8
- Leo Kranenburg: zondag 28/8

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

